



PERSPECTIEF

EEN UITGAVE VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE OUDDORP
34STE JAARGANG - FEBRUARI 2021 NR.1

De Kerkenraad

We leven in turbulente tijden en wij beseffen dat zeker nu, communicatie naar de gemeente toe meer dan ooit erg belangrijk is. Momenteel vergadert de Kerkenraad 2 maal per maand waarin praktische en geestelijke onderwerpen aan de orde komen.

Zo hebben we het afgelopen jaar 2020 best een moeilijk jaar achter de rug waarbij het woord "Corona" deel uitmaakte van ons dagelijks leven. Het virus heeft ook in Ouddorp huisgehouden en doet dat nog steeds. Ook zijn gezinnen en families daardoor hard getroffen. Het gemis van een geliefde is bijna niet in woorden uit te drukken. De kerkdiensten zijn begin 2020 online gegaan en na wat versoepeling door het kabinet, konden we weer met maximaal 30 mensen naar de kerk. Eind vorig jaar echter werden we door een nieuwe lockdown verplicht om als kerk weer online te gaan.

Creativiteit was geboden en daar is dankbaar gebruik van gemaakt. Een technisch team dat voor het beeld en geluid zorgde, 3 voorzangers en een predikant en zie, ook dan kun je een volledige kerkdienst uitzenden. Helaas moeten we het nu ook zonder zangers doen gezien de adviezen van de overheid. Dankbaar zijn we voor zoveel mensen die dit mogelijk hebben gemaakt en dat nog steeds iedere zondag doen. Daarbij moeten we ook dank brengen aan God voor zijn zegenende handen en het werk wat Hij nooit los zal laten.

Een speciale dank is er ook voor het prachtige werk dat de taakgroep Kinderwerk heeft verricht. De online kinderdiensten waren prachtig om te zien en we voelden en voelen ons nog steeds erg gezegend met de leiding die dat toch ook weer iedere zondag voor elkaar weet te krijgen. Ook een woord van dank voor het vele werk wat Nelly Koese voor de gemeente binnen de Kerkenraad gedaan heeft. Haar aftreden betreuren wij en zij zal

Bij de voorplaat

Hiernaast staat onze nieuwe jaartekst en in die tekst wordt gesproken over een adelaar. Zoals u ziet staat er op de voorkant een foto van een zeearend en die behoort tot de familie van de adelaars. Die foto is dus een link naar onze jaartekst: "Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht, hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar".

Een adelaar, een machtig beest, met een vleugelspanwijdte van meer dan twee meter. Wat een kracht zit daar in en wat kan hij daar een vaart mee maken. Een zeearend in de sneeuw. Hij vliegt rustig door, recht op zijn doel af, laat zich niet in de war brengen. Mooie vergelijking? Sneeuw, storm? Wat houdt ons tegen? Als wij vertrouwen op God gaan we het maken.

Clémence Baks

zeker gemist worden. Wij wensen haar vanaf deze plaats dan ook Gods onmisbare zegen toe op de weg die zij verder gaan zal.

Het jaar 2021 is nog heel jong en de Kerkenraad is, zoals U inmiddels weet, in een traject geraakt waarbij dit jaar buitengewoon moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Het is zeker ook voor beginnende ambtsdragers een bewogen tijd. Tegelijk zijn er mooie uitdagingen waar wij als Kerkenraad vol voor willen gaan. Uitdagingen kunnen slechts alleen gerealiseerd worden als we als Gemeente van Jezus Christus in liefde verbonden en met elkaar de schouders onder het vele werk zetten. Je kunt pas alleen dan gemeente van de Heer zijn als we met respect en liefde voor elkaar, en vol overgave aan Hem, broeders en zusters willen zijn. Een gemeente die ook een uitstraling dient te zijn van de onvoorstelbare liefde van God, zichtbaar geworden in de komst van Zijn zoon Jezus Christus. Hij kwam naar ons, heel gewoon, maar wel met een mooie maar indringende boodschap van liefde, vrede, rechtvaardigheid en discipelschap!

Daarom:

**Ga met God en Hij zal met je zijn
Tot wij weer elkaar ontmoeten
In Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn!**

Ik hoop van harte, dat we zodra het weer kan we de lofzang gaande kunnen houden en uit volle borst kunnen laten klinken! Wij houden U op de hoogte!

*Met een vriendelijke groet,
mede namens de Kerkenraad,
Henk van Deijk*



Pastorale

Woorden en pastoraat

Al een tijdje komt het in mijn gedachten om hierover iets te schrijven. Je hebt bijvoorbeeld de woorden van God. Dit is het Woord dat eeuwig is, onveranderlijk en compleet in de Hemel. Het LOGOS. Daartegenover is het RHEMA-woord. Dat wordt naar ons toe persoonlijk uitgesproken, bijvoorbeeld door de Profeten. Dat kunnen woorden zijn over het oordeel over de volken, of beloftes van God, of waarschuwingen door Paulus, als volgeling van Christus bijvoorbeeld in Efeziërs 4:17. Hij zegt hier: "Laat ik dit zeggen, en ik spreek namens de Here: Leef niet langer als mensen die Gods wil niet kennen. Als u werkelijk Zijn stem heeft gehoord en Hij u de waarheid over Zichzelf heeft bekend gemaakt, dan moet u uw oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken. Houd op met liegen, vertel elkaar de waarheid".

Woorden

God sprak in den beginne en het kwam "tot aanzijn". Dit is niet het woord "aanzien" wat wij kennen, maar het betekent "van vitaal bewustzijn, dat het heelal en alle levende schepselen tot aanzijn brengt". De woorden die we spreken, komen ook tot aanzijn. Dat kunnen woorden zijn die we ten onrechte uitspreken. Negatieve woorden die niets opbouwen. Ook deze woorden brengen iets teweeg bij de ander en komen ook ten aanzijn in de geestelijke wereld. Denk bijvoorbeeld maar aan de woorden die iemand uitspreekt over zijn kind: "Het wordt nooit wat met jou!" of "Ik word er doodziek van".

Neem bijvoorbeeld kwaadspreken over iemand. Even roddelen, even aandikken dat verhaal, want het is zo leuk om even wat nieuws te zeggen te hebben. Kwaadspreken... Allemaal doen we het wel eens. Per ongeluk of expres om de ander zo in een kwaad daglicht te stellen. Het is zo gemeen, als je erover nadent.

Weet je dat roddel zeer moeilijk weg te draaien is? Het vindt zijn weg door alle monden heen en als jij slachtoffer bent van kwaadsprekerij, dan weet je hoe groot de gevolgen kunnen zijn. Mensen vertrouwen je niet meer, of zien je als viespeuk of dief, noem maar op. God zegt simpelweg: doe het niet! In het 9e Gebod waarschuwt Hij ons hiervoor. Bedenk elke keer of datgene je wilt zeggen, de ander opbouwt of dat je iemand schade berokkent. Als er echt iets gaande is waar wat aan gedaan moet worden, stap dan op die persoon af, desnoods met een ander erbij, als je het moeilijk vindt in je uppie.

Ook in het Pastoraat mogen we spreken over Gods waarheden in ons leven. God biedt redding aan door het geloof in Zijn Zoon Jezus Christus. Als Christus in je woont, vertel anderen dan over Hem, waarschuw de ander in liefde en leg de boodschap van het Evangelie uit. Wil je Jezus leren kennen en in de kracht van Zijn Geest leren leven? Luister dan wat de Geest zegt, want Hij spreekt tot ons, elke dag! Zo kunnen wij gemeente zijn in een wereld

waarin zo veel misgaat. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. (Hebr. 13:14). Thuis heb ik een wandkleedje. Het symboliseert de reis die we in ons leven maken naar de Heilige Stad. Telkens als ik hiernaar kijk, word ik mij ervan bewust hoezeer we elkaar nodig hebben om elkaar te ondersteunen op onze reis.

Marianne Jongeling



Ja, Jezus hielp mij gisteren, vandaag doet Hij het weer. En hoe lang zal dit duren? Voor altijd!
Loof de Heer!
(Uit het boek Vertrouw op God van Corrie Ten Boom)

Geloven in deze rare tijd

In deze tijd vind ik het soms lastig om Gods liefde te zien. Een tijd geleden zat ik 10 dagen thuis, dit was enkel voor de zekerheid, ik ben niet positief getest. Zelf heb ik de keuze gemaakt om mezelf af te scherm van de rest van ons gezin.

Dit heb ik voor mijn moeder gedaan. Dus zo heb ik tien dagen doorgebracht op mijn kamer. Het gekke is, is dat ik het alleen zijn niet het ergste vond, maar ik realiseerde me dat terwijl ik daar zat, alles om me heen gewoon door ging, iedereen leefde zijn leven en dat vond ik best confronterend. Tijdens die tien dagen luisterde ik naar een debat tussen christelijke filosoof Immanuel Rutten en Dick Swaab, iemand die alleen maar gelooft wat hij kan zien. Tijdens dit debat kwam "de zin van het leven" kort ter sprake. Dick Swaab stelde duidelijk: "er is helemaal geen zingeving in ons leven". En al ben ik het hier helemaal niet mee eens, denk ik dat het soms het makkelijkst is om het toch even te geloven. In die tien dagen was het makkelijker om te geloven dat er geen zingeving is want, zonder zingeving was er ook geen Godsliefde. En op dat moment voelde ik Gods liefde niet direct. Maar ik weet dat dit op elke manier onjuist is. Want Gods liefde was er ook toen. Misschien voelde ik het niet meteen, maar Gods liefde werkte wel in mij. Ik geloof dat Gods liefde op elk moment in ons werkt en dat wij een stukje van Gods liefde in de wereld brengen. Ik vond het lastig om de keuze te maken, om me af te scherm van ons gezin, maar ik geloof dat Gods liefde mij de kracht gaf om dit toch te doen, en mijn drijfveer was mijn moeder.

Er zijn veel mensen die het veel moeilijker hebben dan dat ik het had, er zijn zoveel ergere dingen dan 10 dagen op je kamer moeten zitten. Maar met dit verhaal wil ik zeggen dat Gods liefde er ook is in moeilijke tijden en dat wij een stukje van deze liefde

ook door mogen geven in ons eigen leven, door er voor andere mensen te zijn en hen te helpen wanneer zij het moeilijk hebben. Ik vind het belangrijk, om naast deze hele situatie ook verder te kijken, want aan de andere kant van de wereld sterven er mensen aan honger en soms vergeten we dat weleens, want dat schaadt ons simpelweg niet. Ik wil u daarom oproepen verder te kijken dan onze eigen problemen en om door Gods liefde, liefde uit te delen aan de mensen om u heen op welke manier dan ook, juist nu het zo nodig is. Psalm 91 is een Bijbeltekst die mij dierbaar is en ik hoop dat we ondanks de huidige omstandigheden deze allen mogen zien als troost, toeverlaat en houvast.

"Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser."

Iris Voogd



Kerst in het kinderwerk.

Geofend en nog eens geofend hadden de kinderen voor de kerstmusical, de kleding was uitgezocht en hing klaar. De decorstukken stonden gereed en toen... toen kwam er opnieuw een lockdown.

Even een teleurstelling, maar na overleg waren we er al snel uit. Natuurlijk gaat dit voor de kinderen en families door, maar dan via YouTube. Snel pakten we samen met Jeanet Oerlemans de taken op. Lichtjes werden ingepakt, de kerstcadeaus werden met wat lekkers klaar gemaakt, kleding werd gestreken, en er werd contact gezocht met de ouder(s) voor een digitale opname. Het was even schakelen, maar met veel hulp en inzet bleek er veel mogelijk te zijn.

Post DGO.nl reed met vier auto's over het eiland om alles op tijd te bezorgen. De kinderen kregen de kleding thuisbezorgd samen met de kerstgeschenken. En de lichtjes met een warme groet van de kinderen zijn persoonlijk door ons bezorgd bij ouderen

of mensen die een lichtje goed kunnen gebruiken. Wat een blijde en leuke reacties kregen we. Alles op de nodige afstand maar het voelde heel warm en toch dichtbij.

Thuis gingen de kinderen inmiddels aan de slag met de ingestudeerde musical. Alles werd op film opgenomen en naar Martha Witkamp gestuurd. Zij maakte er de prachtige kinderkerstdienst van. Veel, heel veel reacties mochten wij ontvangen. We werden er verlegen van. Bedankt lieve mensen groot en klein voor het kijken, voor uw steun en mooie reacties. We hopen in het nieuwe jaar de kinderen weer fysiek te ontmoeten. Lukt het nog niet om kinderkerstdiensten in de kerk te vieren, dan zullen wij ons opnieuw inzetten om dit digitaal te doen. Wij willen ook onze medewerkers hiervoor hartelijk danken.

De volgende Bijbeltekst willen wij met u delen: Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. 1 Tessalonicenzen 5:18.

Taakgroep kinderwerk

Martha de Busschère, Martha Witkamp en Kommy Klepper.



Zending

In augustus 2019 is een groep van vijf mensen uit onze gemeente op bezoek geweest bij Gemeenten in Indonesië, om de contacten te verstevigen en hun werk te bezoeken. Een van de twee projecten die wij ondersteunen is de opleiding aan de Universiteit voor theologie studenten, de christelijke Duta Wacana universiteit in Yogyakarta. Hieronder is één van de studenten aan het woord.

Shalom, mijn naam is Prisel Jonatan. Ik ben geboren op 26 januari 2002 in Semarang district, Centraal-Java, Indonesië. Ik studeer theologie aan de Duta Wacana Christian University, Yogyakarta, Indonesië. Mijn hobby's zijn voetbal, basketbal en volleybal. Daarnaast teken en ontwerp ik graag op de computer. Ik heb gitaar en keyboardles. Eigenlijk wilde ik gaan studeren aan de faculteit informatica, maar toen kreeg ik in de derde klas van de middelbare school plotseling het sterke verlangen om een pastor te worden. Toen ik dit aan mijn ouders vertelde waren zij verrast, maar zij hebben mij uiteindelijk toch toestemming gegeven. Ik vertelde dit ook aan mijn voorganger in mijn kerk. Mijn voorganger legde het vervolgens uit wat het inhield om pastor te worden en vroeg me of ik echt predikant wilde worden of dat het gewoon een tijdelijke wens was. Daarom worstel ik nu over mijn verlangen om predikant te worden. Als ik hiermee worstel, wordt mijn verlangen steeds sterker. Er zijn verschillende dingen die me ertoe hebben aangezet om predikant te worden. Mijn ouders zijn beide predikant, en ik wil een predikant worden die zich richt op de pastorale bediening in het gezinsleven. Ik wil later families van mijn gemeente begeleiden om een goed gezin te worden. Dat is alles wat ik over mezelf kan vertellen. Ik hoop dat u nu een beetje een idee heeft van wie ik ben. Bedankt voor uw vriendelijke aandacht en steun. God zegene u.

Taakgroep Zending en Evangelisatie, Cor Joppe



Theologie studenten GKMI



Saevis tranquillus in undis

Bovenstaande spreuk betekent: "Rustig te midden van woelige golven", de lijfspreuk van Willem van Oranje, de Vader des vaderlands. Hij leefde in de onrustige tijd van de Tachtigjarige Oorlog. Ook na hem is deze spreuk door de Oranjes in ere gehouden. Zelfs onze huidige koning heeft hem gebruikt in zijn speech tijdens zijn kroning. Een prachtige spreuk die zeker nu ook weer van toepassing is.

Een tijdje geleden werd deze spreuk aangehaald in een preek van onze dominee. Hij vertelde waar hij deze spreuk gelezen had en was verwonderd over de actualiteit van de inhoud. In Den Haag op het Plein, grenzend aan de regeringsgebouwen, staat een standbeeld van Willem van Oranje. Op een plaquette bij de sokkel zie je een afbeelding van een vogelnest op een woelige zee, met daarboven een vliegende ijsvogel die voer brengt naar zijn jongen. En daar omheen staat de bovengenoemde tekst.

De vogel op de plaquette lijkt totaal niet op een ijsvogel, en een ijsvogel heeft ook zijn nest niet op zee. De kleuren hebben waarschijnlijk de doorslag gegeven voor de naamgeving van het beestje. Oranje, blauw, de kleuren van de Nederlandse vlag. Ook zou hij volgens de Griekse mythologie een symbool zijn van trouw en onverzettelijkheid. Het kan ook nog zo zijn dat men nog nooit een ijsvogel had gezien in die tijd. Maar wat mij aanspreekt is het beeld: een nest op een woelige zee, met jonge vogels, die groot gebracht moeten worden. Ongeacht de storm, de hoge golven, de vloed van water, vliegt de vogel door, hij zal zijn jongen verzorgen.

Mooi beeld voor deze tijd? Alles wat er gebeurt in de wereld, en dat is heel veel. Alles wat er gebeurt in de kerk en dat is ook heel veel. En dan al die regels die ons opgelegd worden, die voor een heleboel mensen verschrikkelijk zijn.

Zullen we nog even teruggaan naar onze spreuk? "Rustig te midden van woelige golven". Kunnen wij dat? U mag hier zelf over nadenken en antwoord op geven. Tot slot: Blijf gezond, geniet van de natuur en misschien ziet u deze winter nog wel eens een ijsvogel, als een kleurige schicht, over het water scheren.

Clémence Baks



Korte berichten

Kerkdienstrooster

Wegens ruimtegebrek konden wij dit keer het Kerkdienstrooster niet plaatsen. Wij verwijzen wij u naar onze website www.doopsgezindouddorp.nl of de Weekbrief. U vindt daar alle actuele informatie.

Wanddecoraties van bemoedigingsfoto's

Genietend van alles wat God in de wonderlijke, prachtige en complexe natuur laat zien, wil ik dit niet alleen voor mezelf houden, maar delen met anderen. Zodat ook zij kunnen genieten en zich verwonderen, maar ook om ons bewust te maken van onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de aarde en alles wat daar op leeft. Vanaf nu is mogelijk om van de foto's die gebruikt zijn voor de wekelijkse bemoedigingen wanddecoraties te laten maken.

Opties:

Tekst: Wel of geen tekst op de foto, een andere tekst kan ook.

Formaten: afhankelijk van de resolutie van het origineel, vanaf 30 x 40 cm tot ca. 100 x 150 cm

Uitvoering: Canvas, Duobond, Xpozer, etc. Er zijn enorm veel mogelijkheden en voor sommige uitvoeringen is er ook keuze uit het oppervlak, zoals mat of glanzend.

Prijs:

Kostprijs uitvoering + afleverkosten vermeerderd met 25% (15% voor de kerk en 10% voor Tearfund).

Inlichtingen mogelijkheden en prijsopgave:

Ad Aleman, email- en tel.nr. zijn bij de redactie bekend.

Jaartekst 2021

Elders in deze Perspectief kunt u de nieuwe tekst van het jaar 2021 lezen. Net zoals voorgaande jaren is ook deze tekst weer afgedrukt op een mooie boekenlegger. Inmiddels hebben velen van u deze boekenlegger al in hun bezit. Als dat nog niet zo is kunt u hem afhalen in de kerk. Ze liggen in het folderrek. Heel veel gebruiksplezier.

Nieuwe digitale geef-mogelijkheid voor de collecte!

Onze gemeente gebruikt inmiddels Givt als aanvullende geefmogelijkheid voor de collecte. Givt is een app waarmee je altijd en overal mee kan doen aan de collecte. Ook als je nu thuis meekijkt vanaf de bank. Dit systeem wordt gebruikt naast de gewone manier van collecteren. Doneren met contant geld kan dus ook en zal altijd mogelijk blijven. Vanzelfsprekend blijft het ook mogelijk om jouw gift op de bankrekening van de kerk over te maken. Dit blijft de meest voordelige manier van geven! Als je gebruik wilt maken van de nieuwe manier van collecteren heb je de Givt-app nodig. Ga naar www.givtapp.net/download om de app te installeren. Je download de Givt-app in Google Play of in de App Store. Je kan na het downloaden direct je e-mailadres invoeren en beginnen met geven. Gebruik de QR-code elders in deze Perspectief om direct gebruik te kunnen maken van het digitaal collecteren. Voor verdere info zie onze website.

Collectegeld

Waar gaat dit naar toe?

Een vast onderdeel van de eredienst is het geven van de gaven. Voor het begin van een nieuw jaar wordt hiervoor een collecterooster gemaakt.

In elke dienst wordt er gecollecteerd voor de instandhouding van de erediensten, zoals uitgaven voor (gast)predikant, energie, onderhoud, kosten die de verschillende taakgroepen maken. Al deze kosten worden, per taakgroep, in een begroting gezet door de taakgroep financiën. Voor dat dit gebeurt is er een overleg met de taakgroepen over hun plannen voor het komende jaar. De ontwerp begroting wordt eerst door de taakgroep financiën voorgesteld aan de kerkenraad. Na bespreking in de kerkenraad gaat de begroting naar de leden van de Gemeente. Voorafgaand aan de ledenvergadering is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Daarna wordt de begroting in deze ledenvergadering door de kerkenraad in stemming gebracht, waardoor de leden mede verantwoordelijk zijn voor de begroting.

Naast de eerste collecte is er soms een tweede collecte. De opbrengst van de tweede collecte gaat direct naar een bestemming, die in het collecterooster genoemd wordt. Voor de samenstelling van het collecterooster zijn afspraken gemaakt. De reden hiervoor is dat we zo goed mogelijk de opdrachten uit de Bijbel willen laten zien in het collecterooster. In het verleden is afgesproken dat 10% van de netto inkomsten wordt gegeven aan anderen buiten de Gemeente. Als we aan het eind van het jaar deze 10% niet hebben gehaald, dan wordt dit met een gift aan het zendingsproject vol gemaakt. De laatste jaren liggen de opbrengsten uit de extra collecte en de 10% doelstelling dicht bij elkaar.



Collecterooster

De basisregels voor het collecterooster zijn:

1. Zending en evangelisatie naar de zendingsopdracht uit Mattheüs 28
2. Werken van barmhartigheid zoals die staan in o.a. Jesaja 58 en Mattheüs 25
3. Ondersteunen van gemeenteleden die actief zijn voor een evangeliserend of diaconaal doel
4. Doel uit ADS collecterooster dat we zelf nog niet doen
5. Steun aan de lijdende kerk



6. Vredeszondag (3e zondag van september)
7. Israëlzondag (1e zondag van oktober)
8. Noodhulp
9. De kerkenraad kan een extra doel aanwijzen

De doelen van de extra collecte zijn:

- Diaconaal fonds. Dit wordt beheerd door de taakgroep pastoraat. Vier keer per jaar een collecte, meestal tegelijk met een Avondmaalsviering.

- Zending, verkondiging van het Evangelie buiten Nederland. Drie keer per jaar een collecte. Ruim 3 jaar voor ondersteuning van acht studenten aan de chr. Duta Wacana universiteit in Indonesië, in samenwerking met de Indonesië-commissie van de ADS en de GKMI, doopsgezinde Gemeenten in Indonesië.

- Diaconie buiten Nederland. Drie keer per jaar een collecte. Op het moment ondersteunen we al gedurende twee jaar, in samenwerking met de Indonesië-commissie van de ADS en de GKMI, vredesonderwijs aan kinderen in Solo op midden Java. Het kinderwerk collecteert wekelijks voor dit werk en heeft direct contact met kinderwerkers van de GKMI in Solo.

- Evangelisatie in onze regio: dit is in opbouw. Er komt een collecte voor het gezamenlijk jongerenwerk met Youth for Christ op Goeree-Overflakkee.

Tijdens een Youth Event wordt veelal gecollecteerd voor een evangeliserend of diaconaal doel.

- Diaconaal in onze regio: voorbeelden hiervan zijn st. Voedselbank GO, st. Nollestee

Als het mogelijk is, wordt een collecte voor een doel gecombineerd met een gastspreker, die een binding heeft met dit doel.

Het concept-collecterooster wordt gemaakt door de taakgroep leiders van de taakgroepen Financiën, Activiteiten en Zending & Evangelisatie. Dit zijn nu Marjan v.d. Nieuwendijk, Carolien Lodder en Cor Joppe. De kerkenraad bespreekt dit en neemt hier een besluit over.

Taakgroep Zending en Evangelisatie, Cor Joppe

Nog even betalen alstublieft....

Denkt u nog aan het betalen van uw vaste vrijwillige bijdrage voor de Persepctief? Minimaal 10 euro per jaar! Via de Givt-app of via een bankoverschrijving,



Givt
Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Colofon

Perspectief verschijnt 6 x per jaar

Deadline kopij volgende editie Perspectief: 22-03-2021

De vaste vrijwillige bijdrage is minimaal € 10,- per jaar

Bankrekening: IBAN: NL13 RABO 035 12 64 272

o.v.v. Perspectief 2021

Redactie

Eindredactie: Clémence Baks

Opmaak: Amber van Splunder

Ds. K. van Wijngaarden

Fotografie: Jan Baks pagina 1, en anderen

Adressen

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp

Dorpstienden 3, 3253 AS Ouddorp

0187 – 682926

www.doopsgezindouddorp.nl

Predikant

Ds. K. van Wijngaarden

Email: predikant@doopsgezindouddorp.nl

Tel: 06 – 33667781

E-mail

redactieperspectief@doopsgezindouddorp.nl

info@doopsgezindouddorp.nl

scriba@doopsgezindouddorp.nl

ledenadministratie@doopsgezindouddorp.nl

pr@doopsgezindouddorp.nl

weekbrief@doopsgezindouddorp.nl

pastoraat@doopsgezindouddorp.nl

Social Media

Facebook: @DoopsgezindeGemeenteOuddorp

Youtube: Doopsgezinde Gemeente Ouddorp

Diensten bezoeken

Vanwege de voortgang van de Corona pandemie kunnen er geen diensten bezocht worden. Het laatste nieuws over de fysieke diensten kunt u vinden in de Weekbrieven. In ieder geval worden alle kerkdiensten nog steeds uitgezonden via RTV SLOGO: 105.6 FM/Kabel 105.9FM en via Live stream Youtube.



Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



www.editoo.nl



MIX
Papier van
verantwoorde herkomst
FSC® C017135

Indien onbestelbaar retour: Dorpstienen 3, 3253 AS Ouddorp

CD-recensie

Reyer – Ik Ben

Reyer van Drongelen is uitgegroeid tot één van de meest populaire en productieve Worship leaders van ons land. Ruim twee jaar geleden trad hij nog op in de uitverkochte kerkzaal van de Doopsgezinde gemeente in Ouddorp, tijdens de presentatie van de 'Hoop In Mij' toer. Tijdens de 'Opwekking conferentie' van 2019 was Reyer het hele festival te bewonderen als muzikant en/of als aanbiddingsleider op o.a. het hoofdpodium. Zes jaar geleden kwam zijn eerste eigen CD vers van de pers en eind vorig jaar verscheen alweer zijn vierde. Op "Ik Ben" staan zeventien prachtige Nederlandstalige Praise songs, waarvan een aantal zeker in de komende jaren in de kerken en gemeenten zal worden gezongen. ('Prins Van De Vrede' en 'Bron'). Het zijn nummers die Hoop bieden en vertellen wie God is. Reyer schreef ze in en na een moeilijke periode in zijn leven. De beste omschrijving voor dit nieuwe project is misschien wel: 'Reyer & Friends', want er doen een groot aantal artiesten mee. Om er een paar te noemen: Reni Kraayenoord, Talitha Govers, Chesron, Sifra Bekx (InSalvation) en Bart Hanswijk. Op 'Verleden, Heden, Toekomst' (met Elvis E als backing vocalist) zijn hiphop invloeden te beluisteren. Dit mooie nieuwe album sluit af met een schitterende akoestische versie van 'Jezus Overwinnaar', het indrukwekkende nummer dat hij in 2018 samen met Kees Kraayenoord en Eline Bakker schreef.

Ben Scholten



Boekbespreking

Met 'Lente in de kerk' schreef René van Loon een bemoedigend boek over hoopgevende ontwikkelingen en nieuw elan in de kerk. We spreken over de kerk vaak met woorden als krimp, vergrijzing en kerksluiting. Dit boek laat zien dat er ook een andere kant is. Op tal van plekken groeit en bruist de kerk. René van Loon ging naar oude kerken die weer opbloeiden, nieuwe pioniersplekken en migrantenkerken, en vroeg naar het geheim van hun vitaliteit. Daarnaast beschrijft hij buitenlandse kerkmodellen en experimenten zoals de visie van Tim Keller en de Fresh Expression of Church in Engeland. Een inspirerend boek voor kerken en christenen. Een absolute aanrader in een tijd waaruit de westerse kerken het vuur en de mensen verdwijnen. Je wordt blij als je dit boek leest en je krijgt hoop!

ISBN: 9789043533706

Ad Aleman

Wie doet de volgende
boekbespreking?
U kunt zich melden bij de redactie