



# PERSPECTIEF

EEN UITGAVE VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE OUDDORP  
34STE JAARGANG MEI/JUNI 2021 NR.3

# De kerkenraad

Zoals beloofd een korte update vanuit de kerkenraad. U begrijpt dat we ons als gemeente, predikant en kerkenraad in stormachtig weer bevinden waarvan we hopen dat deze storm snel voorbij zal zijn.

Terwijl ik dit schrijf (de late avond van 17 mei) hebben we de voorjaars Algemene Leden Vergadering achter de rug waar gestemd werd over een voorstel van enkele gemeenteleden. Zij hebben een voorstel ingebracht inzake het functioneren van de kerkenraad met de bedoeling deze op basis van een meerderheid van stemmen uit hun functie te ontheffen. Rondom dit verzoek is binnen de kerkenraad en gemeente ophef ontstaan. En wel zodanig dat dit voor velen als heftig en zeer verdrietig is ervaren. Argumenten voor en tegen zijn genoemd. Brieven zijn van wederzijdse kant gestuurd. Gemeenteleden hebben hun bezorgdheid geuit over de gang van zaken. Onze gemeente is tot verdriet van velen verdeeld geraakt. Maar wat een groot vertrouwen is er uitgesproken in de kerkenraad! Hierbij onze grote dank aan die gemeenteleden die ons in welke vorm dan ook een hart onder de riem hebben gestoken. Dat is zeer bemoedigend voor ons geweest.

Belangrijk is echter: Hoe nu verder? Het antwoord daarop is dat we als Doopsgezinde Gemeente sowieso met elkaar verder moeten, dat kan niet anders. En wel met onze blik gericht op die Ene, van Wie wij het moeten verwachten, namelijk Jezus Christus zelf. We zullen allereerst schuld moeten belijden en onze strijdbijl moeten begraven. Dat geldt voor iedereen; niemand uitgezonderd. Pas dan kan er een dialoog ontstaan en kan er gewerkt worden aan herstel.

Als gemeente zullen we moeten leren gehoorzaam aan de Allerhoogste. De ander uitnemender achten dan onszelf en stoppen met achterklap en geroddel. Laten we proberen elkaar niet aldoor de maat te nemen en met elkaar de schouders zetten onder deze gemeente die, laten we dat niet vergeten, al 400 jaar hier in Ouddorp gevestigd is tot lofprijzing van onze God!

Onze opdracht is nu werken aan het weer heel maken van onze gemeente! Eensgezind zoals Christus dat zelf heeft bevolen. Laten we daar allemaal heel nederig en op onze knieën een zegen voor vragen!

*Met een zegende groet vanuit de Kerkenraad  
Henk van Deijk*

**STA OP  
WEES STERK  
EN HANDEL  
Ezra 10:4**



## Biodiversiteit

Een veel gebuikt woord en zeer actueel. Maar wat wordt er eigenlijk mee bedoeld?

Bio staat voor leven en diversiteit voor verscheidenheid, afwisseling, verschil.

Biodiversiteit is nodig om alle soorten leven die er zijn met elkaar in balans te brengen, alle soorten hebben elkaar nodig, de één kan niet zonder de ander. De éne soort heeft de ander nodig om te kunnen floreren. Dit geldt in de natuur maar dat geldt voor alles wat leeft, dus ook voor mensen.

Op de voorplaat staat een foto van biodiversiteit, een veld met verschillende bloemen en op de achtergrond bomen. Ze hebben elkaar nodig, voor de insecten, voor de schaduw, voor de schuilplaats en misschien nog wel meer.

De Doopsgezinde Gemeente in Ouddorp staat bekend om zijn biodiversiteit. Vele soorten gelovigen vinden hier hun plek, de diversiteit is groot. Maar zijn wij met elkaar in balans, kunnen wij met elkaar floreren? Zijn wij een biodiversiteit, een groep mensen die elkaar nodig heeft, die ziet dat je niet zonder elkaar kunt, dat iedereen een functie heeft, hoe dan ook? Of zijn wij met z'n allen die biodiversiteit aan het verstoren? Heeft de één de ander nog wel nodig, of denkt de één dat die ander niet meer nodig is en dat we het zonder die éne ook wel kunnen?

Ik kan hier nog veel meer over zeggen, ook wat bv de bijbel vindt van biodiversiteit, (Genesis 1:31), maar dat ga ik niet doen, want dan zou het bijna een preek worden en dat is niet de bedoeling van dit voorwoord.

Mijn voorstel is: ga zelf eens nadenken en uitzoeken of u biodiversiteit genoeg bezig bent, wat u kunt doen om een goede schakel in het geheel te blijven, zonder uitsluiting van die éne.

*Clémence Baks*



# Pastorale

## "Omarm me, omarm me"

Enige tijd geleden maakte ik het beeld op de foto naar aanleiding van de geboorte van onze gehandicapte kleinzoon. Zoals het beeld op de foto een omarming weergeeft, een liefdevolle verbondenheid, zo zie ik voor me hoe de Here God zich met ons wil verbinden. Hij wil ons in die omarmende bescherming laten groeien tot onze unieke eigenheid, tot de mens zoals we van oorsprong bedoeld zijn.

Alles werkt hierin mede ten goede zoals we kunnen lezen in Romeinen 8:28. Onze eigen ervaringen, de scheuren die we hebben opgelopen, de littekens, alles werkt mee. Ons getuigenis van wat God in ons leven doet is zo waardevol, omdat het ons eigen levensverhaal is, ons aandeel van het met elkaar begrijpen wie de Here God is en wat Zijn plan is met ons en met de Gemeente.

In Tess.3:12-13 lezen we het gebed van Paulus voor de Gemeente. 'Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt, als onze liefde voor u. Moge de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan wanneer de Here Jezus komt met de zijnen'.



Als we ons in die omarming van de Here God weten, kan het niet anders dan dat we een verlangen hebben om voor Hem te leven. Dan past het niet om een leven te leiden dat daar niet mee in overeenstemming is.

We kunnen het moeilijk hebben, we zijn soms ongeduldig of misschien zelfs wel gefrustreerd. Meestal reageren we dit af op de lieve mensen om ons heen. Zo klagen we weleens tegen anderen die het zelf ook al moeilijk hebben en helpen we elkaar verder de put in, maar het is nu juist de uitdaging om te blijven in die liefdevolle omarming van de Vader en vandaaruit naar elkaar om te zien. Te kijken naar die ander door de ogen van de Heer. God wil in alle omstandigheden als God erkend worden, in moeilijke tijden en in vreugdevolle. Juist in die liefdevolle omarming van God de vader houden we ons oog gericht op Hem.

Er is een lied wat het allemaal mooi samenbrengt: lied 974 uit het Nieuwe Liedboek

*Janny Scholten*

### Lied 974 uit het Nieuwe Liedboek

Maak ons uw liefde God, tot opmaat van het leven!  
Wij zijn geroepen om haar zingend door te geven.  
De wereld zegt ons niet de goede woorden aan.  
Vernieuw ons hart en doe ons uw beleid verstaan.

Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade.  
Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeed met gaven.  
En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar.  
In onze eenheid wordt uw liefde openbaar.

Elkaar bidden wij toe: volhard in het geloven, Verlies uw vreugde niet en kom uw pijn te boven.  
Laat lichten uw gezicht over de duisternis waarin de ander in gemis gevangen is.

Zeg toch het goede aan, ook wie u kwaad toewensen.  
De zon gaat op in uw nabijheid bij de mensen.  
Hun vreugden en verdriet zullen u niet ontgaan; in uw omarming heeft eenzaamheid afgedaan.

God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen.  
Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen.  
Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin.  
Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint.

## Even voorstellen:



Hallo beste allemaal, ik ben Angela Nieuwenhuizen, en kom uit Zuidland.

### Wat doe je in het dagelijks leven?

In het dagelijks leven ben ik actief in een stichting (ook gevestigd in Ouddorp), waarmee wij hulp bieden aan jong en oud, simpelweg door het doorgeven van hele simpele handvatten van de oude op de jongere generatie. Verder ben ik actief in het kinderwerk.

### Wat houdt doopsgezind zijn voor jou in?

Een leven met God, met elkaar en voor elkaar, er zijn voor elkaar met God in ons midden. Een zegen kunnen zijn voor elkaar. Maar ook ervaringen, verhalen kunnen delen met elkaar. Zoals in Ouddorp, waar ik echt in een warm bad terecht kwam.

### Daden gaan woorden te boven, wat betekent dit voor jou?

We moeten ons niet alleen richten op woorden maar ook op daden. Daden door bijvoorbeeld heel simpel weg alleen al een luisterend oor te bieden. Er staan voor je geloof. Een helpende hand bieden. In het werk wat ik doe, zie ik zo vaak de hand van God. Ik bid veel om Gods instrument te mogen zijn, nou, dat merk ik goed, er komen zoveel mooie dingen op mijn pad, die ik met beide handen aanpak. En ja, soms zijn er ook diepe dalen, maar juist dan doet God zulke wonderlijke dingen in en door ons heen!

### Het is een rare tijd op dit moment, bijna geen kerkgang, weinig ontmoetingen. Veel negatiefs om ons heen. Kun je toch nog positieve dingen omhoog halen?

Ja zeker, in maart heb ik mij mogen laten dopen, wat een ontzettend bijzonder moment was. Dit heb ik mee mogen maken met allen die mij dierbaar zijn (AMEN). Verder ben ik ook wel een positief persoon, ik kijk vaak naar het positieve, wat kan wel, waar ben ik dankbaar voor, tel mijn zegeningen. Ik probeer niet zo veel te blijven hangen in het negatieve.

### Vrijwilliger zijn in de kerk; hoe denk je daar over, en wat betekent dat voor jou?

Lijkt me een mooi initiatief met veel voldoening. Iedereen met dezelfde passie.

### Hoe denk jij over de toekomst van de kerk?

Zou het niet mooi zijn als iedereen zou kiezen voor de Here God?? Zich laat dopen. Wat zou de wereld er dan anders uit zien... Ik

hoop en bid dat ik, en wij, steeds meer en meer mensen zouden mogen bereiken om voor Jezus te kiezen.

### Hoe zou jij willen dat de kerk eruit zou zien over een x aantal jaren?

Dienend! Samen en met elkaar. Maar ook plezier hebben.

### De kerk in de wereld, welk beeld heb je daarbij?

Wij als Christenen de wereld in, onze eigen ervaringen delen. Want de kerk zijn wij. God kan als enige ons gebruiken om de kerk steeds groter te laten worden, wereldwijd.

### Wat zou je tegen de mensen willen zeggen in deze tijd?

Lieve allemaal, houdt moed, God weet wat Hij doet, Hij heeft ALLES in handen. Dank u Here Jezus.

En ik hoop dat u genoten heeft van het lezen van dit interview. Veel liefs!



## CD-recensie

Kari Jobe – The Blessing  
3:16 Europe

De aanbiddingsdiensten van de Gateway Church (wekelijks meer dan 40.000 bezoekers) worden geleid door een team, waarvan Kari Jobe jarenlang één van de meeste bekende artiesten was. Na prachtige soloalbums als 'Majestic' en het bijzonder succesvolle 'The Garden' is er onlangs een nieuw project van deze Amerikaanse Grammy Award winnares uitgekomen. De nieuwe Cd van Jobe werd live opgenomen in haar nieuwe gemeente The Belonging Co kerk in Nashville, maar dan zonder publiek. "The Blessing" is een boeiende aanbiddingservaring geworden, waarbij Kari en haar band in het corona tijdperk de overwinning, hoop en vrede van God communiceren. Het gevoelige nummer 'First Love' (gebaseerd op Openbaringen 2) is een kreet om terug te keren naar God. In 'Your Nature' wordt een geestelijke gelijkenis gemaakt met de seizoenen. God is goed in elk seizoen, ook in bijzonder droge en onvruchtbare tijden. Het titelnummer (met letterlijke teksten uit Numeri) is een fraai duet met haar echtgenoot Cody Carnes. Kari en Cody presenteerden deze song overigens vorig jaar al op de Cd "Graves Into Gardens" van Elevation Worship. Onder de Nederlandse titel 'De Zegen' staat dit prachtige nummer ook op de nieuwe Opwekkings-Cd 45.

Ben Scholten



# Boek recensie

## Groene theologie door Trees van Montfoort.

Leven in Zijn schepping tussen alle levende wezens.

Ik las op internet een interview met Trees van Montfoort. Kerk en Milieu. Ze legde de vinger op de zere plek: wij mensen schieten in onze eigen voet! Wij slopen de aarde, zonder te beseffen dat we er zelf deel van uitmaken. We zien onszelf los van de natuur, maar mensen zijn samen met dieren en planten bewoners van deze aarde. Om de ecologische crisis op te lossen, hebben we een ander wereldbeeld nodig en de theologie kan hier handvatten voor geven. Dit onderwerp raakt mij erg en daarom besluit ik om haar boek Groene theologie te lezen.

Trees van Montfoort schrijft helder, maar het blijft pittige kost. Het is een degelijk totaalplaatje van wat de theologie allemaal te bieden heeft aan inzichten over onze schepping. Milieubewust leven staat steeds meer op de voorgrond maar in de kerk heeft het nog maar een hele kleine plaats. Soms horen we er in een preek nog weleens over, maar bewust hiermee omgaan? Ik las dat vegetariërs onder kerkgangers niet meer voorkomen dan onder de rest van de bevolking. Door het lezen van dit boek gaan we begrijpen hoe dat komt. Het boek neemt ons mee naar de plaats en de rol van de mens. De auteur pleit voor verbondenheid tussen mensen van verschillende achtergronden en voor het uitbreiden van naastenliefde naar alle levende wezens. Dit boek is een aanrader voor iedere christen die werk wil maken voor een leefbare wereld voor iedereen.

*Karel van Wijngaarden*



### Gedicht: "De moderne Job"

Ik geloof in de zon ook al schijnt hij niet  
Ik geloof in de liefde ook als ik haar niet voel  
Ik geloof in God ook als Hij zwijgt

*Josl Rakover uit het Warschause getto*

## Collecten

### Info over extra collecten

Zoals gebruikelijk is erin elke eredienst een gelegenheid om de dienst van geven te doen. De eerste collecte is altijd voor de kosten, die we als Gemeente hebben afgesproken bij de goedkeuring van de begroting in de ledenvergadering. Dit zijn bijv. de salariskosten van de (gast)predikant, onderhoud gebouw, kinder- en jeugdwerk, pastoraat, muziek, huishouding, promotie, bijdragen ADS en nog veel meer wat in deze begroting staat. Daarnaast is er af en toe een tweede collecte voor een evangelisatie- of diaconaal doel.

Enkele van deze collecten zijn DV:

### 30 mei: WorldVision

World Vision is een ontwikkelingshulporganisatie. Ons geloof en onze waarden motiveren ons om positieve en structurele verandering te brengen in de gebieden waarin we werken en ervoor te zorgen dat levens van kinderen tot bloei komen. Doordat we door religieuze grenzen heen kijken, kunnen we in bijna 100 landen en in miljoenen levens een verschil maken. We bieden hulp aan iedereen, ongeacht religie of overtuiging. Ook werkt World Vision ter plekke met de lokale bevolking, ongeacht

religie of overtuiging, omdat we geloven dat juist zij de kracht en motivatie hebben voor het veranderen van de toekomst. En dat zorgt ervoor dat we wereldwijd de meest arme en kwetsbare mensen kunnen helpen. Meer informatie: [www.worldvision.nl](http://www.worldvision.nl)

### 13 juni: Vredesonderwijs via GKMI in Surakarta, Indonesië.

Al drie jaar ondersteunt onze Gemeente vredesonderwijs aan kinderen in Surakarta (Solo) op midden Java. In 1998 zijn hier grote rellen geweest die voortkwamen uit geen respect en liefde voor medeburgers die anders zijn. De Doopsgezinde GKMI Gemeenten hebben o.a. contacten gelegd met de plaatselijke Hezbollah commandant. Dit heeft geleid tot wederzijdse hulp en samenwerking met o.a. een gezamenlijke ambulance en brandweer. Om kinderen te leren, vanuit het Evangelie, altijd vredestichters te zijn, krijgen ze hierover onderwijs in de Gemeente. De zending reisgroep heeft in aug. 2019 deze Gemeenten en de Hezbollah commandant hierover gesproken. Onze kinderen collecteren elke week voor dit project en hebben via de leiding direct contact met de kinderen in Surakarta.

Over de collecte op 27 juni vindt u elders in dit blad informatie

*Cor Joppe*



# Activiteitencommissie

Tijdens de Open kerk, iedere dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur kunt u wat rondneuzen op de kledingmarkt, er is een nieuwe collectie 2de hands kleding, de boekenkraam, en zoals altijd zijn er ook mooie kaarten te koop. Bij mooi weer zou het zo maar kunnen dat er buiten een kleine pop-up minimarkt geopend is. Hier gaan we creatief mee om. Dus als u langs de kerk komt, dat zou ook op zaterdagmorgen kunnen zijn, vinden we het leuk als u ons bezoekt.

## Fietstocht

De uitgestelde fietstocht staat zeker nog op de planning. We wachten even af of er versoepelingen van de RIVM maatregelen aangekondigd worden en dan hopen we van start te gaan. De routes liggen klaar en wat we al wel kunnen verklappen is dat alle routes langs het "Doopsgezind graan" lopen en u de mogelijkheid krijgt om dit van dichtbij te bekijken. Het "Doopsgezind graan" is een actie m.b.t. de viering van het 400 jarig bestaan van de Doopsgezinde gemeente en daar heeft u al meer over kunnen lezen.

## Kringloopmarkt

Er staat een Kringloopmarkt gepland op D.V. zaterdag 10 juli. Deze zal plaatsvinden rondom ons kerkgebouw maar ook hiervoor geldt mits de RIVM regels dit toestaan.

## Verzoek

De oude jeugdzolder is al diverse malen geordend en opgeruimd, echter er blijven spullen neergezet worden. Hierbij een vriendelijk verzoek om dit niet meer te doen. Wij vinden het heel fijn als u mooie spullen voor ons heeft, maar neem even



## Verkoophoek DGO

contact met ons, dan kunnen we kijken hoe we ergens een mouw aan kunnen passen. Onze digitale Verkoophoek bijvoorbeeld. Voor de aankomende Kringloopmarkt komt er vast weer een oproep om mooie spullen te brengen. Dat brengt ons op het volgende onderwerp.

## Opslag of open schuur

Hoe fijn zou het zijn als we toch ergens onze spulletjes op kunnen slaan, of wellicht een locatie hebben waar we regelmatig een doorlopende open schuurverkoop kunnen houden? Heeft u een mogelijkheid of idee? Laat het ons weten!

Als afsluiting willen wij u vragen om m.b.t. alles wat hierboven beschreven staat de Weekbrief, Perspectief, Website en Facebook goed in de gaten te houden. We leven nog steeds in een tijd met heel veel regels waar wij als Activiteitencommissie ook mee te maken hebben. Wat kan doen we, wat niet mag moeten we helaas vooruit schuiven of annuleren. We zijn ontzettend dankbaar dat u onze initiatieven steunt door mee te doen aan onze activiteiten. Er wordt veel werk verzet en, ook al doen we dit niet in eigen kracht, uw komst bemoedigt ons en geeft ons de energie om door te gaan!

# Youth for Christ

Goeree Overflakkee

Omdat jongeren behoefte hebben aan een eigen plek, een plek waar ze worden gezien, is Youth for Christ Goeree Overflakkee na gaan denken welke mogelijkheden er zijn om een dergelijke plek te realiseren. Door de uitgestrektheid van het eiland heeft een centraal gelegen ontmoetingsplek helaas weinig nut. YFC wil om die reden een Mobiele OntmoetingsPlaats (MOP) opzetten. Op deze manier kunnen we alle jongeren van het eiland in hun eigen omgeving opzoeken en bereiken. We willen op vaste momenten en plaatsen aanwezig zijn in de dorpskernen. De jongeren zullen worden uitgenodigd om iets te drinken, een potje fifa of tafelvoetbal te spelen, of om gewoon met elkaar te 'chillen'. In de bus zullen vrijwilligers aanwezig zijn die met de jongeren in gesprek kunnen gaan, als zij daar behoefte aan hebben. We willen er namelijk voor hen zijn, hen hoop bieden en helpen groeien. Nadere informatie is te vinden op de site: <https://goeree-overflakkee.yfc.nl/> of via Eric van den Nieuwendijk. Het filmpje is te vinden op YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=bjeF5Rkw3zc>. Naast financiële middelen zoekt YFC GO ook medewerkers. Jeugdwerkers, buschauffeurs, schoonmakers, monteurs voor het onderhoud van de bus. Alle hulp is welkom. Youth for Christ Goeree-Overflakkee is onderdeel van Youth for Christ Nederland.

# Collecte D.V. 27 juni

Tijdens de ochtenddienst van D.V. 27 juni aanstaande zal de tweede collecte bestemd zijn voor IJM, die dag kunt u ook uw gift via de GIVT app overmaken, en dan kiezen voor collecte 2. International Justice Mission is een wereldwijde organisatie die de armste mensen beschermt tegen geweld. IJM werkt samen met lokale autoriteiten om slachtoffers te bevrijden van geweld, daders te laten berechten, de levens van de slachtoffers te herstellen en rechtssystemen te versterken. De plaag van geweld tegen de armsten uit zich onder andere in slavernij, mensenhandel voor de commerciële seksindustrie, seksueel misbruik van minderjarigen, illegale landonteigening en politiegeweld. IJM is de grootste organisatie ter wereld in de strijd tegen moderne slavernij. IJM, onze partners en getrainde overheden, hebben meer dan 66.000 mensen van geweld en onderdrukking bevrijd. Voor meer info: [www.ijmnl.org](http://www.ijmnl.org) Wij weten waar de slaven zijn. Jij kan ons helpen hen te bevrijden. [www.ijmnl.org](http://www.ijmnl.org)



Marjan vd Nieuwendijk



# Kerkdiensten

Raadpleeg de website voor mogelijk aanpassingen.

Zondag 30 mei

09.30 uur: Dhr. G. Westerkamp / World Vision

18.30 uur: Ds. A.P. Davelaar

**Zondag 6 juni**

09.30 uur: Ds. K. van Wijngaarden

18.30 uur: Ds. J. Smink

**Zondag 13 juni**

09.30 uur: Ds. K. van Wijngaarden

18.30 uur: Dhr. H. ten Voorde

**Zondag 20 juni**

09.30 uur: Ds. K. van Wijngaarden

18.30 uur: Br. M. Nap

**Zondag 27 juni**

09.30 uur: Ds. Jesse de Haan

18.30 uur: Ds. B. Dijkstra-Geuze

**Zondag 4 juli**

09.30 uur: Ds. E.A. van Hoof

18.30 uur: Ds. E.M. de Jong

**Zondag 11 juli**

09.30 uur: Ds. K. van Wijngaarden

18.30 uur: Ds. O. Lohuis

**Zondag 18 juli**

09.30 uur: Ds. K. van Wijngaarden

18.30 uur: Ds. B. Dijkstra-Geuze

**Zondag 25 juli**

09.30 uur: Ds. K. van Wijngaarden

18.30 uur: Pastor H. van Dam

---

## Open kerk

Iedere dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur

Wees welkom!



**Givt**

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



## Colofon

Perspectief verschijnt 6 x per jaar

Deadline kopij volgende edities: 05-07, 06-09, 22-11-2021

De vaste vrijwillige bijdrage is minimaal € 10,- per jaar

Bankrekening: IBAN: NL13 RABO 035 12 64 272

o.v.v. Perspectief 2021

### Redactie

Eindredactie: Clémence Baks

Opmaak: Amber van Splunder

Ds. K. van Wijngaarden

Fotografie: Jan Baks voorpagina, en anderen

### Adressen

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp

Dorpstienden 3, 3253 AS Ouddorp

0187 – 682926

[www.doopsgezindouddorp.nl](http://www.doopsgezindouddorp.nl)

### Predikant

Ds. K. van Wijngaarden

Email: [predikant@doopsgezindouddorp.nl](mailto:predikant@doopsgezindouddorp.nl)

Tel: 06 – 33667781

### E-mail

[redactieperspectief@doopsgezindouddorp.nl](mailto:redactieperspectief@doopsgezindouddorp.nl)

[info@doopsgezindouddorp.nl](mailto:info@doopsgezindouddorp.nl)

[scriba@doopsgezindouddorp.nl](mailto:scriba@doopsgezindouddorp.nl)

[ledenadministratie@doopsgezindouddorp.nl](mailto:ledenadministratie@doopsgezindouddorp.nl)

[pr@doopsgezindouddorp.nl](mailto:pr@doopsgezindouddorp.nl)

[weekbrief@doopsgezindouddorp.nl](mailto:weekbrief@doopsgezindouddorp.nl)

[pastoraat@doopsgezindouddorp.nl](mailto:pastoraat@doopsgezindouddorp.nl)

### Social Media

Facebook: @DoopsgezindeGemeenteOuddorp

Youtube: Doopsgezinde Gemeente Ouddorp

### Kerkdiensten bezoeken

Het laatste nieuws over de fysieke diensten kunt u vinden in de Weekbrieven. In ieder geval worden alle kerkdiensten nog steeds uitgezonden via RTV SLOGO: 105.6 FM/Kabel 105.9 FM en via livestream Youtube. Via de website kunt u diensten terugluisteren.



Port Betaald  
Port Payé  
Pays-Bas



www.editoo.nl



MIX  
Papier van  
verantwoorde herkomst  
FSC® C017135

Indien onbestelbaar retour: Dorpstienen 3, 3253 AS Ouddorp

## Doperse Dingen 22

Degenen die cake besteld hebben voor de actie waarmee we een jubileum-pot gestart zijn in het kader van ons 400 jarig bestaan, weten het al: op 7 mei was het precies 30 jaar geleden dat de eerste paal werd geslagen van ons kerkbouw. Dat feit stond namelijk vermeld op de speciale wikkel rond de cakes, mogelijk een toekomstig 'collectors'-item wat betreft kerkmemorabilia. Het aanbrengen om de cakes was in elk geval een aangename en verbindende aangelegenheid

De eerste paal werd geslagen door br. Piet Bosland, daarbij ondersteund door zijn dochter zr. Marie Grinwis-Bosland (Foto: Eilanden Nieuws). Br. Bosland was tot de komst van ds. Smink ongeveer 30 jaar ouderling geweest, zoals vermeld op een bord van Makkumer aardewerk dat hij ontving bij zijn afscheid, te zien op een herinneringswand in de ruimte links naast de ingang.

Over collectors-items gesproken: in die dagen van de kerkbouw liepen velen met een linnen tasje rond, waarop een tekening van de contouren van de kerk stond afgebeeld. Op de voorgevel prijkt het kruis zoals de architect dat als bekend symbool van het christendom op de voorgevel had aangebracht.

Als gemeenschap die al eeuwenlang in een schuilkerk bij elkaar kwam, waarbij het gedeelde geloof dus niet vanuit een imposant gebouw tastbaar gemaakt kon worden, kozen we uiteindelijk voor het symbool van de heilige Geest als gevelversiering (foto: R. Hameeteman). Het evangelie van Jezus Christus - de redding en verzoening die gelovigen mogen ontvangen via de weg van kruis en opstanding - wordt immers vooral zichtbaar in het dagelijks leven van christenen, in woord en daad. Gods levensveranderend werk krijgt gestalte door inwoning van de Geest van Pinksteren.

Tenslotte: de videoband met daarop de beelden van de kerkbouw begint met de feestelijke gebeurtenis van het slaan van de eerste paal. Onlangs is het materiaal gedigitaliseerd, zodat het weer vertoond en gedeeld kan worden. Op de beelden, gemaakt door de helaas jong overleden br. Leen Hoek, is op een gegeven moment een statief zichtbaar met daarop een andere video-camera. Het zou leuk zijn, als ook déze beelden in het kerkelijk beeldarchief terechtkomen. Neem a.u.b. contact op als u er weet van heeft.

*Elma Posthuma-Grinwis*



### Gedicht - Wij leven van de wind NLD 687

Wij leven van de wind  
die aanrukt uit den hoge  
en heel het huis vervult  
waar knieën zijn gebogen,  
die doordringt in het hart,  
in de verborgen hof,  
en uitbreekt in een lied  
en opstijgt God ten lof.

Wij delen in het vuur  
dat neerstrijkt op de hoofden,  
de vonk die overspringt  
op allen die geloven.  
Vuurvogel van de vloed,  
duif boven de Jordaan  
versterk in ons de gloed,  
wakker het feestvuur aan.

Wij teren op het woord,  
het brood van God gegeven,  
dat mededeelzaam is  
en kracht geeft en nieuw leven.  
Dus zeg en zing het voort,  
geef uit met gulle hand  
dit manna voor elk hart,  
dit voedsel voor elk land.

