



PERSPECTIEF

EEN UITGAVE VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE OUDDORP
34STE JAARGANG - SEPTEMBER NR.5

Pastorale

HIJ LAAT NOOIT LOS!

(2 Timotheus 1:7-8)

Na een onrustige zomer met een overwegend wisselvallig weertype, overstromingen in Zuid-Limburg, aanhoudende besmettingen vanwege corona, een landelijke bestuurlijke crisis vanwege onderlinge politieke wantrouwen en de opmars van de Taliban in Afghanistan is de toekomst niet zeker meer te noemen. Ook wij, 'de kerk' hebben iets te doen. Want hoe ga je verder na 1,5 jaar lang elkaar nauwelijks gezien te hebben? Hoe ga je verder met teruglopende aantallen kerkbezoekers en kijkers online die ons misschien ook niet meer weten te vinden? Hoe ga je verder met avonddiensten en andere activiteiten waar zo weinig mensen naartoe komen.

Is het tijd voor een radicale koerswijziging in de kerk? We leven in een bijzondere tijd. Experts en deskundigen laten het ons allemaal weten. De kerkverlating is niet nieuw alleen hebben de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan gewerkt als een katalysator van de kerkverlating. Het legt de problemen van vóór de crisis bloot. De kerk zal onvermijdelijk gaan veranderen. Belangrijk is het om niet in getallen te blijven hangen. Het gaat natuurlijk niet om het 'in de lucht houden' van kerkdiensten, activiteiten of het aantal kerkbezoekers. Het gaat om Christus verkondigen en deze zichtbaar te maken in de wereld. Al decennia lang doen wij dit als kerk op een zelfde manier terwijl de wereld om ons heen drastisch is veranderd. Is het tijd voor verandering?

Hij laat niet los! Mooie tekst die we wekelijks horen. Wat zegt ons dit zinnetje nog? "Hij zal uitkomst geven", horen we elkaar zeggen. Denken we werkelijk dat de Eeuwige het allemaal zelf maar moet doen. Dat Hij aan zet is? En wij dan maar afwachten? Maar waarom heeft hij ons een eigen wil gegeven? Waarom heeft Hij ons eigen mogelijkheden en creativiteit gegeven om initiatieven te ontwikkelen? Hebben we een God die intervineert of die inspireert? Wat betekenen de woorden eigenlijk: Hij laat niet los?



Foto: Ad Aleman

We staan voor een nieuw kerkelijk seizoen dat alles behalve zeker is. Hoe pakken wij de post corona tijd aan? Hoe pakken we de crisis in onze gemeente aan? Hoe willen wij 'anno nu' gemeente zijn? Leunend op het verleden of doorpakken en ons laten inspireren door de Geest van God die nooit loslaat en tegelijkertijd het aan ons overlaat. Die ons in beweging wil zetten. In de oudheid kwam de filosoof Aristoteles met de omschrijving van God als de 'Onbewogen Beweger'. Deze uitspraak heeft het christendom eeuwenlang omarmd als een God die de mens in beweging zet door te inspireren. Hij is De Onbewegende, De Trouwe Eeuwige, De Altijd Zelfde. Hij wil ons in beweging zetten.

We leven na Pinksteren en de heilige Geest is uitgestort om ons in beweging te zetten. Ik maak iets heel nieuws vandaag zegt God dan! Hoe? Door de heilige Geest in ons. Het is Paulus die zijn vriend Timotheüs schrijft¹: God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen...

Maar wanneer we gaan beseffen en gaan proclameren dat we geen geest van angst hebben gekregen (letterlijk staat er lafhartigheid), maar de Geest van kracht, dynamie, de explosieve kracht van de Heilige Geest, en dat die ook nog eens in ons woont en wij daarover kunnen beschikken, dan zou niets ons dus tegen moeten houden het evangelie in praktijk te brengen! En hoe radicaal anders de kerk er in de toekomst ook uit zal gaan zien: Hij laat nooit los!

Ds. K. van Wijngaarden Uw predikant

Voorwoord

Zoals u al in de vorige Perspectief heeft kunnen lezen, is Clémence gestopt met het maken van de Perspectief. Langs deze weg willen we haar hartelijk bedanken voor haar inzet voor de PR en de Perspectief. Ineke Nagtegaal zal de plaats van Clémence in de Redactie innemen, zij zal zich in eerste instantie alleen bezig houden met de Perspectief, niet met andere PR taken.

Op de achtergrond wordt hard gewerkt aan de nieuwe website, zoals het er nu naar uitziet is deze over enkele weken gereed. Via de weekbrief wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

Er is veel kopij binnengekomen voor deze Perspectief, waarvoor hartelijk dank! Dit betekent dat we een lezenswaardig, gevarieerd blad hebben kunnen maken. We wensen u veel leesplezier!

Een zegenende groet van de redactie van Perspectief



Een nieuwe start!

Als U dit leest is de startzondag reeds achter de rug en kunnen we vooruitkijken naar een nieuw kerkelijk seizoen. De scholen zijn weer begonnen en de vakantie zit er voor velen alweer op. De kerkelijke activiteiten mogen met nieuwe opgedane energie weer opgepakt worden.

Ook de kerkenraad heeft de vakantieperiode benut om uit te rusten en de accu's op te laden. Veel nieuws vanuit de kerkenraad is er niet; we beginnen weer op 6 september a.s. met een eerste vergadering. We kijken uit naar wat de toekomst ons zal brengen.

Zoals inmiddels bekend zijn we als kerkenraad op zoek naar uitbreiding van het team en daartoe heeft de nominatiecommissie een eerste stap gezet door de gemeente te vragen om namen voor te dragen van mensen die men daarvoor geschikt acht. We zijn benieuwd wat daar het resultaat van is en volgen het proces biddend. We mogen uitzien naar een periode waarin we kunnen laten zien dat we als gemeente weer naar elkaar kunnen groeien en dat we dat met liefde en geduld mogen doen. Dit kan alleen als we ons afhankelijk weten van Gods onmisbare steun en leiding. Wilt U met ons bidden voor eensgezindheid binnen onze DGO?

Namens de kerkenraad wens ik U een mooi en gezegende nieuwe start toe! Henk van Deijk

Wereld Broederschapdag

Noteer het alvast in de agenda: zondag 23 januari 2022. Zonder tegenbericht vieren we samen die zondag de Ringdag voor de gemeenten van de RZWN in Dordrecht. Aansluitend bij het jaarthema "Loslaten om te groeien, wat houd(t) je vast?" zetten we een volgende stap op de pelgrimage van gerechtigheid en vrede. In de achterliggende periode hebben wij veel momenten gekend van verdriet en onzekerheid. We hebben dierbare mensen en vertrouwde gewoonten moeten loslaten. Ook zijn er tijdelijke vaak creatieve mogelijkheden gevonden om met elkaar in contact te blijven. Om vast te houden aan de wens elkaar weer te ontmoeten staat 23 januari vanaf 9.30 uur de koffie klaar. Dmv verschillende activiteiten ervaren we wat van belang is om vast te houden en of los te laten. Om 15.30 uur is de afsluitende vesper gepland, zodat iedereen om 16.00 uur weer richting huis kan gaan.

Namens de voorbereidingscommissie Han Cuperus



Menno's Global Village

Afgelopen jaren hebben veel jongvolwassenen via Menno's Global Village een reis gemaakt of elkaar in internationaal verband ontmoet. Het kennismaken met andere doopsgezinden, andere culturen en andere contexten stonden hierbij steeds centraal. Via een 'reizende' expositie kunt u kennismaken met een aantal reizen en reizigers van Menno's Global Village.

Op negen banners delen de reizigers een indruk van wat ze hebben ervaren tijdens hun reis. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een vluchtelingenkamp in Iraaks-Koerdistan bezocht of een groep Nederlanders die twee weken met lokale bevolking door Nepal wandelde. De expositie gaat door het land reizen en staat steeds een aantal weken in het gebouw van een doopsgezinde gemeente. Met de bedoeling dat zoveel mogelijk doopsgezinden ze kunnen bekijken, als ze bijvoorbeeld een kerkdienst of andere activiteiten bezoeken. De expositie is opgezet ter ere van het vijfjarig bestaan van Menno's Global Village. Na de opening in Utrecht, waar de expositie een aantal weken te zien was tijdens 'kerken kijken', komt de expositie nu naar Ouddorp.

Gedicht voor Eeuwigheidszondag

De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.

De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.

Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn wij even bij elkaar
aan 't einde van het jaar.

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.

De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.

De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.

De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

HANNA LAM (1928-1988)



Kinderwerk

U heeft nog iets van ons tegoed. Wij zouden de overstapdienst van 11 juli nog nader toelichten. Vijf kinderen maakten de overstap van het kinderwerk naar het jeugdwerk. Een feestelijke kinderdienst op de jeugdzolder staat dan altijd in de planning en de kinderen mogen dan in een grote fauteuil zitten met alle kinderen er omheen. We starten met gebed en liederen, waarna een sketch gericht op de kinderen die overstappen niet mag ontbreken. In de sketch waren beide juffen inmiddels heel oud geworden en mochten ze terugdenken aan de periode dat ze nog kinderdiensden gaven. Van ieder kind werden de gaven en talenten opgehaald en hoe belangrijk daar de liefde van God in is. Prachtige anekdotes kwamen naar voren. Na een film over gaven en talenten van Max Lucado en de bijbehorende popcorn was het al snel tijd om in de kerk het officiële moment van de overstap te beleven. Leen van Wijk had voor ieder kind een mooie bijpassende Bijbeltekst met daarbij het uitreiken van de Bijbel. We zullen Anne, Jan, Noah, Luca en Rainiel enorm missen, maar natuurlijk mogen ze in het jeugdwerk verder over de liefde van God leren en hun talenten en gaven verder ontwikkelen. Inez heeft de kinderen namens het jeugdwerk welkom geheten.

We doen nog een oproep voor medewerkers. Denk niet dat kan ik niet, of help het is heel veel werk.... We zijn ook dringend op zoek naar medewerkers die niet speciaal een hele kinderdienst voorbereiden. Uw aanwezigheid is vaak al genoeg, een oogje in het zeil, een praatje met een kind, een lach, een luisterend oor, helpen met een spel of knutsel. Het zijn geen belastende dingen, vergt geen extra tijd. Maar wij zijn er wel enorm blij mee. En de kinderen nog veel meer. Geef u op! Voor vragen en info kunt u contact opnemen met: Martha Witkamp, Martha de Busschere of Kommy Klepper.

Startzondag 5 september: tijdens de dienst is er een heuse puzzel gelegd. Ieder persoon is een puzzelstukje, zo ook de kinderen en de jeugd. Aan het einde van de dienst was er een mogelijkheid om een puzzelstukje mee naar huis te nemen. Op het puzzelstukjes staat een naam van een kind of een jongere. Net als vorig jaar willen we namens het kinderwerk en het jeugdwerk vragen of u het komende jaar voor het kind of jongere wil bidden dat op uw puzzelstukje staat.

Ook willen we u bedanken voor het gebed van afgelopen jaar toen u een appeltje met een naam had om voor te bidden. Was u niet in de dienst en wilt u wel een puzzelstukje ontvangen? Dan kunt u dat aangeven op de website, daar is een aparte tegel om een puzzelstukje aan te vragen. Bid komend jaar voor de persoon op het puzzelstukje en bidt voor elkaar. Zit u met iets? Puzzel niet alleen! Puzzel samen met God, laat Zijn Vrede uw hart beheersen! (Colossenzen 3:15)

Dan nog een terugblik: tijdens afgelopen coronajaar, zo rond oktober 2020 tot de lockdown in december 2020, mochten er nog maar 30 mensen in een kerkdienst aanwezig zijn. De gezinnen met jonge kinderen in de basisschool leeftijd zijn toen



naar een "11:00 uur dienst" geschoven. Daardoor konden de kinderen elkaar fysiek ontmoeten in de kinderdienst. De ouders zaten dan in de kerk de eredienst van 09:30 uur van diezelfde ochtend via de beamer te kijken. Doormiddel van 2 diensten met maximaal 30 mensen, was het toch mogelijk voor meer mensen om naar kerk te komen.

1x in de 2 weken kwam de jeugd om 11:00 uur bij elkaar op de jeugdzolder voor hun jeugdmoment. In november 2020 waren de plannen er al om 1x in de maand een gezamenlijke 11:00 uur dienst te houden, omdat zowel de kinderen als de jongeren rondom hetzelfde tijdstip in kerk aanwezig waren. Een dienst waarin juist de kinderen en de jongeren en de ouders een taak hadden in deze gezamenlijke dienst. De 1e keer zou vanaf januari 2021 zijn, niet wetende dat half december 2020 er een lockdown kwam. Uiteindelijk was er in mei en in juni een gezamenlijke dienst om 11:00 uur met medewerking van de Youth Event Band zoals u in vorige Perspectief heeft kunnen lezen. We ervaren het werk van Gods Heilige Geest en bidden dat iedereen, de hele gemeente, op enig moment een taak in een gezamenlijke dienst op zich wil nemen, tot eer van onze grote God.

Jongeren

Zondag 5 september zijn we weer gestart op de Jeugdzolder met de Groeigroep en de Jovo's. Dit seizoen komen de Jovo's weer samen op de zondag. We starten gezamenlijk op de Jeugdzolder om 11.00 uur met wat lekkers en gaan vervolgens tot 13.00 uur uit elkaar, ieder in zijn/haar eigen groep. We komen om de week bij elkaar.

We hopen weer op een mooi, gezellig en gezegend seizoen samen met de jongeren. Waar we veel mogen leren van elkaar, wat de Bijbel ons verteld en hoe we samen met Jezus op pad kunnen gaan in ons dagelijkse leven. We zullen ook weer leuke activiteiten plannen met elkaar. De data zullen volgen in de weekbrief/Perspectief. Ook zijn er weer Youth Events, de 1e is al op 12 september... Be There! We hopen jullie allen weer te zien bij een van deze bijeenkomsten!



Korte berichten

Natuur van U

Bijzondere ontmoetingen in de natuur dichtbij en ver weg, van Gambia tot Goedereede, van Fuut tot Steltkluut. Ondanks de lange periode van 40 jaar dat hij de natuur fotografeert, bestudeert en bewondert, lukt het Jan Baks nog steeds om nieuwe beelden te maken, waar hij blij van wordt. De serie toont beelden van landschappen, planten en dieren, van vogels en van vissen. Als afsluiting is er een presentatie met muziek over de Kwade Hoek op de Kop van Goeree. Welkom op maandag 8 november 2021 om 20.00 uur in de Emmaüskerk. De toegang is gratis!

Jan Baks



Mennobaksels

De broodbakwerkgroep komt elke laatste maandagavond van de maand bij elkaar ten huize van de familie Tuk. 9 enthousiaste dames zijn aan de slag gegaan met het Turkey Red Wheat uit Witmarsum. We bakken thuis ons brood en op de werkgroep avond proeven we elkaars gebakken brood en wisselen ervaringen uit wbt: gist, desem, kneedduur, rijdsuur, baktijd, ingrediënten en recepten. We hebben al prachtige producten gemaakt en beseffen dat broodbakken een kunst apart is. Het meel uit Witmarsum is inmiddels op en nu is het nog even wachten op ons eigen meel, springlevend graan met oude roots, dat gemalen wordt door de plaatselijke molenaar. Via de website en de weekbrief houden we u op de hoogte.

Annelies Snijders



Foto: Merel Tuk

Bemoedigen in Coronatijd

In coronatijd ontvingen we via onze scriba iedere week een mooie foto met een bemoediging van Ad Aleman in onze mailbox. Dit is wat hij er zelf over schrijft: "Het is zover, hier is de laatste bemoediging in een lange reeks van bemoedigingen die gestart is aan het begin van de Coronacrisis. In het begin was het ff wennen, eerst een foto uitzoeken met voldoende vrije ruimte om de tekst kwijt te kunnen en dan daarbij een bemoedigende tekst. De eerste 25 waren snel klaar, maar dan? Foto's genoeg, maar teksten? Soms werd ik 's nachts wakker met een tekst in mijn hoofd, een andere keer had ik het idee dat ik die week een andere bemoediging moest maken en dat deed ik dan. Ik heb hele mooie reacties gehad en een enkele wat mindere. Maar ik heb altijd gedacht, al is er maar één mens die erdoor bemoedigd wordt, dan is het de inspanning meer dan waard. Ik heb het graag gedaan en heb zeker de leiding van de Geest ervaren."

Langs deze weg willen we Ad hartelijk bedanken voor de mooie foto's en teksten! Het is voor veel mensen een bemoediging geweest in deze lastige tijd.

Gedicht

Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Want, U leerde ons,
elkaar de voeten te wassen;
en niet elkaars oren.
Dank U, Heer Jezus dat U ons deze woorden wilt laten horen.
Als we dat doen, in en door Uw kracht, worden we weer herboren!
Dan pas kunnen wij
in liefde verder leven.
In deze tijd,
die U ons nog wilt geven.

Bets de Kort

Gospelkoor

Geïnspireerd door de verhalen over de geschiedenis van de kerk, leek het me leuk een keer de geschiedenis van het Gospelkoor te vertellen. Het begon allemaal in de jaren negentig van de vorige eeuw toen ds. Smink aan een groepje jongeren vroeg een Opwekkingslied te zingen in de avonddienst. Die jongeren oefende het lied 's middags en zongen het die avonddienst. Op



Kerkdiensten

Zondag 19 september

09.30 uur: Dhr. H. Pollema
18.30 uur: Ds. A.P. Davelaar

Zondag 26 september

11:00 uur: Samendienst - Dhr. T. Stortenbeker
18.30 uur: Br. E. Voogd

Zondag 3 oktober

09.30 uur: Dhr. G. Westerkamp
18.30 uur: Ds. T. Koelewijn

Zondag 10 oktober

09.30 uur: Dhr. E. van Winkelhoff
18.30 uur: Br. M. Nap

Zondag 17 oktober

09.30 uur: Dhr. H. ten Voorde
18.30 uur: Ds. J. Smink

Zondag 24 oktober

11:00 uur: Samendienst - Ds. Chr. Duhoux-Rueb
18.30 uur: Pastor H. van Dam

Zondag 31 oktober

09.30 uur: Ds. K. van Wijngaarden
18.30 uur: Br. E. van den Nieuwendijk

Woensdag 3 november - Dankdag

19.30 uur: Ds. K. van Wijngaarden

Zondag 7 november

09.30 uur: Ds. D. Smink jr.
18.30 uur: Ds. K. van Wijngaarden

Zondag 14 november

09.30 uur: Ds. K. van Wijngaarden
18.30 uur: Youth Event

Zondag 21 november - Eeuwigheidszondag

09.30 uur: Ds. K. van Wijngaarden
18.30 uur: Ds. S. Sparreboom

Zondag 28 november - 1e Advent

11:00 uur: Samendienst ~ Ds. M. Vermet
18.30 uur: Ds. N. van der Leer

Zondag 5 december - 2e Advent

09.30 uur: Ds. K. van Wijngaarden
18.30 uur: Ds. O. Lohuis



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Colofon

Perspectief verschijnt zes keer per jaar. Deadline kopij volgende editie: 22-11-2021. De vaste vrijwillige bijdrage is €10- per jaar. IBAN: NL13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. Perspectief 2021.

Redactie

Ds. K. van Wijngaarden, Dianne Joppe, Erika de Vos, Amber van Splunder, Ineke Nagtegaal

Coverfoto

Merel Tuk, www.mereltuk.com

Adres

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3, 3253 AS Ouddorp
0187 68 29 26
www.doopsgezindouddorp.nl

Predikant

Ds. K. van Wijngaarden
predikant@doopsgezindouddorp.nl
06 - 33 66 77 81

E-mail

scriba@doopsgezindouddorp.nl
info@doopsgezindouddorp.nl
redactieperspectief@doopsgezindouddorp.nl
ledenadministratie@doopsgezindouddorp.nl
pr@doopsgezindouddorp.nl
weekbrief@doopsgezindouddorp.nl

Kerkdiensten bezoeken

Het laatste nieuws over de fysieke diensten kunt u vinden in de weekbrieven en op de website. Alle kerkdiensten worden uitgezonden via RTV SLOGO: 105.6 FM/Kabel 105.9FM en via ons YouTube kanaal, Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Tevens kunt u via de website diensten terugluisteren. Voor meer informatie over onze diensten en andere activiteiten binnen onze gemeente verwijzen wij u naar onze website; www.doopsgezindouddorp.nl



Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



www.editoo.nl



MIX
Papier van
verantwoorde herkomst
FSC® C017135

Indien onbestelbaar retour: Dorpstienden 3, 3253 AS Ouddorp

Doperse Dingen en nieuws van de Jubileumcommissie

U weet, in de aanloop naar ons 400-jarig bestaan in 2022 is er in het afgelopen kerkenwerkseizoen met veel enthousiasme graan geteeld. In eerste instantie lijkt dat wat gek. De Bijbel vertelt ons dat Jezus de discipelen vanachter hun netten vandaan roept en dat Hij hen herbenoemt tot vissers van mensen. En wij gaan een boerenbedrijfje beginnen?

Vanuit de geschiedenis is het echter niet zo vreemd. Doperse gelovigen hebben in vroeger eeuwen vooral via akkerbouw in hun bestaan voorzien. Als ze een nieuw veilig heenkomen zochten om hun geloof in vrijheid te beoefenen, namen ze hun zaaigoed mee. 'Ons' graan heeft op deze manier een lange weg afgelegd, van Europa naar Amerika en Witmarsum in Friesland – de geboorteplaats van Menno Simons – naar de Ouddorpse velden, zelfs 'doopers land' (in het bezit van onze gemeente). Om passanten te informeren werd een prachtig paneel bij het perceel geplaatst.

Eind juli werd het graan geoogst, waarvan foto's vertoond zijn voorafgaand aan de kerkdienst en op Open Monumentendag. Onze presentie op die dag was ook bedoeld als 'uitstrekken naar de omgeving'. Een goede zorg voor onze aarde en oog hebben voor de herkomst van ons voedsel zijn ook in de seculiere wereld actuele thema's. Veel mensen weten zich daardoor aangesproken en hebben dan ook oren naar het verhaal dat erachter zit, van onze lokale geschiedenis als doopsgezinde

gelovigen en van Gods liefde en zorg voor Zijn hele schepping. Dat is tenminste onze overtuiging en daarvoor spannen wij ons in! Menno-brood en bloem/meel van het Red Turkey Wheat (de naam van onze graansoort) zijn binnenkort te koop. En zelfs met het 'restproduct', de strohalmen, hebben we iets moois kunnen doen!

Elma Posthuma-Grinwis

GO Church

Tonn den Otter, zelf afkomstig uit Australië, woont nu in Dirksland. Toen hij in Nederland kwam wonen voelde hij zich wat ontheemd en zocht connectie met andere nieuwkomers en vluchtelingen om elkaar wegwijs te maken en te steunen. Al doende groeide het idee om meertalige kerkdiensten te gaan houden onder de naam GO church. GO church is uitgegroeid tot een multiculturele missionaire Christelijke gemeenschap onder statushouders en Nederlanders op Goeree-Overflakkee waar de statushouders zich opgenomen voelen als onderdeel van een grotere familie. Ze ontvangen geestelijke toerusting en diaconale steun terwijl integratie plaatsvindt.

De samenkomsten van GO church zijn laagdrempelig en in makkelijk te begrijpen Nederlands voor de mensen die niet bekend zijn met het evangelie, de kerk en de Nederlandse traditie en culturele vormen. Als multiculturele gemeenschap zoekt GO church verbinding met elkaar die is gekregen van God door Christus. Daardoor kunnen zij naar de wereld toe getuige zijn van de liefde van God voor alle mensen. E.e.a. is begonnen als een PKN Pioniersplek vanuit de Protestantse Kerk Nederland, maar ze willen dat dit initiatief eiland breed wordt gesteund. Om dat te bereiken komt Tonn dan Otter maandag 11 oktober om 20:00uur spreken in de Emmauskerk, Koningin Julianaweg 64 te Middelharnis om over GO church te vertellen en verhalen met u te delen. Tonn brengt lekkers en een boekentafel met lectuur mee. Wees welkom!

Springlevend graan met oude roots

Tre graansoort Red Turkey Wheat is een van de oudste doopse gelovigen vanuit Europa meegenomen naar Amerika en sinds enkele jaren weer terug bij de oorsprong.

De Doopsgezinde Gemeente van Ouddorp bestaat 400 jaar. Tot dertig jaar geleden leverden de gelovigen samen in een zegenovolle schikkerk, verborgen achter een voorhuis. In 1992 werd een nieuwe kerk gebouwd aan de Dorpstienden.

Kernverhaal voor doopsgezinden zijn de gelovigen doop, navolging van Jezus Christus in woord en daad en het vredesgetuigenis in deze wereld.

Meer informatie op de website:
• Graanproject en Wees-Doel
• Jubileum-activiteiten
• Samenwerken:
www.doopsgezindouddorp.nl

Ouddorp
Doopsgezinde Gemeente

