

Agenda

Vrijdag 24 december - Kerstnachtdienst

20.00 uur Ds. K. van Wijngaarden

Zaterdag 25 december

10.00 uur Ds. K. van Wijngaarden

Zondag 26 december

10.00 uur Dhr. J.P. Mostert

Maandag 27 december

13.00 uur Gebedsgroep

Dinsdag 28 december

09.00 uur Open kerk

Woensdag 29 december

Donderdag 30 december

Vrijdag 31 december - Oudejaarsdag

19.30 uur Ds. K. van Wijngaarden

Zaterdag 01 januari - Nieuwjaarsdag

Zondag 02 januari

09.30 uur Ds. D. Smink jr.

18.30 uur Pastor B. Dijkstra-Geuze

Gebed gevraagd voor:

Een meelevende groet voor:

Jarig 24-12:

Mededeling - Naar aanleiding van de persconferentie is besloten dat de avonddiensten t/m zondag 9 januari 2022 alleen digitaal uitgezonden worden via SLOGO (RTV SLOGO – 105.6 FM / Kabel 105.9 FM) of ons [YouTube kanaal](#). Ook is er t/m 9 januari geen samenzang.

Weekbrief - Heeft u informatie voor in de weekbrief? Doorgeven kan tot en met woensdag. Dit kunt u mailen naar weekbrief@doopsgezindouddorp.nl. Afhankelijk van ruimte wordt uw stukje geplaatst of indien mogelijk ingekort.

Zondag 26-12 - Vandaag gaat voor de heer J.P. Mostert. Hij is directeur van de stichting Gave en voor de eerste keer bij ons.

Pastoraat - In de doopsgezinde gemeente Ouddorp zijn er een aantal broeders en zusters die vanuit de taakgroep Pastoraat een luisterend oor bieden. Vraag is wie verlenen er pastoraat en wat is pastoraat? Pastoraat doen we met elkaar; dus ook u / jij. Pastoraat begint met kijken. Zie jij die ander door de ogen van Jezus! Valt het je op dat als je iets tegen een ander vertelt, heel vaak die ander het gesprek overneemt en zijn of haar ervaring begint te vertellen. In het pastoraat proberen we het anders te doen: we laten de ander praten. Luisteren is de kern van pastoraat. Van tevoren bidden voor degene(n) die bezocht gaat worden en voor jezelf. En tijdens het gesprek proberen echt te luisteren. Dat is pastoraat. God is dan bezig met iedereen. Mooi als er een bijpassend Bijbelgedeelte gelezen en er met elkaar gebeden kan worden; dan kan God een groot werk doen. U kunt het pastoraat bereiken via de mail: pastoraat@doopsgezindouddorp.nl of bel Anneke Akershoek 06-22097622. En door u naam op de liturgie te laten zetten bij nood en ziekte kunnen we voor elkaar bidden en elkaar bemoedigen.

Kinderwerk: 1e kerstdag 25 december Kerstproject "Thuis in Bethlehem"

Thema: Hij kwam op aarde. Op 1e kerstdag sluiten we het kerstproject af. Ruth is het Bijbelboek van grote nood en de oplossing daarvoor. Het begon met een hongersnood in Bethlehem. Uiteindelijk geeft Boaz door zijn huwelijk met Ruth een nieuw bestaan aan Naomi. Hun leven wordt opnieuw met vreugde gevuld. Op het Kerstfeest vieren we dat Jezus kwam. Geboren uit de familie van Obed, de zoon van Ruth en Boaz. Jezus geeft heel ons leven toekomst. We krijgen door zijn dienen, volop Gods goedheid en genade.

In de afgelopen 4 weken heeft het kinderwerk samen met het team van 400 jaar DGO de mooie verhalen van Ruth mogen volgen. Wat hebben we veel mogen leren uit het Bijbelboek Ruth en het geslachtsregister van Jezus Christus. Het graan (Turkey Red Wheat) was hier een mooie en passende aanvulling op. Hartelijk dank aan alle medewerkers van beide taakgroepen.

Online Kinderdienst op 1e Kerstdag via ons [YouTubekanaal](#)

Op 1e Kerstdag is er een online kinderdienst

Broodverkoop - Ook in het nieuwe jaar zullen we geregeld 'Menniste brood' te koop aanbieden, een ambachtelijk en smakelijk desembrood van het 'doopsgezind graan' Red Turkey Wheat, geteeld op Ouddorpse bodem. De eerstvolgende datum waarvoor u het brood kunt bestellen is dinsdag 4 januari. Tijdens de Open Kerk van 9 tot 11 uur kunt u het brood dan afhalen. De opbrengst is bestemd voor jubileumactiviteiten 400 jaar Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Bestellen via de website tot zaterdag 1 januari 18:00 uur of bij Annelies Sniijders (0187-601726).