



PERSPECTIEF

EEN UITGAVE VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE OUDDORP
34STE JAARGANG - NR.6 DECEMBER 2021

Pastorale

In een ander licht naar Kerst

(Mattheus 5 en 6, Lukas 6)

Na het jaar van de avondklok, lockdown, kerksluiting, tijdelijk verstommen van de lofzang, onrust in samenleving en kerk, beperkte maatregelen, bereiden we ons voor op Kerst. Wordt het weer – net als vorig jaar - een Kerst zonder een kerkgang? Het lijkt er niet op, ook al liggen de landelijke besmettingen ver boven de records van vorig jaar. De onrust neemt toe in de samenleving en agressie wordt niet geschuwd. Vrede op aarde lijkt verder weg dan ooit.

Een mooi, ander licht laten schijnen, doet agressie – oorlog – onrecht – haat en verdrukking, verdwijnen. Licht is er in allerlei vormen. Zoeklicht, noorderlicht, blauw licht, uv-licht, halogeenlicht, kaarslicht. Wij kozen als thema voor advent en Kerst: In een ander licht.

In de doopsgezinde wereld is 'de Bergrede' (1 Mattheus 5 en 6, Lukas) het hart van het evangelie. Dat wat wij nodig hebben om Jezus na te kunnen volgen. Eigenlijk zijn deze verzen veel belangrijker dan de theologische dilemma's van de annunciatie, de maagdelijke geboorte, de godheid van Christus, de predestinatie of de opstanding waar we zo druk mee kunnen zijn. In de Bergrede werpt Jezus zelf een ander licht op het christen leven. Hij doet dit zelfs zo radicaal, zo anders, dat wij in onze westerse samenleving, maar ook in de geïnstitutionaliseerde kerk, daar soms aanstoot aan nemen.

De zaligsprekingen zoals ze ook wel worden genoemd werpen een totaal ander licht op het leven dan wij gewend zijn. Geen welvaart, rijkdom, menselijk geluk of gewin. Geen warm bad, aandacht voor materiele goederen maar nederig zijn, treuren, zachtmoedigheid tonen, verlangen naar rechtvaardigheid, de weg van barmhartigheid gaan, een zuiver hart (geweten) hebben, vrede stichten, vervolgd worden vanwege rechtvaardigheid of uitgescholden worden vanwege je geloof in Jezus. Deze negen zaligsprekingen ervaren de meesten in ons menselijk bestaan helemaal niet als zalig. Het Griekse woord dat hier met zalig of gelukkig wordt vertaald betekent: vrij van alledaagse zorgen of moeite. Misschien wel de situatie die we in het hiernamaals bereiken.

In deze Bergrede zegt Jezus ook: 'Jullie zijn het licht in de wereld' (vers 14). En dat ander licht laten we branden als we ons inlaten met deze Bergrede. Het toepassen in ons leven. In het licht van Jezus lopen is een ander licht willen laten schijnen. Zoals Jezus tegen de mensen zegt: 'Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen...'.

Een ander licht laten schijnen begint hopelijk in het klein, als een klein vuur dat steeds groter mag worden. Wat hebben wij het nodig dat wij weer respectvol met elkaar omgaan. Te beginnen in onze eigen gemeente. Barmhartigheid tonen vanuit een



zachtmoedige houding. Het onrecht wegdoen met een nederig hart. Op deze manier gaan lopen in een ander licht, precies zoals Jezus het voor deed.

Leven naar Kerst toe geeft ons een uitdaging die niet stopt na afloop van het Kerstfeest. Want dat andere licht zal niet doven. We staan voor een toekomst die ons voor grote vragen stelt. Hoe pakken we de crisis in onze gemeente aan? Hoe willen wij 'anno nu' gemeente zijn? Leunend op het verleden of doorpakken en ons laten inspireren door de Geest van God die nooit loslaat en tegelijkertijd het aan ons overlaat. Leven vanuit de Geest levert altijd een ander licht op, een licht dat paden uitlicht waar wij allen geen weet van hebben.

Met 'de Bergrede' op weg naar Kerst. Confrontatie, bezinning, inkeer, hoop en toekomst. Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door dat andere licht beschenen. Een gezegend Kerstfeest!

Ds. K. van Wijngaarden Uw predikant

Voorwoord

De donkere dagen voor Kerst zijn weer aangebroken. Voor sommigen onder ons letterlijk donkere dagen, zeker nu de coronamaatregelen weer aangescherpt zijn. De nieuwe website is inmiddels gereed, we zijn blij met het resultaat! Hopelijk u ook! En als u de nieuwe site nog niet gezien heeft, nodigen wij u uit om een kijkje te nemen. Voor u ligt de nieuwe Perspectief met veel informatie. Hartelijk dank aan degene die kopij hebben aangeleverd. We wensen u veel leesplezier!

De redactie wenst u een gezegende Adventstijd en alvast Goede Kerstdagen.



Van de kerkenraad

Broeders en zusters,

Wat hadden we allen gehoopt op een rustig najaar waarbij we ons mogelijk minder of geen zorgen hoefden te maken rondom het Corona virus. Helaas waart het virus nu in alle hevigheid weer rond en is het weer "alle hens aan dek" voor de zorg en op allerlei andere terreinen maar zeker ook voor ons als Doopsgezinde gemeente hier in Ouddorp.

Kerkenraad

De kerkenraad houdt U de komende tijd uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. Belangrijk aandachtspunt is uiteraard hoe we op een veilige manier de kerkdiensten zoveel mogelijk doorgang kunnen laten vinden. Ook de afgelopen ledenvergadering van 29 november kreeg onze speciale aandacht. Zaken waar we heel serieus over moeten nadenken en waarin we een besluit moeten nemen. Als U dit leest is er waarschijnlijk een besluit genomen en wordt er tijdig met U gecommuniceerd via de zondagse afkondigingen of de weekbrief.

Als team hebben we de afgelopen tijd naast de gebruikelijke praktische kerkenraadsvergaderingen, afgekort KRP's, ook vergaderingen gehouden waarbij een geestelijk onderwerp is behandeld, de zogenaamde KRG's (Kerken Raadsvergadering Geestelijk). Hierbij werd specifiek aandacht besteed aan onderwerpen als bijvoorbeeld Engelen, het geven van Tienden, en Leiderschap. Een goede en fijne manier om met elkaar over deze geestelijke zaken na te denken. Onderwerpen die nog volgen zijn o.a. Avondmaal, Genadeleer, en Profetie in de gemeente. De onderwerpen worden telkens voorbereid door een van de kerkenraadsleden.

In een ander Licht

Het is weer Adventstijd, gevolgd door Kerstmis. Het thema dit jaar is "In een ander licht". Fijn dat we mogen weten dat Advent en Kerst ons wijzen naar een heel ander toekomstbeeld dan wat we van de media op dit moment voorgeschoteld krijgen. We mogen geloven dat de duisternis zal wijken, hoe dan ook! We leven tijdens de komende Advents zondagen toe naar de komst van het Licht van Kerstmis, Jezus Christus! Dat dit tot bemoediging mag zijn voor ons allen in deze donkere tijden.

We hopen verder op een mooie Kerstavond viering en een fijn gezinskerstfeest op 1e Kerstdag. Voor verdere informatie omtrent deze vieringen verwijzen wij ook graag naar de komende weekbrieven.

We wensen U allen en uw geliefden nu alvast, en ondanks alles, een mooie Adventstijd en Gezegende Kerstdagen toe.

*Met een hartelijke groet mede namens de kerkenraad,
Henk van Deijk*

Kinderwerk

Gift

Via het fonds van de Doopsgezinde Gemeente in Zuid Limburg hebben we een gift ontvangen van € 120,00. Het doel van het Fonds is het verlenen van ondersteuning aan de Doopsgezinde Broederschap in en buiten Nederland. De vorige keer dat we een gift kregen, hebben we een "schatkoffer" aangeschaft met het kerstverhaal. Een schatkoffer is een soort voorleesboek met schuivend materiaal speciaal voor kinderen. Met de gift van € 120,00 gaan we nu ook andere mooie vertelplaten verhalen kopen, zodat de schatkoffer nog vaker gebruikt kan worden. Wij bedanken het fonds heel hartelijk voor deze gift!

Opdrachtdienst

In de opdracht dienst van 31 oktober zijn Liv Koese en Micha Flikweert opgedragen. De kinderen en hun families zijn van harte welkom in het kinderwerk.

Dankdag

Op dankdag 3 november hebben we een speciale kinderdienst georganiseerd. Het was een fijne middag met een vertelling uit Zacharia 4. De middag werd afgesloten met een spel over dankbaarheid en lekkere pannenkoeken. We willen alle medewerkers, en de pannenkoekenbakkers bedanken voor hun inzet.

Kerst 2021

Kerst 2021 staat in het teken van de verhalen van Ruth. We starten 1e advent, 28 november met het project "Thuis in Bethlehem". De zoon van Ruth, Obed -wat knecht betekent- wijst vooruit naar Gods Zoon. De verhalen en het project staan in het teken van hoop voor een nieuwe toekomst.



Gospelkoor

“Blij klinken onze stemmen in tonen klaar en rein

Nu wij op 't heerlijk Kerstfeest hier weer tezamen zijn.”

Tijdens het uitzoeken van kerstliedjes kom ik dit lied tegen en gelijk ben ik 45 jaar terug in de tijd. Ik sta weer midden in een grote groep kinderen in de consistorie van het oude kerkje. Al zingend lopen we het kerkzaaltje binnen voor de kerstviering van de zondagschool. Daar zitten onze ouders en familie. Alles is mooi versierd. We hebben elke zondagochtend geoefend met het traporgel. En elk jaar is er een mooi verhaal. Ademloos zitten we te luisteren. De ene keer vertelt Wijnand Tanis, een keer mag Jannie vertellen. Maar als mevrouw Sminck (de moeder van onze voormalige dominee) vertelt, is het extra bijzonder. Niet dat Wijnand niet mooi kon vertellen, zeker niet. Ik heb er nog bewondering voor hoe hij elke zondag weer die grote groep kinderen in het gareel wist te houden. Hoe boeiend hij kon vertellen. Soms geholpen door Mathijs Eijkelenboom samen met zijn vriendin (zijn latere vrouw) en door Jannie, die we soms uitlachten. Daar schaam ik me nu voor.

De hele tijd keken we met een schuin oog naar links voorin. Daar stonden ze: de tasjes. Voor elk kind één, met je naam erop. En een paar extra voor kindjes die er die avond waren, maar niet op de zondagschool zaten. Elk jaar keken we er reikhalzend naar uit. Tegen de tijd dat ik 12 was, wist ik wel wat erin zat: een zakje snoep, een zakje kerstkransjes, een mandarijn, wat te knutselen en....een boek. Elk jaar een ander en altijd anders dan mijn broer of vriendinnetjes. Helemaal prachtig was het als je het vervolg kreeg op het boek van vorig jaar. Voorin stond een sticker met je naam en het jaartal. Later hoorde ik dat het lekkers door Marie Grinwis- Bosland geleverd was en dat Wijnands vrouw Jo Tanis de boeken keurig van een sticker en stempel voorzag en alles inpakte.

Dat stempel herkende ik wel. Dat stond ook op het kaartje wat je kreeg als je op zondag naar de zondagschool kwam. En bij 20 kaartjes kreeg je een bijbels stripverhaal. De 15 deeltjes die samen de hele Bijbel beslaan, staan nog in onze boekenkast. Doordat een vriendinnetje me vertelde hierover wilde ik ook naar die zondagschool toe. En zo belandde het hele gezin uiteindelijk in de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Na de zondagschool ging ik om de week op donderdagavond naar de bijbelclub. Geleid door Wijnand bespraken we in een klein groepje alles over Jezus en de Bijbel. meestal waren we maar met zijn drietjes: Carmen, Jan (van Marie) en ik. Maar wat heb ik veel geleerd! Daar werd een basis gelegd. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor.

Petra Troost



Even voorstellen ...

Wij zijn Stefan en Annette Werleman en zijn 15 november getrouwd, nog maar net dus ;) Op het moment dat we dit schrijven zijn we op vakantie. Maar in het dagelijks leven werkt Stefan als operator en Annette in de ouderenzorg.

Wat houdt doopsgezind zijn voor jullie in?

Wij komen naar deze gemeente omdat we ons hier welkom voelen en het een warme gemeente is.

Daden gaan woorden te boven wat betekent dit voor jullie?

Wij zijn doeners. Annette doet veel vrijwilligerswerk in de kerk, dit doet ze heel graag. Vooral het kinderwerk vindt ze leuk. Annette neemt vaak haar oppaskinderen mee naar de kerk, deze kinderen worden niet christelijk opgevoed. Stefan helpt af en toe ook bij de kinderdienst. Zij willen de kinderen de liefde van God laten zien.

Welke Bijbelse figuren zouden jullie voor een dag willen zijn en waarom?

Annette zou wel graag Maria willen zijn, zij liet zich volledig leiden door God. Stefan zou graag een dag Jezus zijn, om mensen te genezen.

Hoe zouden jullie willen dat de kerk eruitziet over een x aantal jaren?

Dat er geen kerkmuren meer zijn en geen christen vervolging.

De kerk in de wereld, welk beeld hebben jullie daarbij?

We hopen dat er ooit vrede komt tussen alle geloven.

Wat willen jullie meegeven aan de mensen, die jullie iedere zondag tegenkomen in de kerk?

Geloof, Hoop & Liefde

Geloof in God, Hoop voor de toekomst, Liefde voor elkaar.



CD-recensie

De Oden Van Salomo – Hoor Me!

Ecovata

De Oden van Salomo is de oudste verzameling van (42) Christelijke liederen en gebeden die bewaard is gebleven. Met veel passie zongen Aramese Christenen in 80-120 meeslepende feestliederen over hun liefde voor de Messias. De Oden werden ongeveer tien jaar geleden in Nederland herontdekt. Met een groep tekstdichters van o.a. 'Psalmen voor Nu', ging Sjoerd Visser aan de slag om de Oden op een zo fris mogelijke manier te vertalen naar hedendaags Nederlands. In oktober 2013 zag de 1ste CD het levenslicht. Dit jaar kwam het derde album uit. Op "Hoor Me!" zingen de gelovigen elkaar toe: luister naar de Messias, volg Hem en doe mee in het leven dat Hij geeft. De mixage werd gedaan door Frank van Essen. De meewerken artiesten zijn o.a.: Jazzzangeres Suzan Renkema-Paas, William Wixley, Sjoerd Visser, Jan Willem van Delft en Mark Dekkers. Dave Bainbridge (Iona) is gast gitarist op het nummer 'Lucht En Licht'. De bekende Roemeense klarinettist levert een prima bijdrage aan 'Het Diepe Water'. De in Turkije geboren Mehmet Polat speelt Ud (Arabische luit) in 'Doen Wat Hij Deed'. "Hoor Me!" is prachtige poëzie, bloemrijke taal en meeslepende jazzmuziek, waarbij de liefde voor de Messias in krachtige beelden wordt beschreven.

Ben Scholten



Korte berichten

Kerstpakkettenactie

Ook dit jaar vragen wij u om te delen met mensen rondom ons, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit kunt u doen door uiterlijk 13 december een gift over te maken onder vermelding van "Kerstpakkettenactie". Het IBAN nummer is NL 13 RABO 035 12 64 272 ten name van Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Dit jaar is het helaas niet mogelijk i.v.m. de coronamaatregelen om boodschappen en geschenken in de kerk neer te zetten voor deze actie. U kunt ervan overtuigd zijn dat de ingezamelde gaven met zorg, liefde en aandacht – in de vorm van boodschappenpakketten – worden verdeeld. Mogen we op uw bijdrage rekenen? Alvast hartelijk dank!

De werkgroep 400 jaar DGO mocht een gift ontvangen.

Al verschillende jaren mochten projecten in de gemeente een gift ontvangen vanuit een fonds van de Doopsgezinde gemeente in Zuid- Limburg. Voor het project 400 jaar DGO, mochten we in september een gift van 1.000,- ontvangen. Wij zijn broeder Raang Boer Iwena en de andere bestuursleden van het fonds en gemeente bijzonder dankbaar voor deze gulle gift.

Alpha cursus in Goedereede

Eind januari hoopt er in Goedereede een Alpha-cursus te starten. In zo'n cursus worden er allerlei thema's besproken zoals: Is er meer? / Wie is Jezus / Waarom stierf Jezus? / Bidden, waarom en hoe? / enz. Op een ontspannen manier (elke avond beginnen we met elkaar rond de maaltijd) worden deze onderwerpen besproken. Op Alpha ben je met al je vragen welkom. Sommige mensen zijn bekend met de kerk, maar willen graag beter begrijpen hoe alles zit. Ook zijn er mensen die de kerk niet van binnen kennen, en nieuwsgierig zijn. Wie je ook bent, hartelijk welkom. Je kunt je aanmelden via EC@hervormdgoedereede.nl of via Whatsapp (06-57324381). De eerste avond staat gepland op D.V. 27 januari 2022. We hopen natuurlijk dat de situatie rond corona geen 'roet in het eten' gooit. Mocht dat wel zo zijn, dan zal de cursus worden uitgesteld.

Vaste vrijwillige bijdrage

Ieder jaar zit er een acceptgiro bij de Perspectief. Een beetje een ouderwets betaalmiddel voor de meesten van ons, maar wellicht toch wel een beetje praktisch. U zou het bijvoorbeeld kunnen zien als een herinnering om uw bijdrage te geven aan de Perspectief, een soort van nota. Een kerkenblad, zoals de Perspectief, kan de verbinding tussen geloofsgenoten vergroten. Het kan onze kennis over het woord van God verdiepen. Iedereen kan er aan meewerken, door onderwerpen met elkaar te delen, in het voordeel van elkaar maar ook in het voordeel van de gemeente want met elkaar een mooi product maken ter bevordering van ons saamhorigheidsgevoel en onze

geloofsbeleving, is dat niet een goed uitgangspunt? Het maken van een blad kost geld, dat was altijd al zo maar gelukkig waren de inkomsten tot nu toe kostendekkend. Als iedere Perspectief lezer een minimum bedrag aanhoudt van 10 euro per jaar zijn we uit de kosten. Uw bijdrage mag natuurlijk ook hoger zijn... maar dat is geheel vrijwillig. U kunt natuurlijk de acceptgiro gebruiken, maar u kunt ook via het bankrekeningnummer van onze kerk (zie colofon) uw bijdrage overmaken of gebruik maken van de Givt-app (zie pagina 7). Mogen wij op uw vaste vrijwillige bijdrage rekenen? Alvast dank!

De Redactie



Doperse dingen

'Na iedere kerkdienst drinken wij gezamenlijk koffie' zo vermeldt ook de mooie vernieuwde website. Met sinds maart 2020 daaraan toegevoegd: 'In verband met de corona maatregelen is koffie drinken na de dienst even niet aan de orde.' En waar we in oktober net weer voorzichtig opgestart waren met de zondagse koffie in de kerk, met enkele keren per maand, werd het nauwelijks een maand later alweer per direct afgeschaft vanwege de nog steeds ongunstige omstandigheden. Gelukkig hebben we al een tijdlang de open kerk op dinsdagochtend, waar wekelijks de mogelijkheid is om onder het genot van een kopje koffie anderen uit de kring van de gemeente te zien en te spreken.

In de oude schuilkerk van onze Doopsgezinde Gemeente aan de Weststraat, in gebruik tot 1992, was gezamenlijk koffiedrinken na de dienst niet de gewoonte. Het gebouw was er niet echt geschikt voor, met achterin vaste kerkbanken met deurtjes en daarvoor nog enkele rijen met stoelen waartussen verhoogde vloerverwarmingsplaten de vrije bewegingsruimte hinderden. Een andere reden was dat er direct na de morgendienst zondagsschool gehouden werd met de kinderen, waarvoor in het voorste gedeelte zonder vloerverwarming de stoelen bij voorkeur in een kring werden gezet. Voor gastpredikanten en de zondagsschoolmedewerkers – br. Wijnand Tanis heeft dit werk jarenlang gedaan – werd wel altijd een kopje koffie gezet in de kleine consistorie achter de kerkzaal.

Op drie hoogtijdagen per jaar was er wél koffiedrinken in de kerk, mét iets lekkers bovendien. Dit gebeurde op tweede Kerstdag, tweede Paasdag en tweede Pinksterdag. Op die dagen leek de hele dienst een bijzonder en feestelijk tintje te krijgen, omdat er meestal ook extra bezoekers waren uit het dorp en er méér en andere liederen werden gezongen. Voor de kinderen werd na afloop altijd iets uitgedeeld, passend bij het feest dat gevierd werd. Vaak iets lekkers (kerstkransjes, paaseitjes) en altijd een Bijbelse knutselplaat voor thuis, allemaal verzorgd door zr. Jo Tanis, de vrouw van Wijnand.

Toen de aarzelende groei van het kerkbezoek na de komst van ds. Smink krachtig doorzette en er voor de avonddiensten uitgeweken werd naar MFG 'De Dorpstieden', kon daar het eerste begin gemaakt worden met het wekelijks koffiedrinken na de dienst. Bij de ingebruikname van de nieuwe kerk werd uitgebreid gesproken over het thema 'gastvrijheid' en hoe die te betonen aan bezoekers van de erediensten. Dit resulteerde in begroeting bij de ingang, aanreiken van liturgie en liedboek bij binnengaan van de kerkzaal én koffiedrinken na zowel ochtend- als avonddienst. De bekende witte Arcopal koffiekopjes werden aangeschaft en het grote apparaat met de twee cilindervormige ketels is aan de gemeente geschonken door bezoekers van de Duitstalige kerkdiensten. Van een bekend koffiemark met spaarpuntensysteem zijn we op een gegeven moment overgestapt op Fair Trade.

Zo kent het wekelijks koffiedrinken rondom de kerkdiensten een geschiedenis van ongeveer 30 jaren. In het licht van ons 400-jarig bestaan nog niet zo'n heel lange tijd. Maar wel iets dat, zoals de orde van dienst voorheen steevast vermeldde, 'als moment van ontmoeting voor velen van ons van grote betekenis is geworden'. Elkaar ontmoeten betekent aandacht geven. Dat kan gelukkig nog steeds! En daarmee mogen we elkaar tot zegen zijn, ook al drinken we die koffie (bij elkaar) thuis.

Elma Posthuma

'In een ander licht'

Thema Advent en Kerst 2021

Het nieuwe kerkelijke jaar begint met de vier zondagen van Advent. Advent is een naam die afgeleid is van het Latijnse woord *Advendus* dat 'komt' betekent - een donkere tijd van wachten en aftellen. De symbolische kleur van Advent is paars, kleur van inkeer en verstillig. Alleen op de derde zondag is de symbolische kleur roze: even is een schijnsel te zien van het komende licht.

Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. Alles komt in de toekomst van dit kind in een ander licht te staan.

In een ander licht

... anders dan we verwachten;
... anders dan wij het zien;
... anders dan wat wij begrijpen;
... anders dan we willen geloven.

Een jonge vrouw wordt zwanger, anders dan verwacht.
Een kleine stad wordt gekozen, anders dan wat we zien.
Een kind wordt geboren in een stal, anders dan wat wij begrijpen.
Een man wordt gekruisigd, anders dan wat wij willen geloven.

In een ander licht

...nu zien wij nog door een spiegel,
...nu herkennen wij het stukje voor stukje...

Maar eens zullen wij zien en begrijpen: een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder, Hij wordt genoemd Wonderbaar, Raadsman, Held, Eeuwige Vader, Vrededorst.

-Tabea Lanzke© November 2021

Het liturgische bloemstuk gaat op deze gedachten in met de symbolische kleuren van de Advent en het licht van een brandende kaars, met een spiegel in de achtergrond. Wanneer iets in "een ander licht" staat, is het niet zoals wij het kennen, verwachten of hebben verwacht – het licht van een brandende kaars, gereflecteerd in de spiegel ...



Kerkdiensten

Zondag 12 december – 3e Advent

09.30 uur: Ds. K. van Wijngaarden

18.30 uur: Pastor B. Dijkstra-Geuze

Zondag 19 december – 4e Advent

09.30 uur: Ds. K. van Wijngaarden

18.30 uur: Ds. J. Smink

Vrijdag 24 december – Kerstnachtdienst

20.00 uur: Ds. K. van Wijngaarden

Zaterdag 25 december – Eerste Kerstdag

10.00 uur: Ds. K. van Wijngaarden, Feestelijke gezinsdienst

Zondag 26 december – Tweede Kerstdag

10.00 uur: Dhr. J.P. Mostert, Zangdienst

Vrijdag 31 december – Oudejaarsavond

19.30 uur: Ds. K. van Wijngaarden

Zondag 2 januari

09.30 uur: Ds. D. Smink jr.

18.30 uur: Pastor B. Dijkstra-Geuze

Zondag 9 januari

09.30 uur: Ds. K. van Wijngaarden

18.30 uur: Ds. T.J Smink

Zondag 16 januari

09.30 uur: Ds. D. Mohn

18.30 uur: Youth Event

Zondag 23 januari

11.00 uur: Ds. K. van Wijngaarden, Samendienst

18.30 uur: Pastor J. Brunt

Zondag 30 januari

09.30 uur: Ds. J. Smink

18.30 uur: Ds. L. Krüger

Zondag 6 februari

09.30 uur: Ds. K. van Wijngaarden

18.30 uur: Ds. L. J. Lingen



Colofon

Perspectief verschijnt zes keer per jaar. Deadline kopij volgende edities: 17-01-2022, 28-03-2022, 09-05-2022. De vaste vrijwillige bijdrage is €10- per jaar. IBAN: NL13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. Perspectief 2021.

Redactie

Ds. K. van Wijngaarden, Dianne Joppe, Erika de Vos, Amber van Splunder, Ineke Nagtegaal

Coverfoto

Merel Tuk, www.mereltuk.com

Adres

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3, 3253 AS Ouddorp
0187 68 29 26
www.doopsgezindouddorp.nl

Predikant

Ds. K. van Wijngaarden
predikant@doopsgezindouddorp.nl
06 - 33 66 77 81

E-mail

scriba@doopsgezindouddorp.nl
info@doopsgezindouddorp.nl
redactieperspectief@doopsgezindouddorp.nl
ledenadministratie@doopsgezindouddorp.nl
pr@doopsgezindouddorp.nl
weekbrief@doopsgezindouddorp.nl

Kerkdiensten bezoeken

Het laatste nieuws over de fysieke diensten kunt u vinden in de weekbrieven en op de website. Alle kerkdiensten worden uitgezonden via RTV SLOGO: 105.6 FM/Kabel 105.9FM en via ons YouTube kanaal, Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Tevens kunt u via de website diensten terugluisteren. Voor meer informatie over onze diensten en andere activiteiten binnen onze gemeente verwijzen wij u naar onze website; www.doopsgezindouddorp.nl



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



www.editoo.nl



MIX
Papier van
verantwoorde herkomst
FSC® C017135

Indien onbestelbaar retour: Dorpstienden 3, 3253 AS Ouddorp

Jongerenwerk

We hebben met de jongeren van onze gemeente weer een aantal leuke activiteiten mogen doen. We hebben in de Dorpstienden gevoetbald wat heel erg leuk was. Er was veel animo en zo konden we teams vormen en ging het erg fanatiek maar bovenal sportief aan toe. Na deze activiteit hebben nog wat gedronken en gekletst en was het fijne en leuke avond met elkaar.

Vorige week hebben we met de jongeren het spel lasergamen gespeeld. Door de huidige maatregelen moesten we uitwijken naar buiten. Fam. Flikweert stelde hierbij hun tuin beschikbaar. Nog bedankt hiervoor! Het was een frisse avond maar nadien konden we bij het vuur opwarmen, uiteraard wat lekkers erbij. De volgende activiteit staat gepland op 10 december.

Naast deze activiteiten komen we om de week op zondag bij elkaar op de jeugdzolder. We hebben hier verschillende onderwerpen besproken met de jongeren en wat zegt Gods woord hier dan over.

We zijn nu met de jongeren bezig met de voorbereidingen voor de Kerst en hopen dit ook met elkaar te mogen vieren. Tot dan!

Gezegende groet, Leiding jongerenwerk



Samen gemeente zijn

Een gemeente ben je,
als je God voorop stelt,
maar niet de taken vergeet uit te voeren.

Een gemeente ben je,
om te dienen in Gods naam.
Om te getuigen over hem.

Een gemeente ben je,
om het woord te verspreiden.
Over hem die komt in Jezus naam.

Een gemeente ben je,
om er zelf van te groeien.
Om dan tot Gods plant te bloeien.

Een gemeente ben je,
om over hem te zingen,
luisterend naar zijn dingen.

Een gemeente ben je,
een gemeente mag je zijn.
In zijn eeuwige naam.

Een gemeente ben je,
een gemeente door God neergezet.
Zorg dat je op je gemeente let!

*Bron/dichter: Peter Rakhorst
Ingestuurd door Kommy Klepper*

