

Een warme uitnodiging voor het Paasontbijt!

Paaszondag, 17 april 2022, vanaf 07:30 in de ontmoetingsruimte.

Het is de mooiste boodschap die we hebben: Jezus heeft de dood overwonnen. Wat er met Pasen is gebeurd, zet al het andere in de schaduw. Wie dit gelooft is niet gek of wereldvreemd, maar heeft de beste verbinding naar de top. Wie op Jezus vertrouwt, die geeft hem alles wat telt in het leven en een goed perspectief. Wat is er beter dan deze hoop en vreugde te delen met andere mensen?

Iedereen is van harte welkom - klein of groot, jong of oud, single of gezin! Om goed te kunnen plannen en een passend, veilig hygiëneconcept te kunnen uitwerken, vragen wij u zich in te schrijven voor het Paasontbijt. Inschrijflijsten zullen vanaf zondag 27 maart beschikbaar zijn in de hal van de gemeente. De uiterste datum voor inschrijving is 10 april. CHRISTUS IS OPGESTAAN - JA, HIJ IS ECHT OPGESTAAN!

Menniste brood - Naast de Paasbroden zijn er tijdens de Lentefair ook weer 'Menniste broden' verkrijgbaar. Het bestelformulier is te vinden op de website. Telefonisch bestellen kan bij Annelies Sniijders (0187-601726). Het Menniste brood is een ambachtelijk desembrood van de 'doopsgezinde' graansoort Red Turkey Wheat, geteeld op Ouddorpse bodem. Het graanproject is een activiteit in het kader van het 400-jarig bestaan van onze gemeente, de opbrengst is bestemd voor diverse jubileumactiviteiten.

Kerkgebouw 30 jaar - In 1992 werd ons kerkgebouw feestelijk geopend op zaterdag 4 april, nadat de bouw in elf maanden tijd gereed gekomen was. De kerkbouw vond plaats in zelfwerkzaamheid onder leiding van vakmensen. De eerste eredienst werd gehouden op zondag 5 april. Volgende week zondag 10 april (Palmzondag), is er in de ochtenddienst een kort dankmoment om stil te staan bij deze bijzondere mijlpaal in de lange geschiedenis van onze gemeente. Ook zullen er foto's te zien zijn en is er koffiedrinken na de dienst - zelfs met bewegende beelden!

Uitnodiging Paasdiensten - Vraagt u mensen uit uw omgeving om naar de kerk te komen met Pasen? Misschien hebben ze zelden een kerkdienst bezocht, of zijn ze afgehaakt. Uitnodigen werkt! Niet iedereen gaat erop in, maar wel wordt er een boodschap afgegeven. De mens die uitgenodigd wordt, doet ertoe. Uitnodigen is de onverschilligheid voorbij, even tijd maken voor de ander. Ook dit jaar willen we op de zaterdag voor Pasen tijdens het boodschappen doen present zijn op het dorp en bij de grote supermarkten. We delen dan narcissen uit, met daaraan een uitnodiging voor de Paasdiensten, zowel die in de Nederlandse als in de Duitse taal. De uitdeelrondes starten met een kort gebed om 10:00 en 11:00 uur. De actie maakt meestal ook de uitdeler blij! Aanmelden op de lijst in de hal of via 06-14898051.