

Liturgische Bloemenstuk Veertigdagentijd 2022 / DGO

Inleiding- Het jaarthema van de Nederlandse Protestantse Kerk voor 2022 is "Van U is de toekomst". Dit thema dient ook als wegwijzer bij de overdenking van de teksten in de veertigdagentijd van onze gemeente. Wij staan stil bij het leven van Jezus en we leven toe naar Pasen. Zo is er voor elke zondag in de veertigdagentijd een symbolische bloemenversiering, bestaande uit een basisstuk dat in de daaropvolgende zondag steeds een beetje anders wordt gemaakt. De meditatieve gedachten zijn teksten uit het Evangelie van Lucas en Johannes. De liturgische kleur is 'paars', overeenkomstig met de liturgische kleur van deze tijd. Het basiselement van de bloemdecoratie bestaat uit twee kringen die met elkaar verbonden zijn door een netwerk. Er is geen "toekomst" als het verleden en heden er niet eerder zijn geweest - net zoals de winter voor de lente komt, de nacht voor de dag en de dood voor het leven. Het is iets dynamisch – het loopt door zoals de kringen. Met de geboorte van Jezus is de toekomst begonnen, maar wij zitten er nog middenin - zij is nog niet vervuld. We zijn op de weg...

De Veertigdagentijd is een periode van bezinning – bezinnen op wat echt belangrijk is. Daarom is de keuze gevallen op een basis schikking met verdorde grassen en planten - vastgemaakt aan de circels en verwerkt in het netwerk met de verwachting van het nieuwe, met het perspectief op de toekomst. Liturgische symboliek gaat over de grote lijnen en wil een zintuiglijke ervaring geven aan de kijker. Niet alles hoeft uitgelegd te worden. De teksten en uitleg kunnen informatief en helpend zijn, maar alles is in het oog van uzelf.

Liturgisch Bloemstuk 6 maart 2022 - Tekst: Lucas 4:1-13. Een bekende tekst op de eerste zondag van de vastentijd. We lopen aan de hand van Lucas met Jezus door de woestijn en lezen hoe Hij door Zijn tegenspeler wordt uitgedaagd. Een leven met God betekent niet altijd de makkelijkste weg gaan. Maar de boodschap is duidelijk: God is God, de aanbidding behoort alleen hem toe en hij heeft de tijd in handen. Symbolen/Gedachten: Tussen de grassenstructuur zijn tarwearen. In een pot zijn bloeiende primula's geplaatst. De primula wordt in Nederlands ook wel 'hemelsleutels' genoemd.

Koffie drinken - Afgelopen zondag is weer voor het eerst koffie gedronken bij de dienst. Het was fijn om jullie weer te kunnen verwelkomen en te merken dat jullie er weer waren. Deze zondag is het ook weer koffiedrinken: zowel na de ochtenddienst als na de avonddienst. We hopen jullie weer te zien en te spreken. En als je graag een keer wilt helpen, zou dat heel fijn zijn! Groeten, Jans en Denise

Voedselbank - We doen weer een oproep aan u allen, om de voedselbank te gedenken met uw giften. Graag houdbare etenswaren. Let u ook op de houdbaarheidsdatum. Uw gave komt goed terecht bij de medemens die het minder heeft. De krat in de kerk staat klaar!

Uitverkoop - Dinsdag 8 en 15 maart van 09.30 tot 11.30 uur is er uitverkoop van 2e hands kleding. Er zijn dan ook boeken te koop. Ook kunt u weer vanaf 1 maart voorjaar- en zomerkleding inleveren. Graag voorzien met een briefje “verkoop kerk”. De kerk is elke dinsdagmorgen open en anders graag neerzetten bovenaan de trap.

Oekraïne - Al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw hebben we contact met kerken in de Oekraïne, ook mensen uit onze gemeente hebben de projecten bezocht die we vele jaren steunen. Eerst hebben we Bijbels verstuurd, daarna kleding naar de kerk in Tjerkassi, dat ging via Kom Over En Help, de laatste jaren gaat de kleding vooral naar de Oekraïne en Moldavië, met de nadruk op zelfredzaamheid, dat verzorgt KOEH. Doordat KOEH al zolang in o.a. de Oekraïne werkt kennen ze de mensen van de projecten dus al jaren. Hier door is hun kennis groot en kunnen ze een goed beeld geven wat er nu nodig is. In deze oorlogstijd werkt KOEH net als altijd bij noodhulp, met andere organisatie samen, zo wordt de hulpvaardigheid gebundeld en is dan daadkrachtig. De belangrijkste oproep vanuit de Oekraïne is om te bidden. Daarnaast is praktisch hulp nodig, vorige week hebben de gecollecteerd voor Kom Over En Help, deze bijdrage wordt omgezet in hulpgoederen. Op de website van KOEH staat steeds actueel nieuws <https://www.komoverenhelp.nl/>

[Verontrustende berichten](#), ze bereiken ons [ieder moment van de dag](#). De situatie in Oekraïne, maar ook in buurland Moldavië, laat zich nauwelijks in woorden vangen. De beelden spreken voor zich... Gebed is het machtigste wapen! Dat geldt zeer zeker als het gaat om deze verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Angst, verdriet, paniek. Afgelopen zondag werd wereldwijd gebeden, ook in Oekraïne zelf. Mensen kwamen samen in kerken, schuilkelders of in familieverband, biddend om vrede. Onze partnerorganisaties in Moldavië doen er alles aan om het grote aantal vluchtelingen te helpen. In Oekraïne voorzien onze partnerorganisaties de naaste van de eerste levensbehoeften. Jouw gebed en financiële steun is hard nodig. Juist nu worden we geroepen om samen te dienen in Oost-Europa! [Mogen we op jouw betrokkenheid rekenen?](#)