

Liturgische Bloemenstuk Veertigdagentijd 2022 / DGO

13 maart 2022 - Tekst: Lucas 9:28-36

Het gedeelte over de zogenaamde verheerlijking van Jezus volgt op Jezus' woorden over Hem volgen, zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen. Het lijkt alsof de toekomst waarover Jezus een paar verzen eerder sprak, zich voor de ogen van de discipelen opent. Terwijl de drie leerlingen slapen spreekt Jezus met Mozes en Elia over de dingen die gaan komen. Als even later Petrus en de anderen wakker worden bevestigt een stem uit de wolk die over komt drijven het Zoon – Gods zoon is. Een moment om stil te staan en stil te worden, een heilig moment.

Symbolen/Gedachten

Dit verhaal gaat ook over verheerlijking en ontmoeting. Het idee is een wolk: het is er, maar we kunnen het niet duidelijk zien. De wolk is gemaakt van paardenbloemen en gipskruid (Gypsophila).

Lees meer over het liturgische bloemstuk van de veertigdagentijd op [het nieuwsbericht op onze website](#).

Lentefair - Zaterdag 9 april hopen wij weer een Lentefair te organiseren in de vorm zoals u van ons gewend bent. We zijn hier ontzettend blij mee maar... we hebben nog een primeur waar we ook heel blij mee zijn! Deze Lentefair gaan we gebruik maken van onze eigen kramen. Dick Meijer heeft samen met zijn buurman Klaas zich belangeloos ingezet om de marktkramen te ontwerpen en bouwen en financieel zijn er gulle gevers geweest die een groot deel van de kosten op zich hebben genomen. Tijdens de Lentefair hopen we de kramen te gaan gebruiken en krijgt u gelegenheid om deze te bewonderen. We zijn dankbaar voor de mogelijkheden die we weer hebben gekregen. Tijdens de Lentefair is er van alles te koop. Mooie Paasstukjes, DIY-paaspakketjes, boeken, nieuwe collectie 2e hands kleding, Landleven kraam, koekjes en gebak, mooie 2e hands spullen en nog veel meer. Zet in uw agenda, Zaterdag 9 april, Lentefair van 09.00 en tot 14.00 uur, locatie in het rondom de kerk. We zien uit naar uw komst en neem anderen mee!

Vanuit de FC – Helpt u mee het werk in de gemeente voort te zetten?

De collectegelden zijn essentieel om het werk van onze gemeente door te laten gaan. Inmiddels is er dit jaar een inkomstenderving aan collectegelden en giften van € 6.276,-. Mogen we daarom op u rekenen? U kunt dit doen door uw bijdrage over te maken naar NL 13 RABO 035 12 64 272 ten name van Doopsgezinde Gemeente Ouddorp, contant in de melkbus bij de uitgang óf via de GIVT-app.
Hartelijk dank!



Opbrengst - De collecte voor Kom Over en Help t.b.v. noodhulp in Oekraïne heeft € 385,- opgebracht. De opbrengst van de collecte op 13 februari jl. voor ons diaconaal fonds is € 63,-.