

Onderweg naar Pasen



Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag & Paasmorgen

Voorgangers:

Witte Donderdag: Ds. E.A. van Hoof

Goede Vrijdag: Dhr. M. Nap

Stille Zaterdag: n.v.t.

1^e Paasdag: Dhr. J.P. Mostert

Musici:

Piano: Izaäk Kievit

Fluit: Tabea Lanzke

Bugel: Anne Moijses

Orgel: Ineke van Erkelens

Gospelkoor Doopsgezinde Gemeente Ouddorp

Witte Donderdag - 14 april 2022 - 19.30 uur

Muzikaal intermezzo

Zingen: Votum en groet

Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon.

Genade en vrede van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.

Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon.

Genade en vrede van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.

Hallelujah, hallelujah, amen!
Hallelujah, hallelujah, amen!

INSTRUMENTAAL

Hallelujah, hallelujah, amen!
Hallelujah, hallelujah, amen!

Moment van stilte

Zingen: Gedenken wij dankbaar de daden des Heren

Gedenken wij dankbaar de daden des Heren,
zijn leven, zijn dood en verrijzenis,
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren
die onze God en leidsman ten leven is.

Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,
was Jezus de weg niet ten einde gegaan.
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan.

Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven,
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd,
die tot de dood zich prijs heeft willen geven,
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest.

Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam
als graan in de aarde gestorven zijt,
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam,
van harte maak tot wederdienst ons bereid.

Gebed

Zingen: U kennen, uit en tot U leven

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.

Schriftlezing Marcus 14:12-16 *Het pesachmaal*

12Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood, wanneer het pesachlam wordt geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen hem: 'Waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?' 13Hij stuurde twee van zijn leerlingen op pad en zei tegen hen: 'Ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt jullie tegemoet komen; volg hem, 14en wanneer hij ergens binnengaat, moeten jullie tegen de heer des huizes zeggen: "De meester vraagt: 'Waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?'" 15Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die al is ingericht en waar alles gereedstaat; maak daar het pesachmaal voor ons klaar.' 16De leerlingen vertrokken naar de stad, en alles gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal.

Zingen: Psalm 111: 3,5

Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs,
zijn kinderen geeft Hij nimmer prijs,
steeds blijft Hij zijn verbond gedenken.
Hoe Hij zijn volk zijn kracht betoont!
Het land waarin de afgod troont,
wilde Hij aan de zijnen schenken.

Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd e
n zijn verbond staat voor altijd,
een licht hoog op de berg ontstoken.
Heilig en zeer te duchten is
zijn naam in de geschiedenis.
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken.

Overdenking

Meditatief moment / muziek

Inleiding en uitnodiging van de maaltijd van de Heer

Bidden

Wij eten van het brood en drinken van de beker

Zingen: O Heer uw smaad en wonden

O Heer uw smaad en wonden, ja alles wat Gij duldt,
om mij is het, mijn zonden, mijn schuld, mijn grote schuld.
O God ik ga verloren om wat ik heb gedaan,
als Gij mij niet wilt horen. Zie mij in liefde aan.

Houdt Gij mij in uw hoede, Gij die uw schapen telt,
o bron van al het goede, waaruit mijn leven welt.
Gij die mijn ziel wilt laven met liefelijke spijs,
Gij overstelpt met gaven tot in het paradijs.

Ik dank U o mijn vrede, mijn God die met mij gaat,
voor wat Gij hebt geleden aan bitterheid en smaad.
Geef dat ik trouw mag wezen, want Gij zijt trouw en goed.
Ik volg U zonder vrezen wanneer ik sterven moet.

Avondgebed

*HEER, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.
Amen.*

Zegen

We verlaten in stilte de kerk



Goede Vrijdag - 15 april 2022 - 19.30 uur

Muzikaal intermezzo

Instrumentaal - Als alles duister is

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Moment van stilte

Votum en Groet

Zingen: Uw genade is mij genoeg

Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
met een kruis op zijn rug en een doornenkroon.
Hoor, de menigte schreeuwt en roept: 'Kruisig Hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
als de Koning der Joden wordt Hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als Hij roept: 'Het is volbracht'.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg.

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg. Uw genade is mij genoeg.
Uw genade is mij genoeg.

Gebed

Muzikaal intermezzo

Schriftlezing: Lukas 23:33-43

33Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. 34Jezus zei: 'Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.' De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. 35Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden: 'Anderen heeft hij gered; laat hij nu zichzelf redden als hij de Messias van God is, zijn uitverkorene!' 36Ook de soldaten dreven de spot met hem, ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan, 37terwijl ze zeiden: 'Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!' 38Boven hem was een opschrift aangebracht: 'Dit is de koning van de Joden'. 39Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: 'Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!' 40Maar de ander wees hem terecht met de woorden: 'Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? 41Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.' 42En hij zei: 'Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.' 43Jezus antwoordde: 'Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.'

Zingen: Ik zie het kruis

Ik zie het kruis van mijn Verlosser. Ik zie het kruis waaraan Hij stierf.
Daar aan dat kruis droeg Hij mijn zonden. Stierf Hij mijn dood, kocht Hij mijn ziel.

Ik zie het kruis van mijn Bevrijder. Ik zie het kruis van Golgotha.
Die diepe pijn, de weg van lijden. Die weg is Hij voor mij gegaan.

Halleluja! Ik prijs U, Jezus. Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde.
Halleluja, ik geef mijn leven. U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel.

Ik zie de dag van overwinning. Ik zie de kracht van Adonai.
De dood is toen voorgoed verslagen. Toen Jezus sprak: Het is volbracht!

Halleluja! Ik prijs U, Jezus. Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde.
Halleluja, ik geef mijn leven. U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel.

Ik zie het graf van de Messias. Daar in dat graf is Hij gegaan.
Maar zie; dat graf is nu verlaten. De Mensenzoon is opgestaan!

Halleluja! Ik prijs U, Jezus. Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde.
Halleluja, ik geef mijn leven. U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel.

Halleluja! Ik prijs U, Jezus. Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde.
Halleluja, ik geef mijn leven. U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel.

Halleluja! Ik prijs U, Jezus. Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde.
Halleluja, ik geef mijn leven. U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel.

Overdenking

Instrumentaal meditatief moment

Schriftlezing: Lucas 23:44-46

44/45 Rond het middaguur werd het donker in het hele land omdat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. 46 En Jezus riep met luide stem: 'Vader, in uw handen leg ik mijn geest.' Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit.

Kaars wordt gedoofd - Meditatief moment – O hoofd vol bloed en wonden

Avondgebed

Zingen: Heer U bent mijn leven

Heer, U bent mij leven, de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:
één met God de Vader en verenigd met uw volk;
tot de dag gekomen is van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer;
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
en in uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samen bracht;
en op duizend wegen zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

We verlaten in stilte de kerk



Stille Zaterdag – 16 april 2022 - 18.30 uur

De kaars is vandaag gedoofd.

*Vanavond is er een stille moment van 18.30 - 19.30 uur .
Tijdens dit moment kunnen we luisteren naar muziek en zijn we stil.*

Na Goede Vrijdag blijven we verweesd achter. Jezus, onze richtingwijzer, is gestorven aan het kruis. Twijfel slaat toe bij de apostelen. Was Hij wel de Messias? Of hebben ze zich heel erg vergist? Wij weten dat het Pasen wordt, maar we kennen ook de diepe waarheid van de leegte, van de twijfel die toeslaat als lijden, verdriet en verlies ons overvalt. Stille Zaterdag is een dag om de realiteit onder ogen te zien, maar het is ook een dag van verlangen, verlangen dat het toch nog weer anders wordt. God kan en zal ons toch niet overlaten aan de wanhoop, aan de dood?

Op Stille Zaterdag wordt het leven gekenmerkt door het ´niet meer´ en het ´nog niet´. Op Goede Vrijdag hebben we Jezus zien sterven aan het kruis. Zijn vrienden en Zijn moeder legden Hem in een graf. En toen werd het stil. Deze zaterdag voelen we de zwaarte van het verdriet. Hij die ons leven gevuld had met liefde, met troost, met hoop laat ons achter alleen met het verdriet om Zijn lijden en sterven. We voelen ons machteloos, ontredderd, leeg.

Al onze emoties komen samen op Stille Zaterdag en tegelijkertijd voelen we een groot verlangen naar God. Hij is het die van ons houdt, Hij zal ons niet overlaten aan machteloosheid en verdriet. Hij laat ons niet alleen in angst en leegte. Zijn aanwezigheid voelen we nog in zijn diepgevoelde afwezigheid. De stilte spreekt van Hem. Alles in ons hunkert naar leven door de dood heen.

We kennen allemaal momenten waarop we God kwijt zijn. We bidden, maar voelen ons niet gehoord. We lezen de Bijbel, maar de woorden gaan langs ons heen. We zoeken, maar het blijft stil. We ervaren de afwezigheid van God. En vaak gebeurt dat juist als we Hem heel hard nodig hebben, als we het gevoel hebben dat we het alleen niet redden. Het is Stille Zaterdag in ons leven. Jezus is in een graf gelegd. Als zaad in de grond, rust Hij in het donker. Maar zoals zaad ontspruit, boven de grond komt en uitgroeit tot een plant die vrucht draagt, zo is het ook met ons geloof. Soms gaan we een tijd lang door het donker, door de leegte van Gods afwezigheid, maar ook dan mogen we erop vertrouwen dat het duister niet het laatste woord heeft. Ons verlangen vanuit de diepte is een weg naar God die leven geeft.

Liefde is het wat ons op de been houdt in het donker van de nacht. Liefde van de mensen om ons heen en liefde van God naar wie we verlangen, die liefde draagt ons op de momenten van leegte en duisternis.

In de nacht van zaterdag op zondag vinden we onze geliefde, zijn we getuige dat God zijn Zoon niet overlaat aan de dood en duisternis, maar Hem doet opstaan tot nieuw leven. In de nacht komt het licht voorzichtig tevoorschijn als een vlammetje dat zich verspreidt, als een gerucht dat zachtjes wordt gefluisterd: Christus is verrezen! Hij leeft! Het gefluister wordt gejubel als het op Paasmorgen in al haar volheid tot ons doordringt.

Lied van Gerald Troost

Ik denk steeds aan de tijd dat Jezus sprak in een vissersboot.
Ik zie nog hoe Hij bad en ons liet eten van levend brood.
En in een tijd vol leugens heeft hij duizenden aangeraakt.

O maar nu, lijkt het anders het zonlicht is verdwenen.
De zekerheid heeft voor twijfel plaatsgemaakt.

We zitten hier en voelen dat ons hart nu gebroken is.
Beleven duizend keer 't moment dat Hij doorstoken is.
Wijn en brood en alles wat Hij zei lijkt nu waardeloos.

En op de dag dat Hij sterven moest,
bleven wij in onze wanhoop staan.
Wie verstaat het lijden dat Hij koos.

Kom terug en schijn in ons leven.
Kom terug en verzacht opnieuw de pijn.
Kom terug dat uw werk niet verloren gaat.
Nu alles zo koud en zinloos lijkt.

Hij was een Lam geslacht dat zo onschuldig geleden heeft,
en met de dood gestraft tot in het einde gebeden heeft.
Er was alleen de haat, de blinde woede, de eenzaamheid.
Toen was het stil. verslagen, de leegte grijpt zich vast in ons bestaan.
Zie de mens, wij wilden Hem niet kwijt.

Kom terug en schijn in ons leven.
Kom terug en verzacht opnieuw de pijn.
Kom terug dat uw werk niet verloren gaat.
Nu alles zo koud en zinloos lijkt.



Paasmorgen - Overwinning - 17 april 2022 - 9.30 uur

De kaars wordt ontstoken: Het licht van Christus komt de wereld in.

Veertigdagen zijn we nu onderweg geweest – misschien rustig en stil...Maar nu is het echt stil - Jezus is gestorven aan het kruis. En toch lijkt er nog leven te zijn als de dood zijn intrede doet. De centurio roept, Jozef zorgt voor het lichaam, vriendinnen van Jezus reizen met Hem mee. Ze zorgen voor Hem, zoals ze dat ook gedaan hebben toen ze met Hem meereisden naar Jeruzalem.

En dan is er stilte en rust - de sabbat doet zijn intrede als een pauze.

Maar - wat er dan gebeurt zet alles in de schaduw...- Pasen!

CHRISTUS IS OPGESTAAN - JA, HIJ IS ECHT OPGESTAAN!

Gospelkoor zingt: Christus mijn verlosser leeft

Er waren er veel die het niet geloofden.

Ze wilden niet zien dat U was gekomen.

Ze hielden U vast en ze klaagden U aan.

U stond daar alleen, liet hen allemaal begaan.

Heer, U had wonderen gedaan

en U moest zo veel leed doorstaan.

Maar niets was er zo bijzonder, als dit grote wonder:

Christus is opgestaan. Christus is opgestaan uit de dood.

Zeg het aan wie er twijfelen dat Hij is opgestaan.

Christus is opgestaan. Christus is opgestaan uit de dood.

Zeg het aan hen die twijfelen: Hij Leeft! Christus is opgestaan.

Ook nu zijn er nog die het niet geloven,

dat U voor hun zonden toen bent gestorven.

U toonde uw liefde, U toonde uw kracht.

De dood overwonnen als teken van uw macht.

En U heeft wonderen gedaan

En voor ons zoveel leed doorstaan.

Maar niets is er zo bijzonder als dit grote wonder:

Christus is opgestaan. Christus is opgestaan uit de dood.

Zeg het aan wie er twijfelen dat Hij is opgestaan.

Christus is opgestaan. Christus is opgestaan uit de dood.

Zeg het aan hen die twijfelen: Hij Leeft! Christus is opgestaan.

Christus, mijn verlosser, leeft. Hij is opgestaan.

Christus, mijn verlosser, leeft. Hij is opgestaan.

Christus is opgestaan. Christus is opgestaan uit de dood.

Zeg het aan wie er twijfelen dat Hij is opgestaan.

Christus is opgestaan. Christus is opgestaan uit de dood.

Zeg het aan hen die twijfelen: Hij Leeft!

Christus is opgestaan.

Christus is opgestaan.

Christus is opgestaan.

Welkom

Zingen: God dank! Laat iedereen het horen

God dank! Laat iedereen het horen: Christus is waarlijk opgestaan!
Wij gaan niet in de nacht verloren - Pasen: de grote dag breekt aan!
Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen, een engel kondigt stralend aan:
Ziet waar zijn lichaam heeft gelegen, waarlijk de Heer is opgestaan!

Wij hadden alle hoop verloren, niemand van ons zag toekomst meer;
leeg was ons hart, als nooit tevoren zo eenzaam, zonder onze Heer.
Hopeloos donker was ons leven, een bange droom, een lange nacht;
waar was ons laatste licht gebleven: Christus, die ons de toekomst bracht?

God dank! De hemel heeft gesproken: Wie zoekt gij toch? Hij is hier niet!
Een nieuwe lente is ontloken, vreugde begraaft het diepst verdriet.
God lof! De nacht is overwonnen, het daglicht krijgt voorgoed ruim baan,
de toekomst is vandaag begonnen - waarlijk, de Heer is opgestaan!

Acclamatie

Voorganger:

Halleluja! Dit is de dag, die de HEER gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen! Halleluja.

Gemeente:

De Heer is waarlijk opgestaan!

Voorganger:

Halleluja! Als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U, Halleluja! Gij legt uw hand op mij.
Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij. Halleluja!

Gemeente:

De Heer is waarlijk opgestaan!

Voorganger:

Het is God, die door het hoogfeest van Pasen, redding aan de wereld geschonken hebt, hemelse gaven worden aan de mens gegeven, opdat het bevrijd wordt tot het waarachtige leven in Zijn Naam. De Naam van Jezus Christus, onze Heer.

Gemeente:

De Heer is waarlijk opgestaan!

Stil Moment, Votum en Groet

Zingen: Daar juicht een toon

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem;
Een heerlijk morgenlicht breekt aan, De Zone Gods is opgestaan.

Geen graf hield Davids Zoon omkneld. Hij overwon, Die sterke Held!
Hij steeg uit 't graf door 's Vaders kracht, Want Hij is God, bekleed met macht.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan.
Die in 't geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet.

Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan,
Een leven door Zijn dood bereid, een leven in Zijn heerlijkheid.

Gebed

Kindermoment / afsluiting Paasproject

Kinderlied: Maria kwam bij het graf (wordt alleen door de kinderen gezongen)

Maria kwam bij het graf en huilde om haar Heer.

De grote steen was weggerold en Jezus was er niet meer.

Maar een engel zei plotseling: 'Weet je niet meer wat Hij gesproken heeft?
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft.'
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft.'

De discipelen waren zo moe, ze treurden om de Heer.
Waar moesten ze nu nog naar toe? Hun meester was er niet meer.

Maar Maria riep plotseling: 'Hij heeft gedaan wat Hij gesproken heeft!
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft.'
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft.'
Hij leeft, Hij leeft. Hij leeft, Hij leeft.'

Schriftlezing: Matteüs 25:31-46

31Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; 33de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: "Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe." 37Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: "Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?" 40En de koning zal hun antwoorden: "Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan."

Gospelkoor zingt: Ik leef!

Ik blijf me steeds verwond'ren over uw liefde en uw trouw.

Dat U alles over had voor mij.

Dat U vanuit de hemel zich over mij ontfermen zou.

Alleen al die gedachte maakt me blij, ik ben vrij.

Ik leef want God gaf zijn eigen Zoon. Gezonden vanaf de troon,
wast U mij schoon van zonde en van schuld.
Ik leef, omdat U stierf voor ons, U de dood overwon, nu schijnt de zon,
uw geest heeft mij vervuld.

Ik blijf mij steeds verwond'ren over uw liefde en uw trouw.
Dat U in mijn plaats wilde gaan staan.
En dat U aan het kruishout uw leven voor mij geven zou
Maakte voor mij de schuld zo ongedaan voortaan.

Ik leef want God gaf zijn eigen Zoon. Gezonden vanaf de troon,
wast U mij schoon van zonde en van schuld.
Ik leef, omdat U stierf voor ons, U de dood overwon, nu schijnt de zon,
uw geest heeft mij vervuld.

Schriftlezing: Johannes 20:19:31

19Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede!' 20Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.' 22Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest. 23 Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.' 24Een van de twaalf, Tomas (dat betekent 'tweeling'), was er niet bij toen Jezus kwam. 25Toen de andere leerlingen hem vertelden: 'Wij hebben de Heer gezien!' zei hij: 'Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zijde kan leggen, zal ik het geloven.' 26Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. 'Ik wens jullie vrede!' zei hij, 27en daarna richtte hij zich tot Tomas: 'Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zijde. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.' 28Tomas antwoordde: 'Mijn Heer, mijn God!' 29Jezus zei tegen hem: 'Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.' 30Jezus heeft nog veel meer wondertekeningen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, 31maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.

Muzikaal intermezzo

Overdenking; 'Raak de wonden aan'

Zingen: medley

♪ Als de Heer zijn leven geeft, vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht als Jezus roept: 'Het is volbracht!'

Waarlijk, Hij is Zoon van God die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij, in zijn dood maakt Hij ons vrij.

Juicht want Hij, mijn Here leeft Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn. Nooit van God verlaten zijn.

♪ Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

♪ Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft, mijn angst is weg.
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst. En het leven is het leven waard omdat Hij leeft.

♪ Jezus alleen, ik bouw op Hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem, dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament; dankzij zijn liefde leef ik nu.

♪ Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven.
U daalde neer van uw troon om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.

♪ Heer, wilt U mijn Leidsman wezen, wilt U altijd naast mij staan.
Dat ik zonder angst en vrezen aan Uw Vaderhand mag gaan.
Dat ik elke nieuwe morgen, of er vreugde is of pijn,
weet dat U voor mij wilt zorgen en altijd Uw kind mag zijn.

Dankgebed

Zingen: Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op Zich nam.

Verdreven is de schaduw van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op Zich nam.

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op Zich nam.

Collecte

Zingen: U zij de glorie, opgestane Heer

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In Zijn Godd'lijk Wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, u en immermeer.

Zegen

**Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.**

Wij wensen u een gezegend Paasfeest toe.

