



PERSPECTIEF

EEN UITGAVE VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE OUDDORP
35STE JAARGANG | NR.2 APRIL 2022

Pastorale

Toen mij gevraagd werd om de pastorale in deze Perspectief te schrijven moest ik even denken aan de middelbare school. Want daar had ik geleerd: "Een pastorale is een herderslied, een muziekstuk wat de liefde voor de natuur beschrijft. Ja en dat die betekenis van Pastorale mij aanspreekt, zult u niet vreemd vinden.

Nu is het natuurlijk de bedoeling dat het stuk wat in Perspectief staat, veel meer is dan dat. Een bemoediging voor hen die het moeilijk hebben, ter lering van hen die onderwijs zoeken. Nu kennen we allemaal een herder uit de Bijbel die veel liederen geschreven heeft: David. Hij heeft veel van de Psalmen geschreven. Niet alleen toen hij herder was, maar ook later, toen hij koning was. De Psalmen geven ons liederen die in elke situatie in het leven toepasselijk zijn. Ze wijzen ons de weg en leren ons Gods goedheid. Leren ons God kennen als Goede Herder.

Maar toch, juist in het voorjaar, als lammetjes weer geboren worden, als de natuur weer opbloeit, gaat mijn bewondering uit naar God als De Schepper, die alles zo wonderlijk mooi geschapen heeft. Die hoe donker het ook is, elke keer opnieuw nieuw leven geeft. Elke winter kijk ik vol verlangen uit naar de eerste bolletjes die hun tere bloemen uit die donkere aarde omhoogsteken. In de winter ziet mijn tuin er kaal en dor uit. Maar onder de grond zitten ze. Ondanks alles wat er boven de grond gebeurt. Wachtend op de warme voorjaarszon die de kilte verdrijft. "De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor U." Dan krijg ik hoop en word ik blij. Als een bloem die haar gezicht draait naar de zon, zo mogen wij ons gezicht ook keren naar God, naar Jezus. En net zoals de bomen en planten groeien door het licht, mogen wij ook groeien in en door Zijn Licht. Een heel groeiproces doormaken en tot bloei komen. Soms aarzelend, dan weer genietend. Soms geteisterd door een voorjaarsstorm of onverwachte nachtvorst. De moeilijkheden in het leven kunnen in vele vormen komen. Elk jaar als de tulpen in mijn tuin bloeien, komt er een voorjaarsstorm en knakken diverse stelen af. Hoe zijn wij in de tegenslagen? Maar ondanks alle tegenslagen, of juist door alle tegenslagen is er groei, zolang we steeds kijken naar Hem. Ons hele leven lang is een groeiproces.

Op dit moment voelt het voor veel mensen als een angste, een donkere tijd vanwege de oorlog in Oekraïne. We zien de beelden van dood en ellende. We voelen de machteloosheid. We bidden tot God om vrede. "Geef vrede Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd."

*De Heer is mijn Herder, Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust, en Hij geeft nieuwe kracht.
Hij leidt mij steeds verder, op de juiste weg,
die ik moet gaan. De Heer is mijn Herder*

*Al ga ik door een donker dal, Ik hoef niet bang te zijn
Ik weet dat U mij bij zult staan, U bent heel dichtbij.*

*De Heer is mijn Herder, Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust, en Hij geeft nieuwe kracht.
Hij leidt mij steeds verder, op de juiste weg,
die ik moet gaan. De Heer is mijn Herder*

*Want wat mij ook wordt aangedaan
U helpt mij telkens weer
U geeft mij wat ik nodig heb
en nog zo veel meer.*

*Uw goedheid en Uw liefde Heer, volgen mij altijd.
En ik mag heel dichtbij U zijn, tot in eeuwigheid.*

*De Heer is mijn Herder, Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust, En Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder, op de juiste weg,
die ik moet gaan. De Heer is mijn Herder*

De vorige grote ramp voor Oekraïne is alweer 36 jaar geleden: de ramp met de kerncentrale van Tsjernobyl. De grootste kernramp die ooit heeft plaatsgevonden. De omgeving werd afgesloten vanwege de hoge radioactiviteit. We voelden de gevolgen hier in West-Europa. Doordat er daar sindsdien nauwelijks meer mensen wonen, heeft de natuur vrij spel gekregen. Nu is de omgeving een natuurgebied geworden, waar allerlei bijzondere flora en fauna te vinden is. Vogeltjes zijn in die jaren aangepast aan de straling. Hoe wonderlijk is de schepping! Hoe wonderlijk groot is onze Schepper! Hij herschept de dode omgeving en zorgt dat er weer leven is. Dit verwijst naar Goede Vrijdag en Pasen. Hij heeft de dood overwonnen en ons zo leven gegeven.

In deze veertigdagentijd zijn we met elkaar onderweg naar Goede Vrijdag en Pasen. Niet alleen in ons eigen leven, maar ook in dat van de gemeente.

"Samen op weg gaan, dat is ons gebed." Samen achter de Goede Herder aan, die ons door het donkere dal leidt naar de grazige weiden. Om te groeien en tot bloei te komen, tot eer van Hem die ons geschapen heeft en die ons leidt, naar zijn toekomst vol vrede. Dat verlangen wilde ik graag met u delen.

Petra Troost



Vanuit de kerkenraad

Geliefde broeders en zusters,

We leven in angstige tijden en onze huiskamers worden via de media overspoeld met de verschrikkingen van de oorlog in Oekraïne. Het laat ons niet onbewogen; in tegendeel, het raakt ons diep in het hart.

Tegelijkertijd mogen we onze dienstbaarheid tonen om zoveel mogelijk hulp te bieden aan de vele vluchtelingen die momenteel op ons eiland verwacht worden. De kerkenraad heeft dan ook van de burgemeester het verzoek gekregen om te inventariseren wat, naast de andere kerken op het eiland, de Doopsgezinde Gemeente hier in Ouddorp kan betekenen voor wat betreft huisvesting en andere vormen van hulp. U heeft hier al iets over kunnen lezen in een van de vorige weekbrieven. Een afvaardiging van de kerkenraad heeft daartoe een bijeenkomst op het gemeentehuis bijgewoond waar, samen met de andere kerkgenootschappen, een inventarisatie gemaakt werd op welke manier de opvang van vluchtelingen het best geregeld zou kunnen worden.

Op het moment van dit schrijven zijn tot nu toe inmiddels twee families hier in Ouddorp opgevangen waar de DGO bij betrokken is. Wat fijn dat wij iets kunnen betekenen voor deze mensen; groot en klein en die zo getekend zijn door wat hen is overkomen. Waarschijnlijk stopt het niet bij twee families en mogen wij als Christengemeente en volgelingen van Jezus een gastvrije gemeente zijn in alle opzichten! U wordt op de hoogte gehouden van verdere ontwikkelingen.

Op weg naar eenheid

Inmiddels hebben we als gemeente een tweede studieavond gehad onder leiding van Hans Groeneboer. We hopen van harte dat we als gemeente weer nader tot elkaar kunnen komen zonder al te veel terug te kijken op het nabije verleden. Er is pijn en teleurstelling geweest en bij sommigen onder U is dit nog niet voorbij. Toch mogen we opzien naar onze God die ons zal leiden naar een "toekomst vol van hoop". We hebben met elkaar avondmaal gevierd en dat was een bijzonder moment. "Samen in de naam van Jezus" hebben we mogen zingen; laat dat voor ons een leidraad zijn voor nu en in de toekomst.

De kerkenraad heeft inmiddels alweer een aantal vergaderingen gehouden, zowel met praktische als met geestelijke inhoud. Nu we zonder predikant verkeren moeten veel zaken door de kerkenraad opgepakt worden. Het aansturen van taakgroepen maar ook andere soms meer huishoudelijke zaken verdienen de aandacht, hetgeen

veel werk met zich meebrengt. We zijn erg dankbaar voor de inzet van veel gemeenteleden. In de vorm van tijd om het komende Paasfeest voor te bereiden maar ook op andere gebieden van het kerk-zijn zien we fijne en positieve ontwikkelingen. Zo mag de Open Kerk op de dinsdagmorgen zich verheugen in een trouwe schare bezoekers. Mooie gesprekken en initiatieven komen tot stand. Ook wordt er aardig wat kleding verkocht en boeken zodat dat ook inkomsten oplevert voor onze gemeente. U bent van harte welkom van 09.00 tot 11.30 uur op de dinsdagmorgen om een kopje koffie of thee te drinken en even bij te praten. Ook is er de mogelijkheid om iemand van het pastoraat of een kerkenraadslid te spreken als U vragen heeft van uiteenlopende aard.

40 dagentijd en op weg naar Pasen!

Het feest der feesten! Wat geweldig als we straks kunnen zeggen: "De Heer is waarlijk opgestaan". Eerst maken we met elkaar de tocht met Jezus. We gaan op weg met Hem naar het onvermijdelijke. Maar uiteindelijk is de dood overwonnen en jaagt ons geen angst meer aan. Dwars door alle ellende van oorlog, eindeloos verdriet en gemis van geliefden mogen we dit weten: God laat ons niet los en Hij laat niet varen wat Zijn hand begon. Hij zal bij ons zijn totdat alles volbracht is! Dat dit een troost mag zijn voor ons maar zeker ook voor onze broeders en zusters in Oekraïne waar het leed voorlopig geen einde schijnt te kennen.

Ondanks alles wensen we U en die U lief zijn een goed Paasfeest toe!

Namens uw kerkenraad, Henk van Deijk

Van de redactie

We leven op dit moment midden in de 40 dagen tijd. Velen van ons lezen uit de 40 dagenkalender "Onderweg" van Tearfund. Hopelijk helpt het u om bewust toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen.

We zijn blij dat we weer meer activiteiten kunnen vermelden nu de coronamaatregelen zijn afgeschaft! De lentefair gaat door en ook het Paasontbijt en de Duitse dienst op 1e Paasdag! En we mogen onze Paasdiensten weer "gewoon" vieren. Ook zijn er diverse activiteiten rondom het 400 jarig bestaan van onze gemeente.

We hopen dat u deze Perspectief in gezondheid en met veel plezier leest en wensen u een Gezegend Paasfeest toe!

De redactie



Activiteitencommissie

Afgelopen tijd is het maatschappelijk, voor de gemeente en voor ons moeilijk geweest. Het was een periode van spanning, verdriet, aanpassen, schakelen, beslissen, annuleren etc. Als activiteitencommissie hebben we geprobeerd om tussen alle maatregelen en restricties door op een aangepaste en veilige manier toch de verbinding met de gemeente te zoeken.

We zijn dankbaar voor iedereen die de activiteiten bezocht heeft, die meegedaan heeft, die een bestelling geplaatst heeft, en/of iets gekocht heeft. Als gemeente hebben we de schouders eronder gezet.

Dank hiervoor!

Een warme uitnodiging voor het Paasontbijt!

Paaszondag, 17 april 2022, vanaf 07:30 in de ontmoetingsruimte.

Het is de mooiste boodschap die we hebben: Jezus heeft de dood overwonnen. Wat er met Pasen is gebeurd, zet al het andere in de schaduw. Wie dit gelooft is niet gek of wereldvreemd, maar heeft de beste verbinding naar de top. Wie op Jezus vertrouwt, die geeft hem alles wat telt in het leven en een goed perspectief. Wat is er beter dan deze hoop en vreugde te delen met andere mensen?

Iedereen is van harte welkom - klein of groot, jong of oud, single of gezin! Om goed te kunnen plannen en een passend, veilig hygiëneconcept te kunnen uitwerken, vragen wij u zich in te schrijven voor het Paasontbijt.

Inschrijffijsten zullen vanaf zondag 27 maart beschikbaar zijn in de hal van de gemeente.

De uiterste datum voor inschrijving is 10 april.



Wist u dat...

- de activiteitencommissie weer een akkeroute, kringloopmarkt, knapzakroute, winterfair en andere acties organiseert?
- tijdens de open kerk op dinsdagmorgen u ook terecht kunt bij de boekenkraam en 2e-hands kleding?
- wij heel blij zijn met spontane aanmeldingen van helpers bij onze activiteiten?
- wij altijd op zoek zijn naar mensen die zich aan willen sluiten bij onze activiteitencommissie?
- wij een eigen Facebookpagina hebben waar heel veel mooie spullen op staan?
facebook.com/verkoophoekDGO
- wij een beetje "beroemd" zijn om de kwaliteit van onze spullen en de gezelligheid?
- wij heel blij zijn met u!

De "Mennobaksels"

Werkgroep

Wij komen elke laatste maandag van de maand bij elkaar. De afgelopen maanden zijn we aan de slag gegaan met ons eigen meel. Er zijn broden en koekjes gebakken in allerlei soorten en maten. Thuis werd er gebakken en op de avonden kon er geproefd worden en werden recepten gedeeld.

Gerrie Mackloet van molenaar Voogd verzorgde een avond en deelde haar recepten. Hier het recept van "Ouddurpse Kommetjes koekjes".

Kommetje koekjes

Bloem	100 gram
Volkorenmeel	100 gram
Suiker	100 gram
Havermout	100 gram
Kokos	50 gram
Natriumbicarbonaat	2 theelepels
Boter	250 gram
Beetje zout	

Baktijd ongeveer 20 minuten, 160 graden.

Excursie naar het broodmuseum van Zeelandia in Zierikzee

Woensdagmiddag 18 mei van 14.30 - 16.00 uur. De toegang is gratis en u kunt zich opgeven bij Annelies Snijders tel: 0187-601726. Meer info volgt tzt via de weekbrief.

Annelies Snijders



CD-recensie

Ike, Liva en Kene – Wij Zingen!

Ecovata



Alweer bijna drie jaar geleden verloren Ike, Liva en Kene IJmker hun moeder Kinga Ban. Op het laatst maakten zij nog de bijzonder ontroerende en mooie kinder-Cd

'Wij Samen!' met elkaar. Hierop is nu een vervolg uitgebracht. Op "Wij Zingen!" staan acht liedjes met een totale speelduur van bijna 30 minuten. De tekst van de titelsong maakt goed duidelijk waar het om gaat: 'Als we zingen komt alles bij elkaar. Wat we voelen en wat we bedoelen'. Daarover zingen is soms makkelijker dan vertellen. Het is ook iets wat de kids altijd met hun moeder deden. 'Samen muziek maken is gezellig en geeft een goed gevoel'. De afwisselende nummers variëren van de stevig funkende titelsong, het rockende 'Later' tot de ballad 'Knipoog van jou'. Ook nu zijn de stemmen opvallend zuiver. Wat dat betreft 'valt de appel niet ver van de boom'. De muzikanten van de populaire band Trinity leverden een grote muzikale bijdrage. Ook o.a. Roeland Smith (gitaar en toetsen), Frank van Essen (strijkersarrangement) en Ardie van der Knijff (cello) verleenden hun medewerking. Het door Niek Smelt geproduceerde en gemixte album werd van mastering voorzien door niemand minder dan de Amerikaanse coryfee Dan Shike (o.a. ook: Newsboys, Fireflight en Newworldson).

Ben Scholten

Even voorstellen ...

Elma Posthuma-Grinwis, 50 jaar geleden geboren naast de oude Doopsgezinde Schuilkerk aan de Weststraat. Getrouwd met Tom en met hem drie kinderen ontvangen: Sara, Hanna en Jaira. Dochter van één van de voorbidders van onze gemeente sinds eind jaren '60 van de vorige eeuw: zuster Marie Grinwis-Bosland. Zus van Martha Witkamp-Grinwis.

Wat doe je in het dagelijks leven? Naast het leven met en zorgen voor gezin en familie werk ik sinds enkele jaren als docente levensbeschouwing op een middelbare school en volg daarvoor ook een theologische opleiding.

Wat houdt doopsgezind zijn voor jou in? De familienaam Bosland, van moeders zijde, komt al sinds de 17e eeuw voor op ledenlijsten van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Dus daar is een sterke historische binding met zowel het doopsgezinde als met onze lokale gemeente. Met mijn geloofskeuze op jonge leeftijd heb ik tegelijkertijd de keuze gemaakt mij ook persoonlijk met de gemeente en het doperse geloofsgoed te willen verbinden. Het spreekt mij zeer aan dat de gelovigendoop al 400 jaar uitgangspunt is als teken van wedergeboorte, van toegevoegd zijn aan de gemeenschap



der gelovigen en van het leven in navolging van Jezus. De geloofsgenoten die ons zijn voorgedaan maakten de navolging concreet onder meer door de keuze om geen wapens te dragen. Een vredesgetuigenis dat mogelijk in de toekomst opnieuw stelling vraagt.

Lees verder op de volgende bladzijde.

Daden gaan woorden te boven; wat betekent dit voor jou? Zelf vind ik woorden óók heel belangrijk en gebruik ik ze graag en vaak! Woorden hebben scheppingskracht, zie Genesis 1. Maar woorden kunnen ook leeg zijn, nietszeggend. Loze woorden. Dan verkies ik liever een goede daad! En er zijn talloze situaties waarbij het beter is niet te spreken en wel te handelen. De spreuk komt natuurlijk van de tekst op het 'doopsgezind wandbord' – waar nog wel meer over te zeggen valt, maar dat zal ik nu achterwege laten. 😊

Welk Bijbels figuur zou je voor een dag willen zijn en waarom? Iemand in de buurt van Jezus, om naar Zijn onderwijs te luisteren en te observeren hoe Hij met mensen omging.

Vrijwilliger zijn in de kerk; hoe denk je daarover en wat betekent dat voor jou? Die term betekent dat je het uit vrije wil doet, en dat klopt ook wel. Tegelijk is er volgens mij geen andere keuze als je eenmaal de weg van de navolging bent ingeslagen. Het Bijbelse beeld is immers dat we als gelovigen samen het lichaam van Christus op aarde zijn (1 Kor. 12). Als leerling en volgeling van Jezus hoor je bij Zijn kerk en bouw je mee aan het Koninkrijk van God. De ene keer met taak 'zus', de andere keer met bediening 'zo'. Gaan waar de Heilige Geest je heenleidt en dan doen wat je kunt, ieder naar zijn of haar gaven en mogelijkheden. Voor sommigen is er een taak op een buitenpost, in de wereld. Maar altijd gesteund vanuit een geloofsgemeenschap.

Hoe zou jij willen dat de kerk er uitziet over een x aantal jaren? Vol met mensen van verschillende generaties en achtergronden. Uitnodigend naar nieuwe mensen en ruimte scheppend om onderdeel te worden van de gemeenschap. Kleine groepen die samen bidden, hulp- en herstelgroepen vormen, niet vastgeroest maar open naar de noden van elkaar en de wereld.

De kerk in de wereld, welk beeld heb je daarbij? Méér mensen die op 'buitenposten' een getuige van Jezus zijn met hun werk en hun leven. Ik vind het mooi hoe er nu, onder andere met kleding, Oekraïense vluchtelingen geholpen worden vanuit onze gemeente.

Wat wil je meegeven aan de mensen, die je iedere zondag tegenkomt in de kerk? Fijn u te zien, wat mooi dat we samen God willen eren en samen Zijn wil zoeken om die te doen.

Van de ledenadministratie

Nieuwe vrienden:
Bram en Ernestine Vos.

The Inncity Project



In november jl. mochten wij iets komen vertellen over het Inncity Project. Tijdens de kerkdienst mochten wij met behulp van wat dia's een presentatie geven over het reilen en zeilen van dit mooie project en met succes. Wat waren we dankbaar voor de vele gaven die ons naar aanleiding van deze dienst toekwamen. Onze gasten hebben we kunnen voorzien van koffie/thee en op de woensdagavond een warme maaltijd en op de donderdagavond een gezellige inloop. Ook werden er slaapzakken gedoneerd en kleding wat natuurlijk ook erg op prijs werd gesteld. Het medeleven van uit Ouddorp was en is nog steeds hartverwarmend!

Op dit moment gaat onze aandacht uit naar zogenaamde "buitenslapers". Dat zijn mensen die geen dak boven hun hoofd hebben en die werkelijk niets anders hebben dan hun eigen kleding. Deze mensen zijn voornamelijk afkomstig vanuit Oost-Europese landen. Zij slapen in parken en onder viaducten. Zij zijn hier naartoe gelokt door aantrekkelijke banen en dus inkomsten. Meestal worden ze na 3 of 4 weken op straat gezet en geld om terug te keren naar hun land hebben zij niet. Een flink aantal van hen vindt op het Centraal Station een bankje waar ze maar zitten te wachten tot iemand ze werk aanbiedt. Vaak ook tevergeefs en zo ontstaat vaak een doelloos bestaan. Het Inncity Project heeft flyers gemaakt en uitgedeeld om ze te wijzen op ons werk. Ze kunnen zonder gemeentelijke papieren en loketten en zonder angst en vrees bij ons op verhaal komen. De andere gasten die bij ons komen zijn vaak mensen die een drugs of een alcohol verleden hebben. Zij zijn tussen wal en schip geraakt en vormen zo een bonte verzameling van mensen die aan de onderkant van de maatschappij leven.

Eigen schuld zeggen soms mensen. Maar wij denken anders. Het zijn broeders en zusters die in de knel gekomen zijn. Soms ook door bureaucratische regelgeving van de gemeente(s). Maar waar het om gaat is dat het mensen zijn zoals U en ik. Zij hebben recht op een luisterend oor. Een stukje aandacht en genegenheid. Als we het hebben over wat Jezus zou doen dan is het wel dat we er juist voor deze mensen moeten zijn. Ongeacht hun verleden of godsdienst of andere identiteiten.

We hebben wekelijks zo'n 30 tot 35 personen die onze aandacht verdienen en het is mooi om te zien hoe ze



zich thuis voelen bij ons! Vrijwilligers kunnen wij nog altijd goed gebruiken en de werkzaamheden zijn zo simpel. Gewoon er zijn voor de mensen. Een kop koffie drinken hun verhaal aanhoren en bemoedigen. Het geloof in God komt zeker ter sprake maar is absoluut geen voorwaarde voor een gesprek. Mocht U zich aangetrokken voelen als vrijwilliger dan kunt u de site bekijken www.innercityproject.nl of ons even aanschieten in de kerk.

Met een vriendelijke groet,
Agni en Henk van Deijk

Kerkdiensten

Zondag 10 april

09.30 uur: Ds. T.J. Smink

18.30 uur: Ds. E.M. de Jong

Donderdag 14 april - Witte Donderdag

19.30 uur: Ds. E.A. van Hoof - Avondmaal

Vrijdag 15 april - Goede Vrijdag

19.30 uur: Br. M. Nap

Zaterdag 16 april - Stille Zaterdag

18.30 uur - 19.30 uur: Stiltemoment

Zondag 17 april - 1e Paasdag

09.30 uur: Dhr. J.P. Mostert

18.30 uur: Pastor B. Dijkstra-Geuze

Maandag 18 april - 2e Paasdag

10.00 uur: Br. E. van den Nieuwendijk - Zangdienst

Zondag 24 april

11.00 uur: Ds. Vermet - Samendienst

18.30 uur: Ds. N. van der Leer

Zondag 1 mei

09.30 uur: Ds. S v.d. Meulen

18.30 uur: Ds. A.P. Davelaar

Zondag 8 mei

09.30 uur: Ds. E.M. de Jong

18.30 uur: Ds. G.C. Vreugdenhil

Zondag 15 mei

09.30 uur: Ds. S. Overduin

18.30 uur: Youth Event

Zondag 22 mei

11.00 uur: Dhr. G. Westerkamp - Samendienst

18.30 uur: Ds. D. Smink jr.



Colofon

Perspectief verschijnt zes keer per jaar. Deadline kopij volgende edities: 04-05-2022, 22-06-2022, 14-09-2022. De vaste vrijwillige bijdrage is €10,- per jaar. IBAN: NL13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. Perspectief 2022.

Redactie

Dianne Joppe

Erika de Vos

Amber van Splunder

Ineke Nagtegaal

Coverfoto

Merel Tuk, www.mereltuk.com

Adres

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp

Dorpstienden 3, 3253 AS Ouddorp

0187 68 29 26

www.doopsgezindouddorp.nl

E-mail

scriba@doopsgezindouddorp.nl

info@doopsgezindouddorp.nl

redactieperspectief@doopsgezindouddorp.nl

ledenadministratie@doopsgezindouddorp.nl

pr@doopsgezindouddorp.nl

weekbrief@doopsgezindouddorp.nl

Kerkdiensten bezoeken

Het laatste nieuws over de fysieke diensten kunt u vinden in de weekbrieven en op de website. Alle kerkdiensten worden uitgezonden via RTV SLOGO: 105.6 FM/Kabel 105.9FM en via ons YouTube kanaal, Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Tevens kunt u via de website diensten terugluisteren. Voor meer informatie over onze diensten en andere activiteiten binnen onze gemeente verwijzen wij u naar onze website www.doopsgezindouddorp.nl



Givt
Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Indien onbestelbaar retour: Dorpstienen 3, 3253 AS Ouddorp

Doperse Dingen en Jubileumcommissie

Zoals u weet, besteden we dit jaar aandacht aan het 400-jarig bestaan van onze gemeente. Het concrete beginpunt van de Doopsgezinde Gemeente van Ouddorp is echter niet met zekerheid vast te stellen. We weten niet wanneer de eerste verkondiging van de doperse boodschap plaatsvond op het kleine eilandje dat toen Westvoorne heette. We weten wel dat de persoon die deze boodschap meebracht, per boot gekomen moet zijn en waarschijnlijk in de haven van Goedereede arriveerde. Uit oude bronnen is bekend dat er in Goedereede dopers georiënteerde mensen bij elkaar kwamen en dat de eerste 'leraars van Ouddorp' in Goedereede woonachtig waren.

De reden dat we het huidige jaar 2022 als jubileumjaar gekozen hebben, is erin gelegen dat het eerste schriftelijk bewijs van het bestaan van een doperse gemeenschap in Ouddorp dateert van het jaar 1622. Dat bewijs is een koopacte. Op 30 december werd er een half huis verkocht - in wat nu de Weststraat heet en waar modestudio Le JouJou gevestigd is (de locatie van de latere schuilkerk en ons voormalige onderkomen). Voorwaarde voor de koop was 'dat die van Menno' hun bijeenkomsten mochten blijven houden op de zolder van het huis. De aantrekkingskracht van de 'menniste kerk' op de bevolking in de rivierendelta, grofweg tussen Brielle en Zierikzee, was in die tijd heel groot. Dit blijkt uit stukken van het regionale bestuur van de hervormde kerk. De reformatie is dan ongeveer een eeuw oud, de dopers worden niet meer vervolgd maar hebben niet dezelfde vrijheid als de protestants gelovigen die wél de kinderdoop praktiseren, de eed zweren en wapens dragen.

Bezig met de invulling van het jubileumjaar, ontdekten we als commissie dat er dit jaar ook een 'rond getal' is waar het gaat om ons huidige kerkgebouw. De nieuwe Doopsgezinde Kerk werd namelijk in het jaar 1992 in gebruik genomen met een feestelijke opening op zater-



dag 4 april en de eerste eredienst op zondag 5 april. Dat is deze maand dus 30 jaar geleden! In de dienst op Palmzondag wordt daar in een dankmoment aandacht aan besteed door ds. Thomas Smink, die destijds als jonge theologiestudent en zoon van de dominee als vrijwilliger meegeholpen heeft bij de kerkbouw. Om ons het verlangen van toen weer in herinnering te brengen, dat ook voor de huidige tijd verrassend actueel is - het met elkaar beleven én aan onze omgeving laten weten: 'Deze kerk kan ook uw geestelijk thuis zijn!'

De aandacht voor 30 jaar nieuwe Doopsgezinde kerk past heel mooi in het bredere kader van de activiteiten rondom ons 400-jarig jubileum. Naast het graanproject, waar we al een tijdje mee bezig zijn, is er het nodige in voorbereiding: een historische lezing tijdens monumentendag vanuit de Doopsgezinde Historische kring, een toneelstuk over de vrouw van Menno Simons verderop in het najaar, een concert, een mini-tentoonstelling en wellicht de uitgave van een boekje of magazine. Ten behoeve van een mooie presentatie tijdens de jubileumactiviteiten, zijn we op zoek naar foto's om ook met beelden het verhaal van onze gemeente te kunnen doorgeven. Bij deze doen we een oproep om uw (oude) foto's na te gaan. Neem contact op als u passende plaatjes heeft! (06-14898051/elma.posthuma@live.nl)

Elma Posthuma-Grinwis