

**Eerste Kerstdag
zondag 25 december 2022
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
10.00 uur**

**Thema: De Vader, de Zoon -
en jij bent ook zo'n zoon/dochter
van de Vader.**

**“De Heer is hier, Hij die de vrede bracht,
leidt ons in liefde naar Gods vaderhart.
Hij zegent jou en mij:
Hij is hier en maakt ons vrij.”**



**Spreker: Dhr. W. de Vink
Kerkenraadslid: Geoff Flikweert
Musici: Ineke van Erkelens, Tabea Lanzke**

Inleidende muziek

Muziek - Corrente (Corelli)

Kinderen komen zingend binnen

Zijn naam is Jezus, Jezus is Zijn naam.
Hij is de Redder die God aan de wereld geeft,
Dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft,
Zijn naam is Jezus.

Zijn naam is Jezus, Jezus is Zijn naam.
Hij is de Redder die God aan de wereld geeft,
Dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft,
Zijn naam is Jezus.

Voor dit kleine Kindje knielen wij nu neer.
Hij is de Messias, Hij is onze Heer.
Hij is de Messias, Hij is onze Heer.

Zijn naam is Jezus, Jezus is Zijn naam.
Hij is de Redder die God aan de wereld geeft,
Dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft,
Zijn naam is Jezus, Zijn naam is Jezus.

Welkom

Zingen - Nu is er hoop, want God is hier

Nu is er hoop, want God is hier. De koning is bij ons!
Met open hart en armen, wordt Hij door ons ontvangen.
Dus hemel en aarde zing. Ja, hemel en aarde zing.
En hemel, en hemel en aarde zing.

Nu is er hoop, want God regeert. Dus zing zo mooi je kunt.
Laat heuvels, zee en velden, het goede nieuws vertellen.
Tot iedereen het hoort, tot iedereen het hoort,
tot ieder, tot iedereen het heeft gehoord.

Hij toont Zijn macht, zo goed zo zacht. Hij laat de aarde zien.
De glans van Zijn aanwezigheid, de kracht van Zijn rechtvaardigheid.
Hoe mooi Zijn liefde is, hoe mooi Zijn liefde is,
hoe mooi, hoe mooi Zijn liefde is.

Votum en groet - gezongen

Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon.
Genade en vrede van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.

Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon.
Genade en vrede van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.

Hallelujah, hallelujah, amen! Hallelujah, hallelujah, amen!
Hallelujah, hallelujah, amen! Hallelujah, hallelujah, amen!

Inleiding op de dienst

Zingen - Komt allen tezamen

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

De hemelse engelen riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Kerstproject 'Het gaat goedkomen'

Jezus maakt alles goed. God toont zijn liefde dagelijks aan mensen, vanaf dat de zon opgaat totdat de nacht invalt. Ook geeft de HEER Zijn woord vol troost en aansporing. De geboorte van Jezus is de manier waarop God definitief Zijn liefde voor mensen laat zien. God zelf herstelt Zijn goede schepping. Hij komt in Jezus Christus in ons midden. Hij wordt mens, kwetsbaar kind in Bethlehem, vervolgens een slachtoffer van de machtsgrillen van een romeins keizer. Maar... het gaat goed komen. De Messias is geboren. Nu gaat ons leven en de wereldgeschiedenis veranderen, voor ieder die in Christus wil geloven.

Kinderen gaan na het zingen van het volgende lied naar de jeugdzolder voor hun eigen Kerstviering.

Zingen - Midden in de winternacht

Midden in de winternacht ging de hemel open;
die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Vrede was het overal, wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Zie, reeds staat de morgenster stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver, bode van de luister
die ons weldra op zal gaan; herders blaas uw fluiten aan,
laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom,
kere om, kere om, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Morgengebed

Zingen - Als wij samen U aanbidden

Als wij samen U aanbidden dan maakt uw Geest ons één.
U bent welkom in ons midden, wij eren U alleen.
Ons hart staat voor U open, Heer, neem de ereplaats;
wij heffen onze handen naar U op.

Immanuël, God zelf is met ons.
Vredevorst, machtig God, de allerhoogste Heer.
Immanuël, God zelf is met ons.
Vredevorst, machtig God, de allerhoogste Heer.

Zie hoe, als wij voor Hem zingen, de hemel opengaat
en als frisse morgenregen zijn liefde mensen raakt.
Want U alleen bent waardig, dat Sion U aanbidt,
de Koning die voor eeuwig heersen zal!

Immanuël, God zelf is met ons.
Vredevorst, machtig God, de allerhoogste Heer.
Immanuël, God zelf is met ons.
Vredevorst, machtig God, de allerhoogste Heer.

1e Schriftlezing – Jesaja 9:5-6e

*Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; De heerschappij
rust op Zijn schouders. Deze namen zal Hij dragen: Wonderbare
Raadsman! Sterke God! Eeuwige Vader! Vredevorst! Groot is Zijn
heerschappij en zonder einde Zijn vrede.*

Zingen - Bethlehem, o uitverkoren

Bethlehem, o uitverkoren stad in 't veld van Efrata,
in u is een vorst geboren als een nieuwe Jozua.
Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja.

Heft uw hoofden, kleine mensen, als uw nieuwe koning komt.
Hij doorbreekt de oude grenzen, Hij maakt recht wat is gekromd.
Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja.

Trouw en goedheid zullen wonen in het land dat Hij bemint.
Vorsten, heersers, machten, tronen zullen buigen voor dit Kind.
Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja.

2e Schriftlezing - Matteüs 1:20-21 / Johannes 14:7 en 9b

*'Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen,
want het Kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal
een Zoon baren.*

*Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal Zijn volk bevrijden van hun
zonden.'*

*'Als jullie Mij kennen, zullen jullie ook Mijn Vader kennen. Wie Mij
gezien heeft, heeft de Vader gezien.'*

Muziek - Hirtenlied (D.G. Türk)

Kerstmeditatie

Zingen - Hier ben Ik kind

Hier ben Ik kind, Ik heb je roep gehoord.
Je bent bemind, Ik schenk aan jou mijn woord.
Hier is Mijn hand waaraan je steeds mag gaan,
om eens 't beloofde land dan in te gaan.

Hier sta Ik, kind, Ik blijf je steeds nabij.
Door Mij bemind, mijn kind, je hoort bij Mij.
Schenk Mij je hart, Ik blijf je eeuwig trouw.
In vreugd en smart ga Ik Mijn weg met jou.

Dankgebed

Muziek - Pastorale (*Rathgeber*)

Filmpje van de jeugd

Zingen - Eer zij God in onze dagen

Eer zij God in onze dagen, eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo

Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.

Heel de Schepping zal Hem prijzen buigen voor Zijn majesteit
aan die lofzang komt geen einde, amen tot in eeuwigheid.
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.

Zegenbede

Uitleidende muziek - Gavotte (*W. Boyce*)

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden.

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp, IBAN NL 13 RABO 0351 264 272,
o.v.v. collectegelden, of scan de QR code hieronder.



**Van harte wensen wij u gezegende Kerstdagen
en veel heil en zegen in 2023.**

Wij gedenken onze ouderen en zieken.

*Er is slechts Eén, Die alles zal regeren,
Eén, Die ook dit jaar de historie maakt:
't is Anno Domini – het jaar des HEREN!
Wees sterk, vrees niet: 't is God, Die voor u waakt!*

U bent ook van harte welkom in onze andere diensten:

maandag 26 december – Tweede Kerstdag

10.00 uur Br. Edwin Voogd

's avonds is er geen kerkdienst

zaterdag 31 december – Oudejaarsdag

19.30 uur Ds. A.P. Davelaar

zondag 1 januari 2023 – Nieuwjaarsdag

10.00 uur Dhr. H. Pollema (*avondmaal*)

's avonds is er geen kerkdienst

Jubileum-gedenkviering vrijdag 30 december 2022

Op deze dag staan we stil bij 400 jaar geleden start doopsgezinde samenkomsten in Ouddorp. Koffie en lekkers vanaf 15.30 uur. Aanvang programma 16.00 uur met creatieve verhalende terugblik op de begintijd van de gemeente, overdenking en muziek.

Vanaf 17.00 uur ontmoeting, maaltijd en mini tentoonstelling. Om 18.30 uur afsluiting met filmvertoning van video-interviews met gemeenteleden.

Hartelijk welkom, aanmelding geniet de voorkeur
(annelies.snijders@doopsgezindouddorp.nl of 0187-601726)