

**Kerstdienst  
zaterdag 24 december 2022  
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp  
20.00 uur**

**Thema: Gods Vaderhart voor iedereen**

“De Heer is hier, Hij die de vrede bracht,  
leidt ons in liefde naar Gods vaderhart.  
Hij zegent jou en mij:  
Hij is hier en maakt ons vrij.”



**met medewerking van:  
Gospelkoor Doopsgezinde Gemeente**

**Spreker: Dhr. A. Voogt  
Kerkenraadslid: Ben Scholten  
Musici: Ineke van Erkelens, Tabea Lanzke, Izaak Kievit**

In de nacht dat Jezus werd geboren, kwamen er engelen bij de herders in het veld. Ze zeiden: Goed nieuws, jullie Redder is geboren.

Daar gingen ze ... op zoek naar het Kind.

Misschien bent u, ben jij ook nog op zoek naar dat Kind van Bethlehem, op zoek naar God.

Maar ... Kerst is het feest dat we vieren dat God ons eerst zocht: Hij houdt van u, van jou. Hij gaf Zijn eniggeboren Zoon, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft.

## **Inleidende muziek**

### **Muziek – ‘Ik wandel in gedachten’**

#### **Samenzang - Laat ieder het horen**

Laat ieder het horen, dat eens werd geboren,  
de Redder der wereld, de Heer van 't heelal.  
De engelen melden, in Efratha's velden,  
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal.  
Komt, laten wij eren, de Here der Heren,  
zo groot van ontferming en van gena.  
Want Hij wil ons geven, dicht bij Hem te leven.  
De Heiland der wereld, halleluja!

En herders, zij kwamen bij 'n kribbe tesamen,  
omringden eerbiedig het Kindeke teer.  
De flonk'rende sterre, riep wijzen van verre;  
zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer.  
Komt, laten wij eren, de Here der Heren,  
zo groot van ontferming en van gena.  
Want Hij wil ons geven, dicht bij Hem te leven.  
De Heiland der wereld, halleluja!

Wil daarom niet klagen, maar dankbaar gewagen,  
van blijdschap en vrede, voor ons bereid.  
Van 't Kind dat het leven, weer glans heeft gegeven,  
Hem zij al de glorie in eeuwigheid.  
Komt, laten wij eren, de Here der Heren,  
zo groot van ontferming en van gena.  
Want Hij wil ons geven, dicht bij Hem te leven.  
De Heiland der wereld, halleluja!

## **Welkom**

## **Samenzang - Komt, verwondert u hier, mensen**

Komt, verwondert u hier, mensen,  
ziet, hoe dat u God bemint,  
ziet vervuld der zielen wensen,  
ziet dit nieuwgeboren kind!  
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,  
ziet, die vorst is, zonder pracht,  
ziet, die 't al is, in gebreken,  
ziet, die 't licht is, in de nacht,  
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,  
wordt verstoten, wordt veracht.

Ziet, hoe dat men met Hem handelt,  
hoe men Hem in doeken bindt,  
die met zijne godheid wandelt  
op de vleugels van de wind.  
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden  
zonder teken van verstand,  
die de hemel moet verblijden,  
die de kroon der wijsheid spant.  
Ziet, hoe tere is de Here,  
die 't al draagt in zijne hand.

O Heer Jesu, God en mense,  
die aanvaard hebt deze staat,  
geef mij wat ik door U wense,  
geef mij door uw kindsheid raad.  
Sterk mij door uw tere handen,  
maak mij door uw kleinheid groot,  
maak mij vrij door uwe banden,  
maak mij rijk door uwe nood,  
maak mij blijde door uw lijden,  
maak mij levend door uw dood!

## **Votum en groet**

### **Samenzang - Geen wiegje als rustplaats**

Geen wiegje als rustplaats, maar een krib was 't weleer,  
waar 't kindeke Jezus lei Zijn hoofdje terneer.

De sterren, zij keken van de hemel zo mooi  
naar het kindeke Jezus, hoe Hij sliep in het hooi.

De hemelse koning maakt zich kwetsbaar en klein.

Zo laat Hij ons weten hoe Hij redder zal zijn.

Geen woorden van oorlog, geen hart vol van kwaad,  
maar een eeuwige liefde, die het wint van de haat.

Mijn Jezus, blijf bij me. Neem mijn naam in de nacht.

Vul mijn hart met uw vrede, met vertrouwen en kracht.

Ik weet dat uw ogen op mij zijn gericht.

Ik zal leven en sterven, gehuld in uw licht.

## **Inleiding op de dienst**

### **Koor - Dit kind is onze koning**

In een kind vinden wij onze meester.

In een kind gloeit de nieuwe dag.

De toekomst weer open, vol ruimte en tijd.

In een kind klopt het hart van Gods koninkrijk.

Kom, laten we dansen, laten we zingen:

dit kind is onze koning!

Kom, laten we juichen, van Hem getuigen:

dit kind is onze koning!

In een kind worden dromen weer kansen.

In een kind krijgen kansen weer glans.

De ogen zijn open, de weg is weer vrij.  
In een kind klopt het hart van Gods koninkrijk.

Kom, laten we dansen, laten we zingen:  
dit kind is onze koning!  
Kom, laten we juichen, van Hem getuigen:  
dit kind is onze koning!

Als een kind ligt God zelf in de armen  
van de mens die zijn beeltenis draagt.  
Een teken van leven: God is dichtbij.  
In een kind klopt het hart van Gods koninkrijk.

Kom, laten we dansen, laten we zingen:  
dit kind is onze koning!  
Kom, laten we juichen, van Hem getuigen:  
dit kind is onze koning!  
Kom, laten we dansen, laten we zingen:  
dit kind is onze koning!  
Kom, laten we juichen, van Hem getuigen:  
dit kind is onze koning!  
Dit kind is onze ko.....ning!

## **Gebed**

### **Koor - His Name shall be**

Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father,  
*Wonderbaar, Raadsman, Machtig God, Vader aller eeuwen,*  
Prince of Peace, for all eternity; oh, His Name shall be.  
*Vredevorst, voor alle eeuwigheid; oh, dat is Zijn Naam.*

Oh, can you hear the angels'  
*Hoor je ook de eng'lenzang,*  
song that rang so sweet and clear,  
*zo helder en zo puur,*

when Heaven's light and music fell, and Mercy found us here?  
*het Hemels licht omgeeft ons en Genade vindt ons hier?*  
Glory in the highest, and on the earth be peace.  
*Glorie in de hoge en vrede op de aard!*  
"Glory to God!" the angels sing.  
*Ere zij God!, zo zingen zij.*

He came to tell the Father's love, His goodness and His grace;  
*Hij toonde ons wat liefde is, gaf goedheid een gezicht;*  
to show the brightness of His smile, the glory of His face.  
*Een glimlach die zo helder is, straalt van Zijn aangezicht.*  
So, "Glory in the highest, and on the earth be peace.  
*Oo, glorie in de hoge en vrede op de aard".*  
Glory to God!" Your children sing.  
*Ere zij God!, zo zingen wij.*

His name shall be called Wonderful, Counselor,  
*Hij draagt de Namen: Wonderbaar, Raadsman,*  
Mighty God, Everlasting Father,  
*Machtig God, Vader aller eeuwen,*  
Prince of Peace, for all eternity;  
*Vredevorst, voor alle eeuwigheid;*  
Ohoh, His name shall be.  
*Oh, dat is Zijn Naam.*

He came to lift the weary ones, give peace and perfect rest;  
*Hij richt hen die vermoeid zijn op en geeft volmaakte rust;*

to take away our burdens and to give a glorious Gift.  
*Hij neemt al onze lasten weg, Hij is een Godsgeschenk.*  
So, "Glory in the highest and on the earth be peace.  
*Oh. Glorie in de hoge en vrede op de aard!*  
Glory to God!" the world will sing.  
*Ere zij God!, zo zingen wij.*

His name shall be called Wonderful, Counselor,  
*Hij draagt de Namen: Wonderbaar, Raadsman,*  
Mighty God, Everlasting Father,  
*Machtig God, Vader aller eeuwen,*  
Prince of Peace, for all eternity;  
*Vredevorst, voor alle eeuwigheid;*  
Ohoh, His name shall be.  
*Oh, dat is Zijn Naam.*

One Name above all others.  
*Eén Naam zo hoog verheven.*  
One Name that came to save us  
*Eén Naam zal redding geven.*  
Oh, sing! His name is, His name is Jesus, Jesus!  
*Oh, zing! Zijn Naam is, Zijn Naam is Jezus, Jezus!*  
One Name above all others,  
*Eén Naam zo hoog verheven.*  
one Name that came to save us.  
*Eén Naam zal redding geven.*  
Oh, sing! His name is, His name is Jesus!  
*Oh, zing! Zijn Naam is, Zijn Naam is Jezus, Jezus!*

His name shall be called Wonderful, Counselor,  
*Hij draagt de Namen: Wonderbaar, Raadsman,*  
Mighty God, Everlasting Father,  
*Machtig God, Vader aller eeuwen,*



Prince of Peace, for all eternity;  
*Vredevorst, voor alle eeuwigheid;*  
Ohoh, His name shall be;  
*Oh, dat is Zijn Naam;*  
Ohoh, His name shall be;  
*oh, dat is Zijn Naam;*  
Ohoh, His name shall be,  
*oh, dat is Zijn Naam,*  
His name shall be Jesus! Jesus!  
*Zijn Naam zal zijn Jezus! Jezus!*

### **1<sup>e</sup> Schriftlezing: Jesaja 9:1-6**

*Het volk dat in duisternis ronddoelt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur.*

*Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten.*

### **Muziek – ‘Old English Air’**

## **2<sup>e</sup> Schriftlezing Lucas 2:1-21 De geboorte van Jezus**

*In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. 'En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.' Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar*

*hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.*

### **Koor - Gods geschenk**

Gods Zoon kwam uit de Hemel en Hij, de Heer van al,  
werd als een hulploos kindje, een baby in een stal.  
En zo kreeg onze Schepper een menselijk gezicht.  
Dit, dit is Gods geschenk.

De voeten die eerst liepen op straten van puur goud,  
zijn nu gehuld in doeken en beven van de kou.  
De Hand die alles schiep ligt nu in een mensenhand.  
Dit, dit is Gods geschenk.

Jezus kent je zwakheid, Hij begrijpt al wat je kwelt;  
want de Meester kent het antwoord voordat jij vragen stelt.  
Hij kent de pijn van honger en de wanhoop van verdriet.  
Gods Zoon deelt in jouw pijn en vergeet je niet.

Hij ruilde 's Hemels majesteit, verliet Zijn glorietroon,  
voor hout en hooi; de Heiland werd mens zo heel gewoon.  
De Zoon van God de Vader aan jou en mij gelijk.  
Dit, dit is Gods geschenk. Dit, dit is Gods geschenk.  
Gods geschenk!

### **Kerstoverdenking**

## **Koor - U bent Heer**

Jezus, U blijft niet op afstand staan:  
U bent één gebed bij mij vandaan.  
Niemand anders komt zo dichtbij,  
U bent hier en woont in mij.

Hier ben ik in uw aanwezigheid.  
Breek de muur af die mij van U scheidt.  
Leer mij steeds meer uw stem verstaan:  
kom tot mij en spreek mij aan.

De Heer is hier, Hij die de vrede bracht,  
leidt ons in liefde naar Gods vaderhart.  
Hij zegent jou en mij: Hij is hier en maakt ons vrij.

Heer, ontmoet mijn hart en maak het vrij.  
Neem de onrust weg en zegen mij.  
Schenk uw vrede die bij mij blijft;  
liefde die mijn angst verdrijft.

Heer, U bent het rustpunt van mijn hart.  
In uw armen vind ik nieuwe kracht.  
Niemand anders dan U alleen,  
draagt mij door dit leven heen.

### *Koor+ gemeente*

De Heer is hier, Hij die de vrede bracht,  
leidt ons in liefde naar Gods vaderhart.  
Hij zegent jou en mij: Hij is hier en maakt ons vrij.

De Heer is hier, Hij die de vrede bracht,  
leidt ons in liefde naar Gods vaderhart.  
Hij zegent jou en mij: Hij is hier en maakt ons vrij.

## Dankgebed

### **Samenzang - Hoor, de engelen zingen de eer**

Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuw geboren Heer!  
Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld.  
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,  
zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!  
Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,  
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,  
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,  
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.  
Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

### **Wij ontsteken het licht dat opgaat voor ons dorp, het land en de wereld** *(Tijdens het aansteken worden Bijbeltesten gelezen – Muziek 'Zoekend naar licht, hier in het duister')*

*\* (Psalm 4:6) Velen zeggen: 'Wie maakt ons gelukkig?' HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.*

*\* (Psalm 27:1) De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?*

*\* (Psalm 36:10-11) Want bij U is de bron van het leven, door uw licht zien wij licht. Toon aan uw getrouwen gedurig uw liefde, aan de oprechten van hart uw gerechtigheid.*

*\* (Psalm 43:3) Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar U woont.*

*\* (Psalm 112:4) Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister, genadig, liefdevol en rechtvaardig.*

*\* (Psalm 119:105) Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.*

*\* (Jesaja 9:2) Het volk dat in duisternis ronddoelt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.*

*\* (Jesaja 9:5) Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op Zijn schouders. Deze namen zal Hij dragen: Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst.*

*\* (Jesaja 60:19) Overdag is het licht van de zon niet meer nodig, de glans van de maan hoeft je niet te verlichten, want de HEER zal je voor altijd licht geven en je God zal voor je schitteren.*

*\* (Matteüs 2:9-10) De ster die ze hadden zien opgaan ging voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde.*

*\* (Lucas 2:11) Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.*

*\* (Johannes 3:16) Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.*

### **Samenzang - Stille nacht**

Stille nacht, heilige nacht!

Davids Zoon, lang verwacht,  
 die miljoenen eens zaligen zal,  
 wordt geboren in Bethlehems stal,  
 Hij, der schepselen Heer,  
 Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,  
 dat zo trouw zondaars mint,  
 ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,  
 wordt Ge op stro en in doeken gelegd.  
 Leer me U danken daarvoor.  
 Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!  
Vreed' en heil wordt gebracht  
aan een wereld, verloren in schuld;  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
Amen, Gode zij eer!  
Amen, Gode zij eer!

## **Zegen**

### **Slotlied - Ere zij God**

Ere zij God, ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde,  
in de mensen een welbehagen.  
Ere zij God in de hoge. Ere zij God in de hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde,  
vrede op aarde, vrede op aarde.  
In de mensen, in de mensen een welbehagen,  
in de mensen, een welbehagen, een welbehagen.  
Ere zij God, ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde,  
in de mensen een welbehagen. Amen, Amen!

## **Uitleidende muziek**

### **Bij de uitgang wordt een collecte gehouden.**

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:  
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp, IBAN NL 13 RABO 0351 264 272,  
o.v.v. collectegelden, of scan de QR code hieronder.



**Van harte wensen wij u gezegende Kerstdagen  
en veel heil en zegen in 2023.**

**Wij gedenken onze ouderen en zieken.**

*Er is slechts Eén, Die alles zal regeren,  
Eén, Die ook dit jaar de historie maakt:*

*'t is Anno Domini – het jaar des HEREN!*

*Wees sterk, vrees niet: 't is God, Die voor u waakt!*

**U bent ook van harte welkom in onze andere diensten:**

***zondag 25 december – Eerste Kerstdag***

10.00 uur Dhr. W. de Vink

's avonds is er geen kerkdienst

***maandag 26 december – Tweede Kerstdag***

10.00 uur Br. Edwin Voogd

***zaterdag 31 december – Oudejaarsdag***

19.30 uur Ds. A.P. Davelaar

***zondag 1 januari 2023 – Nieuwjaarsdag***

10.00 uur Dhr. H. Pollema (*avondmaal*)

's avonds is er geen kerkdienst

**Jubileum-gedenkviering vrijdag 30 december 2022**

Op deze dag staan we stil bij 400 jaar geleden start doopsgezinde samenkomsten in Ouddorp. Koffie en lekkers vanaf 15.30 uur. Aanvang programma 16.00 uur met creatieve verhalende terugblik op de begintijd van de gemeente, overdenking en muziek.

Vanaf 17.00 uur ontmoeting, maaltijd en mini tentoonstelling.

Om 18.30 uur afsluiting met filmvertoning van video-interviews met gemeenteleden.

Hartelijk welkom, aanmelding geniet de voorkeur

(annelies.snijders@doopsgezindouddorp.nl of 0187-601726)