

Oudejaarsavond

“Een jaar vol boosheid afsluiten met de HEER, onze God”

Spreker: Ds. A.P. Davelaar
Kerkenraadslid: Annelies van den Hoven
Musicus: Ineke van Erkelens

Alle diensten worden uitgezonden via SLOGO (RTV SLOGO – 105.6 FM / Kabel 105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.

[klik hier om live mee te kijken](#)

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpsstienen 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl

Inleidende muziek

Welkom en mededelingen

Aanvangslied

PS 122:1

Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn HERE, die
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

Votum en groet

Zingen

PS 121:4

De HEER zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

Inleiding op de dienst

Zingen (*melodie GEZ 257*)

ELB 177:2

Halleluja, dankt de milde Vader die ons tijd van leven schenkt,
die ons in geduld en in genade ieder jaar opnieuw gedenkt.
In het holste van de nacht der tijden blijft zijn vaderland ons veilig leiden.
Hem zij heerlijkheid en macht nu en immer toegebracht.

ELB 177:4

Halleluja, prijst de Wonderbare die te rechter tijd voorziet,
die aan mensen met verloren jaren toch zijn jubeljaar aanbiedt.
Eenmaal worden levenden en doden tot de bruiloft van het Lam ontboden.
Hem zij heerlijkheid en macht nu en immer toegebracht.

Avondgebed

Schriftlezing: Romeinen 12:9-21 (NBV'21)

Zingen

PS 92:4

Hoe diep zijn uw gedachten! Geen dwaas die dat verstaat:
als onkruid groeit het kwaad; hoe lang zult Gij nog wachten?
Zie toch, aan alle zijden plant zich het onrecht voort,
het bloeit haast ongestoord, niemand komt tussenbeide.

PS 92:5

Maar Gij, de Allerhoogste zolang de wereld is -
werkers der duisternis zult Gij de dood doen oogsten.
Uw tegenstanders, HERE, zullen als kaf vergaan;
ten oordeel opgestaan zult Gij de vijand keren.

PS 92:7

Zoals de cederbomen hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn, zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht. Hun lot zal in zijn hand zijn.

PS 92:8

Zij zullen vruchten dragen voor 's HEREN heiligdom
tot in hun ouderdom, tot in hun grijze dagen.
Welsprekend is hun leven: God is hun heil, hun rots!
Ik loof de daden Gods, zijn recht is hoog verheven.

Verkondiging

Zingen (*melodie GEZ 483*)

't Jaar heeft haast zijn loop volbracht.
't Afscheid klinkt ons tegen.
Ziet, een nieuwe tijdkring wacht
met ellend' of zegen?
Niet geklaagd, / niet gevraagd
naar den andren morgen. / 't Antwoord blijft verborgen.

Werpt uw zorgen nu op God,
moedig voortgetogen!
Treff u soms een droevig lot,
't heil daagt uit den hogen.
Bidt en wacht, / elke nacht
zult gij zien verdwijnen. / 't Licht zal heerlijk schijnen.

Dankgebed en voorbeden

Zingen

DGO 029:1

Ik voel de winden Gods vandaag; Vandaag hijs ik het zeil.
Gehavend is 't en zwaar van schuim, Maar 'k hijs 't en hoop op heil!
Want Christus zelf, als stille gast Reist in mijn sloopje mee.
Op Zijn bevel durf 'k uit te gaan Op wilde, hoge zee!

DGO 029:2

De tranen, die ik heb geweend, Zijn door Gods wind gedroogd;
Ik denk niet meer aan wat voorheen Vergeefs ik heb gepoogd.
Maar met vernieuwde levensmoed Neem ik een vast besluit:
Ik voel de winden Gods vandaag En zeil de haven uit!

DGO 029:3

O, laat mij nooit vergeten, Heer Hoe Gij Uw liefde toont.
Doe mij bedenken, hoe Gij wreed Met doornen werd gekroond.
En, wijze Loods, als ik het waag En weer mijn zeilen hijs,
Nu 'k voel de winden Gods vandaag... Leid Gij mij op mijn reis!

Zegen

Zingen

GEZ 456:3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Zegen

Uitleidende muziek



****Digitale collecte:**

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,
NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden.
Of scan de QR-code hiernaast.

Wij gedenken onze ouderen en zieken

*Er is slechts Eén, Die alles zal regeren,
Eén, Die ook dit jaar de historie maakt:
't is Anno Domini – het jaar des HEREN!
Wees sterk, vrees niet: 't is God, Die voor u waakt!*