

Bloemenstuk voor de veertigdagentijd

Zondag Invokavit markeert het begin van de veertigdagentijd. Ook dit jaar moeten de bloemversieringen deze tijd op een bijzondere manier vormgeven. De ideeën hiervoor komen uit de voorstellen "Symbolische schikkingen veertigdagentijd 2023" van de Protestantse Kerk in Nederland. Basis is het thema van de veertigdagentijd kalender van de Protestantse Kerk 'Uit liefde voor jou'.

Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, waar we worden opgeroepen om te delen van wat we ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de Veertigdagentijd kunnen we zijn liefde door geven - aan mensen dichtbij en ver weg.

Als basis voor de schikking worden worden kronkelige takken gedeeltelijk gebruikt. Ze komen voor in verschillende vormen - onder andere als halve boog, lijn en krans. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechte lijn maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang.

De liturgische kleur is de hele periode paars. Naarmate we dichterbij Pasen zijn worden de schikkingen kleurrijker en uitbundiger van karakter. Met Pasen verandert de kleur naar wit.

1e zondag - 26 februari

Lezing: Matteüs 4:1-11. Want er staat geschreven: 'Aanbid de Heer uw God, vereer alleen Hem.' (Matteüs 4:10b)

Aan het begin van zijn openbare optreden wordt Jezus onmiddellijk geconfronteerd met de macht van het kwaad. Er worden verschillende namen gebruikt voor dat kwaad: de duivel (vers 1), beproever (vers 3), satan (vers 10). Steeds stelt satan Jezus een snelle oplossing voor ogen. Of het nu om Jezus' hongergevoel gaat, om Hem te laten bewijzen dat Hij werkelijk Gods Zoon is, of om zijn Rijk met onmiddellijke ingang te vestigen door de verleider te aanbidden. Jezus dient niet de duivel maar God zijn Vader. Er is geen snelle greep naar de macht mogelijk. Het doel (Gods Rijk) heiligt niet de middelen (de aanbedding van satan). Jezus laat ons zien dat we niet moeten kiezen voor de 'snelle' oplossingen of bevredigingen van onze behoeften.

Kernwoorden: uit liefde voor jou, wandelen in de woestijn, leeftocht, het vergezicht
Schikking: Een bogen met geel zand, stenen en broden onder. Achtern een glazen vaasje met water en een bloem.