

EEN UITGAVE VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE OUDDORP  
36STE JAARGANG | NR.4 JULI 2023

# Vakantie: een beetje rust is altijd goed

De meesten hebben er al weken naar uitgekeken! En eindelijk is het dan zover. Op vakantie! Naar de Spaanse zon, of naar een camping in Italië of Frankrijk? Of misschien blijf je gewoon lekker thuis? Aan het strand in Ouddorp. Ik wens je alvast heel veel plezier en geniet er vooral van! Vakantie is tot rust komen; Tijd voor elkaar hebben en alles even lekker de boel laten. Vakantie bestond in de tijd van de Bijbel nog niet. De Bijbel zegt wel iets over rust houden. En veel ook!

## “Rust is beter dan hard werken”

In het Oude Testament filosofeert Prediker hierover. Hij vindt het allemaal maar niks, zoals gebruikelijk. In Prediker 4: 4-6 (Bijbel in Gewone taal) staat: *“<sup>4</sup>Ik zag dat de mensen hard werken en hun uiterste best doen. Want ze willen niet dat anderen het beter hebben dan zijzelf. Daarom werken ze zo hard. Maar ook daar heb je niets aan, je bereikt er niets mee. <sup>5</sup>Een dwaas die nooit werkt, maakt zichzelf kapot. <sup>6</sup>Toch is een beetje rust beter dan al dat harde werken waarmee je niets bereikt.”* Alleen maar vakantie houden en luieren is niet echt wat, maar met altijd maar aan het werk zijn, bereik je ook niets. Het is alleen maar lucht en stelt uiteindelijk teleur volgens Prediker.

## Een beetje rust kan absoluut geen kwaad.

Dat vertelde Jezus ook aan zijn volgelingen nadat Hij en de discipelen druk bezig zijn geweest met preken, onder-

wijzen, werken. Markus 6:31: *“Jezus zei tegen hen: ‘Kom, we gaan naar een stille plek om wat uit te rusten.’ Want er kwamen steeds zo veel mensen, dat Jezus en de leerlingen niet eens even konden eten.”*

Er is nog genoeg werk te doen, maar Jezus vertelt hen: ‘Rust een beetje uit’. Hij stuurt ze niet op vakantie of iets dergelijks. Nee, Hij neemt ze mee naar een rustige plek om even tot rust te komen en nieuwe kracht op te doen. Opvallend is dat Jezus zegt: rust wat uit. Altijd vakantie vieren is ook niet goed. De gewone taken moeten straks weer gewoon worden opgepakt. De rust is vooral bedoeld om daarna weer met nieuwe energie en kracht aan de gang te kunnen. Rusten om toegerust te worden, voor de taak die God je heeft gegeven.

## Je mag rusten en ervan genieten!

Er is absoluut niets mis met hard werken. Maar er is ook zeker niets mis met een beetje rust. Geniet ervan! Zoals we net in het voorbeeld al zagen met Jezus, gééft Hij je ook die rust. Hij gunt het je van harte en weet dat jij en ik het allemaal nodig hebben. Jezus rustte zelf tenslotte ook weleens uit. En God ook, daaraan hebben wij de zondag als rustdag te danken.

## En als je geen rust kunt vinden?

Ben je misschien over je grenzen gegaan, of voel je te veel druk van binnen of buitenaf? Is de rust ver te zoeken? Ook dan is Hij er voor je. Want Jezus zegt in Mattheus 11:28-30: *“<sup>28</sup>Jezus zei tegen de*

*mensen: 'Vind je het moeilijk om te doen wat God wil? Is het een te zware eis voor je? Kom dan bij mij. Ik zal je rust geven. <sup>29</sup>Doe wat ik je zeg, en leer van mij. Je moet vriendelijk zijn, net als ik, en jezelf niet het belangrijkste vinden. Dan zul je werkelijk rust vinden. <sup>30</sup>Wat ik van je vraag, is eenvoudig. Wat ik van je eis, is niet zwaar.'*

God kent jou van binnen en van buiten. Hij weet het als je geen rust kunt vinden en waarom. Dus ook op vakantie: neem Hem mee, dan vind je pas echt rust.

Een hele fijne vakantie gewenst!

*Ben Scholten*

---

## Van de kerkenraad

Het is goed om zo vlak voor het zomerreces nog eens terug te blikken op hetgeen het afgelopen seizoen gepasseerd is binnen onze DGO. De vacature van een predikant geeft ons enerzijds mogelijkheden te komen tot creatieve oplossingen binnen het kerkenwerk. Anderzijds is het nog steeds een prioriteit nummer één om een geschikte herder te vinden die onze gemeente kan en wil gaan dienen in de nabije toekomst.

De kerkenraad en beroepingscommissie zijn hier druk mee bezig. De dominees liggen helaas niet voor het operapen en de vijver waaruit gevist kan worden lijkt soms zo goed als leeg. Er is weinig jonge aanwas bij de verschillende theologische opleidingen en dat zorgt voor tekorten in de kerkelijke en geestelijke zorg.

Dit betekent dat de kerkenraad momenteel kijkt of het beroepingsproces wellicht bijgestuurd kan worden door bijvoorbeeld een tijdelijk kerkelijk en/of pastoraal werker aan te trekken. De pastorale nood is soms groot en dus moet hieraan grote aandacht gegeven worden. Uw gebed om wijsheid is van groot

belang. We zullen U verder op de hoogte houden door middel van de weekbrief of via ander wegen.

De taakgroep onderwijs is in samenwerking met de kerkenraad aan het zoeken naar een thema waarbij de verschillende groeigroepen kunnen aanhaken. Dit geldt voor het volgend seizoen met als centraal persoon de figuur van Jezus Christus. De taakgroep komt met een plan om dit onderwerp verder uit te werken en zal een gemeente breed karakter dragen.

Ook is de taakgroep betrokken bij een te houden doop-en belijdenis cursus. Het is de bedoeling dat ook deze cursus gaat gelden voor het nieuwe seizoen. Een en ander moet nog uitgewerkt worden maar de taakgroep zal U op de hoogte houden.

Ook beraden we ons op het onderwerp visie over de toekomst van de DGO. Het is van belang dat de diverse te behandelen zaken bekeken worden vanuit die visie. Het is een proces waarvan de contouren steeds meer zichtbaar worden.

Zo hebben we ons als kerkenraad beziggehouden met meerdere onderwerpen. Soms vertrouwelijk en uiteraard serieus maar de humor en de gezelligheid mag er ook zijn. Als team zijn we dankbaar dat we een hechte club zijn die, in afhankelijkheid van Gods zegen, dienend mogen werken in Zijn gemeente.

Ondanks het gemis van een predikant en herder hebben we als gemeente ook mooie kanten laten zien. We hebben gezien dat we met veel inzet van vrijwilligers op allerlei gebied veel voor elkaar hebben gekregen. Denk aan de activiteitencommissie en de dames van de tweedehands kleding die zelfs op zaterdag nog voor mooie bedragen hebben verkocht. Denk aan de dames van de preekvoorziening. Iedere zondag waren er toch weer voorgangers, wat soms een regel was maar de lege plekken werden toch maar gevuld. Ook het schoonmaak team willen we niet vergeten. Schone toiletten en een schone kerk. Fijn als je ook eens “moet” en je treft dan een schone wc aan! Het kinderwerk en jeugdwerk. Altijd weer een klus, maar zulk mooi werk. En wat een inzet van leiding en medewerkers! En nog zoveel anderen die zich het afgelopen seizoen hebben ingezet. Heel hartelijk dank en wat een zegen!

Zo mogen we een periode van rust tegemoet gaan. Hier dichtbij op ons mooie eiland of verder weg. Even niet vergaderen en even geen overleg. Rust! We kunnen tot ons zelf komen en de batterij weer opladen voor straks als de scholen

weer beginnen en ook ons werk en het werk in de kerk weer roept. Wees voorzichtig en als U verder weggaat en kom weer veilig thuis.

Wat U/jij ook gaat ondernemen deze vakantietijd:

*Ga met God en Hij zal met je zijn!  
jou nabij op al je wegen  
met Zijn raad en troost en zegen  
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Met een hartelijke groet  
namens de kerkenraad,  
Henk van Deijk*

## Van de redactie

**Voor u ligt het zomernummer van de Perspectief.**

Inmiddels is de langste dag alweer voorbij, we mogen genieten van lange zomeravonden en wellicht heeft u al plannen voor de zomervakantie of bent u al op vakantie geweest. Laten we in deze zomerperiode onze ouderen en zieken niet vergeten, vaak is deze periode extra moeilijk voor hen omdat veel naasten van hen op vakantie zijn.

Graag ontvangen wij uw kopij voor de volgende Perspectief uiterlijk 13 september.

We wensen u een gezegende, zonnige zomerperiode toe waarin u rust mag vinden in Gods mooie schepping!

*De redactie*

**Zondag 2 juli namen vijf kinderen afscheid van de kinderdienst, zij stappen over naar GAAV jeugd! Een hiervan was Boaz, hij wil zich graag voorstellen via deze rubriek in de Perspectief**

## Dit ben ik!

Hoi ik ben Boaz Sandifort en ik ben 13 jaar. Ik woon in Middelharnis. Ik ga nu van cbs Bosseschool af en start na de zomervakantie op de RGO Beroepscampus.

Ik kijk heel erg uit om te starten op deze school! Vooral de praktijkvakken lijken me erg leuk, PIE (produceren, installeren en energie) BWI (bouwen, wonen en interieur) HBR (horeca, bakken en recreatie) en MT (motorvoertuigen techniek). En gym uiteraard! Ik hou van sporten!

**Broers:** Mijn broers heten Noah en Job.

**Hobby's:** Mijn allergrootste hobby is karate. Dit doe ik nu bijna 5 jaar. Afgelopen februari werd ik Nederlands Kampioen! En ben ik aangewezen voor de Nederlandse Jeugdselectie! Hiervoor train ik door heel Nederland en mag ik deelnemen aan grote toernooien in binnen en buitenland. Ook knutsel ik graag met snoertjes en lichtjes, dit heb ik van mijn opa Dick zegt m'n moeder. Ik ga wel eens mee vissen met Noah en ik vind gamen ook leuk.

**Bijbeltekst:** Tijdens de overvliegdienst kreeg ik de volgende Bijbeltekst mee: "Ik vergeet wat achter mij ligt en richt mij



op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af; De Hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept."

Filippenzen 3: 13b-14

**Hoe ervaar ik God in mijn leven:** Ik ervaar dat God altijd bij me is, waar ik ook ga of sta. Hierdoor voel ik mij nooit alleen.

**Lekkerste eten:** Mijn allerlekkerste eten zijn de kippenpootjes die oma Coby maakt.

**Favoriete serie:** Ik kijk graag naar Cobra Kai, een serie op Netflix over karate.

**De kerk:** Nu ik over ben naar GAAV kijk ik heel erg uit naar de activiteiten die zij organiseren! En ik mag nog meedoen met de Vliegende Speeldoos, daar heb ik echt zin in!

**Wat ik later worden wil:** Ik wil gaan werken bij de douane. Ook lijkt de sportopleiding van het CIOS me erg leuk.

**Social media:** Uiteraard ben ik ook actief op social media, ik vind tiktok, snapchat en instagram erg leuk! ☺

# CD-recensie

## Opwekking – Opwekking 47

Voor het eerst in haar bestaan werd tijdens 'Opwekking 2023' de maximale capaciteit bereikt en moest een stop worden afgekondigd. Voor de zondag hadden 75.000 bezoekers zich aangemeld. Meer mochten er niet in. De liederen van de 47e muziek-cd werden opgenomen in drie momenten. De eerste twee series tijdens 'Opwekking in Concert' en de laatste sessie tijdens het allerlaatste 'Opwekking Worship Weekend'. Op dit nieuwe album worden vrolijke catchy nummer als 'Laat De Volken Zingen' (onder meer Keith & Kristyn Getty en Stuart Townend) en 'Hart Vol Lof' (InSalvation) afgewisseld met gedragen Worship songs als 'Voor Altijd Heilig' (o.a.: Chris Tomlin en Jason Ingram) en 'Duizend halleluja's (A thousand hallelujahs)' (Brooke & Scott Ligertwood en Phil Wickham). Leon van



Steensel (één van de producers) vertelde me dat het opvallend is dat de songs dit jaar meer zijn geschreven vanuit 'het dal'. Bijvoorbeeld in: 'Heer, Ik Roep Vanuit Het Dal'. Op deze CD zijn nieuwe bandleden te horen. Onder meer bassist Sergio Leeftang, elektrische gitarist Joël Floor en zanger/gitarist Erik de Mooij passen naadloos in de band. Het thema dit jaar was 'Wij Zien Jezus' (Hebreeën 2:9). Reni & Elisa Krijgsman schreven hiervoor een prachtig akoestisch nummer met gelijknamig titel.

*Ben Scholten*

---

## Groiegroepen

In september zullen de groeigroepen weer van start gaan. De Bijbelstudies willen we doen aan de hand van het boek "Zoals Jezus", dat als ondertitel heeft: Een leven lang leren lijken op Jezus. De schrijver ervan is Marien Kollenstaart, een predikant die in 2023 tweemaal is voorgegaan in een ochtenddienst in onze gemeente. Het boek bevat 7 studies, die prima aansluiten bij het thema voor het a.s. seizoen: Jezus, de weg, de waarheid en het leven. Eind augustus zullen er lijsten in de hal van de kerk liggen waarop kan worden ingetekend. Het

is de bedoeling om naast de bekende groepen ook een kook-, wandel- en wellicht ook een muziekgroep te vormen. Ideeën hieromtrent blijven zeer welkom, evenals leiders voor de groepen. Ideeën en leiders graag melden bij Carla via [carlatukvannoppen@gmail.com](mailto:carlatukvannoppen@gmail.com)

Wij bidden dat de Bijbelstudies tot zegen van de deelnemers en van de gemeente zullen zijn.

*Taakgroep onderwijs,  
Carla Tuk, Agni van Deijk,  
Krientje Goemaat, Aad Bijloo*

# Vanuit het kinderwerk

## Jouw naam in de kerk?!

Ja de namen van de kinderen die bij de gemeente horen zijn in de kerk te vinden! Kijk maar eens in de hal van de “nieuwe ingang”. Onlangs is daar een boom tegen de muur geplakt. En op de blaadjes van de boom hebben de kinderen hun eigen naam gezet.

De boom mag symbool staan voor de gemeente. Een boom heeft wortels, een stam en takken met daaraan grote en kleine blaadjes. Een boom krijgt zijn voeding onder andere via de wortels. De voeding is belangrijk! Dat geldt ook voor onze gemeente. Het fundament is Jezus, Zijn Woord is waarheid, in Hem zijn we veranderde mensen! Als er nieuwe kinderen toegevoegd worden aan de gemeente komen ook hun namen in de boom te hangen.

**Voor de kinderen:** Weet dat je welkom bent, dat Hij jou gemaakt heeft en door en door kent!

*Kommy Klepper*



# Overstapdienst

Op zondag 2 juli vierden wij de overstapdienst. Het was zowel in de kerk als boven op de jeugdzolder een mooie dienst met een prachtig thema. Ik bouw mijn huis op HEM! Na het uitreiken van de Bijbels en een passende Bijbeltekst aan Suzan, Jozua, Bas, Boaz en Noah zijn we met alle kinderen naar de jeugdzolder gegaan. Ook de jeugdleiding was hierbij en samen hebben we genoten van mooie liederen, gebed, sketch en een Bijbelvertelling uit Mattheus 7, de gelijkenis van een huis op de rots en op het zand. De kinderen en de leiding mochten genieten van een fijne kinderdienst. We nemen geen afscheid, maar wensen de overstappers een hele fijne tijd bij de GAAV Jeugd. Jullie zijn WELKOM in onze kerk! ☺

## Een wijziging in het kernteam van het kinderwerk

Kommy Klepper heeft de afgelopen jaren heel veel gedaan voor en in het kernteam van het kinderwerk! Wij willen Kommy daarvoor heel hartelijk bedanken! Kommy heeft het stokje over mogen dragen aan Corina Tebrugge. We bedanken Corina dan ook hartelijk dat zij het kernteam kinderwerk wil versterken. Kommy blijft wel als leiding en verteller in het kinderwerk actief, daar zijn we heel erg blij mee! Ook kunnen we nog meer mensen gebruiken bij het kinderwerk. Wilt u er meer over weten of een keertje meedraaien? Laat het ons weten. ☺



# GAAV Jeugd

Wat gaat de tijd snel, afgelopen 1 juli hebben we alweer de afsluiting gehad van het seizoen van het jeugdwerk. We zijn met de jeugd eerst naar de aquasplash geweest en daarna mochten we bij Bram en Ernestiene Vos in hun prachtige tuin met zwembad komen zwemmen en BBQen. We hebben genoten van elkaar en de gastvrijheid van familie Vos.

Op naar het volgende seizoen, wat we beginnen met een jeugdweekend in de Koebel in Burgh-Haamstede. Voor dit weekend zoeken we nog gemeentelieden die wat lekkers willen bakken/maken waar we tijdens het weekend van kunnen genieten en gemeentelieden die op zaterdag avond voor ons willen BBQen. Lijkt je dat leuk? Spreek gerust één van onze leiding aan of bel of app even!

*Eric, Conny, Inez,  
Martijn, Myrthe en Anna*





# Gebedsmarathon

**Van zaterdag 2 september 09:00 uur  
tot zondag 3 september 09:00 uur.**

Waarom een gebedsmarathon? Bidden is tijd apart zetten voor en met God. Om te leven in geloof is het nodig om tijd met God door te brengen, ook door te bidden. In Mattheus 6:6 staat het zo: *“Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is”*.

We willen graag iedereen de gelegenheid geven om (hernieuwde) focus op bidden te hebben en ook de gemeente biddend te verbinden met God en biddend te verbinden met elkaar. We zullen dat doen in de Pastoraatskamer (2e deur links oude ingang). In de zomer zijn er een aantal momenten dat er over gebed/bidden gepreekt zal worden. De gebedsleiders zullen in augustus een avond bij elkaar komen om samen te bidden en God te zoeken en Zijn Zegen te vragen als voorbereiding op de gebedsmarathon.

Tijdens de gebedsmarathon zullen in ieder geval de volgende gebedspunten in de gebeden meegenomen worden: De gemeente, nieuwe dominee, huwelijken, familieruzies, onderlinge onenigheid, jeugd op Flakkee, kinderen, overheden, Nederland, crisissen, vluchtelingen en ook persoonlijke gebeden.

Er kan uit de Bijbel gelezen worden en er kan daarnaast ook muziek afgespeeld

worden. Alles tot eer van God om echt tijd apart te zetten.

In Openbaringen 5:8 staat het zo mooi: *“Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen”*. In Openbaringen 8:3 komt het nog eens terug: *“Toen kwam er een andere engel, die met een gouden wierook-schaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle heiligen”*. In het nieuwe testament worden de gelovigen “heiligen” genoemd. Uw gebed doet er dus toe! Uw gebed en een gezamenlijk gebed is als een heerlijk reukwerk voor onze grote, almachtige God. Hij die ook Onze Vader is en uitziet naar u/jou!

In de hal in de kerk ligt een lijst waarop u in kan tekenen op één van de gebedsuren. Uiteraard mag u meerdere uren komen bidden. Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze stellen aan Marijn Nap of Martha Witkamp. ☺



# Er is een land waar 't altijd zomer is

*Er is een land waar 't altijd zomer is  
een land met altijddurend groen.  
Dit is het land waar 't heerlijk toeven is  
in 't heerlijk zonnige seizoen.*

*De bomen staan er altijd rijk in blad  
en bloemen tonen vol hun pracht.  
Daar midden in vindt men de gouden stad  
zo mooi door niemand ooit verwacht.*

*De waterbronnen die er rijkelijk zijn  
met water dat het groen bevoeit.  
Maken het aanzicht tot een groot festijn  
en zorgen dat het weelderig groeit.*

*Dit droomland mogen wij eens binnen gaan  
met ruimte en met heerlijkheid.  
Het wordt eens thuisland van een blij bestaan  
beloofd en door Gods hand bereid.*

*Auteur: Justus. A. van Tricht*





## Colofon

Perspectief verschijnt zes keer per jaar. Deadline kopij volgende edities:  
13-09, 06-12.

De vaste vrijwillige bijdrage is €10,- per jaar. IBAN: NL13 RABO 035  
12 64 272 o.v.v. Perspectief 2023, of gebruik de QR-code hiernaast.



### Redactie

Dianne Joppe, Erika de Vos, Amber Kattestaart, Ineke Nagtegaal

### Adres

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp  
Dorpstienden 3, 3253 AS Ouddorp  
0187 68 29 26  
[www.doopsgezindouddorp.nl](http://www.doopsgezindouddorp.nl)

### E-mail

[scriba@doopsgezindouddorp.nl](mailto:scriba@doopsgezindouddorp.nl)  
[info@doopsgezindouddorp.nl](mailto:info@doopsgezindouddorp.nl)  
[redactieperspectief@doopsgezindouddorp.nl](mailto:redactieperspectief@doopsgezindouddorp.nl)  
[ledenadministratie@doopsgezindouddorp.nl](mailto:ledenadministratie@doopsgezindouddorp.nl)

Alle kerkdiensten worden uitgezonden via RTV SLOGO: 105.6 FM/Kabel 105.9FM  
en via ons YouTube kanaal, Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Tevens kunt u via  
de website diensten terugluisteren.

# Kerkdiensten

## **Zondag 16 juli**

09.30 uur: Dhr. H. Bleeker

18.30 uur: Ds. G. Mink

## **Zondag 23 juli**

09.30 uur: Br. E. van den Nieuwendijk

18.30 uur: Ds. L. Krüger

## **Zondag 30 juli**

09.30 uur: Ds. Mw. D. Hoekstra

18.30 uur: Ds. J. Smink

## **Zondag 6 augustus**

09.30 uur: Ds. E.A. van Hoof

18.30 uur: Dhr. H. ten Voorde

## **Zondag 13 augustus**

09.30 uur: Dhr. J. Strietman

18.30 uur: Ds. J.W. Sparreboom

## **Zondag 20 augustus**

09.30 uur: Ds. Jesse de Haan

18.30 uur: Dhr. B. Schot

## **Zondag 27 augustus**

09.30 uur: Ds. J. Smink

18.30 uur: Ds. A.P. Davelaar

## **Zondag 3 september - Startzondag**

09.30 uur: Zie website

18.30 uur: Ds. A.P. Davelaar

## **Zondag 10 september**

09.30 uur: Dhr. W. de Vink

18.30 uur: GAAV Event

## **Zondag 17 september**

09.30 uur: Dhr. G. Verschuure

18.30 uur: Ds. M. Vermet

## **Zondag 24 september**

11.00 uur: Ds. D. Mohn – Samendienst

18.30 uur: Br. M. Nap

*Houdt voor eventuele wijzigingen in het preekrooster de weekbrief en/of onze website in de gaten.*