

**Gebed en collecte voor slachtoffers van oorlog in Israël** - Met grote verbijstering en afschuw hebben wij de verschrikkelijke beelden van de afgelopen dagen gezien. Golven van terreur spoelen over Israël heen, die zeer diepe wonden slaan bij zowel de Joodse bevolking in Israël als in de Joodse gemeenschap in Nederland. Laten we in gebed meeleven met alle onschuldige slachtoffers in Israël en Gaza, de naasten, de mensen die gegijzeld zijn en wijsheid voor alle leiders om goede beslissingen te nemen. Laten we bidden voor bekering van haat en voor verlangen dat ieder gaat leven zoals God dit wil. In de ochtenddienst van 22 oktober zal er een collecte zijn voor de slachtoffers in Israël en Gazastrook.

**Kom Over En Help** - Dinsdag 10 oktober hebben we met diverse mensen de kleding voor Kom Over En Help in de grote bus geladen. We danken iedereen voor het doneren van de goede kwaliteit kleding, linnen goed, schoenen, knuffels enz. Kom Over En Help is de organisatie waar we al bijna 30 jaar mee samen werken, de kleding van ons komt in Oost Europa, waar ze of als noodhulp wordt gebruikt of naar kleine winkeltjes gaan, vaak bij een kerk, waar mensen de kleding dan kunnen kopen tegen een klein bedrag. Zie ook , <https://www.komoverenhelp.nl/> Ook ontvangen we verbandmiddelen, deze bewaren we voor ons zendingsproject, waar u meer over gaat lezen.

**Guinee** - Lieve Gemeente, D.v dinsdag 17 oktober is het zover dan gaan Jenny en ik naar Guinee. Wij hopen een Gezegende tijd te hebben en zijn dankbaar dat jullie met ons meeleven. Wij vragen ook gebed van jullie voor een veilige en Gezegende reis. Mvg Jenny van Dijke en Dien Krijgsman

**Actie Schoenendoos** - De actie schoenendoos gaat weer van start. De folders met uitleg liggen oo de tafel in de hal. Helpt u mee om de kinderen ver weg weer blij te maken met een volle doos. In de folder kunt u de stappen lezen. Graag de bijbehorende 5 euro in de glazen bak doen. Namens de kinderen, hartelijk dank. De dozen kunt u brengen t/m 22-11-2023, daarna gaan ze op transport.

**Pastoraat** = Omzien naar elkaar. Een eindje met je meelopen op je weg van zorg; voor en met je bidden. Om zo ondersteuning te geven, waar het nodig is en waar het kan. Deze taak doen we ook als gemeente. Naast de groeigroepen is er is ook een team van pastorale medewerkers in de gemeente aangesteld. Zij willen er voor u zijn bij vreugde en verdriet, of zorgen. Laat ons weten als u behoefte heeft aan pastorale zorg. Dan kunnen we u tot steun zijn! Met elkaar in vertrouwen op weg met de Heer. Anneke Akershoek, taakgroep pastoraat, 0622097622 mail: [pastoraat@doopsgezindoudorp.nl](mailto:pastoraat@doopsgezindoudorp.nl) Annelies van Hoven, namens de kerkenraad