

Zondag 15-10-2023
19e zondag na Trinitatis

Weekbrief

Ochtenddienst 09.30 uur
Dhr. E. Winkelhoff
“De kerk is fantastisch!”

Avonddienst 18.30 uur
Ds. E.A. van Hoof
“Is God naïef?”

Alle diensten worden uitgezonden via SLOGO (RTV SLOGO – 105.6 FM / Kabel 105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.

[klik hier om live mee te kijken](#)

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl

Orde van dienst

Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet.

Ochtenddienst

Kerkenraadslid: Annelies vd Hoven

Musicus: Ineke van Erkelens

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: PS 5:1,3

Votum en groet

Zingen: GEZ 328:1,2,3

Kinderlied: HH 57

*De kinderen van 4-12 jaar gaan
naar hun eigen kinderdienst*

Inleiding op de dienst

Zingen: DGO 88

Morgengebed

Schriftlezing: Filippenzen 1:1-11

Lucas 5:17-26 (NBV)

Zingen: OPW 797

Verkondiging

Zingen: OPW 237

Zegen vragen voor Dien en Jenny
over hun reis naar Guinee

Dankgebed en voorbeden

Slotzang: OPW 769

Zegen

Muziek na de dienst

Collecte (*bij de uitgang*)

Avonddienst

Kerkenraadslid: Annelies vd Hoven

Musicus: Jan de Wit

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: NLB 441:1,2,3

Votum en groet

Zingen: NLB 442

Inleiding op de dienst

Zingen: OPW 369

Avondgebed

Zingen: NLB 314

Schriftlezing: 1 Johannes 4:7-21

Zingen: OPW 464

Verkondiging

Zingen: OPW 625

Dankgebed en voorbeden

Slotzang: NLB 425

Zegen

Muziek na de dienst

Collecte (*bij de uitgang*)



Digitale collecte:

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,

NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden,

via de GIVT-app of scan de QR-code hiernaast.

“Zo zal dan een ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God.”

Agenda

Zondag 15 oktober

09.30 uur Dhr. E. Winkelhoff
11.00 uur GAAV Jeugdzolder
18.30 uur Ds. E.A. van Hoof

Maandag 16 oktober

13.00 uur Gebedsgroep

Dinsdag 17 oktober

09.00 uur Open Kerk
19.30 uur Gospelkoor

Woensdag 18 oktober

Donderdag 19 oktober

Vrijdag 20 oktober

Zaterdag 21 oktober

Zondag 22 oktober

11.05 uur Dhr. T. Stortenbeker
Samendienst
18.30 uur Br. E. Voogd
Wensliederendienst

Gebed gevraagd voor:

Britt Bruggeman,

Jarig 18-10 - Zr. J. Akershoek,

Vandaag 15-10 - In de ochtenddienst gaat dhr. E. Winkelhoff voor, werkzaam bij het Leger des Heils en in de avonddienst ds. E.A. van Hooff, onze voormalig predikant.

Knapzakroute/ Oliebollenverkoop/Verkoop appels en stoofperen - Op zaterdag 21 oktober (in de herfstvakantie) organiseren we weer een wandelroute door Ouddorp. Er zijn in totaal 2 routes uitgezet: 3km (geschikt voor kinderen) en 10km. Start tussen 09.00-11.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt €2,50 voor kinderen en €5,00 vanaf 12 jaar. Je krijgt er een gevulde knapzak voor, met proviand voor onderweg. Tijdens de start is er van alles te koop: verse oliebolletjes, appels en stoofperen. Deze kunnen van tevoren via de [website](#) worden gereserveerd. In de kerk kunt u terecht voor boeken en kleding. Verkoop is tot 13.00 uur. Aanmelden voor de knapzakroute kan via de [website](#) of op de dag zelf.

Wensliederendienst - Op zondagavond 22 oktober 2023 zal er in de avonddienst weer een "Wensliederen-dienst" zijn. In deze dienst willen we met elkaar liederen zingen die we als gemeente zelf uitgekozen hebben. U/jij kunt (al dan niet anoniem) aangeven welk lied u/jij graag wilt zingen in de dienst. Daarvoor ligt een formulier op de tafel in de hal van de kerk met een bus/doos waar de formulieren in kunnen. Het mag ook gemaïld worden naar: diensten@doopsgezindouddorp.nl. De uiterste inleverdatum is maandag 16 oktober 2023. We weten natuurlijk niet hoeveel reacties we krijgen, maar als er veel reacties zijn zullen we een keuze moeten maken tussen de liederen.

Bijeenkomst - Dinsdag 24 oktober zal dominee Marien Kollenstaart in onze kerk spreken over: Zoals Jezus, een leven lang leren lijken op Hem. Hij is ook de auteur van het boek met deze titel. Alle groeigroepen behandelen dit boek aan de hand van een zevental Bijbelstudies die de uitwerking zijn van hoofdstuk 3. Deze bijeenkomst is dé gelegenheid om als u met vragen zit, deze aan Marien voor te leggen. De avond

is niet alleen bedoeld voor de leden van de groeigroepen maar voor iedere belangstellende. Dus: Komt allen!! Iedereen is meer dan welkom. Inloop vanaf 19.15. en de avond begint om 19.30

Bezorgen weekbrief - Bij een aantal mensen die de kerkdiensten niet fysiek kunnen bijwonen wordt de weekbrief thuisgebracht. Omdat er een bezorgster stopt zijn we op zoek naar iemand die in dit rooster wil meedraaien. Het gaat om 1x per 6 weken een aantal weekbrieven bij mensen in Ouddorp thuisbrengen op vrijdag of zaterdag. Graag aanmelden bij Ineke Nagtegaal 0187-601436 of per mail ineke.nagtegaal@doopsgezindouddorp.nl

Bedankt! - Voor gebed, appjes, telefoontjes, bezoek en kaartjes die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze moeder cq schoonmoeder. Het heeft ons gesterkt! Dick en Ineke Meijer.

Bedankt - Lieve gemeente, graag willen wij u heel hartelijk bedanken. Bedanken voor het kopen van boterkoeken of het mee-eten met soep en (stok)brood. Bedankt voor het bakken van de pannenkoeken voor de bingomiddag. Bedankt voor alle lege statiegeldflessen die u aan de kinderen heeft gegeven of die zelfs in de kerk gebracht zijn. Bedankt voor alle giften en bonnetjes in de schoenendoos of via de QR code. Het was hartverwarmend dat er zoveel mensen mee hebben geholpen bij de acties om zoveel mogelijk geld bij elkaar te verzamelen voor het project van Kerk in Actie: "geen kinderarbeid meer in de textielindustrie van India". Tezamen heeft dit € 2.150 opgebracht. Ook bedanken we alle mensen die op vrijdagavond 6 oktober of op zaterdag 7 oktober geholpen hebben. Daardoor werd de musical Jozef met 105 kinderen een prachtige voorstelling met een mooie boodschap! De collecte mocht ook nog eens € 1.000 opbrengen. Bedankt ook aan iedereen die heeft gebeden voor deze dag en bovenal grote dank aan onze Hemelse Vader die erbij was, die erbij is, en die erbij zal zijn. Hij is trouw! Kernteam Vliegende Speeldoos.

Groeigroepen - Wat zijn we dankbaar en verwonderd dat er zoveel mensen meedoen aan de groeigroepen. We tellen er nu 85. We waren uitgegaan van 50. Nu is dit heel mooi maar ieder voordeel heeft helaas ook een nadeel. We hadden voor 50 boeken gratis begroot maar dat zijn er 80 geworden. We zijn nu over ons budget gegaan. Onze vraag is : wanneer u het geld kunt missen zou u dan € 16,- over willen maken op IBAN RABO 0351264272. Alvast erg bedankt. Blijf voor elkaar bidden om eenheid en liefde. Zegengroet Taakgroep onderwijs.

Ochtenddienst

PS 5:1

Laat mij, mijn Koning, tot U spreken.
Vroeg in de morgen kom ik, HEER,
en leg mijn noden voor U neer.
Hoor naar mijn zuchten en mijn smeken:
ik wacht uw teken!

PS 5:3

Ik zal mij naar uw Huis begeven.
Door uwe goedertierenheid
word ik uw tempel ingeleid
en buig mij, Koning van mijn leven,
in vrees en beven.

GEZ 328:1

Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

GEZ 328:2

Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

GEZ 328:3

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

HH 57:A1

Jozef zoekt zijn grote broers.
Alle tien zijn ze jaloers
op zijn jas en op zijn dromen.
Als ze Jozef aan zien komen
wordt zijn mantel afgerukt.
Diep zit Jozef in de put.

HH 57:A2

Met een slavenkaravaan
moet hij naar Egypte gaan.
Alle dromen zijn vergeten,
heel veel kwaad wordt hem verweten.
Jozef die onschuldig is
komt in de gevangenis.

HH 57:A3

Lange jaren gaan voorbij,
maar de Heer is hem nabij.
Nieuwe dromen worden wakker
door de schenker en de bakker.
Maar de schenker, hij vergeet
al wat Jozef voor hem deed.

HH 57:A4

Farao, hoog op zijn troon,
droomt een wonderlijke droom.
Daarom laat hij Jozef komen
en dan worden alle dromen,
van de koe en korenaar
en de maan en sterren, waar.

HH 57:A5

God heeft alles omgekeerd:
Jozef wordt als vorst vereerd.
En het kwade valt in duigen.
En de broers ze moeten buigen.
Zo houdt God door Jozefs hand
't volk van Israël in stand.

DGO 88:A1

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

DGO 88:A2

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

DGO 88:B(1)

Welkom in Gods huis,
welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis,
welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

DGO 88:B(2)

Welkom in Gods huis,
welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis,
welkom, welkom thuis.

DGO 88:B(3)

Welkom in Gods huis,
welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis,
welkom, welkom thuis.

OPW 797:A1

U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

OPW 797:2

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

OPW 797:B(1)

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

OPW 797:A3

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

OPW 797:B(1)

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

OPW 797:C(1)

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!.....>>>(laag)

OPW 797:C(2)

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!.....>>>(hoog)

OPW 797:D(1)

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest; verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

OPW 797:D(2)

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

OPW 237

Jezus, wij verhogen U,
wij erkennen U als Heer.
U bent hier, in ons midden, Heer,
en onze lofprijs geeft U eer.
Als wij aanbidden, bouw uw troon,
als wij aanbidden, bouw uw troon,
als wij aanbidden, bouw uw troon.
Kom, Heer Jezus en neem uw plaats.

OPW 769:A1

Kom, vestig uw gezag;
wees Koning in ons hart.
Herstel uw beeld in ons;
onthul uw doel met ons.
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw;
een laaiend vuur in onze ziel.
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien.

OPW 769:B1

Wij zijn uw kerk.
Heer, maak ons sterk in U.

OPW 769:A2

Wij dorsten naar uw rijk
en uw gerechtigheid.
U schakelt ons nu in
en geeft ons leven zin:
gevangen harten worden vrij,
verslagen mensen troosten wij;
zelfs de blinden zien uw heerschappij.

OPW 769:B2

Wij zijn uw kerk. Hoor ons gebed en kom!

OPW 769:C(1)

Bouw uw koninkrijk. Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand. Kom, herstel ons land.

Vul uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk verschijnt.

OPW 769:A3

Uw ongetemde kracht
verslaat de helse macht.
Uw ongekende pracht
vernieuwt en sterkt ons hart.
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt;
leer ons te doen wat U ons vraagt,
vol van Jezus' liefde en zijn kracht.

OPW 769:B3

Wij zijn uw kerk.
Heer, doe uw werk door ons.

OPW 769:C(2)

Bouw uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.

Vul uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk verschijnt.

OPW 769:D(2x)

INSTRUMENTAAL

OPW 769:C(3)

Bouw uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.

Vul uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk verschijnt.

Avonddienst

NLB 441:1

Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
vervult ook mij met gloed!

O Jezus, licht der wereld,
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren,
U waardig welkom heet.

NLB 441:2

Heel Sion strooit haar palmen
als vaandels voor uw voet.
En ik stem in met psalmen
waarmee ik U begroet.

Zo zal ik U ontvangen:
mijn lofzang is de twijg,
mijn zangen zijn het vaandel
dat zich in eerbied neigt.

NLB 441:3

Wat hebt U opgegeven
om mij nabij te zijn,
toen mijn armzalig leven
getekend was door pijn?

Zo veel was mij ontnomen
waarin ik vreugde vind,
maar toen bent U gekomen en wist ik mij bemind.

NLB 442:1

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.

O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

NLB 442:2

Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.

Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

OPW 369

Refrein:

Door uw genade, Vader,
mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in uw nabijheid
en dankzij uw Zoon;
dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor uw troon.
Komen wij voor uw troon.

Nooit konden wij zonder zonde
voor U staan.
Maar in uw Zoon zijn wij schoon
door het bloed van het Lam.
Nooit konden wij zonder zonde
voor U staan.
Maar in uw Zoon zijn wij schoon
door het bloed van het Lam.

Refrein:

Door uw genade, Vader,
mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in uw nabijheid
en dankzij uw Zoon;
dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor uw troon.
Komen wij voor uw troon.
Komen wij voor uw troon.
Komen wij voor uw troon.

NLB 314:1

Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

NLB 314:2

Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

NLB 314:3

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

OPW 464:1

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

OPW 464:2

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

OPW 464:3

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

OPW 625:A1 (vrouwen)

Bij U ben ik thuis,
bij U ben ik veilig.
In U is mijn huis,
in U ben ik heilig, in U.

- (mannen)

Bij U vind ik troost,
bij U kan ik huilen.
In U vind ik rust,
in U kan ik schuilen, in U.

OPW 625:B1 (allen)

U neemt mij in uw armen
en droogt mijn tranen af.

OPW 625:C1

Wat een liefde, wat een liefde,
wat een liefde!
Wat een liefde, wat een liefde,
wat een liefde!

OPW 625:A2

Bij U is het goed,
U geeft mij uw zegen.
In U is mijn hoop,
in U zijn mijn wegen, in U.

U hebt Uzelf

voor mij gegeven.
In U kan ik zijn, in U kan ik leven, in U.

OPW 625:B2

Ik hoef niets te verbergen,
want U wijst mij niet af.

OPW 625:C2

Wat een liefde, wat een liefde,
wat een liefde!

Wat een liefde, wat een liefde,
wat een liefde!

OPW 625:D

En dat ik steeds
terug mag komen,
ook als ik ver ben afgedwaald.
En U mij altijd wilt vergeven
wanneer ik heb gefaald.

OPW 625:C3

Dat is liefde, dat is liefde,
dat is liefde!

Dat is liefde, dat is liefde,
dat is liefde!

OPW 625:CODA

U bent liefde, U bent liefde,
U bent liefde!
U bent liefde, U bent liefde,
U bent liefde!
U bent liefde!
U bent liefde!

NLB 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,

in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

