

Zondag 26-11-2023
Eeuwigheidszondag

Weekbrief

Ochtenddienst 09.30 uur
Dhr. E. Winkelhoff
“Als-geloof of toch-geloof”

Alle diensten worden uitgezonden via SLOGO (RTV SLOGO – 105.6 FM / Kabel 105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.

[klik hier om live mee te kijken](#)

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl

Orde van dienst

Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet.

Ochtenddienst

Kerkenraadslid: Annelies vd Hoven

Musicus: Ineke van Erkelens

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: PS 65:1,3

Votum en groet

Zingen: PS 72:1,7

Inleiding op de dienst

Zingen: GEZ 448:1,2,4

Kinderlied: HH 50

*De kinderen van 4-12 jaar gaan
naar hun eigen kinderdienst*

Morgengebed

Schriftlezing: Habakuk 3

Zingen: NLB-C 130

Verkondiging

Zingen: OPW 798

Slotzang: OPW 354

Zegen

Muziek na de dienst

Collecte (*bij de uitgang*)



Digitale collecte:

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,

NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden,

via de GIVT-app of scan de QR-code hiernaast.

“Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.”

Agenda

Zondag 26 november

Eeuwigheidszondag
09.30 uur Dhr. E. Winkelhoff
18.30 uur Ds. J. Smink

Maandag 27 november

13.00 uur Gebedsgroep

Dinsdag 28 november

09.00 uur Open Kerk
19.30 uur Gospelkoor

Woensdag 29 november

Donderdag 30 november

Vrijdag 01 december

Zaterdag 02 december

Zondag 03 december

09.30 uur Br. B. Schot
11.00 uur GAAV Jeugdzolder
18.30 uur Ds. N. van der Leer

Gebed gevraagd voor:

Antes, t.a.v. Britt Bruggeman,
Zr. C. Roozemonde-Rijnbrand,
Zr. P. (Tula) Smink-Bakopoulou,

Jarig 26-11 - Br. J.J. Elscot,

Vandaag 26-11 - In de ochtenddienst gaat dhr. E. Winkelhoff voor, werkzaam bij het Leger des Heils. In de avonddienst gaat voor ds. J. Smink onze oud predikant.

Ontmoetingsruimte - Na de avonddienst bent u welkom om na te praten, onder het genot van een kopje koffie of thee.

Collecte Innercity Project - Heel dankbaar zijn we voor uw goede gaven die wij mochten ontvangen voor het Innercity Project. De collecte heeft zoals bekend ruim 600 euro opgebracht! Een fantastisch resultaat waarmee ons werk voortgang kan vinden. God voorziet ook nu weer in de noden van onze broeders en zusters in Rotterdam- Centrum. Nogmaals hartelijk dank en hartelijke groet! Henk en Agni

Gedachten "Bloemstukken voor Eeuwigheidszondag" - Op deze zondag staan we stil bij de geliefden mensen van wie we afscheid hebben moeten nemen. Verdriet, eenzaamheid en angst worden vermengd maar oog met dankbaarheid. We gedenken niet alleen de overledenen, maar verwelkomen ook nieuw leven in onze gemeente. Deze bloemdecoratie is gerangschikt in drie niveaus. Het is gemaakt om een richting aan te geven - van beneden naar boven of van boven naar beneden - van de aarde naar de hemel of andersom. Bovenaan staan witte kaarsen die symbool staan voor de mensen in onze gemeente van wie we de afgelopen 12 maanden afscheid hebben moeten nemen. Onderaan staan groene kaarsen voor de kinderen van wie we de zegen mochten vieren - een teken van nieuw leven en hoop. In het midden is een arrangement van witte bloemen te zien. Wit is niet alleen een teken van vrede en vreugde, maar ook de liturgische kleur van Kerst en Pasen. Naast het bloemstuk staat een figuur - een vader/moeder omringd door twee kinderen. Als we terugdenken aan dierbaren, blijven we achter met de zekerheid

dat God aan onze zijde staat in lijden, pijn, verdriet en kwetsbaarheid. Hij verlaat ons niet, hij is er als een vader/moeder en weet wat we nodig hebben. Heel ons leven, met vreugde en verdriet, rust in zijn aanwezigheid. En als de pijn oneindig is, mogen we zijn hand vasthouden, vol vertrouwen als een kind - zijn kind...

Dien en Jenny in Guinee - De twee containers met goederen voor het ziekenhuis in N'Zao staan nog op de kade van de haven van Conakry. De minister van volksgezondheid, die de vergunning voor invoer moet geven, is ontslagen. Er is nu een andere minister. Alle medewerkers vasten en bidden voor een positieve beslissing. En danken ons uit Ouddorp voor het meelevende en gebed. Dien en Jenny zijn betrokken bij de opleiding van de vroedvrouwen. Zij maken ook bevallingen mee. Ze zijn naar de plaatselijke kerkdienst geweest Lees het dagboek van Jenny en Dien op: www.polarsteps.com/JennyvanDijke1 en www.polarsteps.com/DinaKrijgsman

Nieuw evangelisatieproject: partnergemeente voor jongeren werk op GO met Youth for Christ - Dit wordt gedragen door Youth for Christ en meerdere kerken. Elke week staat op een vaste tijd een oude grote bus op een vaste plek in Stellendam, Dirksland, Middelharnis en Oude Tonge. Op elke plaats is er een team van bidders, mensen met een luisterend oor, chauffeurs en technische mensen. Dit project draait nu twee jaar. We hopen dat op elke plaats een standplaats met een vast team uit het eigen dorp komt. Natuurlijk hopen we dat ook op Ouddorp en Goedereede een team en standplaats voor de bus komt. We zoeken bidders en helpers. Nu worden extra mensen gezocht voor het straatteam van Stellendam. Wil je meer weten? Neem dan contact met Eric v.d. Nieuwendijk of Cor Joppe of kijk op www.goeree-overflakkee.yfc.nl

Nieuw zendingsproject: samenwerking met jonge Gemeente in Kyev, Oekraïne - In de afgelopen maanden zijn voorbereidingen gedaan voor een nieuw zendingsproject. Dit wordt de ondersteuning van een jonge Doopsgezinde Gemeente in Kyev, Oekraïne. De leiding is door het predikantenechtpaar: Sergei en Nastya Phillipov. Zij waren actief bij een Doopsgezinde Gemeente in Mochansk, dat nu door Rusland is bezet. Zij zijn een nieuwe Gemeente begonnen in Kyev. Vooral met jongeren en jongvolwassenen. De eerste mensen zijn gedoopt. De contacten zijn voortgekomen uit ons graanproject dat gedragen wordt door Annelies Snijders, Elma Posthuma en Rini Hameeteman. Zij zijn nauw betrokken bij dit zendingsproject. Dit alles in nauwe samenwerking met Bijzondere Noden en Multiply. Dit is de Europese organisatie van Doopsgezinden. De taakgroep zending en evangelisatie zoekt versterking. Voor meer informatie neem contact op met Cor Joppe. cj.joppe@xs4all.nl

Ochtenddienst

PS 65:1

De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

PS 65:3

Gij antwoordt met geduchte daden,
Gij treedt voor ons in 't krijt.
God van ons heil, Gij gaat te rade
met uw gerechtigheid.
O Gij vertrouwen aller landen
die ver gelegen zijn,
Gij houdt het oordeel in uw handen,
de aard' is uw domein.

PS 72:1

Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvlen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

PS 72:7

Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Isrel leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull' de tijd.
Looft God de HEER, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de HEER.

GEZ 448:1

Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is 't die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons 't goede doen,
Hij geeft na donkre regen
een mild en klaar seizoen.

GEZ 448:2

Goddank, wij overdenken
't geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen,
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.

GEZ 448:4

Al zal geen wijnstok dragen,
geen vijgeboom zijn vrucht,
al ligt het veld te klagen
onder een lege lucht,
God doet zijn hand toch open,
zijn lof krijgt stem in mij.
Daar ik op Hem mag hopen,
ben ik alleen maar blij.

NLB 130c:1

Uit de diepten roep ik U
Heer, mijn God.
Ik heb U nodig, Here luister
nu ik schor gebeden fluister,
luister toch,
Heer, luister toch.

NLB 130c:2

Als U niets dan zonden zag,
Heer, mijn God,
wie bleef in leven? Maar U wilt nu
juist vergeven. Dus verdient U
diep ontzag, ons diep ontzag.

NLB 130c:3

Ik blijf wachten tot U komt,
Heer, mijn God.

Ik blijf nog sterker op U wachten
dan een mens in lange nachten
wacht op licht,
het morgenlicht.

NLB 130c:4

Israël, hoop op de Heer.
Hoop op God,
want Hij heeft zich aan jou verbonden.
Hij verlost je van je zonden.
Hij maakt vrij.
Hij maakt jou vrij!

OPW 798

Wij zijn het volk van God, wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast, er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.
Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

Het is een zegetocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog, wij lopen wat God heeft beloofd achterna.
Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons, God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt, want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op. Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.
Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons, God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt, want Hij laat ons nooit alleen.

OPW 354

Refrein:

Glorie aan God, glorie aan God,
glorie aan God, glorie aan God.

Lof zij de Heer,
Hem komt toe alle eer.
Hij's het Lam dat regeert
tot in eeuwigheid.

Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden,
wij knielen voor Jezus.

Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer! (refrein)

Kondigt het aan,
door de kracht van zijn naam:
Heel de aard' wordt vervuld
van zijn glorie!
Satan, hij beeft,
want hij weet: Jezus leeft!
Hij's verslagen,
het Lam troont voor eeuwig!

Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is: (refrein)

Heersen met Hem
op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde,
vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God,
lof, aanbedding:

waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer! (refrein)