

# Diensten rondom Kerst 2023



## **Doopsgezinde Gemeente Ouddorp**

**zondag 24 december 2023 - 20.00 uur**  
**Thema: Samen op weg naar Jezus**

**maandag 25 december 2023 – 10.00 uur**  
**Thema: Samen op weg met Jezus**

**dinsdag 26 december 2023 – 10.00 uur**  
**Thema: God horen, zien, voelen**

## **Voorgangers en kerkenraadsleden:**

Kerstmiddagdienst: Br. Marijn Nap / Geoff Flikweert

Kerstmorgendienst: Br. W. de Vink / Hans van Dam

2<sup>e</sup> Kerstdag morgendienst Zr. P. Troost / Steven van Kooten

Aan deze feestelijke Kerstdiensten zullen diverse musici en mensen uit de gemeente meewerken.

*Toen de engelen naar de hemel waren teruggekeerd, zeiden de herders tegen elkaar: 'Kom, laten we naar Bethlehem gaan!.'*  
(Lucas 2:15)

*De woorden van de profeten uit het Oude Testament worden waar - Gods Zoon wordt mens en komt naar deze aarde. De eersten die hiervan horen zijn herders in het veld - eenvoudige, onopgeleide, onbeschaafde mensen in de ogen van de mensen toen en nu. Maar ze laten zich niet afschrikken. Ze voelen dat deze woorden op hen van toepassing zijn - heel persoonlijk. Dus gaan ze samen op zoek naar de Redder van de wereld. Ze stelden geen vragen. Ze gingen gewoon op weg en vonden hun Redder, Jezus, in de kribbe. Als wij net zo op weg gaan als de herders, dan vinden wij onze Redder. Dan vieren we net als hen, het kerstfeest van ons leven.*

*Zullen we ons bij de herders aansluiten en samen met hen dit feest vieren?*

## **Kerstdienst – 24 december 2023 – 20.00 uur**

### **Inleidende muziek**

#### **Muziek - Hirtenlied (D.G. Türk)**

##### **Samenzang - Komt allen tezamen**

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:  
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.  
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.

De hemelse engelen riepen eens de herders  
weg van de kudde naar 't schamel dak.  
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!  
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.

O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe,  
neem onze liefde in genade aan!  
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!  
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.

### **Welkom**

##### **Samenzang - Jubel het uit**

Jubel het uit. De Heer is hier; ontvang het koningskind!  
Als redder van de aarde geeft Hij het leven waarde.  
Dus hemel en aarde, zingt! Dus hemel en aarde, zingt!  
Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt!

Jubel het uit. De Heer regeert; wees blij, verhef je stem!  
Zing als de schepping juicht, aanbiddend voor Hem buigt  
een vreugdelied voor Hem, een vreugdelied voor Hem,  
een vreugde-, een vreugdelied voor Hem!

Zijn koningschap zal eeuwig zijn, rechtvaardig en vol kracht!  
Laat ieder volk op aarde zijn heerlijkheid ervaren;  
de liefde die Hij bracht, de liefde die Hij bracht,  
de liefde, de liefde die Hij bracht!

### **Votum en groet**

#### **Samenzang - Wijs mij de weg naar Bethlehem**

Wijs mij de weg naar Bethlehem, het lijkt zo eindeloos ver.  
In deze nacht hoor ik een stem, zie ik een licht, een ster.  
Vertel mij dan tot wie ik ga; een Koning, kwetsbaar klein,  
die wacht tot ik naar binnenga om dichtbij Hem te zijn.

Wijs mij de weg naar Bethlehem, mijn Koning tegemoet.  
Als nergens anders plaats meer is, leid mij dan naar U toe.  
Toon mij hoe U Verlosser bent als Koning, zonder kroon.  
U heeft uw rijkdom afgelegd: Zo bent U Mensenzoon.

In deze nacht aanbid ik Hem, zit aan Zijn voeten neer.  
Met lege handen zie ik Hem, mijn Koning die 'k vereer.  
U toont het beeld van God aan mij, Zijn menselijk gezicht.  
O kind van vrede, Gods geheim, dat heel mijn hart verlicht.

### **Inleiding op de dienst**

#### **Samenzang - Wij gaan met haast naar Bethlehem**

Wij gaan met haast naar Bethlehem: een kind is ons geboren!  
Daar zien wij in een kribbe Hem die zoekt wat is verloren;

een herder als een lam zo klein een koning die een knecht wil zijn;  
Hij roept – maar wie zal horen?

Wij staan verbaasd in Bethlehem: Is dit de goede herder,  
de koning die met luider stem zou spreken: Volk, trek verder,  
trek uit de angst van slavernij, de Eeuwige Trouwe maakt u vrij! –  
Is dit kind onze herder?

## **Gebed**

### **Koor - Raak zacht zijn handje aan**

Welkom herders, kom toch binnen in de stad, in Bethlehem,  
waar een stal nu een paleis is en een ster een kroon voor Hem.

Kom, verwonder en verbaas je, schuif met os en schapen aan.  
En zo heel dicht bij dat wiegje raak je zacht Zijn handje aan.

Halle, halle, halleluja; Halle, halle, raak zacht Zijn handje aan.

Heilig Kindje, zo eenvoudig, slapend in een voederbak,  
deze lieve kleine baby is de Heer van het heelal.

Engelenkoren laten horen: “Heden is Gods zoon geboren:  
Christus, Heer van het heelal, Christus, Heer van het heelal.”

Herders waakten over schapen. Heel de lange, donk're nacht,  
tot zij hoorden van die woorden door het eng'lenkoor gebracht.

Halle, halle, halleluja; Halle, halle, raak zacht Zijn handje aan,  
raak zacht Zijn handje aan.

### **Schriftlezing: Lucas 2:8-20 -De geboorte van Jezus**

*8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: 11vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.' 13En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 14'Eer aan God in de hoogste hemelen vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.' 15Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' 16Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. 18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.*

### **Samenzang - De lammetjes lagen te slapen**

De lammetjes lagen te slapen, de herders die hielden de wacht.  
Toen scheen in het veld bij de schapen  
een schitterend licht in de nacht.

Daar hoorden zij engelen zingen: geboren is Christus de Heer.  
De lucht was vol hemelse dingen, de engelen daalden neer.

Aan God in de hemelen glorie, op aarde is vrede gebracht.  
In Betlehem is Hij geboren, daar kwam de Messias vannacht.

De herders zijn haastig gaan zoeken en vonden het Kind in de stal.  
Het wonder gewikkeld in doeken bezongen zij overal.

## **Kerstoverdenking**

### **Koor- en samenzang - De minsten van de mensen**

Wij zingen van die wonderlijke nacht,  
de hemelkoren zongen voor de herders.  
Een kleine baby bleek de grote redder  
waar deze wereld zo op had gewacht.

Heer, U wijst een nieuwe weg, doet wat niemand had verwacht.  
De boodschap van de vrede werd het eerst gebracht  
aan de herders op de velden, aan de minsten van de mensen.  
U was er voor hen. Juist aan hen hebt U gedacht.

Wij zingen van uw wonderlijke werk.  
Heer Jezus, vol van God waren uw daden,  
met U begon het jaar van Gods genade:  
geen keten en geen ziekte was te sterk.

Heer, U wijst een nieuwe weg, doet wat niemand had verwacht.  
De boodschap van de vrijheid werd het eerst gebracht  
aan de schapen zonder herder, aan de minsten van de mensen.  
U was er voor hen. Juist aan hen hebt U gedacht.

Leer ons groeien, Heer, in kleiner zijn.  
Leer ons meer en meer de minste te zijn.  
Zo gaan wij de weg van uw koninkrijk.  
Heer, U komt dichtbij en U zet ons overeind.

Heer, U wijst een nieuwe weg, doet wat niemand had verwacht.  
De boodschap van verlossing klinkt in onze nacht.

Heer, we hebben niks te geven, maar we zingen, want we weten:  
U bent er voor ons. U bent er voor ons.  
U bent er voor ons. U hebt ook aan ons gedacht.

## **Dankgebed**

### **Samenzang - In de kerstnacht boven Bethlehem/Hoor de eng'len**

In de kerstnacht boven Bethlehem, sprak een engel uit de hemel.  
En hij maakte daar goed nieuws bekend:  
God is hier, zijn naam is Jezus!  
En opeens was daar een eng'lenmacht.  
Een hemels leger prees de schepper.  
Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen ons vandaag opnieuw omgeven.  
Laat de echo van hun lofgezing blijven klinken in ons leven.  
Dat het hemels lied van toen die nacht overal nog is te horen!  
Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen.

Is er iets of iemand ooit te klein  
voor de God, die zelf een kind werd?  
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.  
God werd mens tussen de mensen.  
Wat een wonder dat God met ons is!  
Liefde kent bij hem geen grenzen.  
Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen.  
Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen.  
Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen.



Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer!  
Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld.  
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,  
zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!  
Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,  
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,  
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,  
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.  
Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

**Wij ontsteken het licht dat opgaat voor ons dorp, het land en de wereld** *(Tijdens het aansteken worden Bijbeltesten gelezen – Muziek Stille Nacht)*

*\* (Psalm 4:6) Velen zeggen: 'Wie maakt ons gelukkig?' HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.*

*\* (Psalm 27:1) De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?*

*\* (Psalm 36:10-11) Want bij U is de bron van het leven, door uw licht zien wij licht. Toon aan uw getrouwen gedurig uw liefde, aan de oprechten van hart uw gerechtigheid.*

*\* (Psalm 43:3) Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar U woont.*

*\* (Psalm 112:4) Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister, genadig, liefdevol en rechtvaardig.*

*\* (Psalm 119:105) Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.*

*\* (Jesaja 9:2) Het volk dat in duisternis ronddoelt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.*

*\* (Jesaja 9:5) Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op Zijn schouders. Deze namen zal Hij dragen:*

*Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst.*

*\* (Jesaja 60:19) Overdag is het licht van de zon niet meer nodig, de glans van de maan hoeft je niet te verlichten, want de HEER zal je voor altijd licht geven en je God zal voor je schitteren.*

*\* (Matteüs 2:9-10) De ster die ze hadden zien opgaan ging voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde.*

*\* (Lucas 2:11) Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.*

*\* (Johannes 3:16) Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.*

### **Samenzang - Zoekend naar licht**

Zoekend naar licht hier in het duister,  
zoeken wij U, waarheid en kracht.

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, schijn in de donkere nacht.  
Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.  
Christus, ons licht, Schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen  
zoekend naar hoop, troost in uw woord.  
Spreek door ons heen tot de verdrukten,  
zo wordt uw stem gehoord.

Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.  
Christus, ons licht, Schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar brood lijden zij honger,  
zoekend naar water lijden zij dorst.  
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, U bent de vredevorst.  
Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.  
Christus, ons licht, Schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,  
zoekend naar warmte zijn velen koud.  
Maak ons een huis van levende stenen,  
schuilplaats door U gebouwd.  
Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.  
Christus, ons licht, Schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Met zoveel gaven aan ons gegeven,  
voor zoveel leed, zoveel gemis.  
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, totdat uw rijk hier is.  
Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.  
Christus, ons licht, Schijn ook vandaag, hier in uw huis.

## **Zegen**

### **Slotlied - Ere zij God**

Ere zij God, ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde,  
in de mensen een welbehagen.  
Ere zij God in de hoge. Ere zij God in de hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde.  
In de mensen, in de mensen een welbehagen,  
in de mensen, een welbehagen, een welbehagen.  
Ere zij God, ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde,  
in de mensen een welbehagen. Amen, Amen!

## **Uitleidende muziek**

*De eerste collecte is voor de Doopsgezinde Gemeente en de tweede  
collecte is voor Youth for Christ Goeree-Overflakkee.*

## **Kerstmorgendienst - 25 december 2023 - 10.00 uur**

### **Inleidende muziek**

#### **Muziek - Siciliano (*Gottfried Kirchhoff*)**

##### **Kinderen komen zingend binnen**

Zijn naam is Jezus, Jezus is Zijn naam.  
Hij is de Redder die God aan de wereld geeft,  
Dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft,  
Zijn naam is Jezus.

Zijn naam is Jezus, Jezus is Zijn naam.  
Hij is de Redder die God aan de wereld geeft,  
Dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft,  
Zijn naam is Jezus.

Voor dit kleine Kindje knielen wij nu neer.  
Hij is de Messias, Hij is onze Heer.  
Hij is de Messias, Hij is onze Heer.

Zijn naam is Jezus, Jezus is Zijn naam.  
Hij is de Redder die God aan de wereld geeft,  
Dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft,  
Zijn naam is Jezus, Zijn naam is Jezus.

### **Welkom**

#### **Zingen - Daar is uit 's werelds duistere wolken**

Daar is uit 's werelds duistere wolken  
een licht der lichten opgegaan.  
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,  
en gij, mijn ziele, bid het aan!

Het komt de schaduwen beschijnen,  
de zwarte schaduw van de dood.  
De nacht der zonde zal verdwijnen,  
genade spreidt haar morgenrood.

Wat heil, een Kind is ons geboren,  
een Zoon gegeven door Gods kracht!  
De heerschappij zal Hem behoren,  
zijn last is licht, zijn juk is zacht.  
Zijn naam is 'Wonderbaar', zijn daden  
zijn wondren van genaad' alleen.  
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,  
verzoend voor 't oog des Vaders treên.

O Vredevorst, Gij kunt gebieden  
de vreed' op aard' en in mijn ziel!  
Doe alle volken tot U vlieden,  
dat al wat ademt voor U kniel!  
Des Heren ijver zal bewerken,  
dat Hij de zetel, U bereid,  
met recht en met gericht zal sterken.  
Hem zij de lof in eeuwigheid!

### **Votum en groet - *gezongen***

Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer.  
Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon.  
Genade en vrede van God, de Vader;  
door Jezus, Zijn Zoon, Immanuël. Hij woont met Zijn Geest in ons.

Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer.  
Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon.  
Genade en vrede van God, de Vader;  
door Jezus, Zijn Zoon, Immanuël. Hij woont met Zijn Geest in ons.

Hallelujah, hallelujah, amen! Hallelujah, hallelujah, amen!  
Hallelujah, hallelujah, amen! Hallelujah, hallelujah, amen!

## **Inleiding op de dienst**

### **Zingen - Midden in de winternacht**

Midden in de winternacht ging de hemel open;  
die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom zingt gij niet?  
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, laat de bel, laat de trom,  
laat de beltrom horen: Christus is geboren.

Vrede was het overal, wilde dieren kwamen  
bij de schapen in de stal en zij speelden samen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet?  
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,  
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!

Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen,  
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet?  
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,  
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!

Zie, reeds staat de morgenster stralend in het duister,  
want de dag is niet meer ver, bode van de luister  
die ons weldra op zal gaan; herders blaas uw fluiten aan,  
laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom,  
kere om, kere om, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren.

### ***Kerstproject: een nieuw begin***

*Vandaag vieren we het Kerstfeest en staat Lucas 2:1-21 centraal: in Betlehem, de stad van David, wordt Jezus geboren. Engelen vertellen het goede nieuws aan de herders: jullie redder is geboren, Christus, de Heer. God maakt een nieuw begin!*

*Op de jeugdzolder vieren we het kinderkerstfeest. De kinderen spelen zelf een rol in het kerstverhaal. We willen het kerstfeest afsluiten met wat lekkers, daarom komen de kinderen niet meer terug in de dienst en mogen ze op de jeugdzolder worden opgehaald. De kinderen gaan na het zingen van het volgende lied naar de jeugdzolder voor hun eigen Kerstviering.*

### **Zingen - Goed nieuws**

Goed nieuws, goed nieuws! Iedereen moet het horen.

Goed nieuws, goed nieuws! Jezus is geboren. Jezus is geboren.

Hij wil je heel graag helpen in alles wat je doet.

En gaat het soms wat moeilijk, Hij geeft je nieuwe moed.

Goed nieuws, goed nieuws! Iedereen moet het horen.

Goed nieuws, goed nieuws! Jezus is geboren. Jezus is geboren.

Hij is de allerbeste, geen ander is als Hij.

De machtigste en sterkste, Hij is het allebei.

Goed nieuws, goed nieuws! Iedereen moet het horen.

Goed nieuws, goed nieuws! Jezus is geboren. Jezus is geboren.

En Hij is ook een Vader, die heel veel van je houdt.

Hij draagt je in zijn armen als jij op Hem vertrouwt.

Goed nieuws, goed nieuws! Iedereen moet het horen.

Goed nieuws, goed nieuws! Jezus is geboren. Jezus is geboren.

Hij geeft je echte vrede en wie in Hem gelooft,  
die krijgt het eeuwig leven, want dat heeft Hij beloofd.

Goed nieuws, goed nieuws! Iedereen moet het horen.  
Goed nieuws, goed nieuws! Jezus is geboren. Jezus is geboren.

Hij is ook altijd bij je en altijd om je heen.  
En waar je ook naar toe gaat, Hij laat je nooit alleen.

Goed nieuws, goed nieuws! Iedereen moet het horen.  
Goed nieuws, goed nieuws! Jezus is geboren. Jezus is geboren.

## **Morgengebed**

### **Zingen - Heerlijk klonk het lied der eng'len**

Heerlijk klonk het lied der eng'len in het veld van Efratha:  
"Ere zij God in de hoge, looft de Heer, halleluja!"

Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen;  
zalig, die naar vrede vragen Jezus geeft die. Hoort zijn stem.

Jezus kwam op aarde neder, als een kindje, klein en teer;  
maar, hoe arm Hij toen mocht wezen, Hij was aller hoofd en Heer.

Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen;  
zalig, die naar vrede vragen Jezus geeft die. Hoort Zijn stem.  
In een kribbe lag Hij neder, weldra werd een kruis Zijn troon;  
ja, om zondaars te verlossen, droeg Hij spot en smaad en hoon.

Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen;  
zalig, die naar vrede vragen Jezus geeft die. Hoort Zijn stem.



Leer ons bij uw kribbe buigen, leer ons knielen bij uw kruis;  
leer ons in uw naam geloven, neem ons eens in 't vaderhuis.

Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen;  
zalig, die naar vrede vragen Jezus geeft die. Hoort Zijn stem.

### **Schriftlezingen**

*Jesaja 9:5*

*Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de  
heerschappij rust op Zijn schouder.*

*Matteüs 21:16*

*'Hebben jullie dan nooit gelezen: Door de mond van kinderen en  
zuigelingen hebt U zich een loflied laten zingen?'*

*Matteüs 18:3*

*'Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan  
zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan.'*

### **Zingen - God in ons midden**

God in ons midden, Heer, wij aanbidden  
met al uw kinderen wereldwijd,  
uw trouw aan mensen, uw onbegrensde,  
uw ongekende majesteit.

Lam dat de zonden draagt, lam dat de leeuw verjaagt,  
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis -  
Gij spreidt geen macht ten toon, Gij zijt, o mensenzoon,  
onder een open hemel thuis.

Licht van de overkant, fakkels die eeuwig brandt,  
o vlam die ons naar Gods land geleidt,

wie lopen in uw licht, zie, over hun gezicht  
valt al de glans der eeuwigheid.

Koning der volken, kom op de wolken,  
keer al het kwade ten goede om,  
kom, lam dat voor ons bloedt, kom, licht in overvloed,  
kom spoedig, Here Jezus, kom!

God in ons midden, Heer, wij aanbidden  
alle heiligen uw beleid,  
uw trouw aan mensen, uw onbegrensde,  
uw ongekende majesteit.

## **Gedicht**

### **Zingen - In Bethlehems stal**

In Bethlehems stal lag Christus de Heer,  
in doeken gehuld, als kindje terneer.  
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis;  
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.

Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,  
Die zondaren mint, zo nameloos teer;  
Die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij;  
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.

Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht,  
dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht.  
Ik kniel bij Uw kribbe met dankend gemoed  
en breng U eerbiedig mijn zeeg'nende groet.

Ik wijd U mijn vreugd, mijn leven, mijn hart;  
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart.

Geef Gij mij een harte, dat U steeds bemint,  
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Uw kind.

## **Kerstmeditatie**

### **Zingen - Stille nacht, heilige nacht**

Stille nacht, heilige nacht!  
Davids Zoon, lang verwacht,  
die miljoenen eens zaligen zal,  
wordt geboren in Bethlehems stal,  
Hij, der schepselen Heer,  
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,  
dat zo trouw zondaars mint,  
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,  
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.  
Leer me U danken daarvoor.  
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!  
Vreed' en heil wordt gebracht  
aan een wereld, verloren in schuld;  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
Amen, Gode zij eer!  
Amen, Gode zij eer!

## **Dankgebed**

**Muziek - Aira Pasorella III** (*Valentin Rathgeber*)

## **Filmpje van de jeugd**

## **Zingen - Eer zij God in onze dagen**

Eer zij God in onze dagen,  
eer zij God in deze tijd.  
Mensen van het welbehagen,  
roept op aarde vrede uit.  
Gloria in excelsis Deo,  
Gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader  
en die onze Koning is.  
Eer zij God die op de aarde  
naar ons toe gekomen is.  
Gloria in excelsis Deo,  
gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen  
alle schuld tot elke prijs,  
geef in onze levensdagen  
peis en vreê, kyrieleis.  
Gloria in excelsis Deo,  
gloria in excelsis Deo.

Heel de Schepping zal Hem prijzen  
buigen voor Zijn majesteit  
aan die lofzang komt geen einde,  
amen tot in eeuwigheid.  
Gloria in excelsis Deo.  
Gloria in excelsis Deo.

## **Zegenbede**

## **Uitleidende muziek**

**2<sup>e</sup> Kerstdag – 26 december 2023 - 10.00 uur**

**Inleidende muziek**

**Welkom**

**Zingen - Wij trekken in een lange stoet**

Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem,  
wij gaan uw koning tegemoet, o stad Jeruzalem!  
Gezegend die zijn komst begroet en knielen wil voor hem!  
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,  
wij loven U, koning en Heer!

Al bent U nu nog maar een kind, zo hulpeloos en klein,  
wij weten dat het rijk begint waarvan U Heer zult zijn,  
een rijk waarin de vrede wint van oorlog en van pijn.  
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,  
wij loven U, koning en Heer!

Wij gaan op weg naar Bethlehem, daar ligt Hij in een stal,  
die koning in Jeruzalem voor eeuwig wezen zal!  
Laat klinken dan met luider stem en blij bazuingeschal:  
wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,  
wij loven U, koning en Heer!

**Votum en groet**

**Zingen - Nu zijt wellekome**

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,  
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.  
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.  
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyriëleis.

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,  
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.  
'Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.  
Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.' Kyriëleis.

Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land,  
zij zochten onzen Here met offerand.  
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud  
te eren van dat Kinde, dat alle ding behoudt. Kyriëleis.

## **Inleiding op de dienst**

### **Bijbellezing: Johannes 1:1-5 (Basisbijbel)**

*Het Woord van God wordt mens*

*In het begin was het Woord er. Het Woord was bij God, en het Woord was God Zelf. In het begin was het Woord bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt. Werkelijk alles wat er is, bestaat doordat het Woord het heeft gemaakt. In het Woord was het leven, en het leven was het licht voor de mensen. Het Licht schijnt in het donker en het donker heeft het niet uitgedoofd.*

### **Zingen - In het begin**

In het begin was het Woord en het Woord was bij God, bij God.  
In het begin was het Woord en het Woord was bij God  
en het Woord was God.

Het Woord is bij ons gekomen, het kwam als een licht in de nacht  
om onder de mensen te wonen,  
maar wie had een kindje verwacht?

In het begin was het Woord en het Woord was bij God, bij God.  
In het begin was het Woord en het Woord was bij God  
en het Woord was God.

Het Woord is aan ons gegeven, al lang van tevoren beloofd.  
De weg en de waarheid, het leven voor wie in het Kindje gelooft.

In het begin was het Woord en het Woord was bij God, bij God.  
In het begin was het Woord en het Woord was bij God  
en het Woord was God.

### **Zingen - Eén klein kind**

Eén klein kind in een wereld vol duisternis,  
één Verlosser, zo lang al verwacht.  
Eén klein handje dat wijst waar de hemel is,  
vredeskind in de nacht. Ooh.

Enig Heerser die ons al zijn rijkdom geeft,  
enig Heerser met hemelse macht.  
Enig Heerser die zelf zich vernederd heeft,  
koningskind in de nacht. Ooh.

Zie Hem liggen, in doeken gewikkeld, zie Hem stralen in het hooi.  
Zie zijn moeder zijn Vader prijzen, zie dit kindje, rustig en mooi.

Eén klein licht dat de wereld verlichten moet,  
één klein licht dat het duister ontkracht.  
Eén klein licht dat Gods liefde ontbranden doet,  
stralend licht in de nacht. Ooh.

Eén klein kind in een wereld vol duisternis,  
één Verlosser, zo lang al verwacht.  
Eén klein handje dat wijst waar de hemel is,  
reddend licht in de nacht. Ooh

Zie de herders Hem hulde bewijzen,  
zie de wijzen buigen zich neer.

Zie zijn moeder zijn Vader prijzen, zie dit kindje, klein en teer.  
Zie Hem liggen, in doeken gewikkeld, zie Hem stralen in het hooi.  
Zie zijn moeder zijn Vader prijzen, zie dit kindje, rustig en mooi.

### **Zingen - Hij kwam bij ons heel gewoon**

Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon.  
Hij diende ons als een knecht en heeft Zijn leven afgelegd.

Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft Zijn leven afgelegd.  
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag,  
gedragen door Zijn liefd' en kracht.

Wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragen wij.  
Wie is er ned'rig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn.

Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft Zijn leven afgelegd.  
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag,  
gedragen door zijn liefd' en kracht.

### **Bijbellezing: Lucas 2:15b + 20 (Basisbijbel)**

*De herders zeiden tegen elkaar: "Kom, we gaan naar Betlehem!  
We gaan kijken naar wat de Heer God ons heeft verteld!"  
De herders gingen terug naar hun schapen en prezen en dankten  
God voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Alles was zoals  
de engel tegen hen had gezegd.*

### **Zingen - Komt, verwondert u hier, mensen**

Komt, verwondert u hier, mensen,  
ziet, hoe dat u God bemint;  
Hij vervult der zielen wensen  
met dit nieuw geboren Kind.  
Ziet, die 't Woord is zonder spreken;  
ziet, die Vorst is zonder pracht;



ziet, die 't al is, in gebreken;  
ziet, die 't licht is in de nacht;  
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,  
wordt verstoten, wordt veracht.

Die de hemel heeft geschapen  
en versiert het firmament,  
moet hier in een kribbe slapen,  
wordt in hooi en stro gewend.  
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden  
zonder teken van verstand,  
die de hemel moet verblijden,  
die de kroon der wijsheid spant.  
Ziet, hoe tere is de Here,  
die 't al draagt in zijne hand.

O Heer Jesu, God en mense,  
die aanvaard hebt deze staat,  
geef mij, wat ik door U wense,  
geef mij door uw kindsheid raad.  
Sterk mij door uw tere handen,  
maak mij door uw kleinheid groot,  
maak mij vrij door uwe banden,  
maak mij rijk door uwe nood,  
maak mij blijde door uw lijden,  
maak mij levend door uw dood!

### **Bijbellezing: Hebreeën 1:3 (Basisbijbel)**

*De Zoon is de 'afbeelding' van God Zelf. In Hem zien we wie God is. In Hem zien we de macht en majesteit van God en het karakter van God. De Zoon zorgt ervoor dat alle dingen bestaan. Want alle dingen bestaan door zijn woord dat één en al kracht is.*

## **Korte overdenking**

### **Zingen - Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt**

Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.

De Mensenzoon, de Zoon van God zal Koning zijn.

Jezus, Hij offerde zichzelf; wordt nu verhoogd,  
wordt nu gekroond; Hij is de Heer!

En zijn koninkrijk kent geen grens  
en haar heerlijkheid kent geen eind,  
nu de majesteit en luister van de Vredevorst verschijnt.  
Hij zal koning zijn, Hij zal heerser zijn  
en regeren met macht en in gerechtigheid.  
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.

Jezus, zo lief had Vader ons.

Hij was Gods trouw, Hij was Gods Woord, aan ons getoond.  
Jezus, beeld van Gods heiligheid; wordt nu verhoogd,  
wordt nu gekroond; Hij is de Heer!

En zijn koninkrijk kent geen grens  
en haar heerlijkheid kent geen eind,  
nu de majesteit en luister van de Vredevorst verschijnt.  
Hij zal koning zijn, Hij zal heerser zijn  
en regeren met macht en in gerechtigheid.  
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.

## **Dankgebed**

### **Zingen - Bewijst nu eer aan Jezus' naam**

Bewijst nu eer aan Jezus' naam en buigt u voor Hem neer.  
Aanbidt Hem met de engelen saam,  
en kroont Hem, hoogste Heer.

Aanbidt Hem met de engelen saam,  
en kroont Hem, hoogste Heer.

Met Israël apart gezet, zijn wij geen slaven meer.  
Aanbidt Hem die ons heeft gered en kroont Hem, hoogste Heer.  
Aanbidt Hem die ons heeft gered en kroont Hem, hoogste Heer.

Als eens de wereld buigt voor Hem bewijst Zijn volk Hem eer.  
Een machtig koor verheft de stem en kroont Hem, hoogste Heer.  
Een machtig koor verheft de stem en kroont Hem, hoogste Heer.

## **Afsluiting**

### **Zingen - Ere zij God**

Ere zij God, ere zij God, ere zij God in de hoogste hemelen.  
Ere zij God, ere zij God, ere zij God in de hoogste hemelen.

Ere zij God, ere zij God, ere zij God in de hoogste hemelen.  
Ere zij God, ere zij God, ere zij God in de hoogste hemelen.

Buig voor Zijn majesteit kniel voor Zijn heerlijkheid.  
Voor Hem die ons vrede geeft, voor Hem die ons leven geeft.

Ere zij God, ere zij God, ere zij God in de hoogste hemelen.  
Ere zij God, ere zij God, ere zij God in de hoogste hemelen.

## **Zegen**

### **Uitleidende muziek**

We denken ook aan alle mensen die het moeilijk hebben,  
en wensen hen vertrouwen in deze speciale tijd.

Dat de morgenster aan de hemel staat,  
ook als die niet altijd direct zichtbaar is  
in eenzaamheid en duisternis,  
dat het vertrouwen - God verlicht ook de duisternis -  
in hen groeit, omdat Hij, het Kind in de kribbe,  
naar ons toegekomen is.

**U bent ook van harte welkom in onze andere diensten:**

***zondag 31 december 2023 - Oudejaarsdag***

09.30 uur      Br. H. ten Voorde

18.30 uur      Ds. A.P. Davelaar

***maandag 1 januari 2024 - Nieuwjaarsdag***

10.00 uur      Br. H. Pollema (*avondmaal*)

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden, er zijn ook  
mogelijkheden digitaal te geven:

U kunt uw gift overmaken naar

bankrekeningnummer: NL 13 RABO 035 12 64 272

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp

o.v.v. collectegelden, via de GIVT-app of

scan de QR-code hiernaast.



De **tweede collecte in de Kerstnachtdienst** is bestemd voor  
Youth for Christ Goeree-Overflakkee, voor meer informatie zie:

<https://goeree-overflakkee.yfc.nl>. U kunt uw gift overmaken naar  
bovenstaand rekeningnummer o.v.v. 'Tweede collecte', via de  
GIVT-app (kies hier 2e collecte) of bij de collectant bij de uitgang.

**Van harte wensen wij u gezegende Kerstdagen  
en veel heil en zegen in 2024.**