

Nieuwjaarsdag

“De beste tijd is Gods tijd”

Avondmaal

Spreker: Br. H. Pollema

Kerkenraadslid: Ben Scholten

Musicus: Ineke van Erkelens

Alle diensten worden uitgezonden via SLOGO (RTV SLOGO – 105.6 FM / Kabel 105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.

[klik hier om live mee te kijken](#)

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp

Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl

Vanmorgen gaat voor dhr. H. Pollema uit Dordrecht.

Inleidende muziek

Welkom

Aanvangspsalms: PSOB 150:1,2

Looft God, looft Zijn naam alom, looft Hem in Zijn heiligdom,
looft des HEEREN grote macht in den hemel Zijner kracht;
looft Hem om Zijn mogendheden, looft Hem naar zo menig blijik
van Zijn heerlijk koninkrijk, voor Zijn troon en hier beneden.

Looft God, met bazuingeklank, geeft Hem eer, bewijst Hem dank,
looft Hem met de harp en luit, looft Hem met de trom en fluit,
looft Hem op uw blijde snaren! Laat zich 't orgel overal
bij het juichend vreugdeschal tot des HEEREN glorie paren.

Votum en groet

Zingen: OPW 464:1,2,3

Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.

Inleiding op de dienst

Zingen: OPW 717

Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds; Hij is erbij
in je beproevingen en zorgen.

God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af;
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding.

God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen.

INSTRUMENTAAL

Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen. (gelijk door)

God U bent mijn God en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len. Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij, die rust in U alleen.
Ik rust in U alleen. In U alleen.

Morgengebed

Zingen: OPW 46:1,2,3

Vader, ik aanbid U. 'k Leg mijn leven voor U. Halleluja.

Jezus, ik aanbid U. 'k Leg mijn leven voor U. Halleluja.

Heil'ge Geest, ik aanbid U. 'k Leg mijn leven voor U. Halleluja.

Schriftlezing: Prediker 3:1-15 / 1:1-11

Zingen: NLB 845:1,2,3

Tijd van vloek en tijd van zegen tijd van droogte tijd van regen
dag van oogsten tijd van nood tijd van stenen tijd van brood.
Tijd van liefde nacht van waken uur der waarheid dag der dagen
toekomst die gekomen is woord dat vol van stilte is.

Tijd van troosten tijd van tranen tijd van mooi zijn tijd van schamen
tijd van jagen nu of nooit tijd van hopen dat nog ooit.
Tijd van zwijgen zin vergeten nergens blijven niemand weten
tijd van kruipen angst en spijt zee van tijd en eenzaamheid.

Wie aan dit bestaan verloren nieuw begin heeft afgezworen
wie het houdt bij wat hij heeft sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen brood en ademtocht te delen –
wie niet geeft om zelfbehoud, leven vindt hij honderdvoud.

Verkondiging “De beste tijd is Gods tijd”

Zingen: OPW 539

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God.

Kom, zoals je bent, aanbid Hem.
Kom, zoals je bent en geef je hart. Kom.

Eens zal elke tong U belijden als Heer,
buigt zich elke knie voor U neer.
Toch heeft U het beste aan hem beloofd
die nu in U gelooft.

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God.

Kom, zoals je bent, aanbid Hem.
Kom, zoals je bent en geef je hart. Kom.

Eens zal elke tong U belijden als Heer,
buigt zich elke knie voor U neer.
Toch heeft U het beste aan hem beloofd
die nu in U gelooft.

Eens zal elke tong U belijden als Heer,
buigt zich elke knie voor U neer.
Toch heeft U het beste aan hem beloofd
die nu in U gelooft. Kom. Kom.

Viering avondmaal

Inleiding, uitnodiging en gebed

Zingen: DGO 54:1,2,3

Wij zijn van U rond de tafel geschaard,
van U door de liefde in dit brood geopenbaard.
In de kracht van het bloed zijn uw kind'ren bewaard,
wij behoren U toe.

Geef ons brood, o Vader, neem ons hart,
wij vragen neem ons leven, alles is van U.
Geef ons brood, o Vader, neem ons hart,
wij vragen neem ons leven, het is van U.

Wij zijn uw kind'ren wij bieden ons aan
geleid door uw Geest de weg van Jezus te gaan,
arm en met fouten maar zoals wij hier nu staan,
wij behoren U toe.

Geef ons brood, o Vader, neem ons hart,
wij vragen neem ons leven, alles is van U.
Geef ons brood, o Vader, neem ons hart,
wij vragen neem ons leven, het is van U.

Geest in ons midden, die de Vader ons zendt,
Gij, die de harten van de mensen zo goed kent,
maak dat uw liefde onze levens doordrenkt,
wij behoren U toe.

Geef ons brood, o Vader, neem ons hart,
wij vragen neem ons leven, alles is van U.
Geef ons brood, o Vader, neem ons hart,
wij vragen neem ons leven, het is van U.

Delen van brood en wijn

Zingen: PSOB 68:10

Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons dag aan dag met Zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid; wie zou die hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil; Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, ons 't eeuwig, zalig leven; Hij kan, en wil, en zal in nood, zelfs bij het naad'ren van den dood, volkomen uitkomst geven.

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: HO 89:1,2,3,4

God zij met u in het nieuwe jaar, Hij de Heer der legerscharen, Hij zal uwe gang bewaren; God zij met u in het nieuwe jaar.

God zij met u in het nieuwe jaar, Ga met God en wees een zegen, voorspoed geef' Hij op uw wegen; God zij met u in het nieuwe jaar.

God zij met u in het nieuwe jaar, Hij zal uwe arbeid lonen en uw werk met zielen kronen; God zij met u in het nieuwe jaar.

God zij met u in het nieuwe jaar, hier op aard' of eens daarboven, waar wij na de strijd Hem loven! God zij met u in het nieuwe jaar.

Zegen

Uitleidende muziek



Digitale collecte:

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,
NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden,
via de GIVT-app of scan de QR-code hiernaast.

Wij gedenken onze ouderen en zieken

*Er is slechts Eén, Die alles zal regeren,
Eén, Die ook dit jaar de historie maakt:
't is Anno Domini – het jaar des HEREN!
Wees sterk, vrees niet: 't is God, Die voor u waakt!*

Jaartekst 2024

“En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.”

Filippenzen 4:7