

Zondag 24-12-2023  
4e Adventszondag

# Weekbrief

Ochtenddienst 09.30 uur  
Ds. E.M. de Jong  
“Een echt geschenk”

Alle diensten worden uitgezonden via SLOGO (RTV SLOGO – 105.6 FM / Kabel 105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.

[klik hier om live mee te kijken](#)

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp  
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | [www.doopsgezindouddorp.nl](http://www.doopsgezindouddorp.nl)

## **Orde van dienst**

*Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet.*

### Ochtenddienst

Kerkenraadslid: Geoff Flikweert

Musicus: Ineke van Erkelens

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: PS 84:1

Votum en groet

Zingen: DGO 31:1,2

Kaarsenlied: HO 40:4

*Kaars wordt aangestoken door Klarie 't Mannetje*

Kindermoment

Kinderlied: OTH 422

*De kinderen van 4-12 jaar gaan naar hun eigen kinderdienst*

Morgengebed

Inleiding op de dienst

Zingen: NLB 435:1

Afscheid en bevestiging kerkenraad

Wenslied Bram: OPW 123

Schriftlezing: 1 Kron. 11:15-19

Zingen: OPW 40

Overdenking

Zingen: NLB 440:1,3,4

Gebeden met Onze Vader

Slotzang: DGO 3:1,2,3,4

Zegen



### **Digitale collecte:**

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,

NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden,

via de GIVT-app of scan de QR-code hiernaast.

*“Een ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige geveer lief.”*

## **Agenda**

Zondag 24 december

09.30 uur Ds. E.M. de Jong

**20.00 uur** Br. M. Nap

Kerstnachtdienst

Maandag 25 december - 1e Kerstdag

10.00 uur Br. W. de Vink

Dinsdag 26 december - 2e Kerstdag

10.00 uur Zr. P. Troost

Zangdienst

Woensdag 27 december

Donderdag 28 december

Vrijdag 29 december

Zaterdag 30 december

Zondag 31 december - Oudjaarsdag

09.30 uur Br.H. ten Voorde

18.30 uur Ds. A.P. Davelaar

## **Gebed gevraagd voor:**

Zr. A. Akershoek,

Zr. C. Roozemonde-Rijnbrand,

Zr. P. (Tula) Smink-Bakopoulou,

Familie Werleman,

**Vandaag 24-12** - In de ochtenddienst gaat voor ds. E.M. de Jong onze voormalig predikant. In deze dienst wordt Bram Vos bevestigd als kerkenraadslid en treedt Henk van Deijk officieel af. In de Kerstnachtdienst, om 20.00 uur, gaat voor br. Marijn Nap.

**4e advent kerstproject kinderwerk: een nieuw begin** - Op deze zondag staat Lucas 1:57-80 centraal: Johannes wordt geboren. Nadat Elisabet en Zacharias hem zijn naam hebben gegeven, kan Zacharias weer praten en dankt hij God in een lied. In het lied dankt Zacharias God voor het nieuwe begin dat Hij maakt. Want Johannes zal de mensen voorbereiden op de komst van Jezus, de Redder, het hemelse licht dat vrede brengt.

## **Bloemstuk 4e Advent: Op weg naar de vervulling van de Schrift Thema:**

Dienstbaar. Tekst: 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd' (Lucas 1:38). Probeer je eens in te denken dat jij Maria bent. Een gewoon tienermeisje uit Nazaret. Verlieft op de jongen met wie ze binnenkort gaat trouwen. Op een goede dag komt er een vreemdeling haar levenshuis binnen. Een engel, Gabriël. Wat hij zegt is ongelooflijk: zij, door God begenadigd? Zij, zwanger, van een zoon die ze Jezus moet noemen, de zoon van de Allerhoogste, de koningszoon die op de troon van David zal zitten? Zij zwanger van dit kind doordat de heilige Geest haar 'zal overschaduwden'? Zou jij het geloven? Het lijkt te gek voor woorden. En toch gelooft Maria de woorden van de engel. Waarom? Omdat ze de Heer wil dienen. Haar dienstbaarheid is geen slaafse onderdanigheid, maar vertrouwen in de woorden van de Heer. Hoe vreemd die ook lijken. Symboliek: De richting van de wegwijzer wijst naar boven. Maria gelooft de engel, gelooft het verhaal van God. De kleuren van Maria zijn wit en blauw. Wit als symbool voor het reine en blauw als kleur van het hemelse. De guirlande wordt gemaakt van verschillende groene

materialen met verschillende bloemen in wit en blauw. Symboliek kleur: Groen is de kleur van dat wat kan komen, de hoop in de toekomst. Blauw en wit zijn de kleuren van Maria. Meditatieve gedachten: Ontmoetingen onderweg. Verdiepen de gedachten van hemelse lichtheid.

**Collecten weer tijdens de dienst** - In verband met de oplopende corona-cijfers is er besloten dat de collecte, tot nader order, opgehaald wordt bij de uitgang na de dienst. De kerkenraad

**Vanuit de FC** - De tweede collecte op Nieuwjaarsdag is bestemd voor het Diaconaal fonds.

**Vanuit de FC** - Declaraties voor het jaar 2023 moeten voor 5 januari a.s. aangeleverd zijn bij de penningmeester, het jaar wordt dan namelijk boekhoudkundig afgesloten.

**GAAV** - Heb jij hart voor de jeugd? Vind je het leuk om spelletjes te doen, te voetballen of taart te eten? Of wil je graag onze jeugd wat leren over de bijbel of je geloof delen? Dan zoeken we jou als leiding bij onze GAAV jeugd! Meer info bij onze leiding Eric, Inez, Martijn, Conny of Anna of kom even op de jeugdzolder kijken!

**Kerstgroet naar Oekraïne** - Vanuit de taakgroep zending is een video kerstgroet gestuurd naar onze partner Gemeente in Kyiv. Bijzonder is dat Angelina deze in het Oekraïens heeft ingesproken, samen met Annelies, Elma, Rini, Ad, en Cor

**Pastoraat** - Te bereiken via [pastoraat@doopsgezindoudorp.nl](mailto:pastoraat@doopsgezindoudorp.nl) of Anneke Akershoek: 06-2209762.

## Ochtenddienst

### **PS 81:1**

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,  
het huis waar Gij uw naam en eer  
hebt laten wonen bij de mensen.  
Hoe brand ik van verlangen om  
te komen in uw heiligdom.  
Wat zou mijn hart nog liever wensen  
dan dat het juichend U ontmoet  
die leven zijt en leven doet.

### **DGO 031**

In de Heer schep ik mijn vertrouwen,  
tot Zijn eer klinkt mijn gezang.  
Op Hem bouw ik en vertrouw ik,  
op Hem hoop ik mijn leven lang.  
Op Hem hoop ik mijn leven lang.

Lof en eer en aanbidding voor U,  
groot en machtig God en Heer.  
'k Wil u prijzen, eer bewijzen,  
'k wil u loven, ja telkens weer.  
Ik wil U loven, ja telkens weer.  
Amen.

### **HO 40:4**

Vier kaarsen mogen branden.  
Zij geven ons weer moed.  
Nog maar heel even wachten,  
Dan wordt het licht en goed.

### **OTH 422**

Zijn naam is Jezus, Jezus is zijn naam.  
Hij is de redder die God aan de wereld geeft,  
dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft.  
Zijn naam is Jezus.

Voor dit kleine kindje buigen wij ons neer.  
Hij is de Messias, Hij is onze Heer.  
Hij is de Messias, Hij is onze Heer.

Zijn naam is Jezus, Jezus is zijn naam.  
Hij is de redder die God aan de wereld geeft,  
dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft.  
Zijn naam is Jezus.

Voor die grote Koning buigen wij ons neer.  
Hij is de Messias, Hij is onze Heer.  
Hij is de Messias, Hij is onze Heer.

Zijn naam is Jezus, Jezus is zijn naam.  
Hij is de redder die God aan de wereld geeft,  
dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft.  
Zijn naam is Jezus.

### **NLB 435:1**

Hef op uw hoofden, poorten wijd!  
Wie is het, die hier binnenrijdt?  
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid  
en Heiland vol barmhartigheid!

Hij geeft de wereld 't leven weer.  
Juich blijde, zing uw God ter eer,  
loof Hem, die sterk van daad  
de deuren binnengaat.

### **OPW 123**

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.  
Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde  
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

#### *Refrein*

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,  
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:  
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. (*refrein*)

## OPW 40

Zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid  
en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja.

V: Halleluja,  
V: halleluja,  
V: Halleluja,  
V: hallelu, halleluja.

M: Men kan niet leven van brood alleen,  
M: maar van ieder woord,  
M: dat door de HEER gesproken wordt.  
M: Hallelu, Halleluja.

V: Men kan niet leven van brood alleen, M: Halleluja,  
V: maar van ieder woord, M: halleluja,  
V: dat door de HEER gesproken wordt. M: Halleluja,  
V: Hallelu, Halleluja. M: hallelu, halleluja.

V: Halleluja, M: Bidt en u zal gegeven zijn,  
V: halleluja, M: Zoekt en gij zult het zien.  
V: Halleluja, M: Klopt en de deur zal voor u opengaan.  
V: hallelu, halleluja. M: Hallelu, Halleluja.

V: Bidt en u zal gegeven zijn, M: Halleluja,  
V: Zoekt en gij zult het zien. M: halleluja,  
V: Klopt en de deur zal voor u opengaan. M: Halleluja,  
V: Hallelu, Halleluja. M: hallelu, halleluja.

## NLB 440:1

Ga, stillen in den lande, uw koning tegemoet,  
de intocht is op handen van Hem die wonderen doet.  
Gij die de Heer verwacht, laat ons vóór alle dingen  
Hem ons hosanna zingen. Hij komt, Hij komt met macht.

## NLB 440:3

Wees onbezorgd, gij armen, aan kinderen gelijk;  
in koninklijk erbarmen maakt God u groot en rijk.  
Hij die het veld bekleedt, de vogelen kan spijzen,  
wil ook zijn kind bewijzen dat Hij zijn noden weet.

## NLB 440:4

Gij schenkt met volle handen, die zelf de armoe draagt.  
Gij maakt uzelf te schande, die steeds naar zondaars vraagt.  
Wij willen, groot en klein, die 't al van U ontvingen,  
U ons hosanna zingen en eeuwig dankbaar zijn.

**DGO 003:1**

Behoed en bewaar ons, Heer onze God,  
wijs Gij ons de goede wegen.  
Wil in de woestijn het manna zijn,  
omgeef ons, Heer, met Uw zegen.  
Wil in de woestijn het manna zijn,  
omgeef ons, Heer, met Uw zegen.

**DGO 003:2**

Behoed en bewaar ons, Heer onze God,  
wees met ons in al het lijden.  
Wees warmte en licht, een mens'lijk gezicht,  
nabij ons in donkere tijden.  
Wees warmte en licht, een mens'lijk gezicht,  
nabij ons in donkere tijden.

**DGO 003:3**

Behoed en bewaar ons, Heer onze God,  
en geef geloof en vertrouwen.  
Een vlam die niet dooft, in vrede gelooft.  
Geef dat wij zelf daar aan bouwen.  
Een vlam die niet dooft, in vrede gelooft.  
Geef dat wij zelf daar aan bouwen.

**DGO 003:4**

Behoed en bewaar ons, Heer onze God,  
omgeef Gij ons met Uw zegen.  
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn  
en zet ons op nieuwe wegen.  
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn  
en zet ons op nieuwe wegen.