

Symbolische schikkingen Veertigdagentijd en Pasen 2024 - Het creatieve idee van de PKN wordt opnieuw opgepakt voor de Passietijd tot Pasen 2024 (<https://protestantsekerk.nl/eredienst/liturgisch-bloemschikken/>). Het blijft echter de rode draad in het jaarthema "Jezus volgen". Met Kerst was "Jezus volgen - Samen op weg naar Bethlehem" het centrale thema van de kerkdiensten. We stoppen echter niet bij het kind in de kribbe, maar lopen nu mee met de man uit Nazareth - ieder op onze eigen manier en zo verschillend als we kunnen zijn. De teksten komen uit het oecumenisch leesplan en voor de Veertigdagentijd uit de boeken Prediker en Jeremia. Het boek Prediker wordt toegeschreven aan koning Salomo. Het boek gaat over de vergankelijkheid van alle dingen en de zoektocht naar de zin van het leven. Vooral de teksten uit het boek Jeremia zijn vaak donker en moeilijk te visualiseren of te begrijpen. Jeremia's profetieën worden gekenmerkt door oordeel. Dit stopt echter niet voor eens en voor altijd, maar is gericht op een nieuw begin - ruimte voor iets nieuws. Kortom, de komende veertigdagentijd staat in het teken van het kruis met het oog op de opstanding en het nieuwe leven. In de duisternis geeft een klein vlammetje veel licht - hoop op een nieuw begin, hoop op leven. De basis voor de bloemdecoratie is een bol, die het leven op aarde symboliseert. Elke zondag wordt er iets toegevoegd of veranderd. De teksten van Jeremia geven aan dat het leven op aarde dringend veranderd moet worden, zodat het in de toekomst beter zal zijn. Zijn boodschap viel niet op vruchtbare grond. Daarom is de bol aan het begin van de veertigdagentijd donkerbruin en wordt hij in de daaropvolgende zondagen steeds groener: het licht schijnt door. De combinatie van de teksten uit Prediker en Jeremia versterkt het beeld van de cirkelvorm, de cyclus van het leven en de holistische kijk op het leven die Prediker beschrijft. Voor elke zondag en later voor de Stille Week is een korte uitleg met een boodschap en enkele kernwoorden, die als basis zijn gebruikt voor het ontwerpidee voor de bloemstukken, maar die zijn aangepast aan de eigen mogelijkheden en omstandigheden van dit gemeente.

1e zondag (zondag Invocavit) - Lezen: Jeremia 1:4-19 'De HEER richtte zich tot mij...' (Jeremia 1:4). Roeping: Jeremia is geen geboren profeet. Integendeel, hij wordt geboren in een priestergeslacht. Zijn vader is een priester. Je zou verwachten: zo vader, zo zoon. Maar dan klikt er een stem. God roept Jeremia tot een andere dienst, die van profeet. Het overrompelt Jeremia. Net als Mozes stribbelt hij tegen: 'Ik ben geen spreker en bovendien nog jong.' Maar God zet door. Wat Hij begint, geeft Hij niet op. Jeremia moet eraan geloven. Zijn bestemming wordt niet bepaald door zijn afkomst maar door zijn roeping. Hoe zwaar en moeilijk deze roeping ook zal zijn, God zal voor hem zorgen. Hij zal hem de woorden in de mond geven en ter zijde staan. Kernwoorden: roeping, bloesem, hoop. Schikking: In vers 11 staat beschreven hoe God bij de roeping van Jeremia hem een amandelboom aanwijst. De amandelboom is de eerste boom in het Midden Oosten die na de winter bloeit. In onze regio is het misschien moeilijk om een amandeltak te krijgen. Maar we hebben wel voorjaarsbloeiers, de eerste boodschappers van nieuw leven in het seizoen. Uit de donkere bol bloeit nieuw leven op.

Meditatieve gedachten: Geroepen als profeet zoals bloesem de lente roept, Luister nieuw bewustzijn.

Gebedspunten jongerenwerk YFC Goeree-Overflakkee (februari 2024)

Beste bidder, Hieronder weer een aantal gebedspunten, bedankt voor het meebidden! Een hartelijke groet van het Yfc-team.

We zijn God dankbaar...

- dat we iemand hebben gevonden die het benodigde laswerk aan de onderkant van de bus wil doen.
- omdat we merken dat best veel jongeren zich vrij voelen om persoonlijke dingen te delen.
- dat Gersom al zijn taken weer kan oppakken.
- dat we steeds meer contact hebben met de scholen.
- voor de positieve betrokkenheid van de gemeente Goeree-Overflakkee.
- voor de eerste avond met betrokkenen in Ooltgensplaat, deze avond was heel waardevol.
- voor al onze enthousiaste en betrokken medewerkers.
- voor de kerken die betrokken zijn op ons werk en dat dit er steeds meer worden.
- dat we het jaar 2023 financieel zo goed af hebben kunnen sluiten dankzij alle giften.

Graag gebed...

- voor het onderhoud van de bus.
- om wijsheid voor het straatteam om op de goede manier om te gaan met de persoonlijke dingen die de jongeren delen.
- om Gods helende nabijheid in het gezin van Gersom.
- om inzicht hoe we het contact met de scholen goed kunnen uitbreiden.
- voor het toekennen van de subsidie die we bij de gemeente hebben aangevraagd.
- voor een goede opstart in Ooltgensplaat en voldoende mensen om ook daar de bus te bemannen.
- om extra mensen voor onze straatteams in alle kernen waar de bus staat.
- om wijsheid hoe we het beste met de kerken kunnen samenwerken.
- voor extra financiën, zodat we kunnen uitbreiden met een extra jongerenwerker.
- voor Ariëtte die een maand studieverlof mag opnemen. Dat ze haar werk voor even los kan laten en dat het een gezegende tijd mag zijn.

1 Johannes 4:11

Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.