

Zondag 11-02-2024
Esthomih

Weekbrief

Ochtenddienst 09.30 uur
Ds. T. Bos
“Hoor!”

Avonddienst 18.30 uur
Ds. E.A. van Hoof
“Het Imago Dei is zoek!”

Alle diensten worden uitgezonden via SLOGO (RTV SLOGO – 105.6 FM / Kabel 105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.

[klik hier om live mee te kijken](#)

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl

Orde van dienst

Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet.

Ochtenddienst

Kerkenraadslid: Steven van Kooten

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: PS 92:7,8

Votum en groet

Zingen: DGO 031

Kinderlied: HH 348

*De kinderen van 4-12 jaar gaan
naar hun eigen kinderdienst*

Inleiding op de dienst

Zingen: HH 233:2,4

Morgengebed

Zingen: OPT 301:1,2

Schriftlezing: Markus 4:1-20 (NBV21)

Zingen: WK 279

Verkondiging

Zingen: WK 282

Dankgebed en Voorbeden

Slotzang: PS 85:3,4

Zegen

Muziek na de dienst

Collecte (*bij de uitgang*)

Avonddienst

Kerkenraadslid: Steven van Kooten

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: PS 84:1,2,3

Votum en groet

Zingen: NLB 314

Inleiding op de dienst

Zingen: OPW 369

Avondgebed

Schriftlezing: Genesis 1:26-31

1 Petrus 1:14-16

Zingen: OPW 464

Verkondiging

Zingen: NLB 885

Dankgebed en Voorbeden

Zingen: NLB 705

Slotzang: NLB 425

Zegen

Muziek na de dienst

Collecte (*bij de uitgang*)



Digitale collecte:

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,

NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden,

via de GIVT-app of scan de QR-code hiernaast.

*“Neemt van uw bezit een heffing voor de Here;
ieder zal deze gewillig van hart opbrengen als heffing voor de Here.”*

Agenda

Zondag 11 februari

09.30 uur Ds. T. Bos

11.00 uur GAAV Jeugdzolder

18.30 uur Ds. E.A. van Hoof

Maandag 12 februari

13.00 uur Gebedsgroep

Dinsdag 13 februari

09.00 uur Open Kerk

19.30 uur Gospelkoor

Woensdag 14 februari

Donderdag 15 februari

Vrijdag 16 februari

Zaterdag 17 februari

Zondag 18 februari

09.30 uur Ds. N. van der Leer

18.30 uur Ds. G. Mink

Gebed gevraagd voor:

Br. A. Bijloo,

Aad Bijloo ligt nog een periode in het ziekenhuis. Onduidelijk wanneer en waar hij naar toe overgeplaatst wordt. Graag uw gebed en bemoediging. Post mag naar het thuisadres. Dit wordt meegenomen.

Jarig 12-02 - Br. C. de Jong,

Jarig 13-02 - Zr. J. van Soest - Westdijk,

Vandaag 11-02 - In de ochtenddienst gaat voor ds. Th. Bos, missionair predikant in de Bethlehemkerk in den Haag. In de avonddienst preekt ds. E.A. van Hoof, onze voormalige predikant.

Buurtkast Ouddorp - Denkt u aan de buurtkast welke te vinden is aan de Julianaweg 40 in Ouddorp? We zoeken het liefst houdbare producten. Je kan denken aan o.a.: rijst, pasta, thee, soep in blik, tandpasta, maandverband, afwasmiddel, wc-papier enz.. Je pakt eruit wat je nodig hebt (max. 3 producten per keer) en legt erin wat je kunt missen of wilt ruilen. Met het buurtkastje help je elkaar en voorkom je verspilling. Kun je iets missen of heb je iets over wat je zelf niet gebruikt? Breng het naar de buurtkast. Op zondag is deze buurtkast gesloten, van maandag t/m zaterdag geopend wanneer het buiten licht is.

Onderwijsavond - D.v. donderdag 15 februari organiseert de taakgroep onderwijs een avond met als spreker Dick Pieterman. Het onderwerp is: Jezus en de Heilige Geest. Dit heeft alles te maken met de inhoud van het boek dat door momenteel door de groeigroepen wordt gebruikt. Deze avond is bestemd voor alle gemeenteleden maar zeker voor degenen die tot een groeigroep behoren. Dus weest allen welkom! We beginnen om 19.30 en koffie is er een kwartier eerder. Iedereen heeft het tegenwoordig erg druk. Daarom: zet alvast de datum van de volgende studieavond in je agenda. Donderdag 18 april hoopt ds. Paul Visser te spreken over de Heilige Geest. De H.G. is zo belangrijk en er is zoveel over te zeggen dat we er graag 2 avonden aan willen besteden. Aad Bijloo

Collectanten gezocht voor Leger des Heils - Het Leger des Heils zoekt collectanten om in Ouddorp te collecteren. De collecte is in november 2024. Al vele jaren is in Ouddorp niet gecollecteerd voor het Leger des Heils. De opbrengst van de jaarlijkse collecte gaat naar de buurthuiskamers, die het Leger des Heils overall in het land heeft. Zie <https://www.legerdesheils.nl/buurtwerk>. De collectecoördinator is Guus Oomes, guusennanoomes@gmail.com Tel. 0187-485288 Mobiel/whatsapp: 0647-403833

Verzoek kinderwerk - Wie is uw “biddende handen” kind of jongere? In september heeft u een biddende handen kaartje mee kunnen nemen met daarop de naam van één van onze kinderen of jongeren. Graag willen wij u bemoedigen om het kind of de jongere te laten weten dat u voor ze bidt. Het zou geweldig zijn als het kind of de jongere u nog iets kan vertellen waar u specifiek voor zou kunnen/mogen bidden. Stuur anders een kaartje om te laten weten dat u bidt. Adres is op te vragen bij Martha Witkamp.

Bedankt - Waarde broeders en zusters, Hierbij dankt het bestuur van de Ring Zuidwest Nederland u hartelijk voor het organiseren van de Ringdag 2024. Een prachtige dag waar alle deelnemers van genoten hebben, zowel van het programma als van uw gastvrijheid. Geloven bracht ons letterlijk in beweging. Dank aan en waardering voor alle broeders en vooral zusters die aan de organisatie van deze dag hebben meegewerkt. Het bestuur van de Ring Zuidwest Nederland

Comforters maken & sokken breien voor ons zendingsproject - Het enthousiasme waarmee rondom de Ringdag vele lappen stof gegeven zijn voor het maken van comforters voor hulpwerk in Oekraïne, heeft geleid tot het initiatief om ook in onze gemeente comforters te gaan maken. Comforters zijn gestikte dekens, met aan de bovenkant een patroon van vierkante lapjes. Pie van Oostenbrugge en Hermineke Klein staan in de startblokken om aan de slag te gaan, samen met u. Wanneer u interesse en mogelijkheden hebt om hieraan mee te werken, kunt u zich bij hen melden, tel.nr. van Pie, 492139. In overleg gaan we kijken welke dag meest geschikt is voor alle deelnemers. Het leuke is dat iedereen wel iets kan doen om een comforter te maken! De lapjes moeten allereerst geknipt worden en met de strijkbout gladgestreken. Natuurlijk is er de taak van het naaien, maar ook het leggen van de patronen voor een mooi geheel hoort erbij. Tot slot moeten de verschillende lagen van de deken aan elkaar geknoopt worden - en dat is per definitie een (leuk) gezamenlijk karweitje. Naast de comforters is er vanuit Doopsgezind Wereldwerk de vraag om gebreide warme sokken, in allerlei maten. Het is de bedoeling deze in september naar Oekraïne te brengen. Hierbij dus een oproep om u in te zetten door het breien van sokken: kindermaten en voor volwassenen (dames&heren). U kunt de sokken inleveren bij de kerkzolder, graag per paar aan elkaar bevestigen en een briefje erbij doen met de maat. Ook restjes wol en lappen stof voor comforters kunnen daar neergezet worden.

Ochtenddienst

PS 92:7

Zoals de cederbomen hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn, zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht. Hun lot zal in zijn hand zijn.

PS 92:8

Zij zullen vruchten dragen voor 's HEREN heiligdom
tot in hun ouderdom, tot in hun grijze dagen.
Welsprekend is hun leven: God is hun heil, hun rots!
Ik loof de daden Gods, zijn recht is hoog verheven.

DGO 031:1

In de Heer schep ik mijn vertrouwen, tot Zijn eer klinkt mijn gezang.
Op Hem bouw ik en vertrouw ik, op Hem hoop ik mijn leven lang.
Op Hem hoop ik mijn leven lang.

DGO 031:2

Lof en eer en aanbidding voor U, groot en machtig God en Heer.
'k Wil u prijzen, eer bewijzen, 'k wil u loven, ja telkens weer.
Ik wil U loven, ja telkens weer. Amen.

HH 348

Refrein 1:

Jezus is het Licht der wereld, Jezus is het levend Woord.
Jezus is de goede Herder, Jezus is het Lam van God.
Jezus is het levend Water, Jezus is het levend Brood.
Jezus is de ware Wijnstok, Jezus is de Zoon van God.

Hij kent ons als geen ander, Hij weet wie we zijn.
Hij weet hoe wij ons voelen, Hij was een mens als wij.
Hij deelt in onze vreugde en Hij kent ons verdriet.
Nee, er is niemand zoals Hij.

Refrein 2:

Jezus is de Messias,
Jezus is de Bruidegom.
Jezus is de Hogepriester,
Jezus is het Lam van God.
Jezus is de Zoon des mensen,
Jezus is de Weg tot God.
Jezus is de Overwinnaar, Jezus is de Zoon van God.

Hij is aan kruis gestorven,
Hij droeg daar onze schuld.
Hij gaf zijn eigen leven,
Hij heeft de wet vervuld.
Gestorven en begraven
maar ook weer opgestaan.
Ja, Jezus leeft in eeuwigheid.

(Refrein 2)

Jezus is de Messias,
Jezus is de Bruidegom.
Jezus is de Hogepriester,
Jezus is het Lam van God.
Jezus is de Zoon des mensen,
Jezus is de Weg tot God.
Jezus is de Overwinnaar,
Jezus is de Zoon van God.

HH 233:2

Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

HH 233:4

Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in need'righeid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de winds'len sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.

OPT 301:1

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

OPT 301:2

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

WK 279:1

Heer, spreek mij aan, zodat ik hoor,
ik buig mijn hoofd, ik neig mijn oor.
Trek door de akker van mijn hart,
trek door mijn zonden, zwaar en zwart,
uw langgerekte, diepe voor.

WK 279:2

Heer, spreek mij aan zodat ik hoor,
maak open mijn gesloten oor;
Gij zaait uw woord als zuiver zaad,
uw Geest is als de wind die waait,
uw Rijk het koren dat Gij maait.

WK 279:3

Heer, spreek mij aan zodat ik hoor,
spreek zacht in mijn ontsloten oor.
Al zie ik U, de zaaier, niet,
ik hoor U wel, Gij zaait een lied
dat hoger groeit dan mijn verdriet.

WK 279:4

Heer, nu spreekt Gij zó dat ik hoor:
Gij zingt en zaait en zaait maar door!
Gij zaait geen zaad zo hart als steen,
Gij zaait een lied, veel meer dan één -
het zingt van vreugde om mij heen!

WK 282:1

Het Woord van God brengt goede vruchten voort,
in ieder mens die luistert naar uw woord;
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht:
het keert niet onvervuld terug.

WK 282:2

Beproof mijn hart dat voor u openligt;
niets is verborgen voor uw aangezicht.
Dat elke stem die U nog tegenstreeft,
moet zwijgen als U tot mij spreekt.

WK 282:3

De stem van liefde die in stilte spreekt;
een woord van wijsheid dat mij richting geeft.
De Geest die troost en mij in waarheid leidt;
diep in mijn hart uw woorden schrijft.

WK 282:4

O levend brood dat al mijn honger stilt,
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil.
Dit hemels brood, het mens geworden Woord,
is Christus die ik toebehoor.

PS 85:3

Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de HERE die ons zegent met zijn goed.

PS 85:4

Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

Avonddienst

PS 84:1

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

PS 84:2

Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

PS 84:3

Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

NLB 314:1

Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

NLB 314:2

Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

NLB 314:3

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

OPW 369:Refrein:

Door uw genade, Vader,
mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in uw nabijheid
en dankzij uw Zoon;
dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor uw troon.
Komen wij voor uw troon.

Nooit konden wij zonder zonde
voor U staan.
Maar in uw Zoon zijn wij schoon
door het bloed van het Lam.
Nooit konden wij zonder zonde
voor U staan.
Maar in uw Zoon zijn wij schoon
door het bloed van het Lam.

Refrein:

Door uw genade, Vader,
mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in uw nabijheid
en dankzij uw Zoon;
dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor uw troon.
Komen wij voor uw troon.
Komen wij voor uw troon.
Komen wij voor uw troon.

OPW 464:1

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

OPW 464:2

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

OPW 464:3

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

NLB 885:1

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

NLB 885:refrein

Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

NLB 885:2

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

NLB 885:refrein

Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

NLB 705:1

Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster, de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja, de Drie-enige in zijn troon!

NLB 705:2

Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.

NLB 705:3

Ere zij de Heer der engelen, ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken; aarde en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja, loof de koning, heel zijn kerk!

NLB 705:4

Halleluja, lof, aanbidding brengen engelen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja, lof zij U der Heren Heer!

NLB 425:1

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.