

Woensdag 13-03-2024
Biddag

Liturgie

Avonddienst 19.30 uur
Ds. T. Koelewijn

Alle diensten worden uitgezonden via SLOGO (RTV SLOGO – 105.6 FM / Kabel 105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.

[klik hier om live mee te kijken](#)

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl

Kerkenraadslid: Ben Scholten

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: NLB 65: 1,5,6

De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

Gij komt het dorre land doorschrijden
met water uit uw beek
en tot een rijke oogst bereiden,
uw voetstap maakt het week.
Gij druipt uw zegen in de voren,
Gij roept het kiemend graan;
zo wordt het brood voor ons geboren
waar Gij zijt voorgegaan.

Gij kroont het jaar van uw genade.
Waar Gij getreden zijt
tooit de woestijn zich met een wade,
de heuvels zijn verblijd.
De weidegrond is wit van schapen, het dal van koren blond.
Dit is het land door U geschapen, uw lof schalt in het rond.

Votum en groet

Zingen: NLB 985

Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!

Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,
zonnen en manen en heel het firmament!
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,
machten en krachten, maak zijn naam bekend!

Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!

Inleiding op de dienst

Zingen: NLB 139: 1,2,14

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Doorgrond, o God, mijn hart;
het ligt toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

Avondgebed

Schriftlezing NBV

O.T. Psalm 145: 1-9 ; 14-16

N.T. Matteus 6: 25-34

Zingen: NLB 680: 1,4,5

Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods, daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, lichtengel, in de nacht van onze geest, verward en trots.

Hoor, heilige Geest, wij roepen U! Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort, wek ons tot leven, hier en nu.

O heilige Geest, wij zijn verblijd: Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond, ten teken dat Gij bij ons zijt.

Verkondiging

Zingen: NLB 981: 1,3,4,5

Zolang er mensen zijn op aarde, zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader, wij danken U voor al wat leeft.

Gij voedt de vogels in de bomen, Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen en al mijn dagen zijn geteld.

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, zijn lichaam is het levend brood.

Daarom moet alles U aanbidden, uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Dankgebed en Voorbeden

Slotzang: NLB 978

Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren, het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Gij roept het jonge leven wakker, een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam een kostbaar brood in uwe naam.

Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis.

Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.

Zegen

Muziek na de dienst

Collecte (bij de uitgang)