

Vanuit de FC - Vanaf vandaag zal weer worden gecollecteerd tijdens de eredienst. Graag maken we als Financiële Commissie gebruik van de gelegenheid om u te wijzen op de verschillende manieren waarop u ook uw collectegeld en giften kunt geven:



Overmaken op ons bankrekeningnummer NL13 RABO 0351 2642 72 t.n.v. Doopsgezinde gemeente Ouddorp; via het scannen van de QR code hiernaast of via de Givt-app. Wel willen we u informeren dat op uw gift via de Givt app transactiekosten en service kosten in mindering worden gebracht. Op een gift van € 100 wordt € 5,77 ingehouden en wat dus niet terecht komt bij onze gemeente en daarom geen gunstige manier van geven.

Ook is het mogelijk middels automatische incasso uw bijdrage te geven, informatie hierover ligt in het folderrek bij de uitgang of spreekt u een lid van de Financiële Commissie aan: Carina Boon, Marjan v.d. Nieuwendijk, Gabriëlle Tanis of Miranda Grinwis. Verder kunnen we nog de volgende opbrengsten met u delen: Youth for Christ G-O €691,17; nieuw onderkomen De Ark in Kyiv Oekraïne €814,30; Vluchtelingenkamp Porto Astro (CRR) Joran Tanis € 908,01 en de Biddag offeranden € 2.611,30. We zijn heel dankbaar voor alle ruimhartige giften, maar hier staat wel tegenover dat de collecten bestemd voor de eigen gemeente achterblijven op de begroting:



KOEH - In het jubileumjaar komt Kom Over En Help naar u toe! We ontmoeten u graag tijdens een van de vier Oost-Europese regiobijeenkomsten. Voor iedere bijeenkomst hebben we een gevarieerd programma samengesteld. Zo zijn er partners uit Oost-Europa aanwezig waarmee we in gesprek gaan. Ook worden er muzikale bijdragen geleverd en krijgt u een beeld bij het jubileumproject door middel van een video. Op deze manier geven we een unieke impressie van ons werk en staan we met dankbaarheid stil bij ons 50-jarig jubileum. Na afloop van het officiële programma is er ruimte voor ontmoeting onder het genot van een hapje en een drankje.

[Data en locaties:](#)

Woensdag 10 april 2024 | Dirksland | Hervormde gemeente, Ring 2
Partner uit Armenië en Oekraïne. Muzikale omlijsting: Oekraïens koor
Tijd: van 19:30 uur – 21:00 uur. Aanmelden is niet nodig. Tot dan!

We verzamelen al meer dan 30 jaar kleding voor Kom Over en Help, hier voor zijn ze ons heel dankbaar. Zo juist hebben ze een jubileum reis gehad naar Moldavië, waar ik bij was. Het is indrukwekkend om te zien hoe de projecten daar een belangrijk getuigenis zijn in hun omgeving. Het mooie is dat KOEH in het jubileum jaar naar Goeree Overflakkee komt om over hun dienende zendingswerk te vertellen, u bent van harte uitgenodigd. Meer info kunt u vragen aan Rini

Oproep - We zijn op zoek naar iemand die posters bij winkels wil ophangen (ongeveer 15 exemplaren) om bijzondere diensten, zoals Pasen, Pinksteren, Samendiensten etc. onder de aandacht te brengen. Graag aanmelden bij Ineke Nagtegaal 06-52272161 of per mail redactieperspectief@doopsgezindoudorp.nl

Vooraankondiging collecte Gevangenezorg Nederland zondag 14 april -

Gevangenezorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. Ruim 650 vrijwilligers gaan op bezoek bij gevangenen en hun familieleden. Wij geloven in en werken aan herstel. Om hulp te kunnen blijven bieden zijn financiële middelen hard nodig. Wij vragen om uw steun en voorbede! Van harte aanbevolen.

Zendingsproject Oekraïne - Van Oleksii Makaiov, de rondreizende dominee die zorgdraagt voor de beide 'shelters' (verblijven om op adem te kunnen komen of afstand van het oorlogsgeweld als onderdeel van het doopsgezind hulpwerk door de gemeente 'Ark' in Kyiv) ontvangen wij een Paasboodschap: Met Pasen vieren we de Opstanding en dat is het hoogtepunt en de vreugdevolle afsluiting van de Goede Week. In de Goede Week staat het lijden van Jezus Christus centraal. Onze Goede Week in Oekraïne duurt nu al twee jaar. De nacht in Getsemané eindigde vooralsnog niet, maar veranderde in een eindeloze en zeer donkere nacht. De apostel Petrus zegt in zijn brief dat de Heiland afdaalde in de hel en de gevangenen van de dood bevrijdde, maar veel Oekraïners zijn nog steeds gevangen. Wij christenen zijn gewend om het aardse en het hemelse, het vleeselijke en het geestelijke, met elkaar te vergelijken. Juist nu is dit heel relevant voor ons. We proberen met geloof de - voor het menselijk oog onzichtbare - overwinning van Christus te vieren, terwijl er een verschrikkelijke oorlog gaande is in de aardse wereld. We verkondigen de overwinning op de dood, terwijl onze realiteit is dat de dood overal om ons heen is. Maar toch, kijkend naar de opstanding van Christus, naar de overwinning van Christus, geloof ik dat de dag zal komen waarop het licht de duisternis zal overwinnen, het goede het kwade zal overwinnen, de waarheid de leugens zal overwinnen, de vrijheid gevangenschap en marteling zal overwinnen en er, in plaats van lijden, een echte feestdag zal zijn.
Christus is opgestaan! Jezus leeft!
Zonde heerst niet - maar gerechtigheid en vrede in Christus.
De dood heeft geen macht - het Leven is in Christus.
De duivel heeft geen macht - Christus heerst en zal zijn in alles.
Christus is opgestaan!