

Zondag 04-08-2024
10e zondag na Trinitatis

Weekbrief

Ochtenddienst 09.30 uur
Br. T. Stortenbeker

Avonddienst 18.30 uur
Br. H. ten Voorde

Alle diensten worden uitgezonden via omroep Archipel (RTV SLOGO - 105.6 FM / Kabel 105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.

[klik hier om live mee te kijken](#)

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl

Orde van dienst

Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet.

Ochtenddienst

Kerkenraadslid: Geoff Flikweert

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: PS 33:1,2

Votum en groet

Zingen: PS 33:7,8

Kinderlied: HH 101

*De kinderen van 4-12 jaar gaan
naar hun eigen kinderdienst*

Inleiding op de dienst

Zingen: OPW 244 (2x)

Morgengebed

Schriftlezing: Psalm 40 (NBV21)

Zingen: HH 420

Verkondiging

Zingen: HH 418

Dankgebed en Voorbeden

Slotzang: NLB 425

Zegen

Muziek na de dienst

Collecte (*bij de uitgang*)

Avonddienst

Kerkenraadslid: Geoff Flikweert

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: NLB 100:1-4

Votum en groet

Zingen: OPW 167

Inleiding op de dienst

Zingen: NLB 133:1,2

Avondgebed

Zingen: NLB 305:1-3

Schriftlezing: Mat. 26:1-16 (NBV21)

Zingen: NLB 563:1-4

Verkondiging

Zingen: NLB 558:1-3

Dankgebed en Voorbeden

Slotzang: PS 45:1,4

Zegen

Muziek na de dienst

Koffiemoment ontmoetingsruimte

Collecte (*bij de uitgang*)



Digitale collecte:

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,

NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden,

via de GIVT-app of scan de QR-code hiernaast.

“Zo zal dan een ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God.”

Agenda

Zondag 04 augustus

09.30 uur Br. T. Stortenbeker

11.15 uur Duitstalige dienst

18.30 uur Br. H. ten Voorde

Maandag 05 augustus

13.00 uur Gebedsgroep

Dinsdag 06 augustus

Woensdag 07 augustus

Donderdag 08 augustus

Vrijdag 09 augustus

Zaterdag 10 augustus

Zondag 11 augustus

09.30 uur mw. Ds. D. Hoekstra

11.15 uur Duitstalige dienst

18.30 uur Br. E. Bruggeman

Gebed gevraagd voor:

Zr. T. van Erkelens,

Zr. R. Papavoine,

Zr. C. Redert,

Zr. J. Verduijn,

Een meelevende groet voor:

GGZ Delfland T.n.v. Britt Bruggeman,

Zr. C.J. de Jong-Sandifort,

Zr. C. Roozemonde-Rijnbrand,

Zr. P. (Tula) Smink-Bakopoulou,

Br. T. van de Steenhoven,

Br. J. Westdijk,

Jarig 10-08 - Br. A. de Vlaming,

Vandaag 04-08 - In de ochtenddienst gaat br. T. Stortenbeker uit Dordrecht voor en in de avonddienst br. H. ten Voorde uit Hellevoetsluis.

Voedselbank - We doen weer een oproep aan u allen, om de voedselbank te gedenken met uw giften. Graag houdbare etenswaren. Let u ook op de houdbaarheidsdatum. Uw gave komt goed terecht bij de medemens die het minder heeft. De krat in de kerk staat klaar!

Gezocht: coördinator koffie op zondag - Vanaf september zal ik stoppen als coördinator van het koffiedrinken rondom de kerkdiensten. Willen we als gemeente gastvrijheid en deze momenten van contact blijven bieden aan (vakantie)gasten en trouwe koffiedrinkers? Zonder een opvolger kan dit helaas niet blijven bestaan. Wie gaat het vanaf september van mij overnemen? Bij vragen en interesse graag contact opnemen met Denise, 0648820969.

Intekenen voor de Gebedsmarathon op zaterdag 31 augustus 09:00 uur tot zondag 1 september 09:00 uur - Bidden is tijd apart zetten voor en met God.

Samen bidden, samen voorbede doen, samen ontdekken wat God van ons vraagt en welke weg we met Hem mogen gaan. We nodigen u van harte uit om één of meerdere uren te komen bidden. Elk uur is er een gebedsleider aanwezig bij wie u kunt aansluiten. **De intekelijsten liggen in de hal van de kerk. Tekent u, teken jij ook een uurtje in om samen te bidden?** Vorig jaar hebben veel deelnemers al mogen ervaren hoe bijzonder en krachtig het gezamenlijke gebed was. Het heeft zijn uitwerking zeker niet gemist. Wellicht was u er vorige keer niet bij? We bidden ervoor dat het u deze keer wel mag lukken om erbij te kunnen zijn. En bent u op vakantie? We verzorgen ook graag een digitaal gebedsuur. Laat het ons weten dan zorgen we ervoor dat u ook op vakantie mee kunt doen. Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze stellen aan Marijn Nap of Martha Witkamp

Gebedspunten Zendingsproject Oekraïne – vanuit onze verbondenheid met pioniersgemeente Ark in Kyiv graag uw gebed voor:

- Ds. Serghei Philipov, dat er een positieve beslissing wordt genomen over zijn militaire registratie, zodat hij de gemeente kan blijven dienen en niet in het leger.
- Zijn vrouw Nastia en dochter Stefanie van 2 jaar, die in Duitsland verblijven. Nadat Stefanie in mei voor het eerst in Oekraïne was, beleeft het gezin de derde zomer dat ze gescheiden van elkaar leven.

Pastoraat - Te bereiken via: bezoekcoordinator@doopsgezindoudorp.nl of zorgpastoraat@doopsgezindoudorp.nl Er wordt dan contact met u opgenomen.

Huwelijk - Beste gemeenteleden, Velen waren al op de hoogte, maar op vrijdag 2 augustus gaan wij trouwen. Voordat wij lid werden van de Doopsgezinde Gemeente waren wij al bezig met het organiseren van onze bruiloft en hebben dan ook een inzegeningdienst op onze trouwlocatie georganiseerd. Een aantal leden van de kerkenraad zal namens de gemeente hierbij aansluiten. Via deze weg willen we u allen toch ook op de hoogte brengen van ons aankomende huwelijk. Hartelijke groet, Christiaan en Manon

Ochtenddienst

PS 33:1

Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's HEREN recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren
door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare
bij de klank der snaren,
steekt de loftrompet.

PS 33:2

Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde
overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heemlen hoog verheven,
vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

PS 33:7

Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen,
Hij laat niet verkwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven
wil de HERE laven
wie ontbering lijdt.

PS 33:8

Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heilige naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid. God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten nu en voor altijd.

HH 101

Refrein:

Als je bidt zal Hij je geven.
Als je klopt aan de deur
zal Hij open doen.
Als je zoekt dan zul je 't vinden.
Halleluja.
Halleluja, halleluja,
halleluja.

Als je de Vader vraagt om 'n brood,
geeft Hij je zeker nooit een steen.
Al je gebeden klein of groot,
heus, Hij vergeet er niet één. (Refrein)

Als je mijn Vader iets wil vragen,
vraag in mijn Naam, Ik zal het doen.
Ik ben met je alle dagen,
Ik ben dezelfde als toen. (Refrein)

OPW 244 (2x)

Welzalig de man, die niet wandelt
in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters,
maar aan des Heren wet
zijn welgevallen heeft.
En diens wet overpeinst
bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom
geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd,
welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

HH 420

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind,
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind,
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan,
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

HH 418

Refrein:

God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. (Refrein)

NLB 425:1

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden,
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord.
Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal,
door liefde gedreven,
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal.

Avonddienst

NLB 100:1

Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijksdomein,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

NLB 100:2

Roep uit met blijdschap: 'God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.'

NLB 100:3

Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

NLB 100:4

Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

OPW 167

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

NLB 133:1

Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
van 't zelfde huis als broeders samenwonen.
Eén liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die de priester wijdt.

NLB 133:2

Als olie die Aärons baard en kleren
met geur doordringt, zo is de gunst des Heren
voor wie eendrachtig samen zijn.
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein
op Hermons top en daalt op Sion neer.
't Wordt al een tuin voor God de Heer.

NLB 305:1

Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

NLB 305:2

Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

NLB 305:3

Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

NLB 563:1

De geur van mirre hangt
in milde overdaad
en schrijft met groots gebaar
waarvoor de liefde staat:
zij bouwt een monument,
legt bloemen op een graf.
Mijn afscheid geldt de mens
die mij ooit alles gaf.

NLB 563:2

Heeft niet diezelfde geur
als kind hem al omhuld?
Een wolk van mirre heeft
Zijn kribbe rijk gevuld.
Een wijze gaf het aan,
Sprak woordeloos van rouw
Als teken hoe Hij ooit
Zijn einde vinden zou.

NLB 563:3

Ik spaarde levenslang
de balsem in mijn kruik,
mijn laatste zorg en wens,
naar het aloud gebruik.
Dit leven met de dood
is afgelegd sinds Hij
mij al zijn liefde bood.
Zijn sterven maakt mij vrij.

NLB 563:4

Het weten van zijn dood blijft mij mijn leven bij.
Maar wie komt in mijn uur en zalft met liefde mij?
Hij die van het begin tot aan het bittere end
de koninklijke geur van pure mirre kent.

NLB 558:1

Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God,
Kyrie eleison.

NLB 558:2

Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.

NLB 558:3

Om de zalving door een vrouw,
vreugdeolie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.

PS 45:1

Met luider stem breng ik de koning hulde
omdat zijn beeld mijn hart en ziel vervulde,
mijn tong rept als een snel bestuurd pen
van hem wiens gratie ik niet waardig ben!
Als gij, o koning, spreekt, is dat verhoring,
de woorden van uw mond zijn vol bekoring,
voor eeuwig en altoos door God bemind,
zijt gij veel schoner dan een mensenkind.

PS 45:4

Gij gaat gehuld in geur van specerijen,
waar gij verschijnt ontwaken speelse reien.
Uw lof weerkaatst in zalen van ivoor,
hoogwelgeboren vrouwen gaan u voor -
en zie de koningin staat aan uw zijde,
stralend als goud, verliefd op uw geleide....
Luister, o dochter, luister en vergeet
hoe gij van oorsprong en geboorte heet.