

# Diensten rondom Kerst 2024



## **Doopsgezinde Gemeente Ouddorp**

**dinsdag 24 december 2024 - 20.00 uur**  
**Thema: Levenslicht**

**woensdag 25 december 2024 - 10.00 uur**  
**Thema: Ook familie van Jezus? - Levenslicht**

**donderdag 26 december 2024 - 10.00 uur**  
**Thema: De herders zien  
Gods goedertierenheid**

## **Voorgangers en kerkenraadsleden:**

Kerstnachtdienst: Ds. J. Sminck / Steven van Kooten

Kerstmorgendienst: Ds. L. Krüger / Geoff Flikweert

2<sup>e</sup> Kerstdag morgendienst Zr. M. Witkamp / Bram Vos

Aan deze feestelijke Kerstdiensten zullen diverse musici en mensen uit de gemeente meewerken.

*Nu is het zover - het is Kerst en de vierde adventskaars brandt.*

*De afgelopen vier weken stond het liturgische bloemenstuk in het teken van de symbolische hemelladder en de boodschap: "God komt naar ons mensen toe - van boven uit de hemel naar de aarde."*

*Aan de voet van de ladder staat nu een houten bak met stro en linnen, die de kribbe voorstelt. God maakt zich "klein" - Hij wordt het Kind dat licht wil brengen aan alle mensen op aarde.*

*Dat is het goede nieuws van Kerst: God geeft ons LEVENSLICHT in Zijn Zoon Jezus Christus - toen en nu.*

*De ster aan de top van de ladder wijst de weg en de bloemen geven aan dat er altijd een reden is om te vieren: HET IS KERST - geen duisternis is zo donker dat God die niet kan verlichten.*

## **Kerstnachtdienst - 24 december 2024 - 20.00 uur**

### **Inleidende muziek**

#### **Samenzang - Als alles duister is (3x) *koor komt lopend binnen***

Als alles duister is, ontsteek dan een Lichtend vuur,  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Als alles duister is, ontsteek dan een Lichtend vuur,  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

### **Votum en groet**

#### **Samenzang - Daar is uit 's werelds duist're wolken**

Daar is uit 's werelds duist're wolken  
een Licht der Lichten opgegaan.

Komt tot zijn schijnsel, alle volken,  
en gij, mijn ziele, bid het aan!

Het komt de schaduwen beschijnen,  
de zwarte schaduw van de dood.

De nacht der zonde zal verdwijnen,  
genade spreidt haar morgenrood.

O Vredevorst, Gij kunt gebieden  
de vreed' op aard' en in mijn ziel!

Doe alle volken tot U vlieden,  
dat al wat ademt voor U kniel!

Des Heren ijver zal bewerken,  
dat Hij de zetel, U bereid,  
met recht en met gericht zal sterken.

Hem zij de lof in eeuwigheid!

### **Welkom**

## **Samenzang - Door het donker hier gekomen**

Door het donker hier gekomen,  
aangetrokken tot het licht,  
willen wij het Kind bezingen  
dat op aarde vrede sticht.

In dit Kind staat het te lezen  
hoe God zich ons allen dacht:  
zie de toekomst, hier geboren,  
voor het menselijk geslacht!

In dit Kind is vleesgeworden  
hoe God ook het donker door  
heel zijn goede schepping trouw blijft.  
Deze ster wijst ons het spoor!

En met allen die gegaan  
zijn met de dromen van oudsher,  
zoeken wij naar nieuwe wegen  
bij het lichten van de ster.

Zolang wij nog durven dromen,  
uitzien naar wat toekomst biedt,  
zullen wij ons laten leiden  
door dit Kind, dit licht, dit lied.

## **Gebed**

**In het Bijbelboek Numeri staat:** *Een ster komt op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israël, Hij zal heersen uit Jakob.*

**In Openbaring staat:** *Jezus zegt: 'Ik heb mijn engel naar je toegestuurd om deze dingen aan de christenen te vertellen. Ik ben de Zoon van David. Ik ben de blinkende Morgenster.*

## **Koor - 'Messiah, bright morning star'**

There shall come a Star out of Jacob

*Er zal een ster komen uit Jacob*

a Ruler shall rise out of Israel.

*een Heerser zal opstaan uit Israël.*

A King shall reign and execute justice,

*een Koning zal regeren in gerechtigheid*

a High Priest shall come out of Bethlehem.

*een Hoge Priester zal komen uit Bethlehem.*

Messiah! Messiah! Messiah! Bright Morning Star!

*Messiah! Messiah! Messiah. Blinkende Morgenster.*

Messiah! Messiah! Messiah! Bright Morning Star!

*Messiah! Messiah! Messiah. Blinkende Morgenster.*

Bright Morningstar we long to see

*Blinkende Morgenster, wij verwachten*

Your appearance in the east.

*uw verschijning in het oosten.*

Shining in glory! Shining in glory !

*Schijnend vol glorie! Schijnend vol glorie!*

Blazing with triumph! Blazing with triumph!

*Vlammend van overwinning! Vlammend van overwinning!*

We will rise to worship you.

*We zullen opstaan om U te aanbidden.*

We will rise to worship you.

*We zullen opstaan om U te aanbidden.*

Messiah! Messiah! Messiah! Bright Morning Star!

*Messiah! Messiah! Messiah. Blinkende Morgenster.*

Messiah! Messiah! Messiah! Bright Morning Star!

*Messiah! Messiah! Messiah. Blinkende Morgenster.*

Bright Morningstar, Bright Morningstar

*Blinkende Morgenster. Blinkende Morgenster.*

### **In het Bijbelboek Jesaja (BGT) staat:**

*Zoals uit een oude, omgehakte boom een kleine nieuwe tak kan groeien, zo zal uit de oude familie van David een nieuwe koning komen. De Geest van God zal in Hem zijn. Die koning zal wijs zijn en verstandig. Hij zal sterk zijn en machtig. Hij weet wat God van Hem wil en Hij heeft eerbied voor de Heer. Die koning is een goede rechter. Hij luistert goed naar iedereen voordat Hij een oordeel geeft. Hij oordeelt eerlijk over zwakke mensen en arme mensen behandelt Hij goed. Die Koning straft mensen streng voor hun fouten, met zijn woorden doodt Hij mensen die kwaad doen. Die Koning is altijd rechtvaardig, Hij is eerlijk en trouw. Als die Koning komt, zal er vrede zijn.*

### **Samenzang - Er is een roos ontloken**

Er is een roos ontloken uit barre wintergrond,  
zoals er was gesproken door der profeten mond.

En Davids oud geslacht is weer opnieuw gaan bloeien  
in 't midden van de nacht.

Die roos van ons verlangen, dat uitverkoren zaad,  
is door een maagd ontvangen uit Gods verborgen raad.  
Maria was bereid, toen Gabriël haar groette  
in 't midden van de tijd.

Die bloem van Gods behagen heeft, naar Jesaja sprak,  
de winterkou verdragen als alledorste tak.  
O roos als bloed zo rood, God komt zijn volk bezoeken  
in 't midden van de dood.

### **In het Bijbelboek Lucas (BGT) staat:**

*In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekend gemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de*

*provincie Syrië bestuurde. Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis. Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Bethlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit Bethlehem. Jozef ging samen met Maria naar Bethlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger.*

*Toen Jozef en Maria in Bethlehem waren, werd het Kind geboren. Het was Maria's eerste kind, een jongen. Maria wikkelde Hem in een doek, en legde Hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen.*

*Die nacht waren er herders in de buurt van Bethlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. Opeens stond er een engel tussen de herders en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang. Maar de engel zei: "Jullie hoeven niet bang te zijn, ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie Redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Bethlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie Hem herkennen: het Kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld."*

*En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: "Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt."*

### **Samenzang - Hoor, de eng'len zingen de eer**

Hoor, de eng'len zingen de eer' van de nieuw geboren Heer!  
Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld.  
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,  
zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!  
Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,  
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,

al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,  
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.  
Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

### **We lezen verder in Lucas**

*Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen elkaar: "Kom, we gaan naar Bethlehem. Want God heeft ons verteld wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken." Ze gingen meteen naar Bethlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef en in een voerbak lag het Kind. Toen de herders het Kind zagen, vertelden ze wat de engel over Hem gezegd had. Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het verhaal van de herders. Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden. De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten Hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was precies zoals de engel gezegd had.*

### **Samenzang - De sterre gaat stralen**

Laat ieder het horen, dat eens werd geboren,  
de Redder der wereld, de Heer van 't heelal.  
De engelen melden, in Efratha's velden,  
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal.

Komt, laten wij eren, de Here der Heren,  
zo groot van ontferming en van gena.  
Want Hij wil ons geven, dicht bij Hem te leven.  
De Heiland der Wereld, halleluja!

En herders, zij kwamen bij 'n kribbe tezamen,  
omringden eerbiedig het Kindeke teer.  
De flonk'rende sterre, riep wijzen van verre;  
zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer.



Komt, laten wij eren, de Here der Heren,  
zo groot van ontferming en van gena.  
Want Hij wil ons geven, dicht bij Hem te leven.  
De Heiland der Wereld, halleluja!

## **Kerstoverdenking**

### **Aankondiging collecte bij de uitgang**

#### **Koor/samenzang - Zoekend naar licht**

*Koor:*

Zoekend naar licht hier in het duister,  
zoeken wij U, waarheid en kracht.  
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,  
schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht, schijn door ons heen,  
schijn door het duister.  
Christus, ons licht, Schijn ook vandaag,  
hier in uw huis.

*Mannen:*

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen  
zoekend naar hoop, troost in uw woord.  
Spreek door ons heen tot de verdrukten,  
zo wordt uw stem gehoord.

*Allen:*

Christus, ons licht, schijn door ons heen,  
schijn door het duister.  
Christus, ons licht, Schijn ook vandaag,  
hier in uw huis.

*Vrouwen:*

Zoekend naar brood lijdten zij honger,  
zoekend naar water lijdten zij dorst.  
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,  
U bent de vredevorst.

*Allen:*

Christus, ons licht, schijn door ons heen,  
schijn door het duister.  
Christus, ons licht, Schijn ook vandaag,  
hier in uw huis.

*Koor:*

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,  
zoekend naar warmte zijn velen koud.  
Maak ons een huis van levende stenen,  
schuilplaats door U gebouwd.

*Allen:*

Christus, ons licht, schijn door ons heen,  
schijn door het duister.  
Christus, ons licht, Schijn ook vandaag,  
hier in uw huis.

*Allen:*

Met zoveel gaven aan ons gegeven,  
voor zoveel leed, zoveel gemis.  
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,  
totdat uw rijk hier is.

Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.  
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.

## Dankgebed

### Koor - Jij draagt het Licht

In een donk're wereld dragen wij het Licht,  
hoop voor hen die sterven. Wie wil er gaan?  
Wie zegt hen aan dat Jezus Heer is, redder van de wereld?

Jij draagt het Licht, jij draagt het Licht, jij draagt het Licht.  
Breng het aan de kinderen, kostbaar voor Gods aangezicht.  
Jij draagt het Licht, jij draagt het Licht, jij draagt het Licht.  
Breng de blijde boodschap, doorbreek de duisternis.  
Ga in Jezus' naam, jij draagt het Licht.

Zie je hoe de zonde mensen heeft verblind?  
als miljoenen sterven. Wie wil er gaan?  
Wie zegt hen aan dat Jezus' liefde vol is van ontferming.

Jij draagt het Licht, jij draagt het Licht, jij draagt het Licht.  
Breng het aan de kinderen, kostbaar voor Gods aangezicht.  
Jij draagt het Licht, jij draagt het Licht, jij draagt het Licht.  
Breng de blijde boodschap, doorbreek de duisternis.  
Ga in Jezus' naam, jij draagt het Licht.

Ga en trek de wereld in. Ga en trek de wereld in.

Jij draagt het Licht, jij draagt het Licht, jij draagt het Licht.  
Breng het aan de kinderen, kostbaar voor Gods aangezicht.  
Jij draagt het Licht, jij draagt het Licht, jij draagt het Licht.  
Breng de blijde boodschap, doorbreek de duisternis.  
Ga in Jezus' naam, jij draagt het Licht.  
In de naam van onze Heer, jij draagt het Licht,  
In de naam van onze Heer, jij draagt het Licht,  
Het Licht jij draagt het Licht!

## **Wij ontsteken het Licht (Muziek Stille Nacht)**

1. *In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God en Hij was zelf God. In het begin was Hij al bij God. Al het leven komt van Hem. Het leven dat Hij brengt, is het licht voor de mensen. Hij is het licht dat schijnt in het donker. En het licht heeft het gewonnen van het donker. (Joh 1:1)*
2. *Boven het niet begrijpen en het menselijk vergrijpen, straalt toch het licht.*
3. *Het Licht heeft gewonnen. Het Licht zal winnen. Eens zal het donker verdwijnen.*
4. *Het echte Licht dat ieder mens verlicht, is gekomen in de wereld.*
5. *Jezus zei: Ik ben het Licht voor de wereld. Als je Mij volgt, leef je niet meer in het donker. Dan hoor je bij het Licht dat leven geeft.*
6. *Er zijn mensen die van het licht naar de duisternis gaan - en er zijn mensen die van de duisternis naar het licht gaan. Het gebeurt. Licht-gevende mensen. Vurig en aanstekelijk.*
7. *Mensen die opstaan, omdat ze iets gezien hebben, omdat ze zijn geraakt. Bij hen komt iets aan het licht, dat groter is dan een mens kan bevatten. Niet vanwege hun licht. Nee, niet vanwege hun licht. Vanwege het licht dat Jezus is.*
8. *Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar. Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis.*
9. *Zo moeten jullie ook een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren. (Mat 5:14-16))*
10. *Waar God is, daar schijnt het licht, zelfs wanneer het overal donker is.*
11. *Gods kinderen zijn mensen van het licht, zij wonen in het licht, zij wandelen in het licht, ze zijn op weg naar het licht. Het eeuwige licht.*
12. *Komt, laten wij wandelen in het licht van God. Amen.*

## Zegen

### Zingen - Ere zij God

Ere zij God, ere zij God,  
in de hoge, in de hoge, in de hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde,  
in de mensen een welbehagen.  
Ere zij God in de hoge.  
Ere zij God in de hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde,  
vrede op aarde, vrede op aarde.  
In de mensen, in de mensen  
een welbehagen,  
in de mensen, een welbehagen,  
een welbehagen.  
Ere zij God, ere zij God,  
in de hoge, in de hoge, in de hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde,  
in de mensen een welbehagen.  
Amen, Amen!

### Uitleidende muziek

*De collecte wordt bij de uitgang gehouden en is bestemd voor  
Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee.*

## **Kerstmorgendienst - 25 december 2024 - 10.00 uur**

Inleidende muziek

### **Muziek - Allemanda vivace (J.B. Loeillet)**

#### **Kinderen komen zingend binnen**

Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet,  
zodat de mensen zeggen: God is goed!

Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet,  
zodat de mensen zeggen: God is goed!

God is liefde, God is... God is goed.

#### **Welkom**

#### **Zingen - Komt allen tezamen**

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:

komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die koning.

Het licht van de Vader, licht van den beginne,

zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:

goddelijk kind, gewonden in de doeken!

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die koning.

Zingt aarde en hemel, zingt nu engelenkoren,

zingt alle scharen rondom de troon:

Glorie aan God en vrede voor de mensen!

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die koning.

### **Votum en groet - *gezongen***

Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer.  
Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon.  
Genade en vrede van God, de Vader;  
door Jezus, Zijn Zoon, Immanuël. Hij woont met Zijn Geest in ons.

Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer.  
Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon.  
Genade en vrede van God, de Vader;  
door Jezus, Zijn Zoon, Immanuël. Hij woont met Zijn Geest in ons.  
Hallelujah, hallelujah, amen! Hallelujah, hallelujah, amen!  
Hallelujah, hallelujah, amen! Hallelujah, hallelujah, amen!

### **Inleiding op de dienst**

#### **Zingen - Stille nacht**

Stille nacht, heilige nacht!  
Davids Zoon, lang verwacht,  
die miljoenen eens zaligen zal,  
wordt geboren in Bethlehems stal,  
Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,  
dat zo trouw zondaars mint,  
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,  
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.  
Leer me U danken daarvoor. Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!  
Vreed' en heil wordt gebracht  
aan een wereld, verloren in schuld;  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer!

## **Kindermoment**

### **Zingen - Zijn naam is Jezus**

Zijn naam is Jezus, Jezus is zijn naam.  
Hij is de redder die God aan de wereld geeft,  
dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft. Zijn naam is Jezus.

Voor dit kleine kindje buigen wij ons neer.  
Hij is de Messias, Hij is onze Heer.  
Hij is de Messias, Hij is onze Heer.

Zijn naam is Jezus, Jezus is zijn naam.  
Hij is de redder die God aan de wereld geeft,  
dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft. Zijn naam is Jezus.

Voor die grote Koning buigen wij ons neer.  
Hij is de Messias, Hij is onze Heer.  
Hij is de Messias, Hij is onze Heer.

Zijn naam is Jezus, Jezus is zijn naam.  
Hij is de redder die God aan de wereld geeft,  
dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft. Zijn naam is Jezus.  
Zijn naam is Jezus.

## **Morgengebed**

### **Zingen - O Kindeke klein**

O Kindeke klein! O Kindeke teer!  
Uit hoge hemel daalt Gij neer,  
verlaat Uws Vaders heerlijk huis,  
wordt arm en hulp'loos, draagt een kruis.  
O Kindeke klein! O Kindeke teer!



O Kindeke klein! O Kindeke teer!  
Gij zijt ons uitverkoren, Heer!  
Ik geef U heel het harte mijn,  
och, laat mij eeuwig bij U zijn!  
O Kindeke klein! O Kindeke teer!

### **Schriftlezing Matteüs 1:1-17**

*De afkomst van Jezus Christus*

*1Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. 2Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers, 3Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, 4Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, 5Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isäi, 6Isäi verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, 7Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asaf, 8Asaf verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzziä, 9Uzziä verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia, 10Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amos, Amos verwekte Josia, 11Josia verwekte Jechonja en zijn broers rond het begin van de Babylonische ballingschap. 12Ten tijde van de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiël, Sealtiël verwekte Zerubbabel, 13Zerubbabel verwekte Abiud, Abiud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor, 14Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, 15Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob, 16Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. 17Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties, van David tot aan de Babylonische ballingschap veertien generaties, en vanaf de Babylonische ballingschap tot Christus veertien generaties.*

## **Zingen - Ik zing van licht dat God ons geeft**

Ik zing van licht dat God ons geeft:

het levenslicht voor al wat leeft.

Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?

Wie geeft het aan de mensen door?

*(Batseba)* Een buurvrouw in de koningsstad heeft moeite en verdriet gehad.

Zij wordt de moeder van een zoon

die voorbestemd is voor de troon.

*(Ruth)* Vandaag zegt Ruth: 'Ik blijf bij jou, waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.'

Zo spreekt de hemel met haar stem

en het wordt feest in Bethlehem.

*(Rachab)* Een vrouw die mensen schuilen laat waardoor Gods toekomst verder gaat.

Haar moed loopt als een rode draad

door het verhaal van goed en kwaad.

*(Tamar)* De stam van Juda bleef bestaan, want Tamar is niet weggegaan.

Als hoopvolle en sterke vrouw

bleef zij geloven in Gods trouw.

*(Maria)* Een jonge vrouw uit Nazaret wordt door de hemel opgemerkt.

Maria krijgt een koningskind

omdat Gods nieuwe tijd begint.

Ik zing van licht dat God ons geeft:

het levenslicht voor al wat leeft.

Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?  
Wie geeft het aan de mensen door?

## **Kerstmeditatie**

### **Muziek - Präludium Largo (A. Corelli)**

#### **Zingen - Woord dat was in het begin**

Woord dat was in het begin,  
woord voor elke sterveling.  
Alles is erdoor ontstaan  
hiermee vangt het leven aan.  
Leven, bron van levenslicht,  
licht schijnt daar waar duister zwicht.  
Hij die komt als Gods gezant  
en getuigt van hogerhand,  
van het naderende licht,  
mensenzoon, het Godsgezicht.

Wordt genoemd het ware licht,  
is op ieder mens gericht.  
Niet gekend, die vreemdeling  
niet geliefd en niet bemind.  
Hen zij lof die hem ontvangen  
kind van God zijn, onbevangen  
woorden spreken, woorden doen,  
leven met een visioen.  
Mens voor mens zijn in de nood,  
worden tot een deelgenoot.

## **Dankgebed**

## **Jeugd**

## **Zingen - Over de heuvels**

Over de heuvels en stil in het dal,  
daar staat een kribbe, een schamele stal;  
over de bergen, in 't wit van de nacht,  
daar werd het wonder, het wonder volbracht.  
Glorie, glorie, gloria, Christus is geboren.  
Glorie, glorie, gloria, halleluja!

Vorsten, zij kwamen in pracht en in praal,  
purper, scharlaken en oosterse taal;  
vorsten en volken, zij brachten hun eer,  
't Kind in de kribbe, zo lag het daar neer.  
Glorie, glorie, gloria, Christus is geboren.  
Glorie, glorie, gloria, halleluja!

Eng'len bezingen het lied door de nacht,  
Christus geboren, de vrede gebracht!  
Feest in de hemel en feest op het veld,  
feest op de aarde, de boodschap verteld.  
Glorie, glorie, gloria, Christus is geboren.  
Glorie, glorie, gloria, halleluja!

## **Zegen**

**Muziek - Gavotta / Allegro (J.B. Loeillet)**

**2<sup>e</sup> Kerstdag - 26 december 2024 - 10.00 uur**

**Muziek - Hirtenlied (D.G. Türk)**

**Welkom**

**Zingen - Licht in de nacht**

Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken,  
dit is de nacht dat zijn leven begon.

'n Sluier van angst en pijn lag op de volken,  
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;  
stralend breekt die held're morgen aan.

Prijs nu zijn naam, samen met de engelen.

O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam.

O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam.

Wat Hij ons leert is geven om een ander;  
liefde alleen is de weg die Hij wees.

En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden,  
vrij van het juk van verdrukking en vrees.

Uit ons hart en dwars door alle tranen  
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

Prijs nu zijn naam, de naam van alle namen,

en geef Hem glorie in alle eeuwigheid,

en geef Hem glorie in alle eeuwigheid.

**Votum en groet**

**Zingen - Midden in de winternacht**

Midden in de winternacht ging de hemel open;  
die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen.

Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom zingt gij niet?

Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,  
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren.

Vrede was het overal, wilde dieren kwamen  
bij de schapen in de stal en zij speelden samen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet?  
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,  
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!

Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen,  
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet?  
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,  
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!

## **Inleiding op de dienst**

### **Muziek - Präludium Dagio A, Corellij**

## **Morgengebed**

### **Bijbellezing: Lucas 2:8-20 ( NBG) - De herders**

*8En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. 9En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze. 10En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: 11U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. 12En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken*

*gewikkeld en liggende in een kribbe. 13En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: 14Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. 15En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken: Laten wij dan naar Betlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Here is bekendgemaakt. 16En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind liggende in de kribbe. 17En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. 18En allen, die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. 19Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. 20En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was.*

### **Zingen - Kerstnacht boven Bethlehem**

In de kerstnacht boven Bethlehem,  
sprak een engel uit de hemel.  
En hij maakte daar goed nieuws bekend:  
God is hier, zijn naam is Jezus!  
En opeens was daar een eng'lenmacht.  
Een hemels leger prees de schepper.

Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen  
ons vandaag opnieuw omgeven.  
Laat de echo van hun lofgezing  
blijven klinken in ons leven.  
Dat het hemels lied van toen die nacht  
overal nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen.

Is er iets of iemand ooit te klein  
voor de God, die zelf een kind werd?  
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.  
God werd mens tussen de mensen.  
Wat een wonder dat God met ons is!  
Liefde kent bij hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen.  
Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen.

Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen.

### **Zingen - wij trekken in een lange stoet**

Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem,  
wij gaan uw koning tegemoet, o stad Jeruzalem!  
Gezegend die zijn komst begroet en knielen wil voor Hem!  
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,  
Wij loven U, koning en Heer!

Al zijt Gij nu nog maar een kind zo kwetsbaar, teer en klein,  
wij weten dat het rijk begint waarvan Gij Heer zult zijn,  
een rijk waarin de vrede wint van oorlog en van pijn.  
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,  
Wij loven U, koning en Heer!

Al gaat de vijand in het rond, de koning van het kwaad,  
al dreigt hij met zijn grote mond dat hij U eens verslaat,



straks ligt hij dodelijk gewond wanneer zijn rijk vergaat!  
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,  
Wij loven U, koning en Heer!

Wij gaan op weg naar Bethlehem, daar ligt Hij in een stal  
die koning in Jeruzalem voor eeuwig wezen zal!  
Laat klinken dan met luider stem en blij bazuingeschal:  
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,  
Wij loven U, koning en Heer!

~ DE HERDERS ~

### **Zingen - Gij zijt het licht**

Gij zijt het licht, temidden van het duister.  
Er straalt een ster, vol helderheid en glans.  
Ziedaar het Kind, gekomen voor ons allen,  
Gods eigen Zoon, Die ons zo teer bemint.  
Geen pracht, geen praal, Zijn komst was zonder luister,  
toch reeds een Vorst, Die voor ons overwint.

Hij is Uw Heer en wil voor alle mensen  
een Redder zijn, nooit bent U meer alleen.  
Hij is uw kracht, gezonden door de Vader.  
Gods eigen Zoon, waarop de schepping wacht.  
Eens komt Hij weer, Verlosser dezer wereld,  
dat is Uw Heer, die alles heeft volbracht.

~ GOEDERTIERENHEID ~

### **Zingen - God in ons midden**

God in ons midden, Heer, wij aanbidden  
met al uw kinderen wereldwijd,

uw trouw aan mensen, uw onbegrensde,  
uw ongekende majesteit.

Lam dat de zonden draagt, lam dat de leeuw verjaagt,  
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis -  
Gij spreidt geen macht ten toon, Gij zijt, o mensenzoon,  
onder een open hemel thuis.

Licht van de overkant, fakkel die eeuwig brandt,  
o vlam die ons naar Gods land geleidt,  
wie lopen in uw licht, zie, over hun gezicht  
valt al de glans der eeuwigheid.

Koning der volken, kom op de wolken,  
keer al het kwade ten goede om,  
kom, lam dat voor ons bloedt, kom, licht in overvloed,  
kom spoedig, Here Jezus, kom!

God in ons midden, Heer, wij aanbidden  
met alle heiligen uw beleid,  
uw trouw aan mensen, uw onbegrensde,  
uw ongekende majesteit.

**~ LOYALE LIEFDE EN TROUW ~**

### **Zingen - Gehuld in de stilte**

Gehuld in de stilte van een simpele stal,  
in het hooi van een kribbe, slaapt de Heer van 't heeal.  
De engelen zingen en hun lied vult ons hart.  
Er is vrede op aarde; er is licht in de nacht.

De hemelse koning maakt zich kwetsbaar en klein.  
Zo laat Hij ons weten hoe Hij redder zal zijn.

Geen woorden van oorlog, geen hart vol van kwaad,  
maar een eeuwige liefde, die het wint van de haat.

Mijn Jezus, blijf bij me. Neem mijn naam in de nacht.  
Vul mijn hart met uw vrede, met vertrouwen en kracht.  
Ik weet dat uw ogen op mij zijn gericht.  
Ik zal leven en sterven, gehuld in uw licht.  
Ik zal leven en sterven,..... gehuld in uw licht.

### ~ GENADE EN VERGEVING ~

#### **Zingen - O Kind, dat ver van boven kwam**

O Kind, dat ver van boven kwam, o kind, zo klein en teer.  
U schonk aan ons die stille nacht, de vreed' en vreugde weer.

Een krib als troon, geen pracht en praal,  
maar slechts een schaam'le stal,  
was al wat U aan weelde had, als Koning van 't heelal.

O Jezus, U hebt eens gebracht, wat heel ons hart verblijdt.  
Een leven zonder duisternis, in alle eeuwigheid.

### ~ BARMHARTIGHEID EN ZORG VOOR DE KWETSBAREN ~

#### **Zingen - Komt, verwondert u hier mensen**

Komt, verwondert u hier, mensen,  
ziet, hoe dat u God bemint,  
ziet vervuld der zielen wensen,  
ziet dit nieuwgeboren kind!  
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,  
ziet, die vorst is, zonder pracht,  
ziet, die 't al is, in gebreken,  
ziet, die 't licht is, in de nacht,

ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,  
wordt verstoten, wordt veracht.

Ziet, hoe dat men met Hem handelt,  
hoe men Hem in doeken bindt,  
die met zijne godheid wandelt  
op de vleugels van de wind.  
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden  
zonder teken van verstand,  
die de hemel moet verblijden,  
die de kroon der wijsheid spant.  
Ziet, hoe tere is de Here,  
die 't al draagt in zijne hand.

O Heer Jesu, God en mense,  
die aanvaard hebt deze staat,  
geef mij wat ik door U wense,  
geef mij door uw kindsheid raad.  
Sterk mij door uw tere handen,  
maak mij door uw kleinheid groot,  
maak mij vrij door uwe banden,  
maak mij rijk door uwe nood,  
maak mij blijde door uw lijden,  
maak mij levend door uw dood!

~ DE HERDERS ~

### **Zingen - Bethlehem o uitverkoren stad**

Bethlehem, o uitverkoren stad in 't veld van Efrata,  
in u is een vorst geboren, als een nieuwe Jozua.  
Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja.

In het ondoordringbaar duister, in onzekerheid en pijn,  
in het land van licht noch luister zal Hij onze Redder zijn.  
Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja.

Trouw en goedheid zullen wonen in het land dat Hij bemint.  
Vorsten, heersers, machten, tronen zullen buigen voor dit kind.  
Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja.

Ere in de hoge zingen alle engelen tezaam  
voor de herder der geringen, tot de glorie van zijn naam.  
Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja.

## **Dankgebed**

### **Zingen - Eer zij God in onze dagen**

Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd.  
Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit.  
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is.  
Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is.  
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs,  
geef in onze levensdagen peis en vreê, kyrieleis.  
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.

Heel de Schepping zal Hem prijzen buigen voor Zijn majesteit  
aan die lofzang komt geen einde, amen tot in eeuwigheid.  
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.

## **Zegen**

## **In het licht**

In de donkere nacht  
verschijnt een licht  
en de duisternis  
krijgt het niet in haar macht.

Eeuwenlang al voorzegd:  
het woord van God  
dat geboren wordt.  
Hoop waar de wereld op wacht.

In het licht van Gods Zoon,  
zien wij zijn goedheid,  
zijn waarheid.  
In het licht van Gods Zoon,  
brengt Hij in kleinheid  
zijn grootheid dichtbij.

Niemand ziet Gods gezicht,  
maar in zijn zoon  
wordt Hij een persoon,  
maakt Hij bekend wie Hij is.

In mijn donkere nacht  
verschijnt zijn licht  
en de duisternis  
krijgt het nooit in haar macht.

Midden in de winternacht  
ging de hemel open



Vrolijk kerstfeest!

We denken aan alle mensen die het moeilijk hebben,  
en wensen hen vertrouwen in deze speciale tijd.  
Dat de morgenster aan de hemel staat,  
in eenzaamheid en duisternis,  
dat het vertrouwen - God verLicht ook de duisternis -  
in hen groeit, omdat Hij, het Kind in de kribbe,  
naar ons toegekomen is.

**U bent ook van harte welkom in onze andere diensten:**

***dinsdag 31 december 2024 - Oudejaarsdag***

18.30 uur Br. W. Nijhof

***maandag 1 januari 2025 - Nieuwjaarsdag***

10.00 uur Ds. B. Davelaar (*avondmaal*)

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden, er zijn ook mogelijkheden digitaal te geven:

U kunt uw gift overmaken naar

bankrekeningnummer: NL 13 RABO 035 12 64 272

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp

o.v.v. collectegelden, via de GIVT-app of

scan de QR-code hiernaast.



De collecte **in de Kerstnachtdienst** is bestemd voor Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee.

Voor meer informatie zie: <https://voedselbankgo.nl/>

U kunt uw gift overmaken naar bovenstaand rekeningnummer o.v.v. 'Voedselbank'.

**Van harte wensen wij u gezegende Kerstdagen  
en veel heil en zegen in 2025.**