

Perspectief

Een uitgave van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
39ste jaargang | Nr.2 April 2026

Colofon

Perspectief verschijnt zes keer per jaar.
Deadline kopij edities 2026: 15-05,
03-07, 18-09, 04-12.

De vaste vrijwillige bijdrage is €10,- per jaar. U kunt het bedrag overmaken via IBAN (NL13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. 'Perspectief 2026') of gebruik de QR-code hieronder.



Redactie

Dianne Joppe
Erika de Vos
Amber Kattestaart
Ineke Nagtegaal
redactieperspectief@doopsgezindoudorp.nl

Adres

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3
3253 AS Ouddorp
0187 68 29 26
www.doopsgezindoudorp.nl

Alle kerkdiensten worden uitgezonden via Archipel: 105.6 FM/Kabel 105.9FM en via ons YouTube kanaal, Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Tevens kunt u via de website diensten terugluisteren.

Voorwoord

Voor u ligt een rijkgevulde Perspectief, hartelijk dank aan iedereen die de moeite heeft genomen om iets aan te leveren. Het laat zien hoe betrokken en levend onze gemeente is.

We staan in deze periode stil bij Pasen, het hart van ons geloof. Het verhaal van lijden, sterven en opstanding raakt ons telkens weer. Pasen vertelt ons dat het donker niet het laatste woord heeft, dat er nieuw leven mogelijk is, juist waar wij dat misschien niet meer verwachten. In een wereld die soms onrustig en onzeker aanvoelt, klinkt die boodschap misschien wel krachtiger dan ooit.

Juist in de veelheid van stemmen in deze editie zien we iets van die hoop terug. In persoonlijke verhalen, in activiteiten die worden georganiseerd, in woorden van bemoediging en verbondenheid.

We hopen dat u de tijd neemt om te lezen, om geraakt te worden, en om u verbonden te weten met elkaar. Moge het Paasfeest u nieuwe moed en vertrouwen geven.

Gezegende Paasdagen gewenst!

Vanuit de Ledenadministratie

Nieuwe vrienden:

De heer en mevrouw Henk en Ria de Baat uit Veenendaal (zij stellen zich voor op pagina 9).

Fam. Willem-Jan en Elise van der Hoff-Tanis en hun kinderen Izah en Selah uit Goedereede.

Samen familie zijn

Geschreven door:
Jessica Rijdsdam

Als ik nadenk over familie, besef ik steeds weer hoe waardevol dat is. In het drukke leven van elke dag schieten de momenten samen er soms bij in. Iedereen heeft zijn eigen bezigheden, afspraken en uitdagingen. Toch merk ik juist hoe belangrijk het is om af en toe bewust stil te staan bij elkaar.

Familie betekent voor mij: weten dat je er niet alleen voor staat. Dat er mensen zijn die met je meeleven, met je meebidden en die naast je staan.

“

Familie betekent voor mij: weten dat je er niet alleen voor staat.

Kolossenzen 3:13-14:

“Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, die alles tot een volmaakte eenheid maakt.”

Die woorden herinneren mij eraan dat liefde, geduld en vergeving de basis zijn van een gezin en van een familie. Het zijn ook gaven die God ons wil geven. Wanneer we daaruit leven, kan ons huis een plek zijn waar warmte en vertrouwen groeien.

Misschien is het goed om deze week eens bewust tijd te maken voor elkaar. Een gesprek, samen bidden of gewoon even luisteren kan al veel betekenen. Want juist in die kleine momenten groeit het besef: we zijn elkaar gegeven als familie.

**Hoe mooi en hoe heerlijk, als wij als familie
Als broers en als zussen, om elkaar geven
En open en eerlijk, met elkaar omgaan
De vrede bewaren, en eensgezind leven
En het mooiste geschenk, wordt ons gegeven
De zegen van God, een eindeloos leven**

Opwekking 767

Broers en zussen in Christus. De laatste keer dat ik dit stukje namens de kerkenraad schreef is precies één jaar geleden, 25 maart 2025. Ook toen waren we, zoals de kinderen wekelijks zingen, 'onderweg naar Pasen'. In het jaar wat achter ons ligt is er in de wereld, en wellicht ook in uw/jouw leven veel veranderd. Maar wat ik toen ook schreef is onveranderd: God is trouw, Hij blijft je naam roepen alsof er niets veranderd is. (Vrij vertaald naar het lied van Tina Boonstra: Call me Thomas).

We proberen je via deze rubriek op de hoogte te houden waar we als kerkenraad mee bezig zijn.

Doop, belijdenis en Avondmaal

In de vorige Perspectief heeft Edwin veel verteld over onze bezinning op Doop en Belijdenis, en dat we aan het nadenken zijn over hoe we het Avondmaal vieren. Eén van de belangrijkste vragen waar we mee aan de slag gaan is de rol van kinderen bij het Avondmaal. Edwin heeft toen ook een oproep gedaan om je gedachten daarover kenbaar te maken via een mailtje naar de scriba of via een brief in de brievenbus in de hal. Je bent nog steeds in de gelegenheid om dit te doen. Dit geeft ons meer zicht op hoe erover wordt gedacht binnen onze gemeente en kan aanknopingspunten bieden voor een Bijbelse weg hierin.

Beroeping

Vanuit de kerkenraad kunnen we geen nieuws vertellen over de beroeping van een nieuwe predikant, maar we willen iedereen bedanken voor de betrokkenheid en het voordragen van kandidaten. Blijf dit vooral doen zolang we nog geen nieuwe voorganger hebben!

Verklaring Omtrent Gedrag

Om een veilige kerk te zijn en als preventief beleid tegen misbruik, gaan we een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht stellen voor alle kinderwerkers, jongerenwerkers, pastorale medewerkers en kerkenraadsleden. Dit is het beleid in de meeste kerken in Nederland. Als je betrokken bent bij één van de genoemde taakgroepen word je als het goed is binnenkort uitgenodigd om een (gratis) VOG aan te vragen.

Samen zingen en begeleiden

Sinds begin maart worden iedere zondagochtend één of twee liederen begeleid door andere muzikanten en voorzangers. Dit hebben we samen met Ineke van Erkelens en een groep muzikanten en voorzangers bedacht en opgezet. Het maakt onze visie concreet om de muzikale begeleiding en liedkeuze te laten passen bij de diversiteit van onze gemeente. We loven God zoals Psalm 150 zegt met alles wat we hebben en kunnen: "Alles wat adem heeft love de Heer." Als u een instrument speelt of goed kunt zingen, kunt u zich uiteraard aanmelden!

Kaartje YWAM

Ze hebben van september tot december tijdens de les-fase gebruik gemaakt van ons gebouw, zijn daarna van december tot februari op Outreach (praktijkfase) naar Zuid-Afrika gegaan en hebben daarna hun afsluitende week en diploma-uitreiking weer hier in ons gebouw gedaan. Iedereen die hen heeft geholpen of heeft meegeleefd hartelijk dank voor de betrokkenheid.

“Lieve DGO, we willen jullie enorm bedanken voor jullie betrokkenheid bij de DTS en jullie openheid om ons te ontvangen en voor ons te zorgen. Zonder jullie zou er heel veel niet mogelijk zijn geweest en jullie warme sfeer hebben we zeker gevoeld. Heel veel zegen voor jullie gemeente en alle leden. 1 Korintiërs 12:26-27”



Jeugd met een Opdracht

De Discipleship Training School van Jeugd met een Opdracht is zaterdag 14 maart afgesloten met een diploma-uitreiking. De staf en de studenten bedanken onze gemeente voor de betrokkenheid en de warme ontvangst. Veel mensen hebben hen op allerlei manieren geholpen, activiteiten bijgewoond of op een andere manier betrokkenheid getoond. Hun volgende semester zal helaas niet in onze kerk plaatsvinden, want ze willen de volgende keer toch wat dichterbij Rotterdam zitten.

Taakgroep Onderwijs

De taakgroep Onderwijs gaat komende weken samen met de kerkenraad nadenken over een Jaartekst en thema voor het kerkelijk jaar 2026-2027. We willen je vragen om mee te bidden zodat we volgend jaar onderwijs kunnen krijgen waar behoefte aan is en leidt tot geestelijke groei van ieder van ons. En voel je vrij om ideeën aan te dragen! :)

Persoonlijk

Ten slotte kort een wat persoonlijker stukje. In mei eindigt mijn termijn in de kerkenraad. Ik heb er lang over nagedacht en gebeden of ik door moest gaan voor een tweede termijn. Eind december kwam ik, samen met Marina, tot de overtuiging dat het op dit moment belangrijk is om tijd te maken voor ons gezin. De Nominatiecommissie is nu op zoek naar iemand die de kerkenraad weer compleet wil maken. Ja, het is intens, maar ik heb het in zijn totaliteit als goed en waardevol ervaren. De kerkenraad bestaat net als de gemeente uit mensen met diverse achtergronden, karakters en overtuigingen. Maar ze vormen een hecht team, er is liefde en respect voor elkaar. Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat ieder naar eer en geweten haar/zijn uiterste best doet. Denk er goed over na als je (opnieuw) gevraagd wordt voor de kerkenraad. 'Als de Koning roept, dan ga je.' Leef in overgave aan Hem, hij zal voor je zorgen.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.

Hij is opgestaan

Geschreven door:
Henk van Deijk

“Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, de dood is dood een nieuwe dag breekt aan!” Een prachtig lied van Sela, u moet het maar eens beluisteren via internet (Google). Een lied met mooie teksten; een prachtige boodschap!

Als deze Perspectief verschijnt leven we nog in de nadagen van de veertigdagentijd. Een tijd van inkeer en mogelijk ook een tijd van vasten. Maar wat voor een veertigdagentijd is het dit jaar geworden. Naast onze gedachten over het lijden van Jezus Christus bekruipt je ook het gevoel van onzekerheid over de toekomst. Oorlogen schijnen het nieuwe normaal te zijn. Joden en Christenen worden overal ter wereld vervolgd. Geloven doe je maar achter de voordeur. Zo kijkt de wereld soms naar ons.

Een sombere tijd waarin we ons zorgen kunnen maken over de tijd die komt. Je zou ook kunnen zegen dat inkeer en mee-lijden met wat Jezus doorgemaakt heeft ons op een spoor kan zetten. Een nieuwe ontdekking naar een toekomst van overwinning!

“

Pasen kun je niet los zien van het grote offer wat Jezus voor ons gebracht heeft.

Want dat is Pasen. Pasen kun je niet los zien van het grote offer wat Jezus voor ons gebracht heeft. God heeft zijn Zoon naar de aarde gestuurd om door Zijn bloed volkomen verzoening te brengen aan een ieder die in Hem gelooft. Dat gebeurde door Zijn sterven aan het kruis. Op zondag 22 maart jl. stond tijdens de Samendienst het kruis op het podium hier in de kerk, helemaal vooraan en zo zichtbaar voor iedereen. Het kruis kwam als het ware naar je toe maar wel in al zijn eenvoud. Al denkend over de betekenis van dat kruis zorgde dat bij mij voor een zekere ontroering; “Hing Hij daar voor mij, voor ons, voor de wereld?” Een erg indrukwekkend moment voor inkeer en reflectie.

Maar dan! Na drie dagen gebeurde wat al in het Oude Testament was aangekondigd. In Hosea 6:2 staat “Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan en zullen wij voor Zijn aangezicht leven.”

Jezus Christus staat op uit de dood. Hij heeft voorgoed afgerekend met die dood. De dood is dood! Een nieuw dag breekt aan! Wat een onbeschrijfelijke goede tijding is dat voor een ieder van ons. Het is het mooiste

“

Laten we er met
elkaar, groot en klein
een mooi Paasfeest
van maken!

geschenk van genade wat de mensheid
is overkomen. Laten we dat dan ook
uitbundig vieren. Met elkaar in een volle
Paasmorgen dienst. We mogen weer
Leven en met de Vader, de Zoon, en de
Heilige Geest de overwinning op de dood
belevén. We mogen daarover getuigen
juist ook buiten onze kerkmuren!

Laten we er met elkaar, groot en klein
een mooi Paasfeest van maken!

Halleluja Hij verrees
Die de macht van zonde breekt
Zeg het voort de liefde wint
Heel de kerk van Christus zingt

Door zijn leven leven wij
Er is hoop de weg is vrij
Niets staat tussen God en ons
Omdat Jezus overwon

Hij is opgestaan Hij is opgestaan
De dood is dood een nieuwe dag
breekt aan
Hij is opgestaan Hij is opgestaan
Hij leeft mijn Jezus leeft

Sela



Samen actief in het kinderwerk

Geschreven door:
Kommy Klepper

Binnen het kinderwerk leeft al een tijd een mooie wens: dat nieuwe mensen zich willen inzetten om mee te helpen. We denken daarbij vooral aan versterking in de organisatie en leiding, bijvoorbeeld bij het verzorgen van de wekelijkse kinderdiensten, bid- en dankdagen en leuke activiteiten daarbuiten. Denk aan initiatieven zoals de Vliegende Speeldoos of een inspirerende kindermiddag met bijvoorbeeld Matthijs Vlaardingbroek.

Het is bijzonder om te zien dat veel medewerkers, ook wanneer hun eigen kinderen ouder worden, betrokken blijven. Daar zijn we als taakgroep ontzettend dankbaar voor.

“

Zelf ervaar ik het kinderwerk als een echte verrijking.

Medewerker Kommy: Zelf ervaar ik het kinderwerk als een echte verrijking. Het is waardevol om met de Bijbelverhalen bezig te zijn en daar telkens weer van te leren. Tegelijk merk ik dat het soms lastiger wordt om met nieuwe ideeën te komen, onder andere doordat ik geen jonge kinderen meer heb. Daarom ben ik gestopt in de taakgroep, maar ik blijf graag betrokken bij de zondagse kinderdiensten en help waar nodig.

Juist daarom is het zo mooi én belangrijk dat nieuwe ouders en anderen opstaan om deze waardevolle taak over te nemen en verder te brengen. De Bijbel benadrukt hoe belangrijk het is om kinderen te onderwijzen en het geloof door te geven aan de volgende generatie. In Psalm 78:1-8 worden we opgeroepen om Gods grote daden te blijven vertellen, zodat kinderen hun hoop op Hem zullen stellen.

Onze gemeente is rijk gezegend met veel kinderen. Wat een prachtige kans om samen te bouwen aan de toekomst van de kerk! Goede leiding en betrokkenheid zijn daarbij onmisbaar.

Voel je je aangesproken? Sta op en doe mee – je bent van harte welkom! Je mag contact opnemen met Corina Tebrugge, Martha Witkamp of Martha de Busschere.

Even voorstellen...

Wij (Henk en Ria de Baat) zijn in maart j.l. gastlid geworden van jullie mooie gemeente. Wij wonen in Veenendaal. Onze zoon heeft een vakantiewoning op Punt West waar wij regelmatig gebruik van maken.

Wij zijn door de jaren heen altijd actief betrokken geweest om het evangelie van Jezus Christus door te geven. Het is voor ons een vreugde om op zondagmorgen samen te komen met de gemeente. Wij hebben ontdekt dat deze gemeente niet alleen een warm hart heeft om het evangelie te delen, maar ook actief in de wereld bezig is. Dat spreekt ons enorm aan. Wil je meer weten, altijd welkom (wanneer wij er zijn) op Eco Punt 39.

“

Het is voor ons
een vreugde om
op zondagmorgen
samen te komen met
de gemeente.



Collecte zondag 26 april voor Gevangenzorg Nederland

Geschreven door:
Mariska Goemaat

Gevangenzorg Nederland zet zich in voor (ex-)gevangenen en tbs-patiënten. Daarnaast biedt Aandacht voor Achterblijvers (onderdeel van Gevangenzorg) steun aan achterblijvende familieleden.

We werken vanuit een christelijke identiteit, zijn er voor iedereen en doen dit samen met ongeveer 650 vrijwilligers. In het Nieuwe Testament wordt de Bijbelse opdracht gegeven om gevangenen te bezoeken: Mattheus 25: ³⁶ "Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen."

“

Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.

Zondag 26 april mag de collecte voor Gevangenzorg Nederland zijn.

Wil u/jij meer weten over het werk onder gevangenen vertel ik er graag over, Mariska Goemaat



Gevangenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. Ruim 650 vrijwilligers gaan op bezoek bij gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. Op deze manier proberen zij iets voor hun gevangen medemens te betekenen. De vrijwilligers bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning te bieden. Ook als iemand vrij komt, blijft de vrijwilliger betrokken.

Als organisatie geloven we in herstel. Ieder mens krijgt een nieuwe kans! In Mattheüs 25 lezen we dat gevangenen bezoeken een Bijbelse opdracht is. Ook een gevangene, iemand die we misschien het liefst zo veel mogelijk mijden, is onze naaste. Naast een straf die door de rechter is opgelegd, mag er vanuit christelijk oogpunt ook een handreiking aan hen worden gedaan.

Om hulp te kunnen blijven bieden zijn structurele financiële middelen hard nodig. Temeer daar Gevangenzorg Nederland beperkt subsidie krijgt en sterk afhankelijk is van financiële steun vanuit kerken, particulieren en bedrijven. Daarom bevelen wij de collecte van harte bij u aan!

Maak tijd voor elkaar met de **Marriage Course**

*Geschreven door:
Janny Scholten en
Maria Hameeteman*

Wij zijn inmiddels al een aantal keren bij elkaar gekomen op de Jeugdzolder waar we in een sfeervolle restaurant setting vooral elkaar als echtpaar ontmoeten onder het genieten van een 3 gangen diner.

Er is regelmatig ondersteuning vanuit de Gemeente om te helpen koken wat een

“

Het zijn
waardevolle
avonden.

mooie onderlinge verbinding geeft. De deelnemers komen zowel vanuit onze Gemeente als van buitenaf.

De avonden gaan over de verbinding versterken, over de kunst van communicatie en conflicten oplossen. Vervolgens over de kracht van vergeving, impact van familie enzovoorts.

Er wordt gewerkt vanuit een videosessie met professionals met daarin pauze-momenten waarin ze zelf aan het werk gaan in een bijbehorend werkboek. Het zijn waardevolle avonden.



Bloemdecoraties Veertigdagentijd: 'De Geest waaiert breed uit'

Het idee voor de bloemdecoratie en ook de alle teksten van de vastentijd – komen weer van de PKN. Het is aangepast aan de mogelijkheden van onze gemeente. Zo stonden we in deze Veertigdagentijd open voor de werking van de Heilige Geest in ons leven.

De Heilige Geest zoekt en vindt steeds nieuwe wegen. Ook vandaag inspireert de Gods Geest mensen om op weg te gaan met het evangelie. Ook wanneer we het spoor bijster zijn.

De diversiteit in onze samenleving is groot. De kerk krimpt. We geloven dat de Geest de kerk brengt waar mensen zijn, midden in het leven. Tot onze verbazing zien we soms op de meest onverwachte plekken iets van Gods koninkrijk: aan de keukentafel, in de straat waar we wonen, de plek waar we werken, het schoolplein, het sportveld en in het ziekenhuis. De heilige Geest waaiert breed uit, binnen en buiten de kerk. Laten we ons verrassen in deze tijd van inkeer? Kunnen we onze ogen en oren openhouden om de tekens van de Gods Geest te verstaan?

“

We geloven dat de Geest de kerk brengt waar mensen zijn, midden in het leven.

De bijbel teksten komen uit het oecumenisch leesrooster en dan met name uit het evangelie van Matteüs en van Johannes. Zo als elke jaar staat bij elke tekst een korte uitleg met een kleine boodschap en enkele gedachten die richting hebben gegeven aan het ontwerpen van de bloemdecoratie. Zij geven aan waar de symboliek en de tekst elkaar raken en worden verbonden. De symboliek die verbeeld wordt gaat over de grote lijn en hopelijk zorgt deze voor een zintuiglijke ervaring bij de kijker en roept ze een emotie op als mooi of lelijk, of roept ze verwondering of vragen op. Niet alles vraagt om een verklaring...

Rode draad in de schikkingen is 'de Geest waaiert breed uit' – een tweedimensionale waaier en in het midden van de waaier een vaas waarin elke keer andere bloemen, takken of andere materialen geplaatst worden. De waaier suggereert beweging en communicatie op weg naar een andere toekomst, een nieuw begin – op weg naar Gods koninkrijk. De liturgische kleur voor de komende weken is paars. Deze kleur komt terug als basis op het tafeltje waarop de bloemdecoratie in onze gemeente staat.

1e zondag Veertigdagentijd / 22 februari

Matteüs 4, 1-11

Kerntekst vers 1: Jezus werd door de Geest meegevoerd naar de woestijn. De Veertigdagentijd is een tijd van inkeer en bezinning. Deze tijd kunnen we zien als een woestijnreis. Een periode van soberheid of duurzamer leven.

Op de eerste zondag gaat de bijbellezing over de verzoeken in de woestijn. Jezus wordt door de Geest naar de woestijn gebracht. Hij ontmoet de duivel, de tweespalddrijver, die Hem verleidt. In ons menselijke bestaan lopen we door negatieve krachten in de wereld of door gedachten het risico van Gods weg af te raken. Laat je niet afleiden door verleidingen. Jezus laat zien dat je 'nee' kunt zeggen. Hij beroept zicht op Gods Woord. In het doopverhaal, even eerder, was de Geest in de gedaante van een duif op Jezus neergedaald. De stem van God had geklonken: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde.' Dat was de basis voor de levensweg van Jezus. Voor ons geldt: sta open voor de wegen waarop de Geest ons brengt. Sta open voor de werking van de Geest midden in het leven, in onze omgeving.

Schikking: De grote vaas wordt gevuld met droog zand als symbool voor de woestijn. In de kleine vaas worden de lila bloemen en een duif geplaatst. De duif wordt geassocieerd met de Heilige Geest. Grassen van vorig seizoen zijn geweven in de waaier als teken van negatieve krachten.

Kernwoorden: Zand, eindeloze vlakte, onbekende verleidingen, het blauwe bloemen en een duif als teken van de geest, hulp om de weg te vinden

2e zondag Veertigdagentijd / 1 maart

Matteüs 17, 1-9

Kerntekst vers 1: Jezus nam Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op. Het leven bestaat uit hoogten en dieptepunten, uit bergen en dalen.

Op een berg kun je beter terugkijken op de weg die je bent gegaan en op de weg die je wilt gaan. Op een berg heb je uitzicht over jouw leven. Jezus en zijn leerlingen gaan een hoge berg op en ontmoeten twee grote profeten. Mozes en Elia gingen in gesprek met Jezus. Ze hebben vast en zeker gesproken over de weg van Jezus. Vermoedelijk hebben Mozes en Elia Jezus ondersteund in het kiezen van zijn bestemming.

In Nederland hebben we geen bergen, maar we kunnen het af en toe wel 'hogerop' zoeken: op een stille plek God vragen om ons leven te leiden en de bestemming van ons leven overdenken.

Openstaan voor stemmen en verhalen uit de Bijbel. Openstaan voor de weg van de Geest.

Schikking: De grote vaas wordt gevuld met water, bloemen en wilgentakken. Zand en stenen benadrukken de berg. In de mid staan witte bloemen. De witte bloemen staan voor onschuld en zuiverheid; de intenties van de drie metgezellen waren goed. De bandwilg wordt geassocieerd met groeien en vertrouwen. Een wilgentak die je in de grond steekt groeit in korte tijd uit tot een boom.

Kernwoorden: Drie bloemen, symbool voor drie vrienden die zorgen, meedragen met de vriend

3e zondag Veertigdagentijd / 8 maart

Johannes 4, 1-26

Kerntekst vers 3 en 4: Jezus verliet Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Jezus kiest een ongebruikelijke route. Op het stille middaguur ontmoet Hij de Samaritaanse vrouw bij de bron. Zij had haar redenen om op dat middaguur water te putten. Jezus vraagt haar om water voor Hem te putten. Ze raken in gesprek. Het wordt een echte ontmoeting. Soms worden we verrast door een ontmoeting met een onbekende. De Geest leidt ons naar verrassende plekken en mensen. Ontmoetingen zijn betekenisvol wanneer je de tijd neemt voor elkaar, oprecht nieuwsgierig bent, luistert, en vanuit jouw kant vertelt over je eigen leven en je geloof in God. Laat je leiden door Gods Geest en sta open voor ontmoetingen.

Schikking: De ontmoeting bij de bron staat centraal in deze schikking. De grote vaas is gevuld met water als verwijzing naar de bron. De bloemen zijn deze zondag driekleurig en verwijzing naar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De kleuren zijn blauw, wit en geel. Blauw - de kleur van de lucht, de hemel en het water; wit - de kleur van de onschuld en geel - de kleur van het goddelijke.

Kernwoorden: Water, levensbron, driekleurige bloemen, een teken voor de drie-eenheid, hemelsblauw, goddelijk geel en zuiver wit.



Laat je leiden door
Gods Geest en sta open
voor ontmoetingen.

4e zondag Veertigdagentijd / 15 maart

Johannes 9, 1-13, 26-39

Kerntekst vers 5: Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld. De blindgeborene wordt op wonderbaarlijke wijze genezen. Hij volgt de opdracht van Jezus en wast zichzelf. Dan kan hij weer zien. Jezus was gekomen om het werk van God zichtbaar te maken en het licht van de wereld te zijn. Letterlijk en figuurlijk. Blijkbaar stonden sommige burens van de blindgeborene en anderen niet open voor het wonder. Ze geloofden het niet. Sommigen herkenden Hem niet eens. Vreemd. Verstonen zij de tekenen van Jezus niet? Stonden zij niet open voor de verrassende werking van Gods Geest? De blindgeborene getuigde dat Jezus hem genezen had en daagde de anderen uit om leerling van Jezus te worden. Laten we in onze rationeel ingestelde tijd het onmogelijke voor mogelijk blijven houden. De Heilige Geest waaiert breed uit, binnen en buiten de kerk. Willen we ons laten verrassen?

Schikking: Het zichtbaar maken van het werk van God kan met wit bloeiende bloesemtakken die in de grote vaas worden geplaatst en die verbinding maken met de waaier. Veel bloesems zijn familie van de roos, een vijftallige bloem. Het getal 5 is het getal van de mens, de mens met zijn 5 zintuigen. Met die zintuigen kunnen we de ander zien, voelen en horen. Bloesems zijn bedoeld om vruchten te dragen, vruchten die ook door het doorwerken van de Geest kunnen ontstaan. In het kleine vaasje wordt een witte kaars geplaatst, teken voor het licht van de wereld.

Kernwoorden: In de stille winter groeien de knoppen die even later openbarsten, witte tere bloemen als het eerste licht, het zien van de lente.

5e zondag Veertigdagentijd / 22 maart

Johannes 11, 1-4, 17-44

Kerntekst 25: Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven.'

De opwekking van Lazarus uit de dood is een voorteken van wat een paar weken later met Jezus zou gaan gebeuren: lijden, dood en opstanding! Toen werden zijn woorden 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal eeuwig leven' werkelijkheid. De meesten van ons herkennen zich vast in de houding van Marta en Maria. Zij vertrouwden weliswaar op Jezus, maar durfden niet te geloven dat Jezus hun broer zou opwekken uit de dood. Jezus was diep bewogen en handelde in de geest van zijn Vader. Lazarus mocht samen met zijn zussen nog langer op aarde leven. Tot hun verbazing zagen Marta en Maria op de meest onverwachte plek iets van Gods koninkrijk. Staan we in onze tijd open voor het onverwachte van Gods koninkrijk?

Schikking: Bewogenheid, zorg voor elkaar en zorg om elkaar, daar gaat dit verhaal over.

Handelen uit bewogenheid is als handelen uit liefde, het goede willen doen. In de grote vaas worden daarom rode kornoeljetakken geplaatst. De sierlijke bloemen van het gebroken hartje lijken op verdriet en vreugdetranen. Andere bloeiende bloemen zullen de onverwachte vreugde versterken. De kleur rood is toegevoegd als teken van liefde.

Kernwoorden: Bloemen als tranen huilen om het missen van een geliefde, andere bloemen en rode takken herinneren aan het samengeleefde leven

6e zondag Veertigdagentijd / 29 maart

Matteüs 21,1-11

Kerntekst vers 9: Hosanna voor de Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. De intocht in Jeruzalem. Jezus wordt toegejuicht: 'Hosanna, de zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Here.' Blinden en verlamden werden genezen. Toen Hij Jeruzalem introk, raakte de hele stad in rep en roer. Wat een enthousiasme. Jezus weet wat zijn bestemming is. Hij rijdt op een ezelin Jeruzalem binnen. We leven in onze tijd: met onrecht, lijden en toenemende zorgen over wat er in de wereld gebeurt. Met hoopvolle tekenen van geloof, hoop en liefde. Soms in het klein, soms groter. We blijven vertrouwen en geloven dat Gods Geest de kerk brengt waar mensen zijn, midden in het leven. De Heilige Geest waaiert breed uit, binnen en buiten de kerk. Willen we openstaan voor de tekens van de Geest uit onze omgeving? Willen we, op de drempel van de stille week, op deze zondag God uitbundig danken voor de gegeven liefde, zijn Zoon Jezus Christus?

Schikking: De rode takken van vorige week blijven staan. Ook in deze lezing speelt de liefde van Gods Geest een belangrijke rol, binnen en buiten de kerk. De hoop wordt verbeeld in bloembollen, teken van de komende lente en in de groene kleur. Groen is de kleur voor een goede toekomst. De palmladeren worden tussen de takken van de waaier geklemd als teken van de feestelijke intocht. U ziet de V-vorm van het palmsblad - het teken voor vrede.

Kernwoorden: Palmtakken wuiven het hosanna, vreugde om een nieuw begin vol vertrouwen in de toekomst.

Witte Donderdag / 2 april

Johannes 13,1-15

Kerntekst vers 4 en 5: Jezus legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Probeer de voetwassing voor je te zien: Jezus legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die Hij omgeslagen had. Wat een gebaar. De meester neemt de gestalte van een dienstknecht aan. Het dienen van medemensen in deze vorm gebeurt ook in onze tijd: door al die trouwe medewerkers in de thuiszorg en ziekenhuizen; door diakenen en gemeenteleden die de tijd nemen voor kwetsbare medemensen; door vrijwilligers in hospices; door vrijwilligers van taallessen voor statushouders. Een enkele keer vertellen zij over hun motivatie en liefde voor de medemens. Dat zijn toch tekenen van de werking van de Heilige Geest. We zien dat Gods Geest de kerk brengt waar mensen zijn, midden in het leven.

Schikking: De voetwassing wordt gesymboliseerd met water, een (linnen) doek en bloeiende viooltjes. Het kleine viooltje wordt vaak geassocieerd met de drie-eenheid vanwege de drie kleuren, zoals bij de iris. In de middeleeuwse miniaturen in de Bijbel zie je vaak het viooltje getekend als symbool voor nederigheid. Het witte viooltje symboliseert het onschuldige, het zachtmoedige.

Kernwoorden: De wind waait, het maakt het grote klein, witte bloemen teer en onschuldig als teken van zachtmoedigheid.

Goede Vrijdag / 3 april

Johannes 19,1-19,37

Kerntekst vers 30: Hij zei: 'Het is volbracht.' Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. De laatste dagen van onze Heer, het ultieme lijden van de mensenzoon en de Zoon van God. Al talloze malen gehoord of gelezen, toch maakt het verhaal elke keer indruk. Gevangenneming, verhoor, vernedering, geseling, kruisiging en dood ... Gods liefde en genade voor de wereld en ons, gegeven in dit offer. Jezus' lijden, kruis en sterven. Hij sprak de woorden 'Het is volbracht', boog zijn hoofd en gaf de geest. Jezus was bezielde om zijn levensweg en nu deze lijdensweg te gaan. Tot aan het kruis en de dood toe. Het past ons om stil te worden.

Schikking: Voor de schikking zijn klassieke symbolen zoals doornen en rode bloemen gekozen. Doornen om het lijden te onderstrepen. De rode kleur symboliseert hier bloeddruppels - het bloed van Christus dat voor ons is vergoten.

Kernwoorden: Het is stil geworden, pijnlijke stekels en bloemen bloedrood bij het kruis



Bloemschikking 8 maart

Stille Zaterdag / 4 april

Johannes 19,38-42

Kerntekst vers 40: Ze wikkelden het lichaam van Jezus met de balsem in linnen. Jozef van Arimatea, Nikodemus en de vrouwen die bij de kruisiging aanwezig waren, haalden het lichaam van Jezus van het kruis, wikkelden het in linnen doeken, balsemden het en legden zijn lichaam in het graf. Wat een zorg en liefde voor het lichaam van de Heer, naast het intense verdriet dat zij zullen hebben gehad. Het past ons om stil te zijn.

Schikking: De schikking voor deze dag moet verstillen. Een enkele tak, een enkele bloem staan voor de zorg voor het lichaam. De doek is een verwijzing naar de balseming en het neerleggen in het graf. Door de doek is het leven niet meer zichtbaar.

Kernwoorden: Het is stil, in volle verwachting van beweging en een nieuw begin.



Bloemschikking 15 maart

Pasen / 5 en 6 april

Johannes 20, 1-23

Kerntekst vers 22: Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest.' Op de paasochtend zagen Maria, Petrus en Johannes dat het graf leeg was, het lichaam van de Heer was er niet meer. De opstanding uit de dood. Halleluja. Na de ontmoeting tussen Maria en Jezus kwam Hij bij de leerlingen en zei: 'Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie uit.' Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: 'Ontvang de Heilige Geest.' Jezus gaf de Heilige Geest door aan zijn leerlingen. Ook vandaag inspireert de Heilige Geest ons om op weg te gaan met het evangelie. We mogen erop vertrouwen dat Gods Geest de kerk brengt waar mensen zijn, midden in het leven. De Heilige Geest waaiert breed uit, binnen en buiten de kerk. Laat je op de paaszondag en in de komende tijd verrassen door de werking van de Heilige Geest!

Schikking: Een feestelijke schikking moest het worden. Met narcissen. De narcis die als het ware het nieuwe leven belichaamt, symbool van de lente. Naast de narcissen staan bloeiende bloesems in de waaier.

Kernwoorden: Een bloeiende tuin vol bloemen van het begin, inspiratie voor een brede beweging.

“

Ik wens jullie vrede.
Zoals de Vader mij
gezonden heeft, zo
zend ik jullie uit.



KERK ARK

maart 2026



Winterkinderkamp 2026

Het begin van een nieuw jaar gaat altijd gepaard met verandering, maar ook met iets nieuws en spannends. Omdat we wisten dat alle kinderen nog vakantie hadden, besloten we deze kans niet voorbij te laten gaan en de tijd zo goed mogelijk te benutten.

Daarom hebben we in de eerste week van het nieuwe jaar een dagkamp voor kinderen georganiseerd in onze kerk.

Het thema van het kamp was 'Een geschenk uit de hemel'. Jezus Christus is het grootste geschenk dat we ooit zouden kunnen ontvangen. Het was een geweldige tijd vol activiteiten, workshops en natuurlijk tijd om God te aanbidden.

Vrouwenbijeenkomst [kookworkshop]

We vinden het vooral fijn dat we in de kerk samen kunnen komen met vrouwen en meisjes. Deze keer hebben we een workshop gehouden over het maken van dumplings.

Eten is meer dan alleen lichamelijke bevrediging. In het Oude Testament laat het voorbeeld van Abigail zien dat voedsel een belangrijke rol speelde in de relaties tussen mensen en zelfs een dreigende oorlog wist te voorkomen. De Heer heeft vrouwen een krachtig middel gegeven om invloed uit te oefenen: zorgzaamheid. Daarom stond deze bijeenkomst in het teken van de vraag hoe we de door God gegeven invloed op de juiste manier kunnen gebruiken, een invloed die in staat is om een gezonde gezinsrelatie op te bouwen!



Waar bidden we voor?

over het einde van de oorlog in Oekraïne en vrede in het Midden-Oosten; over de bescherming van onze predikanten Gergel en Oekal en het verdragen van de juiste beslissingen van de overheid.

over nieuwe mogelijkheden voor evangelisatie in onze regio.

Onze partners



FriendsCare

Onze contactgegevens

+380 (0)9 152 14 01 - English
Bpovna190011@gmail.com

+380 (0)9 158 12 45 - Ukranian
ukrainska.bpovna@gmail.com



Deze winter was voor heel Oekraïne een zware tijd. Regelmatige beschietingen, stroomuitval en voor sommigen zelfs geen verwarming. En in zulke donkere tijden hebben we gezien hoe de kerk een licht kan zijn voor de mensen om ons heen.

Dekens die ooit aan de kerk waren geschonken, hielden nu vele gezinnen warm. Al die tijd nodigden we onze parochianen uit voor een kopje thee in de kerk, waar altijd licht en warmte te vinden waren. De Heer loonde ons Zijn zorg, en wij probeerden die aan anderen door te geven.

Kerkdiensten

Vrijdag 3 april - Goede vrijdag

19:30 uur Br. E. Voogd

Zaterdag 4 april - Stille zaterdag

18:30 uur

Zondag 5 april - Eerste Paasdag

09:30 uur Ds. L. Krüger

18:30 uur Ds. G.J. Vogel

Maandag 6 april - Tweede Paasdag

10:00 uur Br. M. Meijer

Zondag 12 april

09:30 uur Ds. J. de Haan

18:30 uur Br. H. ten Voorde

Zondag 19 april

09:30 uur Ds. D. Mohn

18:30 uur GAAV Event

Zondag 26 april

11:00 uur Br. K. Hameeteman
Samendienst

18:30 uur Br. S. Visser

Zondag 3 mei

09:30 uur Br. J. Strietman

18:30 uur Ds. L. Janse

Zondag 10 mei

09:30 uur Ds. F. v/d Akker

18:30 uur Br. H.J. ten Voorde

Donderdag 14 mei - Hemelvaartsdag

10:00 uur Ds. G. Mink

Zondag 17 mei

09:30 uur Ds. H. Bleeker

Avondmaal

18:30 uur Ds. T. Smink

Zondag 24 mei - Eerste Pinksterdag

09:30 uur Ds. G. Mink

18:30 uur Ds. N. de Boo

Maandag 25 mei - Tweede Pinksterdag

10:00 uur Zr. H. Meijer

Zondag 31 mei

11:00 uur Br. A. van der Velde
Samendienst

18:30 uur Bethel Gospel Choire

Zondag 7 juni

11:00 uur Ds. D. Smink

18:30 uur Ds. J. Sparreboom

Zondag 14 juni

09:30 uur Ds. M.C. v.d. Eijkel

18:30 uur Br. J. Brunt

Zondag 21 juni

09:30 uur Ds. A. Sniijders - Ruiten

18:30 uur Pastor H. van Dam

Zondag 28 juni

11:00 uur Praise
Samendienst

18:30 uur Ds. O. Lohuis

Zondag 5 juli

09:30 uur Ds. T. Smink
Avondmaal

18:30 uur GAAV event

Zondag 12 juli

09:30 uur Ds. G. Mink

18:30 uur Zr. A. Stigter

Zondag 19 juli

09:30 uur Zr. M. Wierenga

18:30 uur Br. M. Nap

Houdt voor eventuele wijzigingen in het preekrooster de weekbrief en/of onze website in de gaten.