

Tweede collecte - De tweede collecte van zondag 12 april is bestemd voor International Justice Mission (IJM). IJM heeft meer dan 99.000 kinderen, vrouwen en mannen bevrijd uit situaties van geweld en onderdrukking. Survivors worden bijgestaan in hun herstel. Lokale autoriteiten zijn geholpen bij de veroordeling van meer dan 8.400 mensenhandelaren en uitbuiters zijn verhinderd om geweld te plegen dankzij versterkte rechtssystemen. Als wetten worden gehandhaafd, is slavernij niet langer aantrekkelijk voor mensenhandelaren en andere criminelen. Meer dan 431.000 rechters, advocaten en lokale leiders werden door IJM getraind. Lees meer over hun missie op www.ijmnl.org of bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=uPaoTj_oTvc&t=11s. Uw donatie is een bijdrage tegen onrecht. Until all are free!



Digitale TWEEDE collecte:

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,

NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. tweede collecte, via de [betaallink](#)

of scan de QR-code hiernaast.

Gebedspunten Zendingsproject Oekraïne – vanuit onze verbondenheid met pioniersgemeente De Ark in Kyiv graag uw gebed voor:

- Het gezin van ds. Serghei met zijn vrouw Nastia en hun dochter Stephania. Het is fijn dat ze als gezin samen zijn, om zo samen de gemeente te dienen.
- Dankbaar zijn ze dat Pasen een gezegende dienst was in de kerk. Op de beamer zijn er enkele foto's te zien. Ds. Serghei heeft een kruis gemaakt, met een doornen kroon, rode doeken (Christus offer voor ons), en kettingen aan het kruis (Hij heeft ons bevrijd van de ketens van zonde). De jongeren hebben dat samen met hun leiders ook uitgebeeld in de gemeente, dat Christus is gestorven en is opgestaan. Het heeft veel impact in de gemeente om zo samen het lijden en de opstanding van Christus zo te vertolken.
- Ds. Serghei en ds. Oleksii zijn samen de leiding van de kerk, s'morgens 5 uur in de kerk, om samen te bidden. Ze zijn dankbaar voor onze gebeden. Zij bidden ook voor onze gemeente.
- Het is troostvol om zo Pasen, Opstanding te vieren in de kerk. Waar veel mensen een geliefde moeten missen door de oorlog.