

Zondag 03-05-2026  
Cantate

# Weekbrief

Ochtenddienst 09.30 uur  
Br. J. Strietman  
“Welkom ... God houdt van je!”

Avonddienst 18.30 uur  
Br. L. Janse

Alle diensten worden uitgezonden via omroep Archipel (RTV SLOGO - 105.6 FM / Kabel 105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.

[klik hier om live mee te kijken](#)

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp  
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | [www.doopsgezindouddorp.nl](http://www.doopsgezindouddorp.nl)

## Orde van dienst

*Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet.*

### Ochtenddienst

Kerkenraadslid: Edwin Voogd

Musici: Ineke, Aad en Suzan

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: PS 103:1,3

Votum en groet

Zingen: OPW 7

Kinderlied: HH 55

*De kinderen van groep 1-8 gaan  
naar hun eigen kinderdienst*

Inleiding op de dienst

Morgengebed

Schriftlezing: 2 Kor. 12:6-9a (NBV21)

Zingen: JDH 548

Verkondiging

Zingen: OPW 428

Dankgebed en Voorbeden

Slotzang: OPW 354

Zegen

Zingen: NLB 708:1,6

Muziek na de dienst

Koffiemoment ontmoetingsruimte

Collecte (*bij de uitgang*)

### Avonddienst

Kerkenraadslid: Edwin Voogd

Musicus: Ineke van Erkelens

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: PSOB 118:1,12

Votum en groet

Zingen: NLB 634

Avondgebed

Zingen: JDH 51

Schriftlezing: 1 Kor. 15:1-8

1 Kor. 15:12-20 (HSV)

Zingen: OPW 689

Verkondiging

Geloofsbelijdenis

Dankgebed en Voorbeden

Slotzang: OPW 47

Zegen

Muziek na de dienst

Koffiemoment ontmoetingsruimte

Collecte (*bij de uitgang*)



### **Digitale collecte:**

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,

NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden, via de [betaallink](#)

of scan de QR-code hiernaast.

*"Ik zal u vrijwillig offers brengen, ik zal uw naam loven, Here, want hij is goed."*

## **Agenda**

Zondag 03 mei

09.30 uur Br. J. Strietman

18.30 uur Br. L. Janse

Maandag 04 mei

13.00 uur Gebedsgroep

Dinsdag 05 mei

19.30 uur Gospelkoor

Woensdag 06 mei

Donderdag 07 mei

Vrijdag 08 mei

Zaterdag 09 mei

Zondag 10 mei

09.30 uur Ds. F. vd Akker

11.00 uur GAAV Jeugdzolder

18.30 uur Br. H.J. ten Voorde

## **Een meelevende groet voor:**

Zr. T. van Erkelens - de Koning,

Zr. G.J. Garritsen - van Gameren,

Zr. C. Hameeteman - Noteboom,

Zr. M.G. Papavoine - Wondergem,

Zr. C. Roozemonnd - Rijnbrand,

Zr. P. (Tula) Smink - Bakopoulou,

Zr. J. van Soest - Westdijk,

Br. T. van de Steenhoven,

Br. J.J. Vermeulen,

Br. A. de Vlaming,

**Jarig 07-05** - Br. K. van Splunter,

**Jarig 07-05** - Br. J. Westdijk,

**Vandaag 03-05** - In de ochtenddienst gaat br. J. Strietman voor. Hij is voormalig directeur bij Operatie Mobilisatie Nederland. In de avonddienst gaat voor Br. L. Janse. Hij is christelijk spreker en voorganger in de baptistengemeente in Middelburg.

**Voedselbank** - We doen weer een oproep aan u allen, om de voedselbank te gedenken met uw giften. Graag houdbare etenswaren. Let u ook op de houdbaarheidsdatum. Uw gave komt goed terecht bij de medemens die het minder heeft. De krat in de kerk staat klaar!

**Onderwijsavond** - Woensdag 6 mei is er weer een onderwijsavond, de laatste van dit seizoen. De spreker is ds. Paul Visser. Hij zal spreken over: "De hemel is het einde niet". Deze avond is bestemd voor alle gemeenteleden maar alle andere belangstellenden zijn uiteraard ook van harte welkom. Aanvang is 19.30 en koffie is er vanaf 19.00. We hopen en rekenen op een grote opkomst! Taakgroep onderwijs.

**Hulp gevraagd** - Met Pasen, Pinksteren en Kerst worden er kaartjes uitgedeeld met bemoedigende teksten. Ben jij degene met een duidelijk leesbaar handschrift en zou je het leuk vinden om te helpen? Meld je dan aan bij Conny Troost.

**Gebedspunten Zendingsproject Oekraïne** – vanuit onze verbondenheid met pioniersgemeente De Ark in Kyiv graag uw gebed voor:

- Het gezin van ds. Serghei met zijn vrouw Nastia en hun dochter Stephania. Het is fijn dat ze als gezin samen zijn, om zo samen de gemeente te dienen.
- Nastia hoopt dat ze samen met Serghei en Stephania naar de CMERK (14-17 mei) kan. Op dit moment zijn er voor de papieren Serghei geen toestemming voor, om het land uit te gaan. Ze vragen ons om hier voor te bidden. Ook omdat ze een moment van rust zo nodig hebben. Dat zou mooi zijn als we ze een huisje kunnen aanbieden, of een slaapplek voor het gezin. Zodat is even kunnen ontspannen.
- Ook in Kyiv is het voorjaar, de koude is over, de dagen zijn langer. Maar er is nog steeds weinig electriciteit, en wat er een aantal uren is, dat wordt gedeeld. Waarbij naast eten en drinken, de mobiel wordt opgeladen. Een mobiel is belangrijk om contact te houden, met familie en vrienden, die vaak ook binnen Oekraïne gevlucht zijn.

**Kom helpen in de kerktuin!** - Wil jij ook genieten van een mooie, bloeiende kerktuin én daar zelf een steentje aan bijdragen? Kom dan gezellig meehelpen! Elke 1e woensdag van de maand om 13.00 uur. Eerstvolgende keer: woensdag 6 mei. Of je nu groene vingers hebt of gewoon zin in een gezellige middag buiten – je bent van harte welkom! Samen maken we er een prachtige, bloeiende kerktuin van. Aanmelden of vragen? Neem contact op met Jolanda Joppe 06 16 43 38 28. We hopen je te zien! Team Kerktuin

**Bedankt** - Beste zusters en broeders. Bij deze wil ik u hartelijk dank zeggen voor uw al uw blijken van medeleven (m.n. uw gebeden, telefoontjes, kaarten, condoleance, bijwonen afscheidsdienst) na het overlijden van mijn man Jaap. Ik voel me hierin zeer gesteund. Cootje Elscot.

**Aankondiging collecte op 10 mei** - De 2e collecte op 10 mei is bestemd voor stichting Kairos in Dirksland. Stichting Kairos is een maatschappelijke opvang voor kwetsbare (jong)volwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Stichting Kairos helpt de gasten middels een intensieve begeleiding- te werken aan een fundament waarop verder gebouwd kan worden richting een volgende stap in hun woon- en levenssituatie. Meer informatie: [www.stichtingkairos.nl](http://www.stichtingkairos.nl)

**Pastoraat** - U kunt het pastorale team bereiken via de mail: [zorgpastoraat@doopsgezindoudorp.nl](mailto:zorgpastoraat@doopsgezindoudorp.nl) [bezoekpastoraat@doopsgezindoudorp.nl](mailto:bezoekpastoraat@doopsgezindoudorp.nl)  
Er wordt dan contact met u opgenomen. Uiteraard kunt u ons (Janny Scholten of Anneke Akershoek) ook in de gemeente aanspreken.

## Ochtenddienst

### **PS 103:1**

Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN,  
laat al wat binnen in mij is Hem eren,  
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid,  
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,  
die u geneest, die uit het graf uw leven  
verlost en kroont met goedertierenheid.

### PS 103:3

Hij is een God van liefde en genade,  
barmhartigheid en goedheid zijn de daden  
van Hem die niet voor altijd met ons twist,  
die ons niet doet naar alles wat wij deden,  
ons niet naar onze ongerechtigheden  
vergelddt, maar onze schuld heeft uitgewist.

### **OPW 7**

Heer, God, U loven wij. Heer, U belijden wij.  
Vader in eeuwigheid, zingt 't gans heelal uw naam.  
Aarde en hemel, Heer, zingen uwe naam ter eer,  
heel uw schepping door, eeuwig met 't engelenkoor:  
Heilig, heilig, heilig is onze God, de Heer Zebaoth.  
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol.  
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol.  
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Amen.

### **HH 55:A1**

God zei: 'Noach bouw een boot, samen met je zonen.  
Maak hem sterk en maak hem groot, je moet er straks in wonen.  
En neem dan heel veel dieren mee wanneer de boot gaat varen.  
Ik zal ze sturen twee aan twee, Ik wil hun leven sparen.'

### HH 55:A2

De ark was netjes afgebouwd, de intocht kon beginnen.  
De dieren liepen twee aan twee de ark van Noach binnen.  
Toen deed God de deur op slot en liet de wolken komen.  
De regen viel met bakken neer en bleef en bleef maar stromen.

### HH 55:B(1)

Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal? Zo wordt het nu al eeuwenlang  
verteld in elke taal. Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal?  
Lees maar in de Bijbel want daar staat het allemaal.

### HH 55:A3

De wereld werd een oceaan waarop de ark bleef drijven.  
Slechts de dieren in de ark die zouden overblijven.  
Maar op een dag was het voorbij, het water ging verdwijnen.  
De wolken schoven weer opzij, de zon begon te schijnen.

### HH 55:A4

De aarde werd weer langzaam groen, de bomen gingen groeien.  
Er startte weer een nieuw seizoen en bloemen gingen bloeien.  
Noach liet de dieren gaan, ze mochten gaan proberen  
om elk weer op z'n eigen plek op aarde terug te keren.

### HH 55:B(2)

Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal?  
Zo wordt het nu al eeuwenlang  
verteld in elke taal. Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal?  
Lees maar in de Bijbel want daar staat het allemaal.

### HH 55:A5

Toen zei God: "Kijk eens omhoog, zie daar die boog vol kleuren.  
Luister Noach, ik beloof: dit zal niet meer gebeuren.  
Ik zal met jullie nog een keer de aarde op gaan bouwen.  
Ik maak met jou een nieuw begin, daar mag je op vertrouwen."

### HH 55:B(3)

Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal? Zo wordt het nu al eeuwenlang  
verteld in elke taal. Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal?  
Lees maar in de Bijbel want daar staat het allemaal.

### **JDH 548**

Liefde was het, onuitputt'lijk. Liefd' en goedheid, eind'loos groot.  
Toen de Levensvorst op aarde tot ons heil Zijn bloed vergoot.  
Komt, laat ons Zijn liefde prijzen! God geeft vreugd' en dankensstof.  
Enmaal zingen wij voor eeuwig in de hemel Zijne lof.

Rijd als Heerser door de velden. Jezus in Uw grote kracht.  
Niets, niets kan U tegenhouden. Zelfs de hel niet met haar macht.  
Voor Uw Naam, zo groot en heerlijk, zinkt de vijand weg in 't niet.  
Heel de schepping, Heer, zal beven. Als zij U, haar Koning, ziet.

### **OPW 428:1**

Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die 't niet verdien  
het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan 'k zien.

OPW 428:2

Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad.  
Maar ook - als ik mij tot Hem keer - dat God mij nooit verlaat.

OPW 428:3

Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis.  
Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis.

OPW 428:4

Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon,  
dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond.

### **OPW 354**

Refrein:

Glorie aan God, glorie aan God,  
glorie aan God, glorie aan God.

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.  
Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.  
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.  
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.

Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. Overwinnaar zal Hij zijn,  
over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis,  
weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer!

Refrein:

Glorie aan God, glorie aan God,  
glorie aan God, glorie aan God.

Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam:  
Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie!  
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!  
Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig!

Jezus is Heer, Redder en Heer! Overwinnaar zal Hij zijn,  
over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis,  
weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer!

Refrein:

Glorie aan God, glorie aan God,  
glorie aan God, glorie aan God.

Heersen met Hem op de troon en zijn stem,  
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.  
Heilig en vrij alle tranen voorbij.  
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding:

waardig het Lam, waardig het Lam!  
Overwinnaar zal Hij zijn,  
over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis,  
weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer!

Refrein:  
Glorie aan God,  
glorie aan God,  
glorie aan God,  
glorie aan God.

### **NLB 708:1**

Wilhelmus van Nassouwe  
ben ik van Duitsen bloed,  
den vaderland getrouwe  
blijf ik tot in den dood.  
Een Prinse van Oranje  
ben ik vrij onverveerd,  
den Koning van Hispanje  
heb ik altijd geëerd.

### **NLB 708:6**

Mijn schild ende betrouwen  
zijt Gij, o God, mijn Heer!  
Op U zo wil ik bouwen,  
verlaat mij nimmermeer!  
Dat ik toch vroom mag blijven,  
uw dienaar t'aller stond,  
de tirannie verdrijven  
die mij mijn hart doorwondt.

## Avonddienst

### **PSOB 118:1**

Laat ieder 's HEEREN goedheid loven;  
Want goed is d' Oppermajesteit;  
Zijn goedheid gaat het al te boven;  
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.  
Laat Isrel nu Gods goedheid loven,  
En zeggen: "Roemt Gods majesteit;  
Zijn goedheid gaat het al te boven;  
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!"

### PSOB 118:12

Dit is de dag, de roem der dagen,  
Dien Israels God geheiligd heeft;  
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,  
Hem roemen, die ons blijdschap geeft.  
Och HEER, geef thans Uw zegeningen;  
Och HEER, geef heil op dezen dag;  
Och, dat men op deez' eerstelingen  
Een rijken oogst van voorspoed zag.

### **NLB 634:1**

U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!  
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan  
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!

### NLB 634:2

Licht moge stralen in de duisternis,  
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.  
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,  
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!

### **JDH 51:1**

Uw woord, o God, is liefd' en licht,  
is heilig en volmaakt,  
en waar het hart en schreden richt,  
wordt Uw heil gesmaakt.  
Refrein:

Heilig Woord van God,  
Trooster in ons lot.  
Gij zult in deze aardwoestijn  
steeds ons richtsnoer zijn.

JDH 51:2  
Heers daarom door Uw liefdewoord  
God, in ons hart altijd;  
ons hart, dat enig U behoort,  
zij U gans gewijd.

Refrein:  
Heilig Woord van God,  
Trooster in ons lot.  
Gij zult in deze aardwoestijn  
steeds ons richtsnoer zijn.

JDH 51:3  
Uw heilsbeloften zijn ons brood,  
dat onze zielen voedt:  
Zijn levend water, dat uit nood  
ons herleven doet.

Refrein:  
Heilig Woord van God,  
Trooster in ons lot.  
Gij zult in deze aardwoestijn  
steeds ons richtsnoer zijn.

JDH 51:4  
Daarvoor prijst nog U 't laatst geslacht  
met blij Halleluja,  
als 't roemt in Uw verlossingsmacht,  
en in Uw genâ.

Refrein:  
Heilig Woord van God,  
Trooster in ons lot.  
Gij zult in deze aardwoestijn  
steeds ons richtsnoer zijn.

**OPW 689:A1**

Spreek, o Heer, door uw heilig woord,  
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.  
Zaai uw woord, plant het diep in ons  
en verander ons naar uw evenbeeld,

**OPW 689:B1**

zodat Christus' licht in ons zichtbaar is,  
onze daden maakt tot getuigenis.  
Spreek, o Heer, en voltooi in ons  
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

**OPW 689:A2**

Leer ons Heer, uw volmaakte weg,  
echte need'righeid en gehoorzaamheid.  
Toets ons hart en ons denken nu  
in het heilig vuur van uw zuiverheid.

**OPW 689:B2**

In geloof zien wij dan uw majesteit  
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.  
Woord van hoop, dat ons leven deed,  
overwinning geeft over ongeloof.

**OPW 689:A3**

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,  
laat de diepten zien van uw plan met ons.  
Woord dat klonk voor de tijd begon,  
onze vaste grond tot in eeuwigheid.

**OPW 689:B3(1)**

Uw genade geeft ons de zekerheid:  
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.  
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk  
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.

**OPW 689:B3(2)**

Uw genade geeft ons de zekerheid:  
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.  
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk  
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.

Spreek, o Heer, en voltooi in ons  
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

**OPW 47**

Omdat Hij leeft,  
ben ik niet bang voor morgen.  
Omdat Hij leeft,  
mijn angst is weg.  
Omdat ik weet,  
Hij heeft de toekomst.  
En het leven is  
het leven waard  
omdat Hij leeft.