

Zondag 26-04-2026
Jubilate

Weekbrief

Samendienst 11.05 uur
Br. K. Hameeteman
“Dorens of vijgen”

Avonddienst 18.30 uur
Br. S. Visser

Alle diensten worden uitgezonden via omroep Archipel (RTV SLOGO – 105.6 FM / Kabel 105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.

[klik hier om live mee te kijken](#)

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl

Orde van dienst

Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet.

Ochtenddienst

Kerkenraadslid: Arie Wesdorp

Muziek: Living Water

Inleidende muziek

Zingen: Goed om hier te zijn (Sela)

Welkom & mededelingen

Votum en groet

Zingen: OPW 847

Kinderlied: Welzalig de man (2x)

Kinderen naar kleuter- en kinderdienst

De kinderen uit groep 7 & 8 en de

jongeren blijven in de kerkdienst

Morgengebed

Zingen: OPW 488

Schriftlezing: Lucas 6:12,13,17-19

43-45 (BB)

Verkondiging

Zingen: Here's my life Lord

Dankgebed en Voorbeden

Zingen: OPW 832

Collecte en afsluiting

Zingen: OPW 844

Zegen

Muziek na de dienst

Koffiemoment ontmoetingsruimte

Collecte (*bij de uitgang*)

Avonddienst

Kerkenraadslid: Arie Wesdorp

Musicus: Adri Poortvliet

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: PS 66:1,2

Votum en groet

Zingen: PS 66:3

Inleiding op de dienst

Zingen: NLB 264

Avondgebed

Schriftlezing: 1 Petrus 2:11-23

Zingen: NLB 575

Verkondiging

Zingen: NLB 657:1,3,4

Dankgebed en Voorbeden

Slotzang: NLB 650:1,2,3,4,7

Zegen

Muziek na de dienst

Collecte (*bij de uitgang*)

De tweede collecte in de ochtenddienst is bestemd voor Gevangenzorg Nederland.

U kunt uw offeranden overmaken naar onderstaand rekeningnummer o.v.v.

'Gevangenzorg Nederland' of via contant.



Digitale EERSTE collecte:

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,

NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden, via de [betaallink](#)

of scan de QR-code hiernaast.

"Zo zal dan een ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God."

Agenda

Zondag 26 april

11.05 uur Br. K. Hameeteman

18.30 uur Br. S. Visser

Maandag 27 april

13.00 uur Gebedsgroep

Dinsdag 28 april

09.00 uur Open Kerk

19.30 uur Gospelkoor

Woensdag 29 april

Donderdag 30 april

15.00 uur 55+ middag

Vrijdag 01 mei

Zaterdag 02 mei

Zondag 03 mei

09.30 uur Br. J. Strietman

18.30 uur Br. L. Janse

Jarig 29-04 - Zr. A.K. van Wijk - Blom,

Vandaag 26-04 - In de ochtenddienst gaat voor br. K. Hameeteman. In de avonddienst gaat voor br. S. Visser uit Tolkamer, een plaatsje bij de Duitse grens bij Lobith. Hij gaat voor de eerste keer bij ons voor. *Mijn naam is Sietse Visser en ben getrouwd met Eva en samen hebben wij 2 kinderen. Na in verschillende gemeentes als predikant werkzaam te zijn geweest ben ik in 1997 begonnen als geestelijk verzorger bij justitie en heb in verschillende gevangenissen gewerkt. Nu genietend van mijn pensioen. Wat ik niet wist en pas later heb ontdekt is dat mijn voorgeslacht van vaders kant doopsgezinden waren. Al vanaf de tijd van Menno. Bijzonder om met deze wetenschap voor te gaan in de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp.*

Gebedsteam - Tijdens de Samendienst is er een gebedsteam beschikbaar. We zijn herkenbaar aan gele keyboards. Heeft u behoefte aan een luisterend oor, een bid- en/of dankgebed? Dan zijn we er graag voor u.

55+ Middag - D.V. donderdag 30 april is er weer een 55+ middag. Deze middag zal Marianne Tanis onze gast zijn. Marianne is casemananger in de gezondheidszorg. Haar specialisme is ouder worden, vergeetachtigheid en dementie en de vragen die hierover zijn. Hopelijk mogen we u allen weer begroeten vanaf 15.00 in de ontmoetingsruimte van de kerk. Breng gerust anderen mee die hier in geïnteresseerd zijn. Namens team 55+ Doopgezinde gemeente Ouddorp allen welkom.

Kernteamleden samendienst en GAAV event gezocht - Geniet u/jij elke keer ook zo van de samendienst en het GAAV event? En zou je mee willen denken over (de invulling van) deze diensten? Dan ben je van harte welkom als lid van ons kernteam. We willen graag jong en oud, man en vrouw vertegenwoordigd zien in ons kernteam. We vergaderen zo'n 4x per jaar. Lijkt het je leuk om mee te doen of heb je vragen, dan kun je terecht bij een van de leden van het kernteam: Marina van Kooten, Mariska Goemaat, Jessica Rijsdam, Corina Tebrugge, Petra Troost

Gebedspunten Zendingsproject Oekraïne – vanuit onze verbondenheid met pioniersgemeente De Ark in Kyiv graag uw gebed voor:

- Het gezin van ds. Serghei met zijn vrouw Nastia en hun dochter Stephania. Het is fijn dat ze als gezin samen zijn, om zo samen de gemeente te dienen.
- Nastia hoopt dat ze samen met Serghei en Stephania naar de CMERK (14-17 mei) kan. Op dit moment zijn er voor de papieren Serghei geen toestemming voor, om het land uit te gaan. Ze snakken naar een moment van rust.
- We zijn nog op zoek naar een gastgezin of huisje om tijdens en na de CMERK tot ongeveer de Pinsteren waar ze kunnen verblijven. Dat zou zo fijn zijn als dat op Ouddorp is, dat ze kunnen genieten van het strand. Hier zijn niet iedere dag en nacht sirenes of drone aanvallen.
- Regelmatig stuur ik Nastia een foto van het strand, gewoon zoals wij het kennen. Als ze daar naar kijkt heeft ze even een moment van ontspannen. We gunnen haar dat ze hier een poosje echt kan ontspannen, helpt u daar met mee?

Onderwijsavond - Woensdag 6 mei is er weer een onderwijsavond, de laatste van dit seizoen. De spreker is ds. Paul Visser. Hij zal spreken over: "De hemel is het einde niet". Deze avond is bestemd voor alle gemeenteleden maar alle andere belangstellenden zijn uiteraard ook van harte welkom. Aanvang is 19.30 en koffie is er vanaf 19.00. We hopen en rekenen op een grote opkomst! Taakgroep onderwijs.

Dankbetuiging - Graag willen wij iedereen bedanken voor alle medeleven, de vele kaarten, bezoekjes, berichten en bloemen die wij hebben ontvangen na het overlijden van onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma Jo Tanis-Flikweert. Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren dat zij bij zovelen geliefd was. Kinderen en kleinkinderen

2e collecte - Gevangenezorg Nederland zet zich in voor (ex) gevangenen en tbs-patiënten. Daarnaast biedt aandacht voor achterblijvers (onderdeel van Gevangenezorg Nederland) steun aan achterblijvende familieleden. We werken vanuit een christelijke identiteit, zijn er voor iedereen en doen dit samen met 650 vrijwilligers.



Digitale TWEEDE collecte:

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,
NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. tweede collecte, via de [betaallink](#) of scan de QR-code hiernaast.

Samendienst

Goed om hier te zijn

Zing met ons mee en vier hoe God door mensen werkt
Samengeroepen hier in deze kerk
Waar wordt gedoopt begraven en getrouwd
En wij belijden dat Hij van ons houdt

Verenigd met de hemel zingen wij met één stem
Glorie aan de Vader alle eer aan Hem

Het is goed om hier te zijn
Zo goed om hier te zijn
Want U bent in ons midden Heer
Het is goed om hier te zijn
In uw aanwezigheid
U bent in ons midden Heer

Met hoofd en hart en ziel met hoe het ons ook gaat
Komen wij samen hier op deze plaats
et jong en oud van ver en van dichtbij
Iedereen welkom dat geloven wij

Verenigd met de hemel zingen wij met één stem
Glorie aan de Vader alle eer aan Hem

Het is goed om hier te zijn
Zo goed om hier te zijn
Want U bent in ons midden Heer
Het is goed om hier te zijn
In uw aanwezigheid
U bent in ons midden Heer

Generaties mensen
Op tal van dit soort plekken
Ontmoeten U en leven op
Zij zijn ons voorgegaan
Wij sluiten ons bij hen aan
U bent van alle tijden God

Generaties mensen
Op tal van dit soort plekken
Ontmoeten U en leven op Zij zijn ons voorgegaan
Wij sluiten ons bij hen aan U bent van alle tijden God

Het is goed om hier te zijn
Zo goed om hier te zijn
Want U bent in ons midden Heer
Het is goed om hier te zijn
In uw aanwezigheid
U bent in ons midden Heer

Het is goed om hier te zijn
Zo goed om hier te zijn
Want U bent in ons midden Heer
Het is goed om hier te zijn
In uw aanwezigheid
U bent in ons midden Heer (2x)

OPW 847

INSTRUMENTAAL 9 maten

OPW 847:A1

Er is hoop die groter dan de dood is,
er is leven, sterker dan het sterven.
Er is licht dat niemand ooit kan doven,
er is liefde die nooit teleur zal stellen.

INSTRUMENTAAL 4 maten

OPW 847:A2

Er is vrede, ver voorbij de onrust,
er is blijdschap, dieper dan de tranen.
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte,
er is trouw die ons niet zal verlaten.

Onze hulp en onze verwachting
is in U, voor eeuwig.

OPW 847:B¹

Dus richten wij onze harten naar boven,
vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit uw handen kan roven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.

INSTRUMENTAAL 4 maten

OPW 847:A3

Er is troost die sterker dan de pijn is,
er is vreugde, groter dan ons lijden.
Er is antwoord, midden in de twijfel,
overwinning, dwars door al ons strijden.

Onze hulp en onze verwachting
is in U, voor eeuwig.

OPW 847:B²(1)

Dus richten wij onze harten naar boven,
vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit uw handen kan roven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen,
en alle tranen voor altijd zal drogen,
is het uw Geest die ons helpt te geloven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.

INSTRUMENTAAL 9 maten

OPW 847:C

Onze hulp en onze verwachting is in U.
Onze hulp en onze verwachting is in U.
Onze hulp en onze verwachting is in U.
Voor eeuwig.

OPW 847:B²(2)

Dus richten wij onze harten naar boven,
vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit uw handen kan roven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen,
en alle tranen voor altijd zal drogen,
is het uw Geest die ons helpt te geloven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Welzilig de man die niet wandelt

Welzilig de man, die niet wandelt
in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters,
maar aan des Heren wet
zijn welgevallen heeft.
En diens wet overpeinst
bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom
geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd,
welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

OPW 488:A1

Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

OPW 488:B(1)

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

OPW 488:A2

Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.

OPW 488:B(2)

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

OPW 488:B(3)

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

OPW 488:CODA

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Here's my life, Lord

Here's my heart, Lord Here's my heart, Lord
Here's my heart, Lord Speak what is true

Here's my heart, Lord Here's my heart, Lord
Here's my heart, Lord Speak what is true

I am found, I am Yours I am loved, I'm made pure
I have life, I can breathe I am healed, I am free

Here's my heart, Lord Here's my heart, Lord
Here's my heart, Lord Speak what is true

I am found, I am Yours I am loved, I'm made pure
I have life, I can breathe I am healed, I am free

You are strong, You are sure You are life, You endure
You are good, always true You are light breaking through

Here's my heart, Lord Here's my heart, Lord
Here's my heart, Lord Speak what is true

Here's my life, Lord Here's my life, Lord
Here's my life, Lord Speak what is true

Here's my heart, Lord Here's my heart, Lord
Here's my heart, Lord Speak what is true

Here's my life, Lord Here's my life, Lord
Here's my life, Lord Speak what is true

I am found, I am Yours I am loved, I'm made pure
I have life, I can breathe I am healed, I am free

Here's my heart, Lord Here's my heart, Lord
Here's my heart, Lord Speak what is true

OPW 832:A1

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw,
want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

OPW 832:A2

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, hoogste Heer.

OPW 832:B

Voor eeu-wig is uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam,
Jezus, overwinnaar.

OPW 832:C3

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood, waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven.

OPW 832:C4

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten wie er regeert,
naam boven alle namen, hoogste Heer!

OPW 832:D(1)

Voor eeu-wig is uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam,
Jezus, overwinnaar.

OPW 832:D(2)

Voor eeu-wig is uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam,
Jezus, overwinnaar.

INSTRUMENTAAL

(5 maten)

OPW 832:E(1)↓

Naam boven alle namen.....

Naam boven alle namen.....

Naam boven alle namen.....

OPW 832:E(2)↓

Naam boven alle namen.....

Naam boven alle namen.....

Naam boven alle namen.....

↑Naam boven alle namen.....

Naam boven alle namen.....

Naam boven alle namen.

Naam boven alle namen.

OPW 832:F

Voor eeu-wig is uw heerschappij.

Uw troon staat onwankelbaar.

Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam,

Jezus, overwinnaar!

Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam,

Jezus, overwinnaar!

U bent Jezus, overwinnaar!

U bent Jezus, overwinnaar!

OPW 844:A(1)

De God van Abraham, Isaak en Jakob,

de God die eeuwig leeft en heersen zal.

Zijn licht omgeeft ons, zijn hand beschermt ons.

Hij is voor ons, onze God is voor ons.

OPW 844:B(1)

Ontvang de zegen van de Vader.

Ontvang het leven dat Hij geeft.

Ga in de kracht van zijn genade.

Ga met de vrede van zijn Geest.

OPW 844:A(2)

De God van Abraham, Isaak en Jakob,
de God die eeuwig leeft en heersen zal.
Zijn licht omgeeft ons, zijn hand beschermt ons.
Hij is voor ons, onze God is voor ons.

OPW 844:B(2)

Ontvang de zegen van de Vader.
Ontvang het leven dat Hij geeft.
Ga in de kracht van zijn genade.
Ga met de vrede van zijn Geest.

OPW 844:C

INSTRUMENTAAL

(8 maten)

OPW 844:B² (1)

Ontvang de zegen van de Vader.
Ontvang het leven dat Hij geeft.
Ga in de kracht van zijn genade.
Ga met de vrede van zijn Geest.

OPW 844:B²(2)

Ontvang de zegen van de Vader.
Ontvang het leven dat Hij geeft.
Ga in de kracht van zijn genade.
Ga met de vrede van zijn Geest.

Avonddienst

PS 66:1

Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaardden veinzend uw beleid.
Heel d'aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

PS 66:2

Komt, ziet nu de geduchte werken
die God aan mensen heeft gedaan:
Hij stelde aan de waatren perken,
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.
Laat zich ons hart in Hem verblijden:
God houdt de volken in het oog.
Zijn rijk is over alle tijden.
Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.

PS 66:3

Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wanklen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

NLB 264:1

Er is een dag voorbij gegaan met duizend woorden,
honderd beelden, urenlang.
Alles komt nog even samen
in een kleine avondzang.

NLB 264:2

We ruilen licht in tegen rust, we laten woorden
en gebaren zonder kracht.
Stilte schuilt in onze wimpers
op de drempel van de nacht.

NLB 264:3

In 't vage heimwee van dit uur
draag jij mijn tranen
en mijn vreugde,
ik jouw pijn.
Slapend in elkaars gedachten
kunnen wij geborgen zijn.

NLB 264:4

De schemering voltooit de dag,
straks zal het donker
ons omhullen,
urenlang.
Even wachten wij nog samen
met een kleine avondzang.

NLB 575:1

Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

NLB 575:2

Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

NLB 575:3

Die gewillig waart ten dode,
in het duister van de pijn
U ten offer hebt geboden,
hoe verlaten moest Gij zijn,
troosteloos aan 't kruis gehangen
opdat wij uw troost ontvangen.
Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

NLB 575:4

Alle leed hebt Gij geleden,
Gij gedragen met geduld.
Als een worm zijt Gij vertreden
zonder schuld, om onze schuld,
opdat wij door U verheven
als verlost zouden leven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

NLB 575:5

Koning tot een spot getekend
met een riet en doornenkroon,
bij de moordenaars gerekend
overstelpt met smaad en hoon,
opdat naar uw welbehagen
wij de kroon der ere dragen.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

NLB 575:6

Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgestaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

NLB 657:1

Zolang wij ademhalen scheidt Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.

NLB 657:3

Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen: zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang.

NLB 657:4

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

NLB 650:1

De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

NLB 650:2

Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

NLB 650:3

Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

NLB 650:4

Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

NLB 650:7

Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.