

Toestemmingsverklaring - In de hal van de kerk vindt u de algemene toestemmingsverklaring waarover u afgelopen ledenvergadering hebt gestemd. Deze toestemmingsverklaring vervangt de eerder gebruikte toestemmingsverklaring en is geldig tot wederopzegging. We verzoeken u deze in te vullen en te retourneren in de witte brievenbus “pastoraat” in de hal van de kerk.

Ook is de ledenadministratie afgelopen tijd bezig geweest met een nieuw programma. In het kader hiervan is een traject gestart, om met uw hulp, de gegevens bij te werken waar nodig. Het verzoek om uw persoonskaart in de hal van de kerk mee te nemen naar huis, te controleren, indien nodig bij te werken en deze vervolgens in te leveren in de witte brievenbus “pastoraat” in de hal van de kerk.

Wijzigingen en/of aanvullingen op uw persoonskaart zullen worden verwerkt in de ledenadministratie. De geretoureerde persoonskaart zal na het verwerken worden vernietigd. De toestemmingsverklaring wordt bewaard tot het moment dat deze wordt ingetrokken. Met zegenende groet, De Ledenadministratie & Privacy Commissie

Prekenserie ‘Gemeente van Christus zijn’ - Op zondagavond 20 januari jl. is er begin gemaakt met een 12-delige preken-serie over ‘Gemeente van Christus’ zijn. Deze preken-serie wordt zeer aanbevolen omdat het over de hele gemeente gaat. In Perspectief ‘Najaar 2017’ schreef onze predikant over zijn dromen en visie over de gemeente. In dit stuk is te lezen welke dromen en visie de predikant heeft met betrekking tot onze gemeente. Misschien wel te lezen als een profetie. In de 12-delige preken-serie komt de Bijbelse Visie van ‘Gemeente Zijn’ naar voren. Achtereenvolgens kwamen of komen de volgende onderwerpen aan de orde: Aanwezigheid van God, Alles draait om Jezus, Gods koninkrijk zichtbaar, Discipelschap, De heilige Geest actief, Gods woord centraal, Gods genade zichtbaar, Ontzag voor Gods heiligheid, Gemeenschap van heiligen, Huis van gebed, Gaven van de heilige Geest en dienend leiderschap. De preken-serie wordt gehouden tijdens de avonddiensten als onze eigen predikant voor zal gaan. Deel 3 van deze serie zal vanavond plaatsvinden. Allen van harte uitgenodigd!

40-dagentijd de lijdenstijd in de kerk - Aanstaaende woensdag wordt er in vele kerken - overall in de wereld - AS WOENSDAG gevierd. Traditioneel een vastendag dat het begin van de lijdenstijd inluidt ter voorbereiding op het lijden, sterven en Opstanding van onze Heer. We gaan op weg naar Pasen. Ook wij zullen deze tijd gebruiken voor bezinning, bewustwording en persoonlijke geloofsgroei. Afsluitend aan deze periode zijn we voornemens in de week voorafgaande aan het Paasfeest - de zogenaamde stille week - elke avond samen te komen in stilte en bezinningsdiensten. Vanaf D.V. maandag 15 april tot en met zaterdag 20 april zullen we met elkaar optrekken in bijzondere diensten op weg naar het grote Opstandingsfeest. Noteer het alvast in uw agenda. “Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven, en een ieder die leeft en in Mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven” (Joh. 11 :25)