



BIDDAG VOOR GEWAS, ARBEID EN VISSERIJ
WOENSDAG 10 MAART 2021 – 19.30 UUR

VOORGANGER: DS. K.F.A.W VAN WIJNGAARDEN
ORGANIST: INEKE VAN ERKELENS

Inleidend Orgelspel

Aanvangs-Psalm 8 (Opwekking 70: 1, 2 en 3)

Heer, onze God,
hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt
door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde
spreken wijd en zijd,
tonen het wonder
van uw heerlijkheid.

Heer, onze God,
die aard' en hemel schiep,
zeeën en land
met macht tevoorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen,
dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid
en luister schenkt?

U komt ons, Heer,
in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer,
verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen,
in uw heerlijkheid:
leven om Jezus' wil
in eeuwigheid!

Stil Moment, Votum en Groet

Gebed: Heer leer mij bidden!

Lieve Heer, leer mij hoe ik mijn lasten bij U neer kan leggen. Alles wat me bezighoudt; kleine zorgen, grote zorgen, verdriet en pijn, maar zeker ook mijn vreugde en dankbaarheid dat ik mag leven.

Leert U mij hoe ik U alles werkelijk kan toevertrouwen, zonder het direct na mijn gebed weer op mijn eigen schouders te laden en er mee weg te lopen.

Helpt U mij om te zien dat mijn gebeden invloed hebben als ik mij er werkelijk toe zet om met mijn hele hart te bidden. Ik moet leren naar U te luisteren; wat het betekent om met U te bespreken en niet alleen maar te proberen mijn ideeën er bij U door te drukken.

Helpt U mij om er tijd voor te nemen en te gaan leunen op mijn stille tijd met U, zodat het mijn toevlucht wordt, mijn rustpunt in de dag en mijn bron van diepe vreugde.

Heer, leer mij hoe ik moet bidden. Leer mij minder te vertrouwen op mijn eigen menselijke inzicht. Leer mij minder trots te zijn op de rijke gaven die U gaf. Leer mij voor U neer te buigen, om volledig op U te vertrouwen en te leren wat het werkelijk betekent om met U, mijn Vader, te praten.

Jezus, wanneer ik zwak en vermoeid ben; ontmoedigd of gefrustreerd, dan toch staat U naast mij. U slaat Uw armen om mij heen om mij te troosten en als ik naar U luister, hoor ik U zeggen dat alles goed zal komen. In Uw aanwezigheid smelten mijn angsten als sneeuw voor de zon en verdwijnt mijn verwarring.

Dank U dat U mij zo zegent. Ik ben zo dankbaar voor Uw vrede en voor de rust die U geeft. Als ik naar U opkijk weet ik dat ik nergens bang voor hoeft te zijn. U draagt deze wereld en al mijn problemen.

Dank U voor Uw vrede die alle verstand te boven gaat. Al zit ik maar een paar minuten veilig verborgen onder Uw schaduw, dan voel ik Uw aanwezigheid al en krijg ik kracht om door te gaan in deze verwarrende wereld.

Dank U Heer dat ik me door Uw aanwezigheid zelfs beter ga voelen.

Heer, leer mij bidden! **Amen**

Zingen - 'O grote God die liefde zijt' (NLB 838: 1 en 4)

1 O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

4 Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Schriftlezingen uit Mattheus 6:5-15 en Markus 11:15-17 (NBV)

Mattheüs 6:5 En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.

6 Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

7 Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.

8 Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.

9 Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
10 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.

11 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

12 Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.

13 En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.

14 Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.

15 Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.

Markus 11:15 Ze kwamen in Jeruzalem. Hij ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen; hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver,

16 en hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg.

17 Hij hield de omstanders voor: 'Staat er niet geschreven: "Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn"? Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!'

Zingen – Kom laat ons buigen voor de Heer (OPW 363) - (2 maal)

Kom laat ons buigen voor de Heer.

Laat ons knielen en aanbidden
onze Schepper.

Kom laat ons buigen voor de Heer.

Laat ons knielen en aanbidden
onze Schepper.

Want Hij is onze God,
die ons leidt als een liefdevolle Herder.
En wij zijn de schapen van zijn hand,
ja, wij zijn de schapen van zijn hand.

Verkondiging - Leer ons bidden!

Meditatief Moment – Heer, hoor mijn gebed (Sela)

Heer, hoor mijn gebed,
luister naar mijn smeken.

Antwoord mij,
U bent trouw en rechtvaardig.

Laat mij in de morgen uw liefde horen,
in U stel ik mijn vertrouwen.

Wijs mij de weg die ik gaan moet.
Mijn ziel verlangt naar U,
mijn ziel verlangt naar U.

Houd mij in leven, Heer, tot eer van uw naam.
Leid mij uit de verdrukking door uw gerechtigheid.

Laat mij in de morgen uw liefde horen,
in U stel ik mijn vertrouwen.
Wijs mij de weg die ik gaan moet.
Mijn ziel verlangt naar U,
mijn ziel verlangt naar U.

Dankgebed en Voorbeden

Biddag Collecte



*2 Korinthe 9:7 Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft,
zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.*

Slotzang – Bron van liefde, licht en leven (VL 119)

Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen –
liefde heeft de eeuwigheid.

Zegen

Gebed voor mijn kinderen, mijn zusters en broeders, mijn geliefden

Ik leg de namen van mijn
kinderen* in Uw handen.
Graveer Gij ze daarin met
onuitwisbaar schrift.
Dat niets of niemand ze meer
ooit daaruit kan branden,
ook niet als satan ze straks
als de tarwe zift.

Houdt Gij mijn kinderen* vast,
als ik ze los moet laten
en laat altijd Uw kracht
boven hun zwakheid staan.
Gij weet hoe mateloos
de wereld hen zal haten,
als zij niet in het schema van
de wereld zullen gaan.

Ik vraag U niet mijn kinderen*
elk verdriet te sparen,
maar wees Gij wel hun troost,
als ze eenzaam zijn en bang.
Wil om Uws naams wil hen
in Uw verbond bewaren,
en laat ze nooit van U vervreemden,
nooit, hun leven lang!

Ik leg de namen van mijn
kinderen* in Uw handen.
Amen.

**In plaats van 'kinderen' kunt u ook de naam invullen voor wie u wilt bidden!*

Bidden is een wondermooi geschenk van God. Als geliefd kind van God heeft U het geweldig voorrecht gekregen om door gebed in persoonlijk contact te komen met de Schepper van hemel en aarde!

De Doopsgezinde Gemeente Ouddorp is een christelijke geloofsgemeenschap met wortels in het allereerste begin van de Reformatie. Naar bijbels inzicht ging en gaat het ons om kleine zelfstandige gemeenten die leven van persoonlijke geloofsvrijheid en verdieping, verbondenheid met elkaar en inzet voor vrede in het klein en in het groot.

Vanuit ons gemeentebesef kiezen wij voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis gevolgd door de doop. Voor ons betekent in God geloven echter vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede.