

Gods gemeente

Een Huis van Gebed



BIDDAG VOOR GEWAS, ARBEID EN VISSERIJ
WOENSDAG 13 MAART 2019 – 19.30 UUR

VOORGANGER: DS. K.F.A.W VAN WIJNGAARDEN
ORGANIST: JAN TEEUW

Inleidend Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangs-Psalm 111:2, 3 en 5 (PSOB)

2 Des HEEREN werken zijn zeer groot;

Wie ooit daarin zijn lust genoot,

Doorzoekt die ijv'rig en bestendig;

Zijn doen is enkel majesteit,

Aanbiddeijke heerlijkheid,

En Zijn gerechtigheid onendig.

3 Hij maakte, Hij, die heerlijk is,

Zijn wond'ren een gedachtenis;

Hij is barmhartig en genadig;

Hij gaf hun, die Hem vrezen, spijs;

En, Zijnen groten naam ten prijs,

Gedenkt Hij Zijns verbonds gestadig.

5 't Is trouw, al wat Hij ooit beval;

Het staat op recht en waarheid pal,

Als op onwrikb're steunpilaren;

Hij is het, die verlossing zond

Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond

Met hen in eeuwigheid bewaren.

Stil Moment, Votum en Groet

Zingen – Laat ons de Heer lofzingen (NLB 864: 1, 2 en 5)

1 Laat ons de Heer lofzingen,

juich, al wie bij Hem hoort!

Hij zal met trouw omringen

wie steunen op zijn woord.

Al moet ge hier ook dragen

veel duisternis en dood,

gij hoeft niet te versagen,

Hij redt uit alle nood.

2 God heeft u uitverkoren
en uw geloof gebouwd,
Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,
dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.

5 Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al 't goede
nu en in eeuwigheid.

Een column: Ik kan niet bidden!

Er was eens een Jood die geleerd had voor de grote feestdagen naar Jeruzalem te gaan.

Hij hoorde mensen vanuit de Siddeer – het gebedsboek - de vaste gebeden bidden, op de juiste toon, in de juiste volgorde, het juiste ritme opzeggen..... maar zelf kon hij het niet. Waarom kan ik niet bidden?

Hij voelde zich tekort gedaan en beschaamd. Hij was analfabeet, kon noch lezen noch schrijven. Hij verlangde ernaar te bidden zoals iedereen. Er werd op hem neergekeken omdat hij geen tijd had om te leren en te studeren, want dag en nacht was hij bezig droog brood te verdienen voor zijn arme familie. Een leermeester had hij niet en minachting viel hem ten deel.

Het enige dat hij had geleerd, was stil te zijn en de Heer te vragen:
"Heer, leer mij bidden?"

Toen de gemeente op een zekere dag begon te bidden en hij een plaats kreeg – ver achterin de synagoge, met de opdracht andere te laten bidden omdat hij het niet kon, werd hij stil en sprak in zichzelf tot de levende God: "Ik kan niet lezen Heer, ik ben analfabeet. Ik ken de woorden niet die ik moet bidden; vult u de stilte voor mij op met uw woorden?; Wees u het gebed voor mij"

Toen klonk er een stem uit de hemel: "Je wens zal worden vervuld. God wil niet het gebed. God wil het hart."

Zingen - 'O grote God die liefde zijt' (NLB 838: 1, 2, 4)

1 O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2 Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

4 Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Avondgebed

Zingen – Psalm 116: 1, 5 en 8

1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

5 O 'k heb geloofd, ik wist het wel dat Gij
nog met mij waart in 't diepst van mijn benauwen,
toen 'k in mijn angst geen mens meer kon vertrouwen
en leugen werd wat men mij troostend zei.

8 Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

Schriftlezingen uit Jesaja 56:4-7 en Markus 11:15-17 (NBV)

Jesaja 56:4 Want dit zegt de HEER:

De eunuch die mijn sabbat in acht neemt,
die keuzes maakt naar mijn wil,
die vasthoudt aan mijn verbond,

5 hem geef ik iets beters dan zonen en dochters:
een gedenkteken en een naam in mijn tempel
en binnen de muren van mijn stad.

Ik geef hem een eeuwige naam,
een naam die onvergankelijk is.

6 En de vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden
om hem te dienen en zijn naam lief te hebben,
om dienaar van de HEER te zijn-
ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt,
ieder die vasthoudt aan mijn verbond-,

7 hem breng ik naar mijn heilige berg,
hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed;
zijn offers zijn welkom op mijn altaar.

Mijn tempel zal heten 'Huis van gebed voor alle volken'.

Markus 11:15 Ze kwamen in Jeruzalem. Hij ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen; hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver,
16 en hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg.
17 Hij hield de omstanders voor: 'Staat er niet geschreven: "Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn"? Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!'

Zingen – Ik kom in uw heiligdom binnen (OPW 192) – we zingen het tweemaal!

Ik kom in uw heiligdom binnen,
't voorhangsel ga ik voorbij.
'k Breng U mijn offer, een zoete geur,
vrucht van wat U deed in mij.
Mijn mond brengt
een offer van lof, Heer.
't Gaat nu alleen om uw eer.
't Reukwerk van mijn lofgezing
stijgt op in uw woning.
Ik kniel voor de troon van mijn Koning.
Samen met mijn stem hef ik
ook mijn handen op tot U,
't loflied komt diep uit mijn hart.
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
komen U toe, God van 't heelal
voor eeuwig.
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
komen U toe, God van 't heelal.

Verkondiging - Mijn huis zal zijn een 'huis van Gebed'

Meditatief Moment – O Lord hear my prayer (HH 544)

O Lord hear my prayer,
O Lord hear my prayer:
when I call, answer me.
O Lord hear my prayer,
O Lord hear my prayer,
come and listen to me.

Dankgebed en Voorbeden

Offeranden - Tijdens het voorspel van het volgende lied geven wij onze offeranden. *2 Korinthe 9:7 Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.*

Slotzang – Heer, ik prijs uw naam (NLB 889)

Heer, ik prijs uw naam,
dank U voor uw trouw.
Niemand is als U,
rots waarop ik bouw.

Zo onveranderlijk, machtig bent U,
volmaakt in uw heiligheid,
eeuwig vlammend vuur.
U alleen geef ik eer,
Vredevorst, hoogste Heer.
U heb ik lief.
U heb ik lief.
U heb ik lief.
U heb ik lief. (2x)

Zegen

Bidden is een wondermooi geschenk van God. Als geliefd kind van God heeft U het geweldig voorrecht gekregen om door gebed in persoonlijk contact te komen met de Schepper van hemel en aarde!

Efeze 3:16 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest,
17 zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen,
19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.

Jesaja 65:24 Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen,
ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken.

Gebed voor mijn kinderen, mijn zusters en broeders, mijn geliefden

Ik leg de namen van mijn
kinderen in Uw handen.
Graveer Gij ze daarin met
onuitwisbaar schrift.
Dat niets of niemand ze meer
ooit daaruit kan branden,
ook niet als satan ze straks
als de tarwe zift.

Houdt Gij mijn kinderen vast,
als ik ze los moet laten
en laat altijd Uw kracht
boven hun zwakheid staan.
Gij weet hoe mateloos
de wereld hen zal haten,
als zij niet in het schema van
de wereld zullen gaan.

Ik vraag U niet mijn kinderen
elk verdriet te sparen,
maar wees Gij wel hun troost,
als ze eenzaam zijn en bang.
Wil om Uws naams wil hen
in Uw verbond bewaren,
en laat ze nooit van U vervreemden,
nooit, hun leven lang!

Ik leg de namen van mijn
kinderen in Uw handen.
Amen.

In plaats van 'kinderen' kunt u ook de naam invullen voor wie u wilt bidden!