

Delen

in ZIJN

liefde

Eerste kerstdag 2020

Uitgezonden om 10.00 uur via YouTube

[klik hier om live mee te kijken](#)

Mede mogelijk gemaakt door:

Ds. K.F.A.W. van Wijngaarden

Orgel: Ineke van Erkelens

Blokfluit: Tabea Lanzke

**Voorzangers: Dianne Joppe, Jeroen Hameeteman,
Tamara van Splunder, Eric van den Nieuwendijk**

Inleidende muziek

Muziek - Hirtenlied (D.G. Turk)

Zingen – Een toekomst vol van hoop

In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken in de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste, God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.

U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.

U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.

Welkom & votum en groet

Zingen - Komt verwondert u hier mensen

Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken, ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken, ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht.

Ziet, hoe dat men met Hem handelt, hoe men Hem in doeken bindt,
die met zijne godheid wandelt op de vleugels van de wind.

Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden, die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here, die 't al draagt in zijne hand.

O Heer Jesu, God en mense, die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense, geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen, maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden, maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden, maak mij levend door uw dood!

Wij ontsteken het licht

Evangelieteksten over het Licht

- ★ Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.' - *Mattheüs 4:16*
- ★ Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. - *Mattheüs 5:14*
- ★ Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. - *Mattheüs 5:16*
- ★ Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan. - *Lukas 1:78*
- ★ Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.' - *Lukas 2:32*
- ★ Let dus op of het licht dat in je is, niet verduisterd is. - *Lukas 11:35*
- ★ Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen. - *Lukas 1:24*
- ★ In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
- *Johannes 1:4*
- ★ Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. - *Johannes 1:5*
- ★ Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht...
- *Johannes 1:8*
- ★ Het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. - *Johannes 1:9*
- ★ Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.'
- *Johannes 8:12*
- ★ Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht.'
- *Johannes 12:36*
- ★ Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is. - *Johannes 12:46*
- ★ Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: "Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde."
- *Handelingen 13:47*

- ★ Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. - *1 Korinthe 4:5*
- ★ Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. - *Efeze 5:9*
- ★ Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. - *1 Petrus 2:9*
- ★ Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. - *Openbaring 22:5*

Zingen - Donker de nacht

Donker de nacht, met sterren aan de hemel,
de aarde diep in het duister gehuld.
't Was in die nacht dat Jezus werd geboren,
het Woord van God in de tijd werd vervuld.
Heil en vrede heeft Hij ons verkondigd;
een nieuwe dag brak voor de wereld aan.
Lof zij de Heer, de Heer van alle heren,
Verlosser is Hij, de Zoon van God uit Davids huis.
Hosanna in den hoge, God met ons, Immanuel.

Ere zij God, zijn liefde voor de wereld
heeft Hij in Jezus, de Christus, getoond.
Om ons van schuld en zonde te verlossen
ging Hij de weg van het lijden, de dood.
Opgestaan is Jezus Overwinnaar,
er klinkt een lied dat jubelt door de tijd:
Lof zij de Heer, de Heer van alle heren,
Verlosser is Hij, de Zoon van God uit Davids huis.
Hosanna in de hoge, God met ons, Immanuel.

Morgengebed

Zingen - Wij aanbidden Hem

Wij zijn de herders, wij sliepen in 't veld.
Daar heeft een engel het ons verteld.
Hij is geboren in Bethlehem, en wij aanbidden, en wij aanbidden.
Hij is geboren in Bethlehem, en wij aanbidden Hem.

Wij zijn de koningen, wij komen van ver.
Wij hadden een droom en zagen een ster.
Hij is geboren in Bethlehem, en wij aanbidden, en wij aanbidden.
Hij is geboren in Bethlehem, en wij aanbidden Hem.

Wij zijn de kinderen die 't hebben gehoord.
Hij is gekomen, het Levende Woord.
Hij is geboren in Bethlehem, en wij aanbidden, en wij aanbidden.
Hij is geboren in Bethlehem, en wij aanbidden Hem.

1e Schriftlezing - 1 Johannes 4:7-21

⁷ Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. ⁸ Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. ⁹ En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. ¹⁰ Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. ¹¹ Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. ¹² Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. ¹³ Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. ¹⁴ En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. ¹⁵ Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. ¹⁶ Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. ¹⁷ Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. ¹⁸ De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. ¹⁹ Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. ²⁰ Als iemand zegt: 'Ik heb God lief,' maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. ²¹ We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

Zingen - In de stal van mijn hart

In de stal van mijn hart is een kindje geboren
en het wordt licht en het geeft kleuren aan het donker om mij heen.
In de stal van mijn hart lijkt soms alles verloren,
maar iets beweegt, want er is liefde en het laat mij niet alleen.

Als ik het begrijpen wil, vallen mijn gedachten even stil,
het verandert mij, de wereld voelt opeens niet meer zo kil.

In de stal van mijn hart is een kindje geboren
en het is mooi, het is zo anders dan de mensen om mij heen.
In de stal van mijn hart kan ik engelen horen:
Ere zij God, vrede op aarde, want Hij kwam voor iedereen.

Als ik het verzwijgen wil, roepen zelfs de muren en de wind,
ze vertellen mij dat hier vandaag een nieuwe tijd begint.

Ik geloof in wonderen, maar ze waren nooit zo groot als dit,
en het vult mijn hart, wanneer ik in mijn stal dit kind aanbid.

Groot is Zijn liefde op de wegen die ik lopen zal,
ver van de kribbe naar een kruis.
Niets kan ons scheiden, ook al ga ik door het diepste dal:
altijd brengt Hij mij naar huis.

Daarom is de dank alleen aan Hem en ik zal Hem eren met mijn stem,
want dit kind is God, geboren in de nacht van Bethlehem.
en wanneer ik wankel als ik val weet ik dat hij altijd zeggen zal,
in de diepste pijn, dat hij er voor zijn kinderen zal zijn.

2e Schriftlezing - Romeinen 8:31-39

³¹ Wat moeten wij hieraan nog toevoegen? Als God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn? ³² Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard; voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd. En zou Hij ons na zo'n gave ook niet al het andere schenken? ³³ Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God die rechtvaardigt? ³⁴ Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus misschien, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en die, gezeten aan de rechterhand van God, onze zaak bepleit? ³⁵ Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht of nood, of vervolging, of honger, of naaktheid, of levensgevaar, of het zwaard? ³⁶ Er staat immers geschreven: Omwille van U doodt men ons de hele dag door; wij worden behandeld als schapen voor de slacht. ³⁷ Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk, dankzij Hem die ons heeft liefgehad. ³⁸ Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven, noch engelen noch machten, noch wat is noch wat komt, geen macht ³⁹ in den hoge of in de diepte, noch enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus onze Heer is.

Kerstmeditatie 'Delen in Zijn liefde'

Zingen - Delen in Zijn liefde

Een kind geboren in Bethlehem, verlossing gegeven aan ons.

Dit verhaal wordt verteld, keer op keer, ieder jaar, maar doet het nog iets met ons?

Dit kind brengt liefde voor ieder op aard'. Het is als een vuur in de nacht.

Dat wijst ons de weg en elk hart wordt verwarmd. Het werd al zo lang verwacht

Voel je de liefde die Hij ons wil geven, voor alle mensen, een licht in de nacht?

Ja geloof het, Hij vraagt ook jou te delen in Zijn liefde met ieder mens.

Als iedereen in Zijn liefde deelt, maakt duisternis plaats voor nieuw licht.

't Is niet moeilijk te doen als je kijkt naar dit Kind, Zijn hemelse licht geeft ons zicht.

Voel je de liefde die Hij ons wil geven, voor alle mensen, een licht in de nacht?

Ja geloof het, Hij vraagt ook jou te delen in Zijn liefde met ieder mens.

Dus houd je ogen open voor de naaste die je nodig heeft

want zij staan vaak alleen.

Dit kind, God's Zoon wees ons de weg, liet ons een nieuwe wereld zien

waar liefde heerst!

Voel je de liefde die Hij ons wil geven, voor alle mensen, een licht in de nacht?

Ja geloof het, Hij vraagt ook jou te delen in Zijn liefde met ieder mens.

Voel je de liefde die Hij ons wil geven, voor alle mensen, een licht in de nacht?

Ja geloof het, Hij vraagt ook jou te delen in Zijn liefde met ieder mens.

Ja geloof het, Hij vraagt ook jou te delen in Zijn liefde met ieder mens.

Dankgebed

Muziek - Sonate I - Andante (D. Sarri)

Zingen - Kerstnacht boven Bethlehem

In de kerstnacht boven Bethlehem, sprak een engel uit de hemel.

En hij maakte daar goed nieuws bekend: God is hier, zijn naam is Jezus!

En opeens was daar een engelenmacht. Een hemels leger prees de schepper.

Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde.

Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezing blijven klinken in ons leven.
Dat het hemels lied van toen die nacht overal nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen.

Is er iets of iemand ooit te klein voor de God, die zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij. God werd mens tussen de mensen.
Wat een wonder dat God met ons is! Liefde ken bij Hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen.

Zegenbede

Slotlied - Hoor, de engelen zingen de eer

Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer!

Uitleidende muziek

Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere;
Ga! Vertel het vanaf de berg, over de heuvels, vertel het overal.
Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born.
Ga! Vertel het vanaf de berg, dat Jezus Christus is geboren.

While shepherds kept their watching, o'er silent flocks by night,
Terwijl de herders de wacht hielden over hun slapende kudde,
behold, throughout the heavens, there shone a holy light.
aanschouwden ze vanuit de hemel een heilig licht.

Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere;
Ga! Vertel het vanaf de berg, over de heuvels, vertel het overal.
Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born.
Ga! Vertel het vanaf de berg, dat Jezus Christus is geboren.

The shepherds feared and trembled, when lo! above the earth,
De herders keken verschrikt, toen laag boven de aarde,
range out the angels chorus, that hailed our Saviour's birth!
het engelenkoor klonk dat jubelend de geboorte van de Verlosser aankondigde.

Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere;
Ga! Vertel het vanaf de berg, over de heuvels, vertel het overal.
Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born.
Ga! Vertel het vanaf de berg, dat Jezus Christus is geboren.

And lo! When they had heard it, they all bowed down to pray.
En kijk! Toen ze het hadden gehoord, bogen ze allemaal neer om te bidden.
Then travelled on together, to where the Baby lay.
Vervolgens reisden ze verder naar de plek waar de baby lag.

Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere;
Ga! Vertel het vanaf de berg, over de heuvels, vertel het overal.
Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born.
Ga! Vertel het vanaf de berg, dat Jezus Christus is geboren.

Down in a lonely manger, the humble Christ was born.
In een kribbe werd Christus nederig geboren,
And God sent our salvation, that blessed Christmas morn.
en God gaf ons redding, die gezegende Kerstmorgen.

Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere;
Ga! Vertel het vanaf de berg, over de heuvels, vertel het overal.
Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born.
Ga! Vertel het vanaf de berg, dat Jezus Christus is geboren.

Wij gedenken onze ouderen en zieken

*Er is slechts Eén, Die alles zal regeren,
Eén, Die ook dit jaar de historie maakt:
't is Anno Domini – het jaar des HEREN!
Wees sterk, vrees niet: 't is God, Die voor u waakt!*

Online Kinderdienst op 1e Kerstdag

Op 1e Kerstdag wordt om 12.00 uur een kerstfilm uitgezonden op ons YouTubekanaal. Deze film is gemaakt door en met onze kinderen en wordt van harte aanbevolen.

Zondag 27 december online kerkdiensten via ons YouTubekanaal

09.30 uur: Pastor Dijkstra-Geuze

18.30 uur: Ds. T. Smink

31 december 2020 en 1 januari 2021

In plaats van de oud- en nieuwdiensten zal een nieuwjaarsboodschap door ds. K. van Wijngaarden uitgezonden worden. Deze boodschap wordt op 1 januari 2021 om 10.00 uur live uitgezonden op ons YouTubekanaal en daarna op hetzelfde kanaal terug te kijken.



VAN HARTE
WENSEN WIJ
U GEZEGENDE
KERSTDAGEN
EN VEEL HEIL EN
ZEGEN IN 2021.