



PERSPECTIEF

EEN UITGAVE VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE OUDDORP
33STE JAARGANG - DECEMBER 2020 NR.6

De Kerkenraad

Na de vele info die aan iedereen is gestuurd ten behoeve van de najaars ledenvergadering kunnen we vanuit de kerkenraad nog melden, dat we op maandag 16 november de eerste KR vergadering hebben gehad in de nieuwe samenstelling. Henk van Deijk en Ben Scholten, die beiden met een ruime meerderheid zijn gekozen tot nieuwe Kerkenraads leden zijn op zondag 15 november tijdens de ochtenddienst ingezegend door de gemeente.

Kerstviering

Er wordt door diverse personen en groepen gekeken op welke wijze we creatief, maar binnen de regels die het RIVM stelt, de

Kerstviering kunnen houden. Dat verheugt ons en ik denk dat er kleinschalig mooie momenten komen, die door anderen ook online gevolgd kunnen worden. Er heeft zich momenteel een werkgroep gevormd die zich bezig houdt met een kerstviering die buiten plaatst kan vinden. Inmiddels is duidelijk, dat er twee momenten zijn waarin er op kerstavond gezamenlijk kerstliederen gezongen worden. Verdere info op de website. We hopen uiteraard net als iedereen dat er op korte termijn meer mogelijkheden ontstaan, maar wij vermoeden dat de teugels pas gevierd worden na de feestdagen en dat is wellicht ook verstandig.

Bert Tuk

Pastorale

‘De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER.’

Jesaja 11:2

Zusters en broeders,

Kunt u ook wel eens met intense aandacht naar iemand, een radio-uitzending, een podcast of een televisieprogramma zitten te kijken of te luisteren? Geraakt door de manier waarop iemand iets vertelt of door het onderwerp dat aan bod komt. Vaak als dit mij overkomt, blijft de vraag hangen: wat is het dat ik zo word meegenomen in dit verhaal. Komt het door de verteller of door het onderwerp?

Ik moest hieraan denken toen ik bovenstaande tekst uit Jesaja opnieuw las. Is het ‘gegrepen zijn’ door die ander te omschrijven als wat hier staat. Of is de ‘Geest van de Heer’ een andere dimensie, is het van een andere orde of wereld? Over de Here Jezus, zeggen en horen we, dat Hij iets had dat niet te omschrijven was maar waar vele mensen door geraakt werden. Sterker nog, waar veel mensen nog steeds door geraakt worden. Wat had Jezus? De Geest van de Heer?

Het Kerstfeest dat we mogen vieren brengt ons in aanraking met de vraag: ‘wie was die Jezus?’ Wat had Hij wat veel andere mensen niet hadden. Maakt dat van het Kerstfeest niet dat bijzondere feest? We staan er niet altijd bij stil, maar het bijzondere is dat Gods liefde voor ons begint bij een kind dat geboren wordt. Het is allemaal zo herkenbaar. Kinderen die opgroeien met alles wat erbij hoort, met vallen en opstaan. En zo dichtbij komt de Almachtige. Als een kind. Niet met machtsvertoon of op een bovennatuurlijke wijze, niet vanuit weelde opgegroeid of met een intelligentie die onbereikbaar is. Maar als een kind zoals wij ook zijn of ooit waren. Zo dichtbij is en komt Jezus.

Die geest van wijsheid en inzicht, zo stel ik mij dan voor, zijn dat niet zijn liefdevolle ogen die ons uitnodigend aankijken? Hij kijkt dwars door ons heen en weet waar wij mee rondlopen in ons

leven, hoe moeilijk dat ook is. Maar hij bekritiseert en veroordeelt ons niet hierom. Hij heeft altijd aandacht en tijd voor ons en Hij wacht totdat wij Hem opzoeken om tijd met Hem door te brengen. Is dat niet wijsheid en inzicht? Tijd met de Allerhoogste doorbrengen, levert dat ons geen kracht op? Er zijn zoveel dingen in het leven waardoor we uitgeblust en vermoeid raken. Wat als we ons richten op het kind van Bethlehem, op Jezus? Is dat niet ‘verstandig beleid’? En wat gebeurt er dan als we dit met elkaar doen? Hoe vaak horen we elkaar niet zeggen: ‘ik word zo moe van al die verhalen over dingen die niet goed gaan in de samenleving, kerk of het leven van een ander. Ik heb zo’n behoefte aan rust, aan even niets!’ Is dat wat Jezus ons wil geven? Een geest van verstandig beleid.

Het Kerstfeest leert ons om samen met elkaar dat te gaan ervaren. Wat een geschenk dat wij gemeente zijn om dat te mogen doen. Samen Jezus ontmoeten met de wijsheid en inzicht die Hij heeft, door met kracht van de Geest van hierboven gevuld te worden als een nieuw begin om mee door te gaan. Nieuw beleid op een verstandige manier. Dit ervaren levert kennis op en ontzag voor de Almachtige. We leven in een bijzondere tijd. Na al die andere christelijke feestdagen komen ook Advent en het Kerstfeest in een ander licht te staan. Is dat niet wat Jezus wil doen in ons leven? Een ander licht brengen?

Ik wens u allen een vredevolle tijd toe met liefde voor elkaar en met zicht op een hoopvolle toekomst.

*Uw predikant,
Ds. K. van Wijngaarden*

Licht is leven, overvloed,
licht maakt blij, schenkt moed voor morgen.
Licht wil geven, gul en goed,
licht verlicht de zwaarste zorgen.
Licht is liefde, is geloof-
licht geeft hoop.

A.F. Troost, Licht van hoogerhand 2013



De Redactie

In deze laatste Perspectief van dit jaar, de Kersteditie, geen voorwoord, maar een korte kerstboodschap.

Op de voorpagina ziet u een foto, waarin het licht een grote rol speelt. Als het licht van die vuurtoren niet aanwezig zou zijn, dan zou er niets te zien zijn van de huizen die aangelicht worden, je zou ook de vuurtoren niet kunnen zien, kortom het zou gewoon helemaal donker zijn en je zou omringd worden door de duisternis. Ik heb wel eens een strandwandeling gemaakt terwijl het helemaal donker was, geen sterren geen maan, geen vuurtoren geen enkel spoor van licht. Alleen de zee was te horen en die vertelde ons waar we moesten lopen. Het was best spannend en we voelden ons een beetje gewichtloos. En wat waren we blij toen er opeens licht in de verte te zien was, wat steeds dichterbij kwam. Opeens hadden we een doel waar we naar toe konden lopen en dat stelden ons wel wat gerust. We voelden ons niet zo flauw meer en zetten met stevige tred onze wandeling voort en voelden ons steeds sterker worden.

Doperse dingen

Kijkend naar 2020, het jaar van vrijheidsbeperkingen met vele dingen die niet doorgegaan zijn en waarin we vele slachtoffers te betreuren hebben, is de vergelijking met de tijd van de Tweede Wereldoorlog snel gemaakt. Dit kwam mede omdat het feest van 75 jaar leven in vrede en vrijheid alleen op zeer ingehouden wijze gevierd kon worden en vooral online of via televisie werd meebeleefd. In de kerk vierden we de christelijke hoogtijdagen Pasen en Pinksteren met alle beperkingen van leven in coronatijd, en ook voor het Kerstfeest zal dat zo zijn.

Al eerder schreef ik over Sibold Sicco Smeding, die de oorlogsjaren in Goedereede doorbracht en al snel een prominente plaats innam in het kleine stadje en op het eiland. Hij was een veelzijdig man, met vele interesses en kwaliteiten, van oorsprong werkzaam in de journalistiek. Smeding liet zich tijdens de oorlog dopen in de Doopsgezinde Gemeente van Rotterdam en bedacht in deze jaren de leus: 'Dopen wat mondig is, spreken dat bondig is, vrij in 't christelijk geloven, daden gaan woorden te boven'. Zijn slogan werd verkozen tot de winnende inzending van een prijsvraag uitgeschreven door het Algemeen Doopsgezind Weekblad om met een goede doopsgezinde 'lijfspreuk' te komen. Grappig is dat door de uitvoering in Makkumer aardewerk in de vorm van een wandbord, zoals dat ook bij ons in de hal hangt nadat we het cadeau kregen van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit bij de opening van ons kerkgebouw, vele doopsgezinden menen dat deze spreuk al eeuwenoud is en stamt vanuit de begintijd van de doperse beweging!

In zijn tijd op Goeree raakte Smeding bevriend met de laatste Ouddorpse doopsgezinde predikant die de gemeente diende voorafgaand aan de ruim 40 jaar durende vacante periode, de van oorsprong uit de Oekraïne afkomstige Jacob Thiessen. Qua beroepskeuze ging Smeding zijn vriend achterna, want na de oorlog werd hij doopsgezind predikant elders in het land. Ondertussen stond hij nog wel met andere vooraanstaande eilandbewoners aan de wieg van het 'Wetenschappelijk

Wat is licht belangrijk, ook in ons leven, dat blijkt uit de ervaring in dit verhaal. Zonder licht kan er eigenlijk niet zo veel. En wat is nou het mooie, het bijzondere, het meest opvallende wat ooit gebeurd is? We herdenken het ieder jaar met kerst. Joh 8:12b, waarin Jezus zegt: "Ik ben het licht voor de wereld, wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft". Dat stralende licht wil ons beschijnen zodat we onze levenswandel met stevige tred kunnen voorzetten. Ook in de nieuwe tijd die voor ons ligt. Gezegende feestdagen!

Clémence Baks



Genootschap Goeree-Overflakkee' dat in 1945 zijn eerste uitgave publiceerde en dat tot 1965 zou blijven doen. Ook Thiessen verliet onze contreien al snel na de oorlog, vlak voor het kerstfeest in december 1945.

De illustratie toont een Adventsgroet die Smeding tekende in 1943. De Goereese toren is duidelijk herkenbaar. Op verschillende manieren laat Smeding een toekomstbeeld zien van bevrijding en hoop: op de toren wappert fier de Nederlandse vlag en de lichtstralen van Christus beschijnen symbolisch het pittoreske plaatsje. Dat de liefde, trouw en volharding van de geloofsgenoten die ons voorgedaan zijn in moeilijke maatschappelijke omstandigheden, ons ook in de huidige tijden zullen inspireren om van betekenis te zijn voor onze omgeving!

Elma Posthuma-Grinwis





Fietsen voor een goed doel!

Voor de oorsprong van de fietstocht moeten we even terug in de tijd. Het idee is ontstaan bij de themadienst die ging over de talenten. In het voorjaar van 2019 was het de bedoeling dat de gemeenteleden, jong en oud, aan de slag gingen met hun talenten om geld op te halen. Het geld was bedoeld voor de bevoorrading van de "mobiele ziekenhuis bus" van de GKMI Gemeente te Indonesië. Het opgehaalde geld zou dan symbolisch overhandigd worden als de zes gemeenteleden in de zomer van 2019 naar Indonesië zouden gaan, wat ook gebeurd is.

Toen (voorjaar 2019) was Noah nog 7 jaar en na een gesprekje over zijn talenten kwamen we al vlug tot de conclusie dat het iets te maken zou moeten hebben met: "je energie lekker kwijt kunnen". Want toen Noah 4 jaar was en wij nog in Melissant woonden, fietste Noah samen met zijn vader of moeder, van Melissant naar Ouddorp. In Ouddorp gingen we oma Marie Grinwis-Bosland bezoeken en in de middag fietsten we dan weer terug naar Melissant. (circa 12 km heen en 12 km terug). Vandaar dat een lange fietstocht met een sponsor actie misschien wel een goed idee was. Noah wilde wel naar Terneuzen fietsen, daar woont zijn andere oma namelijk. Maar ja dan moet je ook nog terug. Wat vind je van een rondje Goeree-Overflakkee? Dat is net zover als Terneuzen. JA! Dat wilde Noah samen met zijn moeder wel proberen. We trekken er twee dagen voor uit met een overnachting in een B&B en kijken wel hoe ver we komen. Een bijzonder mooie en leuke moeder/zoon ervaring om te doen en het lukte nog ook! 112 km gefietst in 2 dagen tijd en veel geld opgehaald.

Door corona konden we lang niet naar de kerk en daardoor konden de kinderen ook niet naar de kinderdienst. In de kinderdienst sparen we voor het "Children 4 Peace" project in Indonesië, verbonden met de GKMI gemeente aldaar. Maandenlang kwam er dus geen zendingsgeld binnen. Nog een keer fietsen voor het goede doel, dat wilde Noah wel, maar niet hetzelfde rondje. Zullen we een eiland opschuiven? JA! dat was een goed idee! In de zomervakantie van 2020, inmiddels net 9 jaar, heeft Noah samen met zijn moeder van Ouddorp af "een rondje Schouwen-Duiveland" gefietst, totaal 120 km. Ook weer in 2 dagen tijd met overnachting op een camping in een tentje zonder matras...ai! Maar het lukte en het was geweldig om te (mogen) doen met elkaar. Voor wie het leuk vindt om te zien hoe het rondje Schouwen-Duiveland is gegaan, zie YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=til87I0vz40&t=114s>. Op de vraag: "zou je nog een keer zo'n grote fietstocht doen voor een goed doel"? was het antwoord Nee, voorlopig niet meer. Maar wie weet,... komt er in de toekomst toch nog een vervolg...

Martha en Noah Witkamp

Turkey Red Wheat

Biologische wintertarwe met lange stengels, is gearriveerd in Ouddorp

Droomt u, droom jij nog wel eens, kunnen dromen werkelijkheid worden? In het najaar van 2019 ontving dominee van Wijngaarden zijn proponentschap in de ADS in Amsterdam. Een kleine delegatie vanuit de kerkenraad was daarbij aanwezig. Traditiegetrouw horen daar een speech, gegeven door één van de vorige cursisten, en cadeautjes bij. Ds. Flora Visser uit de Lyste streek (Witmarsum en omstreken) verzorgde de speech. Haar cadeau bestond uit een zakje Friese dumpkes, koekjes gebakken van Turkey Red Wheat. Deze bijzondere graansoort is verbonden met ons Mennonieten. De Mennonieten waren veel onderweg. Vanwege hun geweldloze levenswijze werden zij vaak niet geaccepteerd. Overal werden ze vervolgd van o.a de Oekraïne tot aan Ohio. Maar altijd werd zaaigoed meegenomen, meegesmokkeld om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voor zien. Zo werd de tarwe onzichtbaar verwerkt in zomen van jurken, in korsetten of zelfs poppenlijfjes. De tarwe is bijzonder sterk en kan tegen wind, regen en sneeuw. Zelfs als het platgeslagen is kan het zich weer oprichten. Het brood is bijzonder smakelijk en voedzaam. Veel kerken hebben van oudsher land in bezit, zo ook onze gemeente. Waarschijnlijk droomt u nu met mij mee, graan op ons eigen land, oogsten, meel, brood, de maaltijd houden met elkaar in het komende jubileum jaar 2022. Mogen dromen werkelijkheid worden door samen gemeente te zijn.

En dan nu het laatste nieuws vanuit de Jubileum werkgroep: DGO 400 jaar 2022

Er is inmiddels een jubileum werkgroep gevormd, en er is een eerste overleg geweest. Verschillende ideeën zijn geïnventariseerd en worden bekeken op haalbaarheid. Eén van de ideeën is het verhaal over het oude graan, wat in bovenstaand artikel beschreven staat. Want ook in de Ouddorpse Doopsgezinde geschiedenis speelde akkerbouw een belangrijke rol. Het Turkey Red Wheat, is eind oktober ingezaaid op Ouddorps Doopgezinde grond, achter de boerderij van akkerbouwer, Jan de Jong. We bidden en hopen, dat het graan de komende tijd mag groeien en tot zegen mag zijn in de gemeente, in het dorp en daar buiten.

Annelies Snijders



Zending



Wij zijn familie van den Noort

Op een bijzonder manier zijn we terecht gekomen in de gemeente. De afgelopen jaren woonden we aan boord van het ziekenhuisschip de Africa Mercy van Mercy ships. We verblijven momenteel in Ouddorp, omdat een echtpaar hun huis heeft aangeboden voor de komende tijd. Ons huis en bezittingen verkochten we 4 jaar geleden om ons in te kunnen zetten binnen de zending. We willen de hoop die in ons leeft, doorgeven en de liefde en genade van God tonen aan hen die buitengesloten en vergeten lijken te zijn en Jezus nog niet kennen.

Drie jaar op rij vierden we kerst in verschillende landen. Kameroen, Guinee en Senegal. Soms diep in het binnenland met andere zendelingen, andere keren aan boord van het schip. Doordat de bemanning een gezelschap is van allerlei nationaliteiten, heeft ieder zo zijn inbreng en is het een prachtig divers feest. Zo is er een Scandinavische Santa Lucia viering, een kerstmarkt, kerkdiensten en verschillende bak- en versierwedstrijden. Er is ook een ruimte die ingericht wordt met veel planten en de tuin van Gethsemane symboliseert waar velen van ons heen gaan om te bidden. Een andere ruimte wordt ingericht als 'bovenzaal' met veel symbolische voorwerpen en vragen ter bezinning, hier kan het avondmaal gevierd worden.

Wat de patiënten en hun verzorgers meekrijgen? Heel veel! Het eeuwenoude kerstverhaal wordt gedeeld. Er zijn lichtjes, vrolijke versiering en cadeautjes waarbij we vertellen dat het symbool staat voor het grootste Geschenk wat we vieren. God die de gedaante van een mens aannam en Licht bracht in de wereld.

Een bijzondere avond is 'carols by candlelight' waarbij we kerstliederen op de kade zingen, samen met de patiënten. Gewikkeld in verband, op krukken of terwijl ze door ons naar buiten gedragen worden, delen we samen dit moment. Het is wel 30-35 graden dus warme chocolademelk laten we achterwege. En de enige 'sneeuw' die valt, is tijdens een festiviteit waarbij het internationale koor zingt en van de

balustrade papierconfetti naar beneden strooit. Als er een Nederlandse bakker aan boord is, eet men zelfs oliebollen met oud en nieuw.

Dit jaar hopen wij kerst te midden van jullie te vieren, in afwachting van onze terugkeer naar Senegal. Binnen in ons huist namelijk het verlangen om weer uit te gaan.

Gertjan, Irma, Yeva, Rane en Espe

Mercy Ships

zet ziekenhuisschepen in om hoop en heling te brengen onder de armen. Het bijbels perspectief op barmhartigheid en gerechtigheid drijft ons daaraan bij te dragen. Van de vrijwilligers aan boord is de helft medisch personeel. Gertjan is hoofd van het beveiligingsteam. Irma werkt bij personeelszaken. Ons werk is vrijwilligerswerk waar we geen vergoeding voor ontvangen. We moeten zelf in ons levensonderhoud voorzien en alle kosten betalen. Aan boord dragen we ook maandelijks bij aan kost en inwoning. Dat we dit werk kunnen doen, is door Gods goedheid en door sponsors die bij willen dragen hieraan. Meer lezen? Ga dan naar www.vijfaanboord.nl

Contact met Gemeenten in Indonesië

In augustus 2019 is een groep van vijf mensen uit onze Gemeente met Gerlof Born van de landelijke Indonesië-commissie, op bezoek geweest bij meerdere Gemeenten in Indonesië om de contacten te verstevigen en hun werk te bezoeken.

We hebben de twee projecten bezocht die we ondersteunen: 1.) Jongeren die theologie studeren aan de christelijke Duta Wacana universiteit in Yogyakarta. Sinds januari 2017 hebben we € 4.158,29 gecollecteerd en overgemaakt. 2.) "Children 4 Peace" (kinderen voor vrede) project in Solo (ook wel Surakarta genoemd). Sinds juli 2018 hebben we € 5.088,89 gecollecteerd, gesponsord en overgemaakt.

Van deze bedragen hebben we ontvangstbevestiging gekregen. Zij hebben ons heel hartelijk bedankt en hun zegenwens uitgesproken. In het afgelopen jaar is het rustig geweest met onze contacten. Sinds begin november is er een direct contact ontstaan tussen kinderwerk DGO en het kinderwerk van de GKMI in Solo. Zo kunnen er ervaringen en materialen uitgewisseld worden. Op 13 November is er een videovergadering geweest met vijf mensen van de GKMI, Gerlof Born en Cor Joppe. Er was een uitwisseling over ons welzijn in deze bijzondere tijd en een gezamenlijk gebed. Binnenkort zullen wij wat meer nieuws ontvangen over onze studenten, die wij ondersteunen, hoe de studie vordert en wat hun plannen zijn. Deze verhalen willen we in onze Gemeente delen. Het is de bedoeling om tot een betere levende wederzijdse samenwerking te komen.

Taakgroep Zending & Evangelisatie, Cor Joppe



Korte berichten

Open kerk

Elkaar zien, ontmoeten, uitwisselen, het is allemaal wat moeilijk de laatste tijd. Daarom is er een initiatief ontstaan om vanaf dinsdag 24 november de kerk open te stellen voor een korte inloop. Welkom voor een stil moment, voor een praatje, een goed gesprek, een kop koffie of thee. Lekker even snuffelen tussen de boeken, of gewoon wat uitrusten nadat u de boodschappen heeft gedaan op de markt. Het krat voor de voedselbank staat ook te wachten op wat meer vulling, misschien een extraatje meenemen bij de AH? Wees welkom, vanaf dinsdag 24 november van 09.00 uur – 11.00 uur.

Winterfair

Zaterdag 12 december a.s. van 09.00 uur – 13.00 uur buiten voor de kerk. Niet zoals altijd maar aangepast aan de huidige regels. Er is heel veel te koop en te bestellen. Via het bestelformulier op de website kunt u uw wensen kenbaar maken. Kijk ook eens naar de boeken en de kleding en de prachtige kerstukjes die er ieder jaar zo mooi uitzien. Wees welkom en breng anderen mee!

Kerstavond 24 december 2020

19.30 – 20.30 uur voor jonge gezinnen en van 20.45 – 21.45 uur voor iedereen die zich welkom voelt. Niet in de kerk maar buiten, omdat dit beter aansluit bij de huidige regels. Samen kerstliederen zingen, samen wat drinken samen de kerst beleven op een manier die nog nooit eerder voorgekomen is. Wat een belevenis zal dat zijn. Er wordt nog verder gewerkt aan de plannen. Via de Weekbrief en de website wordt u op de hoogte gehouden. Wees ook hier welkom!

Bedankje

Afgelopen jaar heeft onze gemeente een verzoek ingediend voor een bijdrage aan de nieuwe geluidsinstallatie die o.a. nodig was voor het realiseren van live stream diensten. Dit verzoek werd gedaan aan het fonds van de Doopsgezinde Gemeente in Zuid Limburg. Ons verzoek is deels gehonoreerd met een bedrag van € 800,00 en is inmiddels ontvangen. Onze gemeente was erg blij met dit bedrag en wil dan ook de Doopsgezinde Gemeente in Zuid Limburg hier hartelijk voor bedanken.

Boekentafel

In de ontmoetingsruimte staat sinds een tijdje een boekenkar. Voor de liefhebber van boeken lezen het bekijken waard. Voor een paar euro kunt een boek aanschaffen wat u aanspreekt. En als u thuis boeken heeft staan waarvan u denkt, nou die kan ik wel missen, dan brengt u ze mee tijdens de open kerk en wie weet maakt u er iemand anders blij mee. Want juist nu, tijdens het vele thuis zijn, is een goed boek goud waard. Ja toch?

Kinderwerk

In een rap tempo gingen we deze zomer van YouTube kinderdiensten naar fysieke kinderdiensten tot er weer scherpere



maatregelen kwamen en we opeens weer thuis aan de slag gingen met de camera. Maar al snel borrelden nieuwe ideeën op en in overleg met de kerkenraad besloten we de kinderdienst samen met de ouder(s) na de eredienst te houden. Om 11:00 uur vierten we nu kinderdienst voor alle leeftijdsgroepen terwijl de ouder(s) in de kerkzaal de dienst van 09:30 uur bekijken via de beamer. De techniek is voor ons een uitkomst en we kunnen op deze manier de gezinnen toch een kerkdienst inclusief kinderdienst aanbieden. We zijn heel dankbaar voor alle hulp rondom deze diensten.

Het kinderwerk mocht op 11 oktober tijdens de opdrachtendienst van Job Joppe en Vajen de Vos een bijbel overhandigen en de ouders en kinderen verwelkomen in het kinderwerk. Suus Westdijk heeft thuis de zegen van onze predikant mogen ontvangen en zo ook een bijbel en videoboodschap van het kinderwerk. Inmiddels mochten we ook dankdag vierten op woensdagmiddag 4 november. Het thema was "Dankbaar voor Gods liefde". We mochten genieten van een sketch, vertelling, een lezing over Mercy Ships, een ren je rot Bijbelspel en een knutsel. We hebben de middag afgesloten met een fijne maaltijd.

Het goede doel dat wij met het kinderwerk momenteel naast ons zendingsproject steunen is Mercy Ships. Wellicht bij u bekend. Familie van den Noort woont tijdelijk in Ouddorp. Eerder woonden ze aan boord van een ziekenhuisschip. Aan boord worden in Afrika operaties voor de allerarmsten uitgevoerd. Op dankdag zijn we van start gegaan met een speculaastaartactie voor dit goede doel. De kinderen leren we te delen. Deze goede doelen actie en het thema van dankdag passen mooi bij elkaar. Eind november start het kerstproject: "Ik zie toekomst in jou". In de Bijbelse geschiedenissen op weg naar Kerst laat God zien welke toekomst Hij voor ogen heeft voor de wereld en hoe Hij die gaat realiseren. Hij doet dat door zijn engelen naar de wereld te sturen met zijn boodschap. Engelen zijn Gods dienaren en zijn zo ook als een spiegel voor de mensen. Wekelijks zal een engel een terugkerende rol krijgen in dit project.

Naast dit mooie kerstproject zijn er plannen voor een gezinsdienst met en door de kinderen op kerstmorgen en een verrassing voor de ouderen in onze gemeente in de kerstvakantie. U hoort hier binnenkort meer over via de weekbrief.



Kerkdiensten

Zondag 6 december

09.30 uur: Ds. K. van Wijngaarden - Taizé

18.30 uur: Ds. D. Smink jr.

Zondag 13 december

09.30 uur: Ds. K. van Wijngaarden

18.30 uur: Ds. van de Griend

Zondag 20 december

09.30 uur: Ds. K. van Wijngaarden

18.30 uur: Ds. E.A. van Hoof

Donderdag 24 december

19.30 uur: Kerstviering buiten voor gezinnen

20.45 uur: Kerstsamenzang buiten bij de kerk

Vrijdag 25 december

10.00 uur: Ds. K. van Wijngaarden

Zondag 27 december

09.30 uur: Pastor Dijkstra-Geuze

18.30 uur: Ds. T. Smink

Donderdag 31 december

19.30 uur: Ds. K. van Wijngaarden - Oudejaarsavond

Vrijdag 1 januari

10.00 uur: Ds. K. van Wijngaarden - Avondmaal

Zondag 3 januari

09.30 uur: Dhr. J. Strietman

18.30 uur: Br. E. Voogd

Zondag 10 januari

09.30 uur: Ds. K. van Wijngaarden

18.30 uur: Youth Event

Zondag 17 januari

09.30 uur: Ds. K. van Wijngaarden

18.30 uur: Ds. J. Smink

Zondag 24 januari

09.30 uur: Ds. E. M. de Jong

18.30 uur: Predikant nog niet bekend

Zondag 31 januari

09.30 uur: Dhr. H. Groeneboer

18.30 uur: Br. E. van den Nieuwendijk

Zondag 7 februari

09.30 uur Ds. K. van Wijngaarden

18.30 uur: Ds. G. Mink



Colofon

Perspectief verschijnt 6 x per jaar

Deadline kopij volgende editie Perspectief: 25-01-2021

De vaste vrijwillige bijdrage is minimaal € 10,- per jaar

Bankrekening: IBAN: NL13 RABO 035 12 64 272

o.v.v. Perspectief 2021

Redactie

Eindredactie: Clémence Baks

Opmaak: Amber van Splunder

Ds. K. van Wijngaarden

Fotografie: Jan Baks pagina 1, en anderen

Adressen

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp

Dorpssteden 3, 3253 AS Ouddorp

0187 – 682926

www.doopsgezindouddorp.nl

Predikant

Ds. K. van Wijngaarden

Email: predikant@doopsgezindouddorp.nl

Tel: 06 – 33667781

E-mail

redactieperspectief@doopsgezindouddorp.nl

info@doopsgezindouddorp.nl

scriba@doopsgezindouddorp.nl

ledenadministratie@doopsgezindouddorp.nl

pr@doopsgezindouddorp.nl

weekbrief@doopsgezindouddorp.nl

pastoraat@doopsgezindouddorp.nl

Social Media

Facebook: @DoopsgezindeGemeenteOuddorp

Youtube: Doopsgezinde Gemeente Ouddorp

Diensten bezoeken

Voor iedere dienst dient u zich aan te melden. Aanmelden kan via www.doopsgezindouddorp.nl tot en met zaterdag 12.00 uur, of via tel. nummer 06-27077366 op woensdag- en donderdagavond tussen 18:00 uur en 20:00 uur. Alle kerkdiensten worden uitgezonden via RTV SLOGO: 105.6 FM/Kabel 105.9FM en via Live stream Youtube.

Het stralende licht uit de hemel zal
over ons opgaan. Liefdevol is de
barmhartigheid van onze God.
Zodat we op weg kunnen naar het
pad van de vrede.
Lucas 1:78,79



Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



www.editoo.nl



MIX
Papier van
verantwoorde herkomst
FSC® C017135

Indien onbestelbaar retour: Dorpstienen 3, 3253 AS Ouddorp

CD-recensie

TobyMac - Light Of Christmas

Ernie Haase & Signature Sound - A Jazzy Little Christmas

Amy Grant - Home For Christmas

Kerst 2020 zal vanwege de corona heel anders gevierd gaan worden dan gebruikelijk. Het luisteren naar muziek blijft wel hetzelfde. Hierbij enkele tips: Toby Mac richtte in 1987 de Talk op. Deze Amerikaanse gospelband had ongekend veel succes ('Jesus Freak') met hun mix van pop, rock, grunge en rap. Nadat deze superformatie in 2000 stopte, heeft Toby een succesvolle solocarrière als hiphop artiest voortgezet. Onder de tien nummers van deze kerst-cd staat een gedegen uitvoering van 'Can't Wait For Christmas'. Hieraan wordt medewerking verleend door ska/rock band Relient K. Op 'Christmas This Year' is Leigh Nash, zangeres van Sixpence None the Richer ('Kiss Me') te beluisteren. Op 'The First Noel' is een gastoptreden van Owl City (van de hit 'Fireflies') te horen.

Eén van de meest populaire Southern Gospel kwartetten 'Ernie Haase & Signature Sound' laat op hun nieuwe album "A Jazzy Little Christmas" veertien vrolijke vertolkingen van bekende kerst songs horen. De muziek doet sterk denken aan de stijl van jazz legende Tony Bennett. Niet zo vreemd. Want de producer is Bennett's voormalige muziekregisseur Bill Stritch.

"Home For Christmas" (1992) van Amy Grant is één van de bestverkochte albums van 'The Queen of Christian Pop'. Met prachtige uitvoeringen van nummers als: 'Breath Of Heaven (Mary's Song)', 'Rockin' Around The Christmas Tree' en het sublieme 'The Night Before Christmas'. De nummers zijn digitaal gemasterd en nu voor het eerst ook op vinyl verkrijgbaar. Ik wil u graag gezegende kerstdagen en een goed en gezond 2021 toewensen en bidden.

Ben Scholten



Een kind is ons geboren
Een zoon is ons gegeven
De heerschappij rust op Zijn schouders
Deze namen zal Hij dragen: Wonderbare
raadsmen, Goddelijke held, Eeuwige Vader,
Vredevorst.
Groot is Zijn heerschappij
Aan de vrede zal geen einde komen

Wij wensen u allen gezegende feestdagen

Familie Van Wijngaarden

De Heer is mijn licht

Waar het duister voor zwicht
Ook is hij mijn heil
Dus waarom zou ik vrezen
Gedachten van vrede
Heeft Hij mij gegeven
En een hoopvolle toekomst
Waarop ik mij richt

Marry Koster

