

# Eeuwigheidszondag

22 november 2020



*We noemen de namen  
hardop, één voor één  
in de wetenschap:  
God vergeet er géén*

[klik hier om live mee te kijken](#)

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp  
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | [www.doopsgezindouddorp.nl](http://www.doopsgezindouddorp.nl)

## **Agenda**

Vandaag 22 november  
09.30 uur Ds. K. van Wijngaarden  
11.00 Jeugdzolder  
18.30 uur Ds. L. Krüger  
Maandag 23 november  
13.00 uur Gebedsgroep  
Dinsdag 24 november

Woensdag 25 november  
19.00 uur Gebedsgroep  
Donderdag 26 november  
Vrijdag 27 november  
Zaterdag 28 november  
Zondag 29 november  
09.30 uur Ds. A.W. Snijders  
18.30 uur Ds. J. Smink

## **Gebed gevraagd voor:**

**Jarig 26-11** - Br. J.J. Elscot,

**Pastorale zorg** - In de gemeente functioneert pastorale zorg onder verantwoordelijkheid van onze dominee en de coördinator pastoraat. Heeft u behoefte om met een pastoraal bezoeker te spreken? Neem dan contact op met Anneke Akershoek via 06-22097622 of mail naar [pastoraat@doopsgezindouddorp.nl](mailto:pastoraat@doopsgezindouddorp.nl)

**Weekbrief** - Heeft u informatie voor in de weekbrief? Doorgeven kan tot en met woensdag. Dit kunt u mailen naar [weekbrief@doopsgezindouddorp.nl](mailto:weekbrief@doopsgezindouddorp.nl). Afhankelijk van ruimte wordt uw stukje geplaatst of indien mogelijk ingekort.

**Winterfair** - Op zaterdag 12 december wordt er een Winterfair georganiseerd. Deze keer niet zoals u van ons gewend bent maar in aangepaste vorm. Er zijn weer prachtige kerststukken te koop, er wordt topkwaliteit kibbeling en gerookte vis verkocht, we hebben weer mooie 2e hands kleding, boeken en een kraam DIY. Alles zal buiten plaatsvinden. Om er zeker van te zijn dat er voor u een portie (of porties) kibbeling gebakken wordt of gerookte vis beschikbaar is kunt u deze reserveren via het bestelformulier. Aan de kerststukken wordt veel zorg en creativiteit besteed. Elk jaar is het weer een feest om de complimenten te horen van de kopers dat het er allemaal zo prachtig en mooi uitziet. We hopen dat u anderen enthousiasmeert en meebrengt! We zien u graag verschijnen zaterdag 12 december op onze Winterfair van 09.00-13.00 uur aan de Dorpstienen 3. (De richtlijnen van het RIVM worden regelmatig aangepast en mocht het zo zijn dat het houden van de Winterfair niet meer toegestaan is gaat deze niet door. Houd daarom de berichtgeving hierover goed in gaten.) De Activiteitencommissie

**Bedankt!** - Bedankt lieve gemeente voor alle medeleven en gebeden tijdens de ziekte en na het overlijden van Jan. Het is fijn om te weten dat hij bij zovelen geliefd was en dat wij niet de enigen zijn die hem ontzettend zullen missen. Dit alles geeft ons de kracht om verder te gaan. Janneke Pijl, kinderen en kleinkinderen

**Kinderwerk** - Het kan nog... tot uiterlijk 24 november speculaastaartjes bestellen voor de actie Mercy Ships. Doet u mee? Bestellen kan via de website van de kerk. Een speculaastaartje kost € 6,00 en kunt u zaterdag 28 november betalen en ophalen tussen 09:00 en 12:00 uur in de kerk. Bent u niet in de gelegenheid uw bestelling op te halen? Laat het ons weten, dan kunnen wij het bezorgen.

**Open kerk en omzien naar elkaar** - We leven momenteel in een turbulente tijd met allerlei beperkingen, wat zijn weerslag heeft op het gemeente-samenzijn. De zoektocht naar een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en naar elkaars verhaal te luisteren, heeft geleid tot een initiatief van gemeenteleden in samenwerking met het pastoraat en de kerkenraad. Vanaf volgende week is er elke dinsdagmorgen een moment van inloop in de kerk. Van negen tot elf uur staat de deur open om vrijblijvend binnen te lopen. Welkom voor een stil moment alleen, een praatje, een goed gesprek met iemand apart of samen met andere gemeenteleden, of gewoon om gezellig even een kopje koffie of thee te drinken. Ook staat de boekenkar van de activiteitencommissie weer klaar om een keuze te kunnen maken uit de collectie romans, studieboeken, kinderboeken en een assortiment religieuze lectuur. Heeft u nog mooie boeken om met anderen te delen, dan zijn deze van harte welkom. Wellicht is het ook een goed moment om na een bezoek aan de markt of de supermarkt even in de kerk uit te rusten. Misschien is er bij het boodschappen doen, indien mogelijk ook gedacht aan de voedselbank. Dan is het handig om deze dan ook direct in de daarvoor bestemde krat in de hal te zetten. Uiteraard worden de richtlijnen van het RIVM opgevolgd.

**Corona in onze omgeving** - Ook op ons eiland hebben we te maken met de gevolgen van het coronavirus. We nemen veel voorzorgsmaatregelen, er is onzekerheid hoe het verder gaat, er wordt veel schade geleden. Sommige mensen zijn besmet of ziek geworden. Er is veel zorg nodig om elkaar te helpen. Sinds afgelopen week is er een grote uitbraak van corona op Hernesseroord. Ruim 30 mensen zijn besmet. De directie moest besluiten om woningen met corona en alle dagbesteding te sluiten om verdere besmetting te stoppen. Dit maakt veel indruk op onze mensen met een verstandelijke beperking. Afgelopen voorjaar / zomer was de dagbesteding ook al 15 weken dicht. Vanuit onze Gemeente heeft Ton van de Steenoven en zijn familie hiermee te maken. Wilt u een kaart naar Ton sturen?

**Kerstavond 2020** - We maken bijzondere tijden door als gevolg van het Coronavirus. Niet mogen zingen in de kerk en dan toch zo verlangen naar een zangmoment als gemeente van Christus. Wanneer zou alles weer “normaal” zijn en wanneer zullen we weer met onze stem en uit volle borst Hem kunnen loven en prijzen? We weten het niet en we kunnen alleen maar hopen en bidden dat het Covid-19 tijdperk snel achter ons ligt. Zoals het er nu voor staat lijkt het er echter sterk op dat dit met de komende Kerstdagen nog niet het geval zal zijn. Daarom hebben een paar gemeenteleden in overleg met de Kerkenraad het idee opgevat om een Kerstzang moment buiten op het plein van de kerk te houden zodat we, zij het binnen de richtlijnen van het RIVM, toch een moment kunnen vinden om als gemeente Kerstliederen te zingen. Het is de bedoeling dat we op Kerstavond 24 december a.s. twee korte zang momenten houden waarbij gedacht wordt aan een eerste bijeenkomst speciaal voor ouders met kinderen (van 19:30 –ongeveer 20:30) en een tweede mogelijkheid van 20:45 tot ongeveer 21:45 welke meer bestemd is voor de overige gemeenteleden. Op dit moment wordt een en ander verder uitgewerkt met de taakgroep Kinderwerk en taakgroep Facilitair. Ook naar een alternatief bij slecht weer wordt gekeken. Er zal gezorgd worden voor koffie, thee, warme chocolademelk en iets lekkers erbij. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen!

**Zondag 22-11** - In de avonddienst gaat ds. L. Krüger voor, predikant van de Koningskerk in Rotterdam.

## Ochtenddienst

Voorganger: Ds. K. van Wijngaarden

Thema: "Leer ons onze dagen tellen"

Kerkenraadslid: Nelly Koese, Corrie Hoek

Musici: Tabea Lanzke (blokfluit), Ineke van Erkelens (orgel), Piet Westhoeve (piano)

### **Inleidende muziek**

A. Vivaldi: Sonata RV 36 "Andante"

### **We luisteren naar: "Lied van Mozes"**

*Ondertussen wordt de kaars en het licht binnengebracht*

De zon komt op

Ik zie in de verte

Een groene vallei

Voorbij de rivier

Tijd om te rusten

Tijd voor de stilte

Mijn ogen zijn moe

Ik heb zoveel gezien

Ik zag de vrije val

Zag het gouden kalf

Zag ze drinken en dansen

Om zichzelf te vergeten

Ik zag een heilig vuur

En ik zag het diepste dal

Water uit een rots en

Brood viel uit de hemel

En nu sta ik hier

Op een grens in de tijd

Dit is het eindpunt

De reis is voorbij

En daar aan de overkant

Ligt het beloofde land

En het is Onbereikbaar,

het is onbereikbaar dichtbij

Ik kan deze tijd  
Soms niet meer lezen  
Teveel onheilsprofeten  
Met het hart op de tong  
En ik zie mijn volk,  
ik zie mijn volk soms ontevreden  
En ze weten vaak zelf niet, waarom

En ik dacht,  
ik dacht altijd opnieuw kon beginnen  
Maar ik heb het vaak verkeerd ingeschat  
Laat iemand anders het loflied maar zingen  
Ik heb alles gegeven, alles gegeven  
Wat ik had.

En ik kan deze tijd  
Soms niet meer lezen  
Teveel onheils profeten  
Met het hart op de tong  
En zie daar aan de overkant  
Daar aan de overkant, ligt het beloofde land  
En het is Onbereikbaar dichtbij,  
het is onbereikbaar dichtbij  
onbereikbaar dichtbij

## **Stil moment**

### **Votum - we luisteren naar:**

PS 121:1

Ik sla mijn ogen op en zie  
de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan?  
Mijn hulp is van mijn HERE, die  
dit alles heeft geschapen.  
Mijn herder zal niet slapen.

PS 121:4

De HEER zal u steeds gadeslaan,  
Hij maakt het kwade goed,  
Hij is het die u hoedt.  
Hij zal uw komen en uw gaan,  
wat u mag wedervaren,  
in eeuwigheid bewaren.

## **Vredesgroet**

Wij groeten elkaar vanmorgen met de vrede van God,  
Die vrede die ons verstand te boven gaat,  
Die vrede die ons bindt, dat verdriet, de leegte in ons bestaan, de verschillen van  
beleving, het zoeken naar zingeving, zo anders dan ons geleerd is,  
dat alles laat versmelten en samenkomen is de vrede van God.  
Die vrede van God, Die wensen wij elkaar.  
In Christus Jezus zijn we één, het Licht van de wereld. Amen

## **We noemen hun namen, hardop, één voor één, in de wetenschap:**

### **God vergeet er niet één!**

Zr. Lijntje Hoek-van Splunder  
Br. Klaas Hameeteman  
Zr. Tinie Mijnders-Witte  
Br. Florus van den Tol  
Br. Abraham Jacob van Overbeeke  
Zr. Elisabeth Doornheim-Westdijk  
Br. Hendrik Groenendijk  
Br. Jan Pijl  
Zr. Geertruida Harmina Henderika van Overbeeke-Klein

## **We gedenken**

*Muziek - F. Barsanti: Sonata VI "Adagio"*

## **De Heer heeft ons nieuw leven gegeven**

Vera Jinthe de Vos

## **We luisteren naar:**

*Vandaag (Kinga Ban)*

Gisteren is een afdruk van je voeten in het zand.  
Morgen is de aanblik van een eindeloos groot strand.  
De zee komt op wanneer ze wil, ze wist je passen uit.  
En als de wind het zand bespeelt, zie je nauwelijks meer vooruit.

Dit is vandaag, het is alles wat je hebt.  
Morgen komt later en gisteren is alweer weg.  
Dit is vandaag, met z'n vreugde en zijn pijn  
en je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn.

Als je om je heen kijkt, maar je ziet niet wat je hoopt.  
En als het lijkt of je al tijden zonder toekomst verder loopt.  
Bedenk dan, als je zicht verliest: je loopt in Iemands zicht.  
De Aanwezige verlaat je niet, want de hemel gaat nooit dicht.

Dit is vandaag en het is alles wat je hebt.  
Morgen komt later en gisteren is alweer weg.  
Dit is vandaag, met z'n vreugde en zijn pijn en je hoeft maar één ding te doen...

En niets is moeilijker dan laten gaan.  
De toekomst, het verleden.  
Maar je bent al hier, je kunt het aan.  
Gedragen door de Ene.

Dit is vandaag en het is alles wat je hebt.  
Morgen komt later en gisteren is alweer weg.  
Dit is vandaag, met z'n vreugde en zijn pijn.  
Je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn.  
Vandaag...

### **Persoonlijk gedenken**

*Muziek: B. Marcello: Sonata II "Adagio + Andante"*

### **Gebed**

#### **Schriftlezing: PS 90**

<sup>1</sup> Een gebed van Mozes, de godsmann. Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht. <sup>2</sup> Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebaard – u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. <sup>3</sup> U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt: 'Keer terug, mensenkind.' <sup>4</sup> Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een wake in de nacht. <sup>5</sup> U vaagt ons weg als slaap in de morgen, als opschietend gras <sup>6</sup> dat ontkiemt in de morgen en opschiet, en 's avonds verwelkt en verdort. <sup>7</sup> Wij komen om door uw toorn, door uw woede bezwijken wij. <sup>8</sup> U hebt onze zonden vóór u geleid, onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat. <sup>9</sup> Al onze dagen gaan heen door uw woede, wij beëindigen onze jaren in een zucht. <sup>10</sup> Zeventig jaar duren onze dagen, of tachtig als wij sterk zijn. Het beste daarvan is moeite en leed, het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. <sup>11</sup> Wie kent de kracht van uw toorn, wie vreest oprecht uw woede? <sup>12</sup> Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult. <sup>13</sup> Keer u tot ons, HEER – hoe lang nog? Ontferm u over uw dienaren. <sup>14</sup> Vervul ons in de morgen met uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. <sup>15</sup> Geef ons vreugde, vergoed de dagen dat u ons kwelde, de jaren dat wij ellende doorstonden. <sup>16</sup> Toon uw daden aan uw dienaren, maak uw glorie bekend aan hun kinderen. <sup>17</sup> Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. Bevestig het werk van onze handen, het werk van onze handen, bevestig dat.

### **Verkondiging**



### **We luisteren naar:**

In de Heer vind ik heel mijn sterkte,  
in mijn God de vreugdezang.  
Gij die mijn bevrijding bewerkt,  
op U vertrouw ik en 'k ken geen angst,  
op U verrouw ik en 'k ken geen angst.

Meine Hoffnung und meine Freude. meine Stärke, mein Licht .  
Christus meine Zuversicht .  
Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht,  
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.

In the lord, I'll be ever thankful.  
In the lord, I will rejoice.  
Look to God, do not be afraid.  
Lift up your voices, the Lord is near.  
Lift up your voices, the Lord is near.

In de Heer vind ik heel mijn sterkte,  
in mijn God de vreugdezang.  
Gij die mijn bevrijding bewerkt,  
op U vertrouw ik en 'k ken geen angst,  
op U vertrouw ik en 'k ken geen angst.

### **Dankgebed en voorbeden**

#### **We luisteren naar:**

NLB 769:1

Eens, als de bazuinen klinken,  
uit de hoogte, links en rechts,  
duizend stemmen ons omringen,  
ja en amen wordt gezegd,  
rest er niets meer dan te zingen, –  
Heer, dan is uw pleit beslecht.

NLB 769:4

Als de graven openbreken  
en de mensenstroom vangt aan  
om de loftrompet te steken  
en uw hofstad in te gaan:  
Heer, laat ons dan niet ontbreken,  
want de traagheid grijpt ons aan.

NLB 769:6

Van die dag kan niemand weten,  
maar het woord drijft aan tot spoed,  
zouden wij niet haastig eten,  
gaandeweg Hem tegemoet,  
Jezus Christus, gisteren, heden,  
komt voor eens en komt voor goed!

## **Zegen**

*Wie wil kan in stilte blijven zitten, om te overdenken en diepe gedachten de ruimte te geven. We verlaten in stilte de kerkzaal.*

*Alle nabestaanden worden na de dienst gevraagd naar voren te komen om het symbool van gedachtenis in ontvangst te nemen.*

Vandaag gedenken wij  
die in 't voorbije jaar  
door de dood ontvielen  
veel gedachten leven  
nog in onze zielen  
hier is een plek van rust  
dit is het huis des Heren  
God wil Zijn aangezicht  
genadig tot ons keren  
Hij komt naar ons toe  
in gebeden en in lied  
Zijn armen houden vast  
Hij verlaat ons niet  
wij vinden ware troost  
bij de goede Herder  
veilig in Zijn hoede  
kunnen wij weer verder

De doopsgezinden in Nederland zijn een christelijke geloofsgemeenschap met wortels in het allereerste begin van de Reformatie. Naar bijbels inzicht ging en gaat het ons om kleine zelfstandige gemeenten die leven van persoonlijke geloofsvrijheid en verdieping, verbondenheid met elkaar en inzet voor vrede in het klein en in het groot. Vanuit ons gemeente besef kiezen wij voor een bewust lidmaatschap op basis van doop dat volgt op een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis. Voor ons betekent in God geloven echter vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede.

Iedere zondag zijn er diensten om 9.30 uur en 18.30 uur.



## Avonddienst

Voorganger: Ds. L. Krüger

Thema: "Woorden van Jezus - Een bizarre vraag"

Kerkenraadslid: Nelly Koese, Corrie Hoek

Musicus: Ineke van Erkelens

## **Welkom en mededelingen**

### **Aanvangslied: OPW 354**

OPW 354:refrein

Glorie aan God, glorie aan God,

glorie aan God, glorie aan God.

OPW 354:1

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.

Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.

Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.

Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.

Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.

Overwinnaar zal Hij zijn,

over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis,

weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

OPW 354:refrein

Glorie aan God, glorie aan God,

glorie aan God, glorie aan God.

OPW 354:2

Kondigt het aan door de kracht van zijn naam:

Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie!

Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!

Hij's verslagen het Lam troont voor eeuwig!

Jezus is Heer, Redder en Heer!

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

OPW 354:refrein

Glorie aan God, glorie aan God,

glorie aan God, glorie aan God.

OPW 354:3

Heersen met Hem op de troon en zijn stem,  
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.  
Heilig en vrij alle tranen voorbij.  
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding:

waardig het Lam, waardig het Lam!  
Overwinnaar zal Hij zijn,  
over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis,  
weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer!

OPW 354:refrein

Glorie aan God, glorie aan God,  
glorie aan God, glorie aan God.

### **Votum en groet**

#### **Zingen: NLB 705:1**

Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon,  
eer de heilige Geest, de Trooster, de Drie-enige in zijn troon.  
Halleluja, halleluja, de Drie-enige in zijn troon!

NLB 705:2

Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt,  
eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid.  
Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.

### **Welkom en inleiding op de dienst**

#### **Zingen: ELB 186:1**

Leid mij, Heer, o machtig Heiland,  
door dit leven aan uw hand.  
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,  
wees mijn gids in 't barre land.  
Gij, mijn sterkte, Gij, mijn leider,  
vul mij met uw Geest steeds meer.  
Vul mij met uw Geest steeds meer.

ELB 186:2

Laat mij zijn een godsgetuige,  
sprekend van U meer en meer.  
Leid mij steeds door uwe liefde,  
groeïend naar uw beeld, o Heer.  
Brood des levens, brood des hemels,  
voed mij dat ik groei naar U.  
Voed mij dat ik groei naar U.

ELB 186:3

Laat door mij uw levend water  
vloeien als een klare stroom.  
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later  
dat uw Geest over allen koom'.  
Mchtig Heiland, mijn Verlosser,  
kom, Heer Jezus, in uw kracht.  
Kom, Heer Jezus, in uw kracht.

## **Woorden voor het leven / geloofsbelijdenis**

### **Zingen PS 105:1**

Loof God de Heer, en laat ons blijde  
zijn glorieijke naam belijden.  
Meld ieder volk en elk geslacht  
de wonderen die God volbracht.  
Gij die van harte zoekt de Heer,  
verblijd u, geef zijn naam de eer.

## **Avondgebed**

### **Zingen: ELB 377:1**

U bid ik aan, o macht der liefde,  
die zich in Jezus openbaart.  
God zocht ook mij, hoezeer 'k Hem grieve;  
voor mij ook kwam zijn Zoon op aard.  
'k Vergeet mijzelf, waar 'k in de golven  
van zulk een liefde word bedolven.

ELB 377:2

Hoe zijt Gij mij zo zeer genegen  
en hoe verlangt uw hart naar mij?  
Gij komt mij met uw liefde tegen,  
opdat ook ik de uwe zij.  
Gij, trouwe Heer, hebt mij verkoren:  
U wil ik eeuwig toebehoren.

ELB 377:3

U wil ik zoeken, U mij geven;  
bij U slechts vind ik lavenis.  
In U alleen heb ik het leven  
en niet in 't geen van de aarde is.  
Bij U is rust, bij U verblijden;  
U, Heer, U wil mijn hart zich wijden.

**Schriftlezing: Johannes 5:1-11 (NBV)**

**Verkondiging**

**Zingen: JDH 881:1**

Is hier een hart, door vrees benard,  
vermoeid door 's levens strijd?  
Twijfel drukt U neer; gij struikelt telkens weer  
O, vat weer moed, want God is goed  
en steeds tot hulp bereid!  
Zo gij slechts kunt geloven,  
ziet gij Zijn heerlijkheid.

JDH 881:refrein

Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht  
voor elk die wond'ren van Hem verwacht  
Ja, wie Hem aanraakt ervaart Zijn kracht  
Daar zijn geen grenzen aan Jezus', macht.

JDH 881:2

Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt?  
Leg dan Uw lasten neer!  
Tob niet langer voort vertrouw op 's Heren woord:  
Hij hoort Uw beê, en schenkt U vree,  
in liefde eind'loos teer,  
zo gij slechts kunt geloven  
Niets is onmoog'lijk meer!

JDH 881:refrein

Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht  
voor elk die wond'ren van Hem verwacht  
Ja, wie Hem aanraakt ervaart Zijn kracht  
Daar zijn geen grenzen aan Jezus', macht.

## **Dankgebed en voorbeden**

### **Collecte** (bij de in- en uitgang)

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer  
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,  
NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden.

*"Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten."*

### **Slotzang DGO 019:1**

Er komt een nieuwe aarde, zonder onrecht of verdriet,  
waar de honger is verdwenen, God in alles ons voorziet,  
waar het lijden is geworden, tot een eeuwig vreugdelied,  
het Koninkrijk van God.

DGO 019:refrein

Glorie, glorie, halleluja, glorie, glorie, halleluja,  
glorie, glorie, halleluja, het Koninkrijk van God.

DGO 019:2

Er komt een nieuwe aarde, zonder angst en zonder pijn,  
waar verlost menschen leven, in het Goddelijk domein,  
waar het Woord heeft overwonnen en de dood niet meer zal zijn,  
het Koninkrijk van God.

DGO 019:refrein

Glorie, glorie, halleluja, glorie, glorie, halleluja,  
glorie, glorie, halleluja, het Koninkrijk van God.

## **Zegen**

### **Gemeente antwoordt met NLB 415:3**

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw naam ter eer!