

Groiegroepen 2019/ 2020

Coordinator Carla Tuk

Inleiding

Vorig jaar september zijn we gestart met Alpha gemeentebreed. Wel 120 mensen hebben hieraan meegedaan, wat een bemoediging!

We leerden elkaar en God beter kennen en in deze kleine groepen waren we gemeente en hadden we aandacht en zorg voor elkaar.

Na de Alpha studie hebben we geëvalueerd en nagedacht over hoe we de groiegroepen nu verder inhoud zouden willen geven. Naast de bestaande groepen kwamen er nieuwe ideeën en verlangens naar boven. Hieronder vindt u/jij het resultaat van de evaluatie: een overzicht van nieuwe en al eerder functionerende Groiegroepen. Lees het rustig door, we hopen dat er iets voor u/jou bij zit. En misschien heb je na het lezen zelf ook wel een verlangen of droom. Laat het ons weten en wie weet start er dan nog wel een nieuwe groep.

Gospelkoor:

Het gospelkoor is denk ik wel het mooiste voorbeeld dat laat zien dat wanneer mensen een verlangen/droom hebben er iets prachtigs uit kan groeien. Iedere dinsdagavond komt er een grote groep bij elkaar in de kerk om te zingen en te leren, om zo met elkaar gemeente te zijn. Wil je mee doen? Muzikanten, zangers en zangeressen zijn van harte welkom!

Opgeven bij Petra Troost 0643129988

Leesgroep:

De leesgroep is ongeveer vijf jaar geleden gestart door Ad Aleman en Marion van Hoof, de echtgenote van de vorige predikant. De groep bestaat nu uit 4 leden. We komen zo ongeveer om de 2 à 3 maanden bij elkaar, bij iemand thuis en bespreken dan een boek dat iemand heeft ingebracht. Die boeken zijn heel wisselend van onderwerp en we stemmen dit met elkaar af.

Ik noem zomaar een aantal voorbeelden van boeken zonder compleet te willen zijn.

‘Het geheime logboek van Topnerd Tycho’, eigenlijk een kinderboek, over het spanningsveld tussen schepping en evolutie. Schrijvers zijn Corien Oranje, theoloog en Cees Dekker professor nanotechnologie Delft.

‘Het kan toch niet waar zijn’, schrijver Joris Luyendijk over de macht van het geld.

‘Het verstoorde leven’, dagboek van ETTY Hillesum, Joodse jonge vrouw, geboren in Middelburg, overleden in Auschwitz. Over geloof en het niet ten ondergaan te midden van alle verschrikkingen van de oorlog.

‘Hipsters, baarden en martelaren’ van de journaliste Anna Krijger over het Israëliësch-Palestijnse conflict. Zowel de situatie in Israël als in de Gazastrook wordt beschreven.

In september bespreken we het boek ‘De zondvloed’ van Marianne Fredriksson.

Wil je eens meedoen, van harte welkom!

Opgeven bij Ad Aleman adaleman@gmail.com

of Jan Baks

Groiegroep Ouddorp maandagavond

Al meerdere jaren hebben we om de 2 weken groiegroep op maandagavond. We hebben onder andere het boekje “Breder langer dieper hoger” met elkaar besproken: 10 Bijbelstudies met portretten uit de wereldwijde kerk.

Komend seizoen kunnen we bijvoorbeeld het boekje “Bidden voor zieken. Hoe doe je dat?” van Carlo Brugnoli bespreken. Daarin wordt duidelijk dat bidden voor zieken beduidend meer is dan alleen de namen van de zieken noemen in ons ochtend- of avondgebed.

Een ander optie is het boekje “Jezus beter begrijpen” in het licht van Johannes, ontstaan vanuit ervaringen met Alpha-(vervolg)groepen.

Maar we staan open voor uw suggesties; er is nog niets besloten.

Opgeven bij Hans en Jolies van Dam hansjolies@gmail.com

Jonge vrouwengroep Ouddorp maandagavond

Op maandagavond 1x in de 14 dagen komen we bij elkaar om meer te leren van Jezus. We delen onze zorgen, dromen en hebben ook veel plezier. Eén van de boeken die we hebben besproken was : 'Een vrouw naar Gods hart' van Elizabeth George. Dit seizoen behandelen we het Bijbelboek Thessalonicenzen van Beth Moore. Je bent van harte welkom!

Opgeven bij Carla Tuk 0628956210

Vrouwengroep Ouddorp donderdagmorgen

Op donderdagmorgen 1x in de 14 dagen komen we bij elkaar. We verlangen ernaar om meer te leren van Jezus. Wat is Zijn verlangen, Zijn doel met ons en ons gezin/ gemeente. Hoe laten we Zijn liefde en licht zien in de wereld. Dit seizoen beginnen we met het boek: 'Op weg naar heelheid in Christus' van Signa Bodisbough. Van harte welkom!

Opgeven bij Carla Tuk 0628956210

Groep Ouddorp donderdagmorgen

We hebben een hele goede tijd met elkaar gehad tijdens het volgen van de Alpha gemeentebreed. En daarom willen we weer verder gaan zodat we weer leerzame momenten mogen hebben in de groep, en de leiding van onze God!

Opgeven bij Jobje Hoek 0187681780

Groep Ouddorp Vrijdagmiddag of vrijdagavond

Naast de maandagavond groep willen we graag ook een nieuwe groep vormen op de vrijdagmiddag of vrijdagavond.

Dus van harte uitgenodigd om u bij de bestaande of nieuwe groep aan te sluiten, want we hebben elkaar nodig om te groeien; uw inbreng doet er echt toe.

We zien uit naar uw reactie.

Opgeven bij Henk Verweij henk.verweij@planet.nl

Groep Ouddorp:

Eind juni hadden wij een afsluitende avond van onze Alpha groep.

De groep wil graag doorgaan met een verdere reeks groepsgesprekken vanaf September a.s.

Hoe, wat of waarmee weten we nog niet maar wij kwamen o.a. op het onderwerp Discipelschap.

Best een heel breed onderwerp waar je denk ik veel mee kunt doen.

We hebben erg fijne avonden met elkaar gehad en daardoor ook goed naar elkaar kunnen luisteren zodat onze meningen over de bepaalde onderwerpen goed uit de verf konden komen. Wederzijds begrip en interesse in verschillende manieren van beleving van gemeente-zijn kwamen ook aan de orde. Zo kwam het onderwerp discipelschap uit de gesprekken naar voren en dat zou wellicht iets kunnen zijn waar we het seizoen mee kunnen beginnen.

Opgeven bij Agni en Henk van Deijck 0651272200 h.vandeijk@ziggo.nl

LECTIO DIVINA

Samen luisteren in de stilte.

N.a.v. de laatstgehouden gemeentevergadering, ben ik helemaal enthousiast over deze vorm van samen de bijbel overdenken.

Ik zoek vijf mede enthousiastelingen, om een seizoen lang samen de bijbel op deze manier te bestuderen.

Avond en tijd in overleg.

Wie doet er mee?

Opgeven bij Anneke Akershoek. anneke.akershoek@doopsgezindouddorp.nl

Samen eten:

'Niemand zit met kerst alleen??'

In de Themadienst over eenzaamheid werd mijn verlangen weer levend in mijn hart!

Dit verlangen komt voort uit een verontwaardiging die ontstaan is tijdens mijn eerste kerst als alleenstaande moeder. Ik keek op dat moment naar het welbekende programma "Al you need is love" en de presentator meldde dat niemand met kerst alleen mag zijn! Tja daar zit je dan, alleen.. Vervolgens kwam de reclame nog voorbij en wederom zag ik een gedekte tafel en kreeg weer de mededeling dat niemand met kerst alleen mag zijn..

Sluit nu werkelijk de wereld zijn ogen tijdens kerst voor de mensen die dus wel eenzaam en alleen zijn? In mijn werk in de thuiszorg word ik meerdere malen geconfronteerd met eenzaamheid en als ik op kerstochtend bij de mensen aan huis kom word ik vaak vastgeklampt en mag ik toch echt niet weg, voordat ik een kopje koffie gedaan heb, waarom? Ik ben waarschijnlijk de enige die langs komt die dag, dus drink ik vervolgens de zoveelste kop koffie, luister naar de verhalen, en probeer een beetje licht achter te laten..

In mijn hart is het verlangen om werkelijk het verschil te maken, om juist op die dagen een beetje van Gods liefde de wereld in te laten schijnen.

Hoe? Gewoon samen eten, niets bijzonders.

Voor wie? Voor iedereen jong, oud, groot, klein, blank of bruin, iedereen die maar wil, eenzaam of niet.

De in's en out's over de uitvoering is me nog niet helder en daarom hoop ik dat ik meer mensen tegen kom met wie ik mijn droom kan omzetten naar de werkelijkheid...

Opgeven bij Corine Klink 0615133598, r.klink2@telfort.nl

Vrouwengroep Stellendam vrijdagmorgen:

Toen de kinderen allemaal op school zaten verviel voor mij de ochtend van de jonge moeders.

Na een tijdje miste ik de gesprekken, bemoedigingen en het samenzijn. Ik miste in Stellendam een groeigroep, en met mij meerdere vrouwen in mijn omgeving. Ik heb het verlangen om in Stellendam samen met een groep vrouwen om de week op vrijdagochtend samen te komen.

Samen het leven delen, bidden, lachen, huilen en bemoedigen. Daarnaast hou ik erg van de natuur, buiten zijn, bakken, en creatief bezig zijn. Wellicht dat we dit kunnen combineren?

Heb je zin om hierbij aan te sluiten? Uiteraard zit er geen vereiste aan wat leeftijd, kerk of woonplaats betreft.

Opgeven bij Corine Klink 0615133598, r.klink2@telfort.nl)

Leerhuis:

Leerhuis is al jaren een vast gegeven in onze gemeente. Het is er één jaar niet geweest maar dit jaar wil Dominee van Wijngaarden, wanneer er genoeg aanmeldingen zijn, er weer mee verder gaan maar dan op woensdagmiddag of morgen.

Opgeven bij de Dominee

Umoja Meedoen met Gods plan in jouw omgeving.

Gods liefde is er voor alle mensen en we mogen dit ook niet alleen voor ons zelf houden. De opdracht van onze Heer is om de wereld in te gaan, om niet voorbij te gaan aan alle noden en om een licht op een berg te zijn, die de omgeving in het licht zet.

Hoe doe je dat?

Tear en Present bieden met Umoja (samen) een programma aan om kerken te helpen om te ontdekken hoe dat deze opdracht gestalte kan krijgen in onze directe omgeving.

Wat is Umoja?

Umoja helpt kerken met beide benen in de buurt te staan. Het programma biedt kerken handvatten om zich te verbinden aan het dagelijks leven van mensen in de buurt. Wij geloven dat hierdoor gemeenschappen tot bloei komen. Door betrokken te raken bij elkaars leven kun je veel meer voor elkaar betekenen. Umoja betekent 'samen' en wat ons betreft is dat een werkwoord. Het is elkaar actief opzoeken en ontdekken hoe je met elkaar, in plaats van naast elkaar kunt leven. Umoja is een programma dat gemaakt is om je daarbij op weg te helpen en zo mensen uit jouw kerk en jouw buurt weer bij elkaar te brengen. Vanuit de relaties die dan ontstaan bloeien zowel de kerk als de buurt op! Jonge ouders uit de kerk en uit de buurt die samen besluiten een Opvoed café te starten, kerken die een avond organiseren met dienstverleners uit de wijk en buurten die de kerk vragen mee te doen met buurtmaaltijden. Zomaar een paar voorbeelden van wat er kan gebeuren als je van 'samen' een werkwoord maakt. In verschillende plaatsen zien we dat Umoja werkt. Het is onze droom dat de kerk overal met beide benen in de buurt komt te staan.

De unieke kracht van Umoja zit in (de combinatie van) 9 belangrijke kenmerken:

1. De motivatie en inspiratie ligt in een creatieve herontdekking en bestudering van de bijbel.
2. Umoja heeft een integrale benadering waarin wordt ingezet op herstel van relaties op alle niveaus: relatie met God, met jezelf, met je medemens en met de schepping.
3. Umoja brengt hulpmiddelen van kerken en noden van de buurt in kaart.
4. Het is een proces waarvan de geloofsgemeenschap zelf eigenaar is.
5. Samenwerking staat centraal.
6. Umoja is een maatwerkpaak die aansluit bij de bestaande kerkelijke context.
7. Het is wederzijds leren: wij leren van Afrika, waar Umoja oorspronkelijk vandaan komt.
8. Het sluit aan bij het actuele verlangen van kerken naar een dienstbare houding.
9. Umoja is een proces en geen cursus.

Opgeven bij Ad Aleman adaleman@gmail.com

Zoals je hebt kunnen lezen zijn de meeste groepen in Ouddorp. Misschien een goed idee om het initiatief te nemen om (weer) een groep te starten buiten Ouddorp? Ideeën zijn van harte welkom. Graag opgeven bij Carla Tuk.